

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:  
**Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen**  
(deel 20-22)



Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkamt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



2 Petrus 1:19



***alléén de Bijbel laten spreken  
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen***

***2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.***

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:  
**Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen**  
(deel 20-22)

De derde vraag: *“In Hebreeën staat geschreven: Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Nu heeft God Zelf een dier geslacht voor Adam en Eva en Hij gaf daarbij de blofte, maar Hij dreef Adam en Eva het Pradijs uit. In de Schrift staat nergens, dat Adam en Eva zelf een offer aan de Heer brachten, maar wel Kaïn en Abel.*

*Mijn vraag is nu, hebben Adam en Eva dus de weg, die de Heer heeft aangegeven, namelijk zonder bloedstorting geen verzoening mogelijk is, al vervuld. Hebben zij de weg, die de Heer heeft aangegeven, begrepen of niet? Want wij lezen nergens in de Schrift, dat zij dat offer hebben gebracht. Mijn vraag is dus: Zijn zij dan behouden voor de eeuwigheid”?*

Onze broeder brengt een vraag naar voren, die onder de meeste Schriftgeleerden en Bijbel onderzoekers ook nog leeft en ook voor mijzelf.

Het is merkwaardig, dat wij nergens in de Schrift lezen over Adam, dat hij in het geloof is blijven staan. Wij lezen dat wel van Abel en Seth, maar nergens lezen wij, dat Adam en Eva een offer hebben gebracht. Heel merkwaardig op zichzelf.

Het is dus niet mogelijk hier een direct antwoord op te geven. Maar ik voor mijn geloof zeker, dat Adam behouden is, want hij was toch in zijn oorsprong een zoon van God. Maar waarom de Schrift hier verder over zwijgt, daar zal God Zijn bedoeling mee hebben, want het is natuurlijk wel zo, dat Adam en Eva een grote verantwoording hebben gedragen, die eigenlijk ook de oorzaak is geworden van de zondeval.

De Schrift zegt nog in het Nieuwe Testament in **1 Tim. 2:14** **“En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen”**. En omdat er geen andere gegevens over Adam zijn, dan alleen, dat hij een type was van Hem, die komen zou, zeg ik, dat hij een kind van God is.

Daarom zijn er ook over Adam in de loop der eeuwen verschillende theorieën gekomen, die men wel kan gaan verkondigen, maar daar voel ik niets voor, want het staat niet in de Schrift en ik ga niet buiten de Schrift en buiten wat de Heer mij laat zien om. Daarom moet ik in deze zin het antwoord schuldig blijven.

Ik voor mij, ik geloof dat Adam ook tot de behoudenen behoort, omdat hij een type is van Jezus en in zijn oorsprong een zoon van God was, die wel verleid is geworden en daarvoor de volle verantwoordelijkheid moest dragen.

*“Heeft God dan niet Zelf in het offer voor Adam voorzien”,* was de volgende vraag. Ja, want God heeft hen zelfs bekleed met dat offer. En hier mogen wij dan ook duidelijk een heenwijzing zien, dat het offer daarvoor was. Ik geloof ook, dat God daarmee Adam en Eva de weg van het offer heeft geleerd. Want hoe hebben hun zonen het geweten? Zij zullen dat zeer zeker van Adam onderwezen gekregen hebben.

Wij zijn geneigd de zondeval van Adam en Eva in het licht te zien, zoals wij de mens nu zien. Maar wij moeten niet geeten, dat Adam geschapen was naar het beeld van God en die in licht en kennis veel verder stond dan wij allen, want God sprak met hem en hij met God.

God had hem immers bijzonder verlicht; dat blijkt hieruit, dat hij alle dieren zelf een naam mocht geven, daar hij hun aard doorzag. Dat kunnen wij niet en dat waren dus goddelijke eigenschappen, die hij had gekregen. Daarom was de zondeval van Adam en Eva met al de gevolgen daarva voor de hele schepping in Gods oog zo bijzonder ernstig.

Nu gaan wij weer terug naar ons onderwerp en komen nu aan de derde crisis, die de zondvloed crisis is.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:  
**Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen**  
(deel 20-22)

Na de zondvloed stelde God de overheid aan, opdat die als Gods dienaarssse het zwaard zou dragen en zo aan het kwaad paal en perk zou stellen. Want de overheid moest het kwaad straffen naar de geboden van God en in die zin ze onderhouden. Ook dat is verworpen, want satan heeft net zo lang gewerkt, dat de overheid steeds minden de dienaarss van God werd, maar meer de dienaarss van de duivel, zoals wij ook vandaag zien.

En dat voerde toen ok weer tot een catastrofe, want de satan ging zo ver, dat de overheden geheel onder zijn macht stonden en tot de torenbouw van Babel kwamen. En weer was daar een neerdalen, een ingrijpen Gods, die de vierde crisis veroorzaakte.

Daarna begon God met de roeping van Abraham. Maar bij elke nieuwe aanvang na een crisis, sloot God ook weer een nieuw verbond. Na de zondvloed kwam het Noachitische verbond en na de torenbouw van Babel en de verstrooiing kwam het verbond met Abraham.

En wij weten, dat ook dit ging naar een catastrofe, want de nakomelingen van Abraham waren in Egypte gekomen. En wij weten, hoesatan Farao bewerkte, om alle Joodse jongetjes in de Nijl te werpen, om zo weer het plan Gods te doorkruisen.

En dan zien wij, hoe God opnieuw neerdaalt en in die tien ontzettende gerichten ingrijpt om Israël te verlossen. En dat noemt men de Egypte crisis. Wij hebben dus de Paradijs crisis, de zondvloed crisis, de Babel crisis en de Egypte crisis.

En nu begon God weer een nieuw verbond te sluiten en wel met Mozes en het Joodse volk, het verbond van de Sinai. Wij weten, hoe ook dit verbond op een crisis uitliep, de crisis Golgotha. Want Israël heeft toen zijn eigen Messias verloochend en verworpen en in handen van de heidenen overgegeven om gekruisigd te worden.

Daardoor werd jet Joodse volk tijdelijk op een zijspoor gezet. Maar God greep weer in, want Hij, die zij kruisigden, stond op uit de doden en werd Triomfator. En hierna kwam weer een nieuw verbond, het verbond in het bloed van Jezus, de Christus der Schriften, waain wij nu nog leven.

Zo zien wij dus, dat wij zes crisis achter de rug hebben, namelijk 1. de satans crisis, 2. de Paradijs crisis, 3. de zondvloed crisis, 4. de Babel criss, 5. de Egypte crisis, 6. de Golgotha crisis.

En wij leven naar de zevende crisis. Wij weten, hoe in deze tijd, niet alleen het Jodendom maar ook het Christendom afvallig wordt en met de heidenen samenspannen tegen God en Jezus en Zijn Woord; en straks kmen zij allen onder de antichrist. De ware Gemeente echter wordt weggenomen en dan komt de zevende crisis, als satan zich in het vlees incarneert als de antichrist.

En dan grijpt God weer in, doordat Jezus en Zijn Gemeente de ontzettende gerichten houdt die wij in Openbaring beschreven vinden onder de zeven zegels, de zeven bazuinen en de zeven toornschalen.

Dan maakt God weer een nieuw begin, want dan zal Jezu als Hoofd verenigd zijn met de Gemeente om als koningen, priesters en rechters te regeren. Wat van Israël tot bekering kwam, wordt het eerste volk in het Duizendjarig Vrederijk, wat dan komt. Satan zal met zijn engelen dan in de put van de afgrond geketend zijn en de demonen in de Hades.

Maar ook dit Rijk zal op een crisis uitlopen, want aan het einde van dit Vrederijk wordt satan een korte tijd losgelaten en dan komt openbaar, wie tot het slangenzaad behoort.

Want ondanks die duizend jaar onder Jezus en de Gemeente, dat het geloof niet meer geloof zal zijn, maar aanschouwen wordt, want de Heer is in hun midden met Zijn liefde en gerechtigheid en ondanks dat iedereen dan de boodschap van God kent, omdat de kennis des Heren de aardbodem bedekken zal gelijk de wateren de bodem der zee bedekken en er geen verleidende macht van satan en zijn engelen meer zal zijn, zullen er toch vele mensen zijn, die zich geveinsdelijk onderwerpen.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:  
**Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen**  
(deel 20-22)

Want als dan satan met zijn engelen losgelaten worden aan het einde van het Duizebndjarig Rijk, dan zal er nog een hele mssa van die mensen achter hen aangaan. En dan zal dit het bewijs zijn van het slangenzaad.

Daarna komt het laatste oordee als de achtste crisis. Daarbij grijpt God opnieuw in en zal er vuur van de hemel neerdalen om alles te verteren. Dan zal satan met zijn gevallen engelen en de demonen, die an ook hun lichaam uit de zee teruggekregen hebben, kmen voor de grote Witte Troon tezamen met alle mensen, die in hunaards leven de duivel gevolg hebben.

Dit is dus het oordeel over de doden, die voor eeuwig naar de poel des vuurs gaan. Bij deze achtste, laatste crisis worden de aarde en de hemel herboren tot nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. En dan is Gods plan klaar en dus ook die wonderbare brug, die de overspanning is van de ene oever, de nooit begonnen eeuwigheid, tot aan de andere oever, de nooit eindigende eeuwigheid.

Nu is het goed om in het bijzonder te gaan zien, wat Gods Woord ons leert in verborgenheden over dat plan. Wij hebben reeds vernomen, hoe bij de grondlegging der wereld er een door God voorgerekend geslachtis, die beschreven staan in het Boek des Levens, des Lams.

En dat zaad Gods, het zaad van de vrouw, wordt door de loop der eeuwen toch gevonden. Want Jezus is immers gekomen om het verlorene te zoeken, waar dat ook is. En zo zullen wij iets van deze geheimenissen gaan zien, want God is een God, die in het verborgene werkt.

Ter inleiding lezen wij **Hebr. 12:22-29** *“Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen (spreekt). Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur”.*

Wij hebben al duidelijk uit het Woord geien, hoe dat hele plan Gods verband houdt met de val van die gezalfde cherub met een derde deel van de engelen en u tezamen dat vijandige gebiedsdeel zijn in het Koninkrijk Gods.

En hoe God uit het stof en de puinhopen van wat satan in zijn opstand had verwoest, de aarde herstelde en een mens schiep om uit die mens een nieuw geslacht van zonen Gods te verwekken, die niet alleen die gevallen zonen (engelen Gods) zullen vervangen, maar hen ook zullen veroordelen en alles weer zullen herstellen en vernieuwen, wat toen door satan verwoets en verstoord was geworden.

Ja, om het nog tot veel grotere heerlijkheid te brengen. Wij denken hierbij aan de uitspraak van Jezus Zelf, hoe straks Gods kinderen aan de engelen gelijk zullen zijn en dat zij niet meer kunen sterven, omdat zij kinderen der opstanding zijn.

Wij hebben zo juist **Hebr. 12:22-24** gelezen, dat wij in Jezus genaderd zijn tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plchige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus de Middelaar van een Nieuw Verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:  
**Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen**  
(deel 20-22)

Er wordt veel gesproken over de gemeenschap der heiligen. Weten wij wel, dat het niet gaat om het samenkomen van een bepaalde groep van mensen in een kerkgebouw of een andere vergaderplaats, maar dat het gaat om wat hier in **Hebr. 12** staat: ***“Gij zijt genaderd tot het hemelse Jeruzalem”***.

Dat is de directe verbinding, want elke keer, als Gods kinderen waarlijk vergaderen in Jezus, dan zijn zij direct met de hemelen verbonden en dan staat er ook ***“tot tienduizendtallen van engelen en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen”***. Ja, dat is de gemeenschap der heiligen. En niet zoals het vaak gaat, dat de ene groep de ander benijdt en er niet mee samen wil komen.

Maar wij weten wel, dat alle namen van de ware kinderen Gods al vanaf de grondlegging der wereld ingeschreven zijn in het Boek des Levens van het Lam. En zoals de tekst zegt behoren ij al tot die plechtige en feestelijke vergadering van eertstgeborenen en zij zijn ook genaderd tot God, de Rechter over allen en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben.

Ja, want als een kind van God in Jezus ontslaapt, dan heeft het nofg niet de voleindingbereikt. De één misschien wat meer en de ander wat minder. En hoeveel zijn er, die maar een beginsel hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan de moordenaar aan het kruis. Hij was nog niet verder gevorderd, dan dat hij schuldvergeving had ontvangen en dat hij wist in het Paradijs te komen.

En dacht u nu, dat kinderen Gods, die in onwetenschap ontslapen zijn, in onkunde verder voortleven? Als wij al lezen, dat Jezus Zelf, nadat Hij gestorven was, in het dodenrijk is afgedaald om daar het Evangelie te prediken aan de zielen van toen; dacht u dan, dat Jezus nu veranderd was? Hij is nog steeds De Leraar, De Profeet, want Hij onderwijst al Zijn volk en dus de ontslapen heiligen, die aan Zijn voeten zitten.

Ook de apostelen en zij, die daartoe geroepen zijn, onderwijzen mee om de ontslapenen tot de volheid in Jezus te doen komen. Dacht u, dat Paulus, Petrus en Johannes, die hier zulke wonderbare instrumenten in Gods hand waren, daar bijna tweeduizend jaren zouden moeten zitten wachten? Het Leger des Heils heeft daar een goede uitdrukking voor: ***“Zij zijn tot hogere dienst geroepen”***. Maa zij allen zijn daar als geesten.

Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder.

Gods Zegen toegewenst,  
Het Bijbelstudie Centrum.