

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 18-22)



Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19



***alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen***

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 18-22)

Zoals Judas daarover heeft geschreven, zo spreekt Petrus er van in **2 Petr. 2:4** *“Want indien God engelen, die gezondigd hadden (hier wordt dus die bijzondere zonde bedoeld), niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond (Tartarus) te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren”*.

Dat oordeel zal plaats hebben na het Duizendjarig Vrederijk voor die grote witte Troon, want dan gaan zij naar de poel des vuurs.

Dat zijn dus deze engelen, die een aparte zonde hebben begaan, gescheiden zijn van satan met zijn andere gevallen engelen, is duidelijk. Want satan en zijn engelen zijn nog altijd in de Hemelse Gewesten. Maar die engelen, die deze vreselijke zonde hebben begaan, kunnen dat nooit meer doen. Want God greep in door de zondvloed, die allen verdelgde. En satan past wel op, om dat nog eens te proberen. Alleen aan het einde mag hij de antichrist in het vlees brengen.

De sporen van die zondvloed bewijzen, dat Gods Woord waar is. In de Indische oceaan bevindt zich een eilanden rijk, dat lijkt versplinterd te liggen en men zegt ook, dat daar een verschrikkelijke catastofe moest hebben plaats gevonden en een wereld daar is ondergegaan.

Dat moet dan wel in Noach's tijd geweest zijn. Eén van die hele kleine eilandjes is het zogenaamde Paaseiland, waarop niemand woont, maar op dat Paaseiland verrijzen vreselijke grote beelden van reuzen. Het is voor de wetenschap een nog nooit opgelost probleem, wie die beelden daar heeft kunnen maken en wat de bedoeling daarvan is.

Maar ik geloof, dat het een overblijfsel is van *“Nephilim”*, de tijd vlak voor de zondvloed. *“Nephilim”*, ook geschreven *“Nefilim”* of *“Nefiliem”*, is het Hebreeuwse woord voor de reuzen die vermeld worden in **Gen. 6:4** en **Num. 13:33**. Slechts in deze twee Schriftplaatsen wordt van Nephilim gesproken. **Gen 6:4** *“De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam”*. **Num 13:33** *“Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen”*. Zij staan daar als een stenen bevestiging van het Woord van God.

Wij zien dus die geweldige strijd van de engelen en machten der duisternis met het Licht en het lijkt er op, alsof satan overwint door de massa, maar dat is niet waar. Er blijft altijd een heilig overblijfsel. Jezus zegt in **Joh. 6:38-39** *“Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late gaan, maar het opwekke ten jongsten dage”*.

In die dagen hebben zij het Evangelie gekend en er was een lijn van Gods zaad, die zeer zeker tot het geloof kwam door dat Evangelie en dus ook behouden werd. Maar er was toen onder het in die dagen geboren zaad van God, nog veel onkunde. Dat kan ook niet anders, want zij kende alleen het Paradijs Evaneglie, gezien de toestand, die daar toen heerste.

En nu vinden wij, dat in Jezus' tijd de mensen Hem wel geloofd hebben, maar het niet konden verstaan. Wij lezen daarom in **1 Petr. 3:18-20**, hoe Jezus naar diegenen gegaan is, die tijdens de zondvloed omgekomen zijn, maar die Hij toch op het oog had om het Evangelie te brengen.

“Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden”.

De Heer zoekt het verlorene en waar Hij het vandaan moet halen, daar haalt Hij het vandaan. Daar kunnen wij van verzekerd zijn, dat de Almachtige God altijd triomfeert!

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 18-22)

In Ps. 139:1-12a lezen wij van deze dingen. *“Voor de koorleider. Van David. Een psalm. Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij. (het zaad Gods) Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er; nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen; zelfs de duisternis verbergt niet voor U”.*

Is dat niet wonderbaar! Waar dat verloren schaap ook komt, door verleiding en verzoeking, Hij weet er Zijn hand op te leggen en Hij grijpt het.

Ik weet van een man, die zijn nek gebroken had en in het ziekenhuis te Huisduinen (ten westen van Den Helder) terecht kwam. Ik zal dat nooit vergeten. Ik woonde toen in Diemen en op onze samenkomst kwam ook zijn zuster, die een kind van God was. Zij had een getrouwde broer, die met zijn vrouw in de wereld leefde en God niet wilde dienen. Hij ging met zijn vrouw op vakantie naar Huisduinen en was een groot liefhebber van zwemmen. Zij hadden maar één zoon, die voor die politieke actie in Indonesië was geweest, maar nu per boot op de thuisreis was.

Die man vroeg aan een jongetje, die daar aan de kant van het kanaal stond of het daar diep genoeg was. Dat kind bevestigde dit. En de man nam een duik van de hoge aanlegsteiger in het kanaal sloeg met zijn hoofd op een afgebrooken paal en brak zijn nek. Hij kwam bewusteloos boven en het was een wonder, dat hij niet verdronken was. Men heeft hem uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht.

Een direct overgekomen bekwaam professor uit Amsterdam kon er echter niets meer aan doen. Eén van zijn halswervels was door midden gebroken en dat betekende de dood. De zuster van die man kwam bij ons in haar grote nood en zei: *“ik kan niet geloven, dat mijn broer voor de eeuwigheid verloren is, want de Heer heeft mij hem al meer dan vijftientig jaar op het hart gebonden om voor hem te bidden en dat heb ik ook altijd gedaan. Maar wat ik met hem ook over sprak, hij wilde niet luisteren, want het ging hem zo goed naar het vlees. Nu ligt hij daar, maar ik kan niet geloven, dat God mijn gebed niet zou verhoren. Wilt u naar hem toegaan”?*

Ik ben met haar naar hem toegegaan. Wijk werden toegelaten en hoorden, dat zijn vrouw dag en nacht bij hem mocht zijn, wabt dat kon elk ogenblik afgelopen zijn met hem. Hij lag in een apart kamertje. Toen wij bij zijn bed kwamen, lag hij in een diepe coma n hij haalde ternauwernood nog adem.

Wat moesten wij doen? Wij zijntoen in een kamertje daarnaast gegaan en hebben de Heer aange-roepen en gezegd: *“Heer, dit is Uw zaak! U kunt die man redden en U kunt hem ook nog tot bewustzijn brengen. Wij weten niet, wat wij doen moeten”.*

En de Heer verhoorde dit eenvoudige gebed. Waarom? Omdat de Heer Zijn hand op hem had. Daarom had de Heer al aan zijn zuster gezegd, dat zij voor hem moest bidden. Wij stonden van onze knieën op en gingen terug en zagen het wonder van God, dat hij bij kennis was gekomen. Hij begon meteen te praten, was wel heel zwak, zodat wij ons oor vlak bij zijn monstn leggen.

Ik zal nooit dat gezicht vergeten, dat verwrongen was in een verschrikkelijke smart en ontzetting. Niet te beschrijven! Hij zei: *“Ik ben voor eeuwig verloren, want ik heb de eeuwigheid gezien. Al de kansen, die God mij in Zijn roepstemmen, heb ik afgewezen. En nu zie ik de eeuwigheid en weet, dat ik voor eeuwig verloren ga”.*

Hij lag dus al op de rand van de onderwereld, want hij zag die onderwereld en zei nog: *ik ben voor eeuwig van God verlaten”.* Toen zei ik als door Gods Geest ingegeven: *“Neen, God geeft je nu nog een laatste kans”.* Dat waren maar een paar woorden en Gods Geest deed de rest. Deze man kwam aan de rand van deze afgrond tot bekering en tot volle vrede. Dat was een wonder, want hij kwam zo goed bij

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 18-22)

kennis, dat de doktoren en verpleegsters niet begrepen, dat dát mogelijk was. Hij kon weer praten en wist alles; en het eerste wat hij zei, toen wij weggingen: *“vrouw, bekeer je, ik heb de eeuwigheid gezien”*. En hij had nog een wens om het ook aan zijn zoon te kunnen zeggen.

Maar deze was nog op een schip op weg naar Nederland en dat zou nog een dag of tien duren. En God deed ook nog dit wonder van genade. Hij bleef die tien dagen in leven en bij volle bewustzijn. Zodat die professoropnieuw kwam en dacht, date r misschien toch nog hoop was. Men heeft hem toen nog gespalkt, maar God had een andere bedoeling.

Toen zijn zoon aankwam, reisde hij direct van Rotterdam naar het ziekenhuis in Den Helder. De vader gaf opnieuw het getuigenis door: *“zoon bekeer je, ik weet date r een eeuwigheid is”*. En toen hij ook dat had gedaan, ontsliep hij de volgende dag in volle vrede.

Ziet u, dat **Ps. 139** waar is! Want **vers 8b** zegt *“of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er”*. En in **vers 10** staat *“ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen”*.

Petrus schrijft ook over die ontzettende dagen, toen de zondvloed kwam in **1 Petr. 3:18-20** *“Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis (dat is het dodenrijk), die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden”*. O, wat is Gods genade oneindig groot!

Wij mensen willen vaak aan Gods almacht paal en perk stellen, maar dat is niet mogelijk! Wij hebben een God met een wonderbaar plan, dat Hij zál uitvoeren. Hoe de vijand dat ook doorkruist, toch heeft God een heilig zaad voorgekend, wat wel verloren gegaan is, maar dat terug zal komen, tot de laatste toe, waar dan ook vandaan. En aan die God kunnen wij geen grens of perk stellen.

Maar wij buigen ons voor Hem en zeggen: *“Heer, heb dank voor Uw grote genade en liefde. Al Uw werken zijn vol van wonderen en Uw gedachten zijn zoveel hoger dan onze gedachten en Uw werken zijn zoveel anders dan onze werken. En Uw wegen zo heel anders als onze wegen”*. Laten wij God aanbidden en Zijn plan gaan zien.

Dan kunnen wij alleen maar zeggen: *“O God, hoe groot zijt Gij, want ook wij waren zulke verloren schapen”*. Ook Zijn hand en Geest was al op mij in mijn jonge jaren en Hij heeft er voor gezorgd, hoewel de duivel mij trachtte om te brengen, dat er toch een dag kwam, dat ik door U gevonden werd en behouden. Prijst Zijn Naam! Weet u ook al gevonden te zijn?

Er werd een vraag gesteld: *“Hoe kan Kaïn nu satans zaad zijn”*? Het antwoord is het volgende. *“Ik geloof, dat dit niet zo moeilijk te begrijpen is. Als Adam gehoorzaam was gebleven aan God en niet in zoned was gevallen, dan had zijn nakomelingschap alleen bestaan uit het zaad van God. Maar omdat hij met de zijn vrouw in zoned was gevallen, kwam hij onder de macht van satan en kwam er nu ook zaad van de slang”*.

Als een zondaar tot het geloof komt in Jezus en hij wordt gereinigd in Zijn vergoten bloed, dan wordt zijn lichaam een Tempel van Gods Geest en moet dan in dat licham de Heer gaan dienen en zich zo geheel stellen met zijn gaven en krachten onder Zijn heerchappij. Dan is dat lichaam vrij van satabns macht.

Maar Adam en Eva kwamen in de macht van de duivel en de gevolgen daarvan waren voor de gehele mensheid ontzettend. Daarom is het zo belangrijk om al jong tot het geloof te komen en de Heer te gaan dienen. Ook als een jonge man en jonge vrouw in het het huwelijk gaan, dat zij hun leven samen geheel toewijden aan de Heer. En zo zien wij, dat Adam en Eva hierin gefaald hebben nah un zondeval, zodat de eerste zoon Kaïn slangenzaad was.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 18-22)

En God heeft dit toegelaten, want het wijst ons nog op iets anders, daar wij weten, dat God ook vrouwenzaad beloofd had en wat eindelijk in hoogste instantie Jezus, de Verlosser is. En nu lezen wij, dat Eva voorbarig haar eertse zoon Kaïn noemde, wat betekent: *"Ik heb een man gekregen"*, daar zij dacht, dat deze reeds de verlosser zou zijn. Maar zij vergiste zich, want die was het juist niet, omdat deze een zaad van de slang was.

De tweede zoon, waarvan gesproken wordt, was Abel en van hem staat geschreven, hoe het bloed van Jezus krachtiger spreekt dan het bloed van Abel. Abel werd immers door Kaïn vervolgd en doodgeslagen. En waarom? Omdat het verband houdt met het offer.

En hier zien wij al een profetisch type in Abel, daar hij een zaad Gods was. Hij staat immers ook in de geloofsgalerij van Hebreeën 11. Abel is dus een type van Jezus.

Zo is ook nu de mens nog altijd, die buiten God leeft en die alleen ziet, wat voor ogen is, zoals Eva zag, dat zij een flinke jongen had gelregen en dacht, dat hij het was. Zo zal ook straks het mensdom dantichrist, die vóór de wederkomst van Jezus voorafgaat, zien als de verlosser van de wereld als de eindvervulling.

En zo zien wij ook, hoe het reeds voltrokken is, dat het Kaïns zaad. Het slangenzaad het ware vrouwenzaad, niet alleen vervolgd, maar ook Jezus aan het kruis heeft gebracht, waardoor de profetie in vervulling is gegaan, dat het bloed van Jezus krachtiger spreekt dan het bloed van Abel.

En dit offer van Jezus was God zeer welgevallig. En dat is meteen een lering. Want de mens zou zeggen, hoe kan God het toelaten, dat de duivel dat allemaal kan doen. Maar in alles wat God toelaat, ligt tevens een diepe wonderbare onderwijzing en lering verborgen, opdat wij leren niet te zien, wat voor ogen is, maar wat de wil en bedoeling van god is om Hem te verheerlijken in alle omstandigheden en dat kan alleen in een leven, dat Hem geheel toegewijd is.

Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder.

Gods Zegen toegewenst,
Het Bijbelstudie Centrum.