

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 17-22)



Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkamt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19



***alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen***

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 17-22)

Wij zien dus, dat er tweeërlei zaad is in het nakomelingschap van de mens. Namelijk het vrouwenzaad, het zaad Gods en het slangenzaad. En wij begrijpen dus ook wel, dat satans worsteling doorgaat. Hij zet ook alles op alles om het plan Gods te doorkruisen en te doen mislukken.

Daarom zien wij, hoe de zonde gestadig toeneemt en zich vermenigvuldigt. Ja, het slangenzaad vermenigvuldigt zich veel sneller dan het vrouwenzaad. Want het is de duivel te doen uit machtswellust om heerschappij te hebben over deze aarde. En wij zien het duidelijk in de natuur, waar het onkruid veel sneller groeit en kan overwoekeren.

Om het goede zaad te onderhouden, moet men veel werk verrichten. Want wij weten, dat als in een akker goed zaad gezaaid wordt en men zou het niet onderhouden, dan is dat zaad in korte tijd overwoekerd door het onkruid.

Ook nu in onze dagen zien wij, hoe de zonde toegenomen is en dus het slangenzaad zich zeer vermenigvuldigt heeft, omdat Gods zaad, de Gemeente, niet haar plaats in deze wereld, die door God voor haar bestemd was, is blijven innemen door niet werkelijk getrouw God te blijven dienen. Zo heeft de duivel de kans gekregen om de akker met zijn zaad, het onkruid, te overwoekeren.

Maar God zal Zijn plan volvoeren, want Hij zal Zijn tweede verbond met Adam, waarin Hij de Verlosser beloofde, toch houden en daartoe zal altijd Hij voor een heilig overblijfsel, zoals van Noach met zijn zevental, blijven zorgen. Zoals de zondvloed plotseling de toenmalig wereld, die Noach uitlachte, overviel, zo zal aan Gods genade, die zeer lankmoedig is, plotseling een einde komen.

En deze tijd loopt snel ten einde. En straks zal, wat nu als een levend profetische getuigenis rondloopt, de are kinderen Gods, de Gemeente van Jezus, die steeds getuigt: *“bekeert u, plotseling weggenomen worden, opdat de gerichten van God, op een ontzettende wijze, over deze wereld kunnen komen.*

Want zoals het toen was, toe God zei: *“Mijn Geest zal niet altijd blijven twisten met de mens en niet altijd in die mens blijven”,* zo ook hier nu. De Heilige Geest, die op de Pinksterdag kwam, die blijft niet altijd met de mens twisten en aandringen op zijn bekering; want straks neemt god die Geest weg, maar met die Geest de Gemeente. En dan komt het gericht, de zevende crisis, die voor de deur staat.

Wij zien immers ook nu juist, hoe het slangenzaad, de duivelskinderen, zich vermenigvuldigen met grote snelheid. De statistieken wijzen het wel uit, dat de wereldbevolking tot een explosie is gekomen, terwijl het aantal van de gelovige Christenen procentsgewijs steeds minder wordt.

Wij hebben dus nu precies dezelfde situatie, als vlak voor de zondvloed, wat elkaar niet veel zal ontlopen. En deze situatie rijpt met snelheid voor het gericht. Maar ondanks deze ernstige toestand, blijft een groot gedeelte van de Gemeente slapende. Maar Jezus blijft Overwinnaar.

Wij weten, dat er in de dagen van Saul een gelovige vrome Jonathan was, die God vreesde. Hoewel Israël vele vijanden had, zat Saul te mediteren onder een boom om te berekenen of hij wel die vijand aan zou kunnen.

Maar zijn zoon Jonathan dacht er anders over en zei, dat het voor God mogelijk was net zo goed de overwinning te geven door één als door velen. En God gaf de overwinning door Jonathan tot beschaming van Saul met zijn grote leger.

En zo is het ook nu, men wil wel achter de massa aan, ook in de kerken, waar ook alles gaat naar het aantal. En wat kan dat verachtelijke kleine volkje, deze achtelijke mensen, die altijd aan die Bijbel vasthouden?

Och zegt men, dat sterft wel uit! Want de grote massa zijn vandaag moderne Christenen, die niet meer zo geloven aan Adam, maar aan de evolutie theorie, want Adam was maar één of ander primitief oermens en zij menen het beter te weten, want onze voorouders waren apen, zeggen zij. Maar zoals

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 17-22)

men gelooft, zo zal men ook worden. **“u geschiede naar uw geloof”**, zegt Jezus en dat geldt ook voor hen! (Matt 18:13 en Matt 9:29)

Maar de Heer zegt ook in Luk. 12:32 **“Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven”**. Al die miljoenen mensen, die achter satan aanhollen en om de macht strijden, zoals die vier grootmachten doen, zijn beig om over Israël te beslissen. Zij zullen wel eens bedisselen, hoe de grenzen van Israël moeten zijn.

Maar die in de Hemel woont lacht en bespot hen. Die hele grootmacht van Amerika met zijn atoom- en waterstofbommen, met diestraalvliegtuigen en zijn goudreserves en evenzo die hele grote Eussische macht met al, wat ook daarbij behoort, willen het te zegge hebben. Maar weet u, wat er in **Jesaja 14** staat beschreven? Dit is immers het hoofdstuk over de val van Lucifer.

In vers 12 lezen wij **“Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde gevelde, overweldiger der volken”!** En wat is nu het einde? Niet alleen, dat hij zal vernietigd worden, maar ook zijn zaad.

Want in vers 20 en 21 staat **“Gij (dat is dus die morgenster) wordt met hen niet in een graf verenigd, omdat gij uw land te gronde hebt gericht, uw volk gedood. Nimmer wordt het nageslacht der boosdoeners genoemd. Maakt voor zijn zonen een slachtbank gereed om de ongerechtigheid van hun vaders; opdat zij niet opstaan en de aarde in bezit nemen en het oppervlak der wereld vullen met steden”**.

Ziet u, hoe de zonen van de duivel al bezig zijn de ganse oppervlakte der aarde te vullen en hun steden op te richten. Maar dit is het oordeel, dat over hen zal komen: **“Maakt voor zijn zonen een slachtbank gereed om de ongerechtigheid van hun vaders; opdat zij niet opstaan en de aarde in bezit nemen en het oppervlak der wereld vullen met steden”**. Gaat deze profetie in vervulling of niet?

Als wij niet oppassen is Nederland één en al stad, want wij hebben eigenlijk niet meer Den Haag, niet meer Rotterdam, niet meer Haarlem, maar wij hebben nu al de Randstad Holland. En zo zal het doorgaan, totdat het moment daris, dat er een eind aan komt. De bijl ligt reeds aan de wortel. Elke dag, die God ons schenkt, is het Zijn barmhartigheid, dat Hij nog de genade kans geeft aan diegenen, dienzich nog kunnen bekeren.

Toen satan in de gaten kreeg, dat hij met al zijn werken en schijnbaar succes, namelijk het slangenzaad zich geweldig vermenigvuldigde en het zaad van de vrouw, het zaad Gods steeds minder werd, zag hij toch, dat hij een verliezer was. Want daar bleef toch altijd een getrouw overblijfsel naar de uitverkiezing en genade Gods.

En zo heeft hij nog een groter en verderfelijker plan georganiseerd om het hele mensengeslacht te verdoen. Immers enkelen van zijn gevallen engelen verlieten hun engelenstaat en namen zich menselijke lichamen als mannen aan, die zonn Gods genoemd werden.

Wat wij lezen in Gen. 6:1-2 **“Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods (de gevallen engelen), dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen”**. Ofschoon wij dit reeds behanbdeld hebben, zijn er mensen, die denken, dat met deze zonen Gods het heilig overblijfsel wordt bedoeld onder de mensen. Maar in het Oude Testament worden deze mensen nergens zonen Gods genoemd.

In het Nieuwe Testament wordt alleen gezegd, dat Adam een zoon van God was, omdat hij direct door God geschapen werd. En dat Jezus de Zoon van God is, is omdat God Zijn Vader is. God heeft Hem direct verwekt. En daarna voor allen, die in Jezus wedergeboren zijn, zijn nu ook zonen van God geworden. Maar de naam voor de mens is altijd **“mensenkinderen”**. De Bijbel bevestigt dit zelf. Wij behoeven niet naar oplossingen te zoeken, als wij maar eenvoudig het Woord geloven.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 17-22)

Wij lezen dat uit deze gruwelijke vermenging van deze zonen Gods, dat zijn dus die gevallen engelen, met de dochter der mensen, reuzen voortkwamen. Dat staat ook in **vers 4** *“De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam”*.

Natuurlijk vond het ook in die dagen plaats, dat een vroom man van het zaad Gods door ongehoorzaamheid een dochter Kaïn huwde, dus die gemengde huwelijken waren er in die dagen ook al, zoals zij er nu ook zijn. Maar uit zo'n gemengd huwelijk komen nooit reuzen tevoorschijn, maar gewone mensenkinderen. Voor dat woord **“reuzen”** staat in het Hebreeuws het woord **“nephilim”**, dat **“gevallenen”** betekent.

Dat sommigen dit betwijfelen en het niet kunnen geloven, is, omdat zij onkundig zijn van de dingen in Gods Woord. Zij vragen zich af: *“hoe kan nu een engel met een vrouw uit de mensen huwn en geslachts gemeenschap hebben”?*

Maar dat komt uit verkeerde voorstellingen, want Gods Woord zegt het toch! Wij lezen toch ook in de Schrift op vele plaatsen in het Oude Testament, dat engelen het vermogen bezitten om een menselijk lichaam aan te nemen.

Dat lezen wij bijvoorbeeld in Genesis 17 en 18. Daar kwamen engelen bij Abraham en hij nodigde hen aan zijn tafel, want hij dacht met vermoeide reizigers van dien te hebben. Maar het was de Heer met twee engelen. En Abraham liet Sara direct het beste kalf slachten en brood klaar maken en zij aten met hem van het brood en het vlees.

Pas toen zij vertrokken, gingen Abrahams ogen open en wist, dat het de Heer was met twee engelen. En deze engelen gingen naar Lot, die hen ook uitnodigde, omdat hij dacht, dat het vreemdelingen en reizigers waren. Zo betoonde ook Lot hun gastvrijheid, omdat hij het zaad Gods was. En ook hij had het helemaal niet in de gaten, dat het engelen waren, evenmin als de bewoners van Sodom en Gommora.

Zo vinden wij ook in het Nieuwe Testament voorbeelden van engelen, die als Gods boodschappers in een menselijke gedaante bij de mensen kwamen. Dat zijn dingen, die wij kunnen geloven, want het staat toch in Gods Woord.

In het Nieuwe Testament wordt ons ook heel duidelijk gezegd, dat die zonen Gods gevallen engelen waren. In de brief van Judas wordt het ons uitvoerig gezegd in **vers 6 en 7** *“en dat Hij (God) engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden (hun engelenstaat verlieten en de menselijke staat aangenomen hadden) en hun eigen woning verlieten (hun engelen lichaam verlieten en een menselijk lichaam aannamen), voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden; zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen (als de engelen) haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur”*.

Sodom en Gomorra gingen ander vlees achterna: mannen met mannen en vrouwen met vrouwen. En die engelen gingen ook ander vlees achterna, zich met de mensen vermengen. En waarom? Opdat het ganse geslacht ook van Gods zaad verdorven zou worden. Satan wist immers, dat God een nieuw geslacht uit de mens zou doen voortkomen en dit wilde hij niet. En daarom deed hij een deel van zijn gevallen engelen op deze wijze gruwelijk zich vermengen met de mens. Maar God greep toen in.

Er is een Profetisch boek Henoch, waarin deze toestand beschreven wordt. Wij weten, dat Henoch vóór de zondvloed leefde en hij noemt ook zelfs de namen van deze gevallen engelen. En nu is het merkwaardige, dat de namen van deze engelen in het Hebreeuws overeenkomen met de namen, die vergriekt in de Griekse mythologie voorkomen.

Deze leert van goden, die ook dochteren der mensen namen, waaruit halfgoden voortkwamen. En dit is ook zo, want wij weten nu de oorsprong. Maar de Grieken vonden dat prachtig en aanbaden hen, daarom hadden zij ook de duivel lief. Maar het is God een gruwel.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 17-22)

En de kindersprookjes over de reuzen, die wij als kinderen graag hoorden, zijn niet uit 's-Mensen duim gezogen, maar hebben allemaal die achtergrond. En wij weten ook nog wek, wat die sprookjes leerden over vreselijk monsters, onder andere in het verhaal van klein duimpje. Er zit dus wel een waarheid in, al is die verkapt. Wznt ook Henoeh vertelde over die reuzen, die dus voortkwamen uit deze gruwelijke vermenging. Het waren vresekijke, sterke monsters, die zelfs hun eigen moeder opraten.

Die tovenaars in Egypte konden van dode stokken slangen maken en wij weten, dat zij dat niet konden doen uit zichzelf. Immers, de slang, de duivel, kan slangen voortbrengen. Maar de tovenaars konden geen duiven en ook geen lammeren voortbrengen.

Maar wel kikvorsen en wat er van kikvorsen staat, vinden wij in **Openb. 16:13-14** *“En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God”*.

Dat zijn de creaties van de duivel: monsters. Die waren er ook in die voor-historische dierenwereld. Maar God heeft daar een eind aan gemaakt door de zondvloed, waardoor zij allemaal omgekomen en uitgeroeid werden.

En wat is er nu met die engelen gebeurd? Wij weten, hoe satan met zijn gevallen engelen nog altijd huist in de luchtlagen boven deze aarde. Maar dat deel van zijn gevallen engelen, die hun engelen lichamen verlieten, zijn daar niet meer. Zij zitten op een heel aparte plaats, de Tartarus, waar geen andere wezens zijn dan deze gevallen engelen, die dat gruwelijke gedaan hebben en daar geketend zijn.

Satan komt straks gedurende de duizend jaren in de Abyssus, de afgrond en daarna in de poel des vuurs. De mensen, die in hun zonde sterven komen in het dodenrijk, maar de gelovigen, die sterven, gaan naar Jezus.

Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder.

Gods Zegen toegewenst,
Het Bijbelstudie Centrum.