

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 16-22)



Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19



***alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen***

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 16-22)

Een ware geschiedenis heb ik sommige van u wel eens verteld, en dat doe ik weer. Het gebeurde in Brabant, waar een schapenboer woonde, die al zijn schapen een eigen naam had gegeven en zijn schapen kenden de stem van hem, als hij ze riep bij hun naam.

Op een keer waren er schapendieven gekomen en hadden van zijn schapen gestolen. Toen is hij naar de marechaussee gegaan en vertelde, dat hij dacht, dat die gestolen schapen wel op de schapenmarkt te vinden zouden zijn. De marechaussee vroeg: *“hebben zij een kenmerk?”* *“Neen”,* zei hij, *“dat hebben zij niet, maar ik ken ze wel en zij kennen mij”*. De marechaussee zei: *“hoe wilde u dat doen”*. Het antwoord was: *“gaat u maar met mij mee”*.

Toen zij op die schapenmarkt kwamen, riep hij *“witpootje, krulstaartje”* en daar kwamen de schapen, *“mèèèèè”* roepende en ook al de andere gestolen schapen. Zijn schapen kenden zijn stem en hoorden naar zijn stem en zij volgden hem.

Jezus is niet gekomen om vreemde schapen tot Zijn eigen te maken, maar die, die tot Zijn kudde behoren, tot Zijn stal. En wat is de stal? Het huis van Zijn Vader. Ja en daar zal Hij er geen één van missen hoor. Hij blijft net zo lang zoeken, tot Hij de laatste heeft thuisgebracht.

Staat er niet geschreven *“en Ik heb ze een naam gegeven, die niemand weet, dan die hem ontvangt”*. En in Joh. 10:27-30 *“Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven (ja, zij waren verloren) en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid (geloof u dat?) en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft (hoort u het, dat zijn deze, die in het Boek des Levens van het Lam staan ingeschreven van voor de grondlegging der wereld. Dat betekent alle, die al verbonden zijn met het leven van het Lam, die ook het leven van het Lam in zich hebben), gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één”*. Daar kan men alleen maar blij van worden, als men een schaap van Zijn kudde is.

In Hand. 2 vinden wij niet anders. Daar gaat Petrus het Evangelie verkondigen op de Pinksterdag. En wat zegt hij dan? En dat zegt hij niet, maar dat zegt de Heilige Geest door hem in vers 39 *“Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal”*.

Niet allen die daar onder Petrus gehoor waren, kwamen tot geloof, maar alleen die God daar riep door de Heilige Geest, die kwamen direct tot geloof en dat waren de eerste drie duizend, die ingevoegd werden.

In Hand. 13:48 lezen wij van wat er na Paulus prediking gebeurde. *“Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en verheerlijkten het woord des Heren; en allen, die bestemd waren ten eeuwigen leven, kwamen tot geloof”*. Allen, die bestemd waren ten eeuwigen leven, kwamen tot het geloof. Wonderbare zaak.

Wij weten het niet, maar od weet het wel! Wij zullen Zijn getuigen zijn en ons laten gebruiken, opdat de Heer ook door ons het verlorene kan gaan zoeken. Maar wij weten hier niet, wie tot die kudde behoren. Wij moeten slechts het Evangelie verkondigen en voor wie het bestemd is, komt ook daardoor op zijn plaats in de kudde, de Gemeente.

Daarom moeten wij niet in Gods wegen willen treden door te zeggen *“die man of die vrouw moet ik nu tot bekering zien te brengen”*. Wij weten immers niet of die man of die vrouw tot de kudde van de Heer behoort. Dat moeten wij aan God overlaten en wij moeten alleen maar getuigen zijn in onze handel en wandel.

En als het die man of vrouw moet zijn, dan komt hij of zij er wel. Maar het kan ook wel eens iemand zijn, dat het iemand is, die u op een gegeven moment nog nooit gezien hebt en even ontmoet en die slechts een klein woord hoort, dat dan net genoeg is.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 16-22)

Aan ons is dit oordeel beslist niet, want Gods gedachten zijn zoveel hoger dan de onze en Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. **Jes. 55:9** *“Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten”*. Maar nu is het voor ons verborgen en wij hebben alleen Zijn getrouwe getuigen te zijn. En God zal met Zijn Geest wel diegenen trekken, die Hij op het oog heeft.

Ik ben er zeker van, dat de elf apostelen er allemaal van overtuigd waren, dat Judas een echt kind van God was, want er was niets aan hem te merken. Hij volgde ook Jezus net al zij. En hij deed dezelfde krachten met wonderen en tekenen en hij sprak dezelfde woorden. En zij wisten niet, dat het een duivel was, totdat het openbaar kwam.

Zo wilden de eerste Christenen niets van Saul weten en daar hij de Gemeente van Jezus vervolgde, dachten zij, dat hij een duivelskind was. Maar Jezus zegt van Paulus *“dit is Mij een uitverkoren vat”*. Het kan dus best zijn, dat, wie nu de grootste haters zijn, kinderen van god zijn, daar weten wij niets van, terwijl degenen, die zich heel mooi en vroom voordoen, juist duivelskinderen zijn. Dat weet God alleen en dat gaat ons ook verder niet aan. Laten wij zelf maar zorgen, dat wij Jezus volgen en Zijn getuigen zijn in woord en daad en in handel en wandel.

Wij gaan nu even naar de **Handelingen 18**, waar wij zien, dat Paulus gezonden wordt naar Corinthe, maar wij weten, dat hij daar op een heel bijzondere wijze kwam, want zelf had hij zich met zijn medewerkers voorgenomen om naar een heel andere plaats te gaan.

Maar de Geest van Jezus verhinderde het hem tot tweemaal toe, want hij kreeg tot tweemaal toe in een visioen de droom, dat hij over moest steken naar Marcedonië, waardoor hij tenslotte ook in Corinthe kwam.

En dan lezen wij in **Hand. 18:9-10** *“En de Heer zeide in de nacht door een gezicht tot Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet; want Ik ben met u en niemand zal het op u toeleggen om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad”*. In die stad Corinthe had God veel van Zijn verloren schapen. De Heer kende ze en daarom moest Paulus daar anderhalf jaar blijven en groeide het aantal der gelovigen uit tot de Gemeente der Corinthiërs.

Het was niet, omdat Paulus zoveel zielen voor Jezus kon winnen, doordat hij wonderen en tekenen en krachten deed, maar God had hem daar gezet, omdat God daar veel schapen had. Eb daarom kwamen zij ook.

Tegenwoordig hoort men meestal de verkondiging, dat men dit of dat moet doen, omdat anders velen door jou verloren zouden gaan. Geloof daar niets van hoor! Zou God dat aan ons overlaten, denkt u? Zou een liefhebbende Vader het aan een kleine zoon overlaten om de andere zoon te zoeken? Als hij een liefhebbende vader is, gaat hij er zelf op uit en zijn kinderen mogen meehelpen. Gaan wij het begrijpen?

Het zou een zeer vreemde zaak zijn, indien het was, zoals het voorgesteld wordt, namelijk door onze tekorten zouden kostbare zielen verloren gaan. En wie van ons schiet niet te kort? Zo zijn er een heleboel liederen, die wij wel zingen, maar toch fout zijn. Maar het is niet zo, dat wij mogen zeggen *“nu kunnen wij wel stil blijven zitten”*.

Want dat betekent, dat wij ongehoorzame kinderen van God zouden zijn. Als de liefde van God in ons hart is, dan dringt die liefde vanzelf om ook het verlorene mee te gaan zoeken. En wat geeft het niet een blijdschap, als Vader ons dan ook nog mee wil inchakelen om een verloren zondaar tot Jezus te mogen brengen.

Dat is vreugde! Maar als Zijn kind verzaakt, dan gaat daarom die andere niet verloren, want dan is God bij machte, als het moet, een ezel van Bileam te sturen om te spreken. Die het verstaat, verstaat het! En God heeft genoeg engelen in de hemel, om, als wij verzaken, een engel te sturen, zoals het ook

Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen

(deel 16-22)

gebeurde, toen Filippus naar de kamerling gezonden werd. Maar als wij verzaken, verliezen wij daardoor een grote vreugde en loon en kroon voorde Rechterstoel van Jezus.

In de eeuwigheid worden de getrouwe kinderen Gods, die hierin getrouw waren, gekroond. Paulus zegt in **2 Cor. 1:14** *“gelijk gij reeds ten dele van ons hebt begrepen: dat wij uw roem zijn, evenals gij de onze op de dag van onze Here Jezus”*. Hoe zouden wij kunnen zwijgen, als het hart er vol van is. Ik ontmoette een palingboer, doe nooit anders dan over gerookte paling spreken kon. Hij kon niet anders en toen hebben wij hem dat eens gezegd en hij zei *“ja, dat is ook heel mijn leven”*. En zo moet het ook zijn als Jezus ons leven is, dan spreekt u over Zijn heerlijkheid. En dan hebben wij geen behoefte meer aan andere dingen.

Toch is er nog iets op mijn hart, om in verband hiermee, u te zeggen. Het is de andere kant, een ander aspect hiervan, wat ook verwaarloosd is geworden in de prediking. Maar als wij nu vanuit de Schrift Gods plan gaan kennen en weten wat God daarvan al voor de grondlegging van de wereld bestemd heeft als Gods zaad, dan weten wij nu, dat dat zaad Gods ook zal zoeken en redden.

Door de zondeval van de mens heeft de duivel grote macht gekregen over de natuurlijke mens, maar niet als de mens zich heeft bekeerd en wedergeboren is, want dan is hij onder Jezus vleugelen gekomen.

Wij weten hoe de duivel grote macht heeft over de mens, die onder zijn heerschappij staat en wij hebben gezin, dat dit bijzonder geldt op het terrein van het seksuele leven. En zo begrijp wij dus nu ook waarom. Want hij dult niet, dat het zaad Gods geboren wordt, maar dat het zaad van hm ter wereld komt.

Kunnen wij hier iets aan doen? Ja, zeker! Als een man de Heer vreest, dan zal hij, als hij nog niet getrouwd is, geen vrouw nemen, die niet de Heer vreest; dat is nummer één. Want wij mogen geen juk aangaan met een ongelovige, wat Gods Woord ons leert.

En om dezelfde reden mag een jonge dochter, die nog niet gehuwd is en God vreest, geen huwelijk sluiten met een ongelovige man. En men mag geen huwelijk sluiten alleen maar om de seksuele drift te bevredigen, ook al noemt men dat liefde.

Maar als wij God vrezen, zullen wij eerst God welgevallig willen zijn ook in deze zaak, want Hij stelde het huwelijk in voor dit doel. Hij gaf Adam een vrouw in Eva, opdat uit Adam en Eva dit nakomelingschap van Gods zaad zou komen.

Als een gelovige God hierin gehoorzaamt om als eerste de levenspartner alleen die te nemen, die God op zijn of haar weg brengt om met elkaar de Heer te dienen en God te vrezen, dan zullen zij samen in Zijn wegen gaan wandelen. Dan zal dit gelovige echtpaar hun huwelijksleven rein houden in de vreze van God, zols het geschreven staat in **Hebr. 13:4** *“Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen”*.

In **Mal. 2:14-16** lezen wij *“En dan zegt gij: Waarom? (Israël) Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is. Niet één doet zo, die voldoende geest bezit (verstaan wij dat? Als wij werkelijk de Geest van de Heer hebben, dan gaat het anders worden), want wat zoekt die éne? Het zaad Gods. Weest dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat men niet ontrouw worde aan de vrouw zijner jeugd. Want ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de God van Israël, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Here der heerscharen. Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw”*.

Er bestaat een apocrief boek, het boek Tobias. Het gaat er nu niet om of het een door God direct geïnspireerd woord is of niet, maar in dat boek daar staan wel geweldige dingen, die goede lessen van God bevatten. Wij weten, dat de ganse Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, maar er zijn toch ook nog andere boeken, zoals die van Murray en dergelijke, waarin toch heerlijke waarheden gezegd worden, die zuiver Bijbels zijn.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 16-22)

Welnu, in het boek Tobias vindt men een merkwaardige geschiedenis over een vrome Joodse jonge vrouw, Sara. En zoals het in die tijd de gewoonte was, gaf haar vader zijn dochter aan een geschikte levenspartner. Maar het werd een tragiek, want er was een boze geest, die niet toeliet, want al de mannen, die trachten met haar in het huwelijk te treden, werden omgebracht.

Het is wel een vreemde geschiedenis, maar in verband met het licht, waarin wij het nu zien, is het niet zo vreemd meer, daar Sara de Heer vreesde en niet anders deed dan bidden tot de Heer. Zij wilde wel in het huwelijk treden, maar alleen als zij een man kreeg, met wie zij samen de Heer mocht dienen, opdat zij dan kinderen voor God mocht krijgen. En dat was het, wat de duivel niet wilde. En er woonde in een andere plaats een jonge man, Tobiet, die nog ongehuwd was en ook godvrezend.

En dan volgt er een heel merkwaardige geschiedenis, hoe die twee bij elkaar komen, omdat zij voor elkaar bestemd zijn. Hij krijgt dan van Godswege door een engel, te weten, hoe deze boze geest moet wijken. En wij kunnen daarvan ook wat leren, want toen zij in het huwelijk traden, hebben zij de eerste drie huwelijksnachten samen niet anders gedaan dan bidden en hebben zij geen gemeenschap met elkaar gehad.

Want zo wilden zij hun huwelijk met god beginnen en hebben Hem gesmeekt om hun huwelijk te zegenen met kinderen, die God zouden vrezen. En dat huwelijk heeft God gezegend met kinderen, die later in de vreze van god wandelden. En dat is een goede lering.

Helaas wordt het vandaag niet meer zo geleerd. Ik heb het thuis niet geleerd gekregen, want dat konden mijn ouders niet. Ik zou wel gewild hebben, dat ik het licht, dat ik nu heb, toen had, maar ik had het niet.

Toch ziet de Heer ook ons hart aan. Maar als wij onze tijd van vandaag zien, hoe juist op dit terrein alles verworpen is, dan weten wij nu waarom het de duivel te doen is. Wij zouden geneigd zijn te zeggen: wat moet er dan nog van terecht komen? Maar Gods genade is overvloedig over degenen, die Hem vrezen. En ook hierin heeft God en Jezus het laatste woord!

Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder.

Gods Zegen toegewenst,
Het Bijbelstudie Centrum.