

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:  
**Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen**  
(deel 13-22)



Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkamt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



2 Petrus 1:19



***alléén de Bijbel laten spreken  
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen***

***2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.***

## **Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen**

(deel 13-22)

Wij zijn dus nu gekomen in de tijdsperiode, die aanbrak na de zondeval van de mens, dus na die tweede crisis, waarbij God moest ingrijpen en de mens uit het Paradijs moest verbannen. Maar het is nu met enige schroom, dat ik met dit onderwerp verder ga. Het is niet voor niets, dat de Heer mij di schroom geeft om Zijn wil en plan kenbaar te maken. Daar moet een heilig vrezen onder Zijn volk zijn voor Hem en Zijn Woord.

De dingen, die wij nu uit de Schriften zullen gaan zien, moeten wij stil in ons hart bewaren en overleggen en niet trachten met ons menselijk verstand dit te beredeneren.

Paulus schrijft in **1 Cor. 2:6-10** het volgende. *“Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat, maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods”.*

Wij vinden in dit Schriftgedeelte, dat Paulus zegt: *“Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn”.* Men moet als kind van God een zekere geestelijke wasdom bereikt hebben, om rijp te zijn en deze dingen te kunnen gaan verstaan. Want er ligt een gevaar in, dat onmondigen in Jezus deze dingen horen en nog niet rijp zijn om het te verstaan en die dan trachten met hun natuurlijk verstand het te beredeneren, waardoor zij tot verkeerde conclusies kunnen komen.

Daarom wil ik hierbij nog de nadruk er op leggen dat, wat u in deze Bijbelstudies leest, allereerst zelf geestelijk zult moeten vererken en met grote voorzichtigheid te werk moet gaan om het door te geven aan anderen.

Weet daarom wel aan di u het doorgeeft, ook al is die persoon werkelijk een kind van God. En in het bijzonde hun, die het op geluidsbanden opgenomen hebben, zou ik willen waarschuwen, weest daar voorzichtig mee, want niet iedereen is rijp om deze dingen te verstaan.

Paulus zegt dan is **vers 13** in ditzelfde Schriftgedeelte *“Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken”.*

En **vers 14** gaat verder *“Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is”.*

Van wat wij hier leren, zijn heel wat dingen, die geestelijk verwerkt en geestelijk beoordeeld moeten worden en dat kunnen wij niet met het nutuurlijke verstand doen, want dan komt men tot heel verkeerde conclusies. Want een ongeestelijk mens behoeft niet altijd een onwedergeboren mens te zijn, daar er nog heel wat kinderen van God zijn, die nog niet geestelijk zijn.

Paulus spreekt hier over in **1 Cor. 3:1-3**, waar hij dezulken vleselijk en onmondig noemt. En die hij melkspijs moet geven. *“En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu [nog] niet, want gij zijt nog vleselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als (onveranderde) mensen”?*

Maar in **1 Cor. 2:15-16** zegt hij *“Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus”.*

Om dit geestelijk te kunnen verwerken moet u dus de zin van Jezus hebben en zaql Gods Geest u dan verder klaarmaken. Daarom zeg ik nogmaals: weest voorzichtig tegn wie u deze dingen gaat doorgeven;

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:  
**Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen**  
(deel 13-22)

betracht hier uiterste voorzichtigheid en vraag om wijsheid Gods, want het is niet voor iedereen geschikt. En als u het niet geestelijk verwerken kan, doet an net als Maria, die al die woorden in haar hart bewaarde en dan zal de Heer daar Zelf verder klaarheid over gaan geven.

In het **zevende vers** van dit hoofdstuk lezen wij ook dit: *“maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid”*.

Het is dus een geheimenis, die verborgen wijsheid Gods, die verborgen was vanaf de grondlegging der wereld, waar wij het uiteindelijk in deze Bijbelstudie over hebben. Daarom vinden wij ook, dat Jezus Zelf dit leert in **Matt. 13:35** *“opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet, toen hij zeide: Ik zal mijn mond opendoen met gelijkenissen, Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is”*.

De Heer ging dus Zijn mond open doen om Zijn kinderen bijzondere geheimenissen en verborgenheden te openbaren, maar dat gold niet voor allen, maar slechts voor hen, die daar geestelijk rijp voor waren, zoals wij dat vinden in **Matt. 13:10-11** *“En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven”*.

Daarom is het ook, dat ik met grote schroom verder ga met deze dingen. Ik wil u dat nog duidelijker maken. Wij hebben reeds mogen zien uit het Woord, dat God voor de grondlegging der wereld al de Zijnen heeft voorgekend in Jezus en dat hun namen ook al in het Boek des Levens ingeschreven staan. En dat het dus niet zo is, zoals het algemeen gedacht en geleerd wordt, dat als iemand zich bekeerd heeft en tot Jezus is gekomen, dat zijn naam dan pas ingeschreven wordt.

Wij hebben zelfs liederen, waarin het verkeerd staat: *“staat uw naam al geschreven in het boek”*. Wij hebben ook gezien, dat als een zondaar tot Jezus wordt getrokken door de Heilige Geest, dan is dat niet omdat zijn naam daarin geschreven wordt in het Boek des Lams, maar het is net andersom. Hij wordt getrokken tot Jezus, omdat zijn naam daarin staat.

Maar nu moeten wij voorzichtig zijn, om dat menselijk te gaan beredeneren. Wij lezen ook in Gods Woord, dat dat Boek des Levens geopend wordt voor de grote witte troon. Voor alle mensen en schepselen blijft het verborgen, welke namen in dat boek staan. Dat komt pas openbaar op de dag, die God bestemd heeft.

Wij weten niet of de naam van die broeder of zuster daar in staat, maar ook niet van die of die mens, of zijn naam er wel in staat. Wij kunnen dus hier nooit over gaan redeneren en zeggen: *“ja, men behoeft niet te proberen, die mens tot bekering te brengen, want zijn naam staat er toch niet in”*.

En wij behoeven helemaal niet ons best te doen voor die en die mens, wiens naam er in staat, want met die mens komt het wel in orde. Dit zijn foutieve menselijke conclusies, want God alleen weet, welke namen er in staan. Het enige wat wij door genade mogen weten, is, dat onze namen erin staan en dat kunnen wij voor onszelf weten, maar niet eerder, voordat wij Jezus in ons leven bij de wedergeboorte hebben gekregen.

Wij kunnen ons er over verheugen, dat wij voor onszelf weten, dat onze namen in het Boek des Levens staan, omdat Hij ons geroepen heeft. Daartoe heeft hij ons Zijn Geest gegeven, om Zijn Zoon in ons te openbaren. Dat kunnen wij alleen van ons weten, maar niet van elkaar. Daarom hebben wij geen oordeel over elkaar te vellen.

En nu gaan wij weer verder met ons onderwerp.

Toen de mens in zonde viel en God hem dus uit het Paradijs moest verbannen, heeft dat ontzettende gevolgen gebracht, want de mens moets nu onder moeilijke omstandigheden verder leven. In plaats van vrede in de hof van Eden, werd het een leven van strijd en moeite op een vervloekte aardbodem.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:  
**Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen**  
(deel 13-22)

Maar houdt dit in gedachten, dat elke vloek die God uitsprak, ook een zegen inhield. De vloek was niet het ergste gevolg van de zondeval, want het was een rechtvaardig oordeel Gods, dat alleen maar ten goede komt voor de mens.

Maar er was nog wat anders gebeurd. Doordat de mens God ongehoorzaam was geworden om tegen Zijn gebod in van de verboden vrucht te nemen en hij daarmee gehoorzaam was geworden aan het woord van de duivel, gebeurde het volgende.

Door zijn ongehoorzaamheid aan God onttrok de mens zich uit de beschermende macht van onder de vleugelen, die God over hem had uitgespreid in het Paradijs. En door zijn gehoorzaamheid aan de duivel, kwam hij nu onder de macht, onder de vleugelen van die gevallen cherub. En dat is ontzettend! Want wat is er daardoor gekomen? Twee ontzettende gevolgen!

Het eerste gevolg daarvan was, dat het van God tevoren gekende nakomelingschap van Adam, dat God hem wilde geven en dat een nieuw geslacht zou worden van zonen God, daarvoor in de plaats kwam het geslacht van de gevallenen door satan. Want toen de mens, de eerste Adam in de zonde viel, toen gebeurde er dat ontzettende, dat heel dat door God voorgedane, geroepen nakomelingschap van Adam verloren ging in de zonde.

Door de val van Adam ging, zoals de Schrift het zegt, ook het zaad Gods, wat door de mens zou komen, verloren. Want toen Adam viel, viel zijn nakomelingschap in hem mee in de zonde. En dat is verschrikkelijk, maar dat was ook juist satans opzet. Want dat geslacht van zonen Gods, dat uit Adam voort zou komen, was voor hem de dodelijke bedreiging.

Maar er gebeurde nog iets, wat even vreselijk was. Wij hebben het er al over gehad, hoe God ook aan Zijn schepselen een beperktscheppingsvermogen heeft gegeven. Wij zien het bij de mens in het vermogen van de voortsplanting. En wij weten ook, hoe de mens planten, bloemen en vruchten kan veredelen en zo ook nieuwe soorten kan kweken.

Ook met de dieren kan dat, want vele hondenrassen zijn alleen op deze wijze verkregen. Zo is dat ook het geval met het bekende Friese stamboekvee. Maar er is ook ontaarding op dit terrein, denkt u maar aan de muilezel. Zo zien wij dus, dat de zwakke mens toch al een zeker begrensd scheppingsvermogen bezit om bepaalde soorten leven te veredelen en zo andere rassen te kweken.

Als dit de zwakke mens reeds bezit, hoeveel te meer dan deze grote engelvorst, deze gevallen cherub, al is het ook voor hem een begrensd vermogen om beginsels van leven te doen ontwikkelen en tot een zekere hoogte te brengen.

Vandaar wat wij ook in die overdekkende, beschutte cherub het beeld zien van die moedervogel. En wij hebben ook al gezien, hoe hij het beginsel van leven op deze aarde door zijn val heeft doen worden tot afschuwelijke monsters. En dat vermogen bezit hij nog altijd.

Maar indien de mens onder de vleugelen van God was gebleven, had satan bij de mens niets kunnen veranderen, doch toen de mens God ongehoorzaam werd en gehoorzaam werd aan de duivel en dus onder de macht van de duivel kwam, kreeg satan macht om door het voortplanting systeem van de mens, satans kinderen te verwekken.

Als Adam gehoorzaam was geweest, had zijn nakomelingschap alleen bestaan uit het zaad Gods. Nu hij echter in zonde is gevallen, zien wij twee zaden: één zaad des duivels en één zaad van God. Dat leert de Schrift en dat is ontzettend! Dat dit zaad des duivels verloren gaat, is te begrijpen. Het zal met satan zelf vernietigd worden.

Zien wij de ontzettende gevolgen? De Schrift spreekt hierover in **Matt. 13**, waar wij bij geheimenissen komen, die niet voor iedereen bestemd zijn om te verstaan, want daar moet men geestelijk rijp voor zijn. Wij lezen in **vers 35** *“opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet, toen hij zeide: Ik*

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:  
**Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen**  
(deel 13-22)

*zal mijn mond opendoen met gelijkenissen, Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is". En vers 36 gaat verder "Toen liet Hij de scharen gaan en ging naar huis".*

En daar gaat Jezus binnenshuis dus iets openbaren, wat niet bestemd was voor de oren van degenen, die buiten stonden. En dat betekent voor ons, dat dit niet bestemd is voor de oren van iedereen. Want Jezus had Zijn discipelen eerst in een besloten kring, want anderen zouden daar allen maar verkeerde dingen over gaan denken en leren, daar zij dat geestelijk niet konden verwerken.

In vers 36-39 lezen wij ok nog: *"En zijn discipelen kwamen bij Hem en zeiden: Maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Hij antwoordde en zeide: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen; de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de boze; (hier spreekt Jezus Zelf over twee soorten kinderen) de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen".*

Het is wonderbaar, dat juist de trouwgebleven engelen straks de uiteindelijke scheiding tussen deze twee soorten kinderen zullen bewerken, die door God bekend zijn. Daarom is dus aan ons geen enkele bevoegdheid om over een mens te oordelen: dat is een kind van de duivel en dat is een kind van God.

De engelen Gods weten dit wel en zij zullen tenslotte bij de oogst van elkaar scheiden wat onkuid is en wat van het koninkrijk is, want dat is nu nog vermengd.

Lieve broeders en zusters, als u weet een kind van God te zijn, verheugt u zich dan daarin met deze diepe verborgen wijsheid Gods en houdt dit zoveel mogelijk voor uzelf in uw hart. Want dan mag u weten, dat uw naam staat geschreven in het Boek des Levens en dat u ook zaad bent van Jezus, een zaad Gods.

De openbaring is, zoals wij reeds gezien hebben, trapsgewijs. Want naar mate wij geestelijk rijper worden, naar die mate krijgen wij meer de dinegn van god geopenbaarfd, naardat wij het kunnen verdragen. Er is een ijd geweest, dat ik niet verder geopenbaard kreeg van de Heer, over wat wij hier lezen: *"wie het goede zaad zaait is de Zoon des mensen en dat onkruid zijn de kinderen van de boze, de vijand is het, die dat zaait".*

Ik dacht indertijd, dat dat zaaien begon, toen Jezus op aarde was gekomen, dus dat alleen bij het Nieuwe Testament behoorde. Maar de Heer heeft mij nu dieper ingeleid. Want ik heb u gezegd, dat, toen God met Zijn rechtvaardig, maar ook gezegnd oordeel de mens moest gebannen uit het Paradijs, God die mens niet alleen liet zwerven over deze aarde, maar dat Hij met hem mee ging.

En weet u wie die God was? Niet God de Vader, maar het was al Jezus. Want Hij was het ook, die in de hof van eden aan de mens, die gevallen was, het Paradijs Evengelie ging verkondigen van het vrouwenzaad, wat Hij Zelf zou worden, wiens verzenen door het zaad van de slang verbrijzeld zou worden op het kruis van Golgotha, maar die straks het slangenzaad de kop zal vermorzelen, wat de uiteindelijke vole vervulling zal zijn van de Paradijs profetie.

Het was ook Gods Zoon in dat Paradijs, die het eerste bloedoffer bracht door een onschuldig dier te laten sterven en van zijn huis vellen te maken om Adam en Eva daarmee te bekleden. Wij zien dus, hoe God Zelf de naaktheid van de gevallen mens ging bekleden, waardoor dat onschuldige dier zijn bloed moest geven door te sterven in plaats van de mens, die gezondigd had.

God ging dus die vellen pasklaar amken om ze Adam en Eva aan te doen. Ja, dat deed Jezus al en zo leerde de mens al, hoe de weg zou gaan, waar langs hij weer kon komen tot God.

Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder.

Gods Zegen toegewenst,  
Het Bijbelstudie Centrum.