

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 12-22)



Geachte lezer,

Het verheugt ons, u wederom verder deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19



***alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen***

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 12-22)

Toen God dit verbond met de mens maakte, stelde de gevallen cherub alles in het werk om dit plan van God te verijdelen. Satan wist, dat God uit die mens, die geschapen was naar het beeld van God, een nakomelingschap zou doen voortkomen, dat hem en zijn engelen eens zou onttronen.

Daarom kunnen wij nu begrijpen, dat vanaf dat ogenblik satan alles op alles ging zetten, om die mens ten val te brengen. Want als die niet ten val zou komen, dan betekende dat zijn eigen vernietiging.

En hij wist van dat verbond, dat God met de mens sloot, ook het punt kon zijn, waardoor de mens zou kunnen vallen, omdat dat verbond immers een voorwaarde van gehoorzaamheid bevatte en vooral de gehoorzaamheid aan dat ene gebod **“gij zult niet eten van de boom der kennis van goed en kwaad”**.

Toen God Adam en Eva had geschapen, waren zij rein en volkomen, maar zij moesten eerst nog beproefd worden om van rein, heilig en volmaakt te worden. Hetzelfde was vooraf gebeurd met de engelenwereld. Want toen was de aarde de proefsteen. Maar nu werd het midden van die hof, waar die boom stond, de proefsteen van het gebod.

Dat was een noodzaak, omdat God vrije zonen scheidt en geen marionetten, want zij moeten uit vrije wil Hem willen dienen, liefhebben en volgen. En daarom moesten ook zij dus de keuze hebben van gehoorzaam of ongehoorzaam te kunnen zijn.

En wij weten wat er plaats gevonden heeft. Zo is satan door middel van het eerste medium dat hij gebruikte, de slang, de oorzaak ervan geworden, dat de mens in zonde viel. Men zou zo op het eerste oog zeggen: een grote overwinning voor de duivel!

Maar dat is slechts schijnbaar, want het was voor de duivel verborgen, dat Gods plan veel dieper lag en wat Hij verborgen had gehouden voor de engelenwereld, namelijk dat Zijn Zoon eens uit die Adam voort zou komen als de blinkende Morgenster en dat uit Hem dat ware geslacht van Zonen Gods zou komen.

Toen satan dacht, dat hij een volledige overwinning had behaald, had hij een misrekening gedaan, zoals hij altijd misrekent. Zijn opzet was dus de mens ten val te brengen, opdat uit die mens niet meer het nieuwe geslacht van zonen Gods kon komen. En schijnbaar had hij dat ook bereikt.

Maar wij zullen gaan zien, dat er een groot onderscheid was tussen het gericht, dat nu over de mens komen moest en het eerste gericht, dat over de oorspronkelijke aarde en wereld was gekomen. Want toen het eerste mensenpaar in zonde was gevallen, moest God opnieuw ingrijpen met een tweede gericht en oordeel en de mens werd verbannen uit het Paradijs, waarmee God hem naar de boom des levens moest afsnijden.

Het wezenlijke onderscheid tussen deze twee gerichten, gaan wij nu behandelen.

Bij het eerste gericht ging de toenmalige wereld en alle schepselen die daarop waren, geheel ten onder. Bij het tweede gericht ging de wereld niet ten onder, maar hij bleef voortbestaan, alleen onder heel gewijzigde en veranderde omstandigheden.

Bij het eerste gericht ging de hele wereld verloren en werd de aarde onbewoonbaar. Bij het tweede gericht ging een Paradijs verloren, maar de aarde bleef bewoonbaar, al was het onder moeilijke omstandigheden. Bij het eerste gericht zien wij een geheel verwoeste aarde, bij het tweede gericht een vervloekte aarde.

Want zo staat het er: omdat de mens in zonden was gevallen, was nu om zijn naams wil ook de aarde vervloekt en zou voor de mens van dat ogenblik af moeite, leed en lijden zijn deel zijn. Bij het eerst gericht trad terstond voor alle daar levende schepselen de geestelijke en de lichamelijke dood in. Bij het tweede gericht trad direct allen de geestelijke dood in, maar niet de lichamelijke, opdat de weg open zou blijven tot redding en verlossing.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 12-22)

En als laatste onderscheid nog dit: bij het eerste gericht, of liever gezegd al vóór dat eerste gericht, bij de zondeval van Lucifer, kwam er een breuk met God en Lucifer en ook met een derde deel van de engelen en zo kwam er een scheuring in die engelenwereld en werd de heerlijke Goddelijke harmonie in Gods grote schepping verstoord.

Want in een bepaald gebied, waarover satan heerste, was er nu rebellie en opstand tegen God en daardoor oorlog en strijd. Er is niet alleen hier op deze aarde oorlog, maar ook in de Hemelse Gewesten is oorlog aan de gang.

Daarvan lezen wij bijvoorbeeld in **Openbaring 12:7-10**, hoe Michaël met zijn engelen streed tegen satan en diens engelen. *“En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen”.*

Daarom is het hedendaagse geroep om vrede dwaasheid, want er kan geen vrede zijn, zolang de duivel en de machten der duisternis nog heersen. Vrede kan er alleen komen, als straks de Vredevorst er een einde aan heeft gemaakt, doordat Zijn vijanden tot een voetbank gesteld zijn. Dan komt er pas vrede en niet eerder!

Bij de zondeval van de mens kwam er een breuk tussen God en de mens en kwam de mens onder geheel andere omstandigheden te leven. In plaats van in de heerlijke gemeenschap met God in dat Paradijs te wandelen, kwam hij op een vervloekte aarde, waar leed en strijd, ziekte, moeite en tranen voor hem zouden zijn.

Eerst had de mens in het Paradijs wel vrede met God, er was toen vrede en harmonie, maar die zijn verbroken. Maar ondanks al deze ontzettende dingen, die er gebeurd zijn, waardoor de mens nu op een moeilijke weg gekomen is, weten wij dat God, voordat Hij die mens in Zijn rechtvaardig oordeel en gericht uit het Paradijs moest verbannen, maakte Hij met die mens een tweede heerlijk verbond.

Daarom zien wij, dat de overwinning van satan maar heel betrekkelijk is, want alle dingen wilde God doen medewerken ten goede. Het zou wel door leed en tranen gaan voor de mens, maar het zou tot grotere heerlijkheid komen.

Dat tweede verbond is dus het verbond dat God sloot met de mens direct na de zondeval, want het eerste verbond was te niet gedaan toen de mens in zonde viel. Maar God sloot dat verbond met de mens voordat hij uit het Paradijs verbannen werd.

Hij mocht dat meenemen nu hij de weg moest gaan van vreselijk lijden, van strijd en moeite, van bloed en tranen, opdat de levende hoop met hem mee zou gaan, want dat is nu die liefde en genade Gods, waar satan beslist niet op gerekend had.

Want hij dacht: die mens is nu tot val gekomen en Gods plan is voorgoed verhinderd. Doch aan één ding had hij niet gedacht, namelijk die grote genade en liefde Gods. Want wel moest God voor een tijd de deur van het Paradijs voor de mens toesluiten om hem van de toegang tot de boom des levens af te sluiten.

Maar God bleef niet in het Paradijs, doch Hij ging met de mens mee, in diens lijdensweg, stap voor stap en zou Zelf hem daarin helpen om hem tot de overwinning te brengen. Wat is dat heerlijk. En al moest de mens de zaligheid van het Paradijs nu vanwege de zonde ontberen, hij zou de nabijheid van God niet ontberen, omdat God met hem mee ging in dit tranendal en straks Zelf zonde zou gaan worden, om de mens te verlossen.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 12-22)

En dat is de inhoud van dat tweede verbond. Hiervan lezen wij in Gen. 3:14-19 *“Daarop zeide de Here God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermeederen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen. En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, en doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”*.

Dit wordt wel eens het Paradijs Evangelie genoemd, want al houdt dit een straf in, het is toch een wijze straf. Allereerst weten wij, hoe daar reeds de belofte werd gegeven van het vrouwe zaad, Jezus de Verlosser, die de slang en zijn zaad de kop zou vermorzelen, maar ook, hoe het slangenzaad, de slang, het vrouwenzaad de hiel zou vermorzelen, waarin wij al duidelijk een heen wijzing naar het kruis van Golgotha zien.

Dit tweede verbond had, in tegenstelling met het eerste, geen voorwaarde, omdat het bevatte een vloek en een belofte. De vloek was meervoudig, wat wij zullen gaan zien in vier punten.

Het eerste punt was de vloek in betrekking tot de slang en wij weten, wie uiteindelijk die slang is. De slang was in haar oorsprong, vóórdat de vloek hem trof, een zeer schoon, sierlijk en aantrekkelijk wezen. Ja, satan wist wel, welk wezen hij als zijn eerste medium gebruikte.

Maar ná de vloek werd de slang een weerzinwekkend reptiel, daar zij immers veroordeeld werd om voortaan op haar buik te kruipen en het stof der aarde te eten. Daarvoor moet zij dus op poten gelopen hebben, want de wetenschap heeft inderdaad ontdekkingen gedaan, dat de slang onder zijn huid nog sporen heeft van poten, maar die nu niet meer groeien. Dit is de vloek betrekking tot de slang, die nog een veel verdere strekking heeft in verband met de duivel.

Het tweede punt heeft betrekking op de vrouw. Haar toestand werd gewijzigd in drieërlei opzicht. A De moeite van haar zwangerschap zou zeer vermeerdert worden. Voor vele vrouwen zijn de negen maanden van dracht en vooral de eerste maanden dikwijls heel zwaar, maar ook de laatste maand, als het kind zwaar gaat worden. Dit is dus door de zondeval gekomen.

B het tweede dat gewijzigd werd voor de vrouw was, dat zij nu met smart kinderen zou baren. Dus niet alleen de tijd van haar zwangerschap zou moeilijk zijn, maar vooral ook het baren zou met de barensweeën en met levensgevaar gepaard gaan. Ook dat is door de zonde gekomen. En wij zien vandaag, hoe de mens zelf al deze vloeken van God probeert weg te werken door allerlei ingrepen.

C Door de zondeval is haar staat gewijzigd, zodat zij zich aan haar man moest onderwerpen, die voortaan over haar heersen zou en dat was de oorzaak, omdat zij zijn val had veroorzaakt. Daarvoor verloor zij haar gelijkheid met de man. En wij zien vandaag ook dit, hoe de mens zich daar onderuit wil werken. Denkt u maar aan de vrouwenbeweging, die al lang aan de gang is en aan de dolle Mina's van vandaag.

Het derde punt is de vloek in betrekking tot de man. De aarde werd om zijnentwil vervloekt en nu moest de mens voor zijn levensonderhoud zware arbeid verrichten in het zweet zijns aanschijns. Wat dikwijls zijn gezondheid zou aantasten en eindigen zou in de lichamelijke dood. Ook dat wil de mens oplossen buiten God om, maar daarvoor komt niet eerder de oplossing, voordat het herstel er is.

En nu het vierde punt. De vloek in betrekking tot de aarde. De aarde zou voortaan onder de vloek zijn, zij zou distellen en doornen voortbrengen, dat wil zeggen dat zij bij de bebouwing al datgene zou voortbrengen, dat het leven op haar zou verzwaren en wat veel moeite en voortdurende strijd zou geven. En dat weten wij ook wel, want het onkruid groeit altijd veel sneller dan het goede gewas. Maar

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 12-22)

ook de weersgesteldheden, bijvoorbeeld droogte, misoogsten kosten veel inspanning. Dat is allemaal een gevolg van de zondeval.

Maar het verbond had niet alleen die viervoudige vloek, maar ook een belofte, zoals wij reeds vermeld hebben. De heerlijke belofte, het vrouwenzaad, dat het Paradijs Evangelie genoemd wordt van de beloofde Verlosser.

Dit verbond was zonder voorwaarde en is ook nu nog steeds geldig voor God ten opzichte van de mens en zal zich uitstrekken tot aan het einde van het Duizendjarig Vrederijk, want alleen dan zullen pas alle vloeken weggenomen worden.

Elk streven dus van de mens om daar onderuit te komen, zonder zich waarlijk te buigen voor God, is duivelswerk. Wel zal gedurende het Duizendjarig Vrederijk de aarde ontdaan worden van de vloek en zal de vrouw ook niet meer zo die moeite hebben van zwangerschap en baren.

Maar de volledige vloek wordt pas weggenomen aan het einde van het Duizendjarig Vrederijk, dan zal alles pas weggenomen worden. Het is goed, dat wij dit weten en verstaan.

Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder.

Gods Zegen toegewenst,
Het Bijbelstudie Centrum.