

Bijbelstudie Centrum studie over
“de andere Trooster: de Geest der Waarheid”

Geachte lezer,

Het verheugt ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswegen de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat bestuderen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum



2 Petrus 1:19

***alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen***



een kerk bepaalt **niet** wat de Bijbel leert.
maar
de Bijbel bepaalt wat een kerk moet onderwijzen

2 Tim. 4:2-4. **“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren”**.

Bijbelstudie Centrum studie over
“de andere Trooster: de Geest der Waarheid”

Wij gaan samen een paar Schriftgedeelten lezen, waarvan wij het eerste vinden in **Matteüs 25:1-13**, waar Jezus zegt:

“Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; doch de wijze namen olie in haar kruiken met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwaze zeiden tot de wijze: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Doch terwijl zij heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur”.

Vervolgens lezen wij ook **Efeze 5:14-18**, *“Daarom heet het: Ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is”.*

In beide Schriftgedeelten is sprake van wijze en dwazen, in **Efeze** ook van verstandig en onverstandig. Als wij nu **Openbaring 3:1-6** opslaan, lezen wij: *“Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur ik u zal overvallen. Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeente zegt”.*

Het Evangelie was hun van de aanvang af door Jezus Zelf en door Zijn apostelen verkondigd. Leest u maar in **Handelingen 2** bijvoorbeeld, waar Petrus, vol van de Heilige Geest het Evangelie verkondigd. De reactie daarop lezen wij in de **verzen 37 en 38 van Handelingen 2**.

“Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder late zich dopen op (in) de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen”.

Hier zien wij dus duidelijk, dat voor ieder mens de eerste fundament legging is, dat hij zich waarachtig bekeert en zich laat dopen in de Naam van Jezus, opdat hij de Heilige Geest ontvangt. Zo predikte Paulus het ook.

In **Efeze 1:13-14** schrijft Paulus *“In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid”.*

Wij zien dus duidelijk, dat onze behoudenis ligt in de wedergeboorte in Jezus en dat het pas een feit is geworden bij het ontvangen van en de verzegeling met de Heilige geest. Vandaar, dat wij dat in de **Handelingen der apostelen** ook duidelijk lezen. In **Handelingen 19:1-2** vinden wij hoe Paulus in Efeze komt en daar enige discipelen vind. Mensen dus, die geloven. Maar hij merkt, dat deze gelovigen wel in Jezus geloven, maar dat het nieuwe leven in hen nog ontbreekt. Zij waren nog natuurlijke mensen en géén geestelijke mensen.

In **vers 2** vraagt hij dan ook: *“Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot geloof kwaamt”? Hun antwoord luidt, dat ze zelfs nog niet hadden gehóórd van de Heilige Geest”!* Hier zien wij ook duidelijk,

Bijbelstudie Centrum studie over
“de andere Trooster: de Geest der Waarheid”

dat de fundament legging van de wedergeboorte pas afsluit bij het ontvangen van de Heilige Geest. Dan kunnen wij door die Geest en door het Woord opgroeien en opwassen in Jezus en tenslotte ook tot de volmaaktheid komen in Hem.

Handelingen 8 spreekt ook over een dergelijk geval. In Samaria hebben ze het Evangelie gehoord, gepredikt door Philippus. Ze hebben zich ook laten dopen in de Naam van Jezus, maar zij ontvingen de Heilige Geest niet. Wij vinden, dat de apostelen daar ogenblikkelijk werk van maken.

In **Johannes 14** leert Jezus ons enige dingen en bepaalt ons erbij wat het leggen van het fundament moet zijn. Jezus spreekt van het heengaan naar de vader en dan lezen wij in **Johannes 14:15-17** **“Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn”**.

Laten wij erop letten, wat de Heer ons wil leren. Ten eerste staat er dus in **vers 16** **“En Ik zal de Vader bidden...”**. Dat grote werk van wedergeboorte en het leggen van het fundament, waarop de Gemeente verder zal worden gebouwd – dat fundament is Jezus Zelf – vindt plaats vanaf het ogenblik, dat Jezus uitermate verheerlijkt is geworden en Hij de Naam heeft ontvangen boven alle naam.

De Heer Zelf getuigt daarvan: **“Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde”**. God heeft Hem tot **HERE** gemaakt over alles en alle dingen onder Zijn voeten gelegd. En van die uitermate verhoogde plaats, aan de rechterhand van de Vader in de Troon der Majesteit, waar dus alle macht en kracht tot Zijn beschikking is, van die plaats uit zal Hij een andere Trooster zenden, die dan ook kwam op de Pinksterdag. (**“het feest der weken”**) Let vooral op dat **“andere”**: de Geest der waarheid.

De Heilige Geest is niet een invloed, maar de Heilige Geest is een persoon, even waarachtig als Jezus een persoon is van de Heilige Drieëenheid. Jezus was, als de tweede persoon van de heilige Drieuldigheid een poosje bij de discipelen geweest; Hij had hen persoonlijk geleerd, geleid, met hun gesproken en hen bewaard. En nu ging Hij heen. Maar, zei Hij, Ik laat u niet als wezen achter, Ik kom weder. Hij gaat naar de Vader om Zijn verhoogde plaats in te nemen en van daaruit Zijn Gemeente verder te bouwen en ook om zondaren te brengen tot dat wonder van de nieuwe mens, de wedergeboorte door Woord en Geest in Hem.

Hij liet ons echter niet alleen, er kwam een andere Trooster, een persoon, de Geest der waarheid, waardoor dat werk op een wonderbare wijze kon plaats vinden. Zolang Jezus hier op aarde was in Zijn vernederd lichaam, hadden ze een tastbare Jezus; zij geloofden wel in Hem, maar Hij was een zichtbare persoon.

Maar nu kwam Jezus in hen wonen in de derde persoon van de drieuldigheid Gods, zodat Zijn eeuwige Goddelijke kracht, Zijn Verlossingsmacht, Zijn reddende Liefde, de kracht Zijner Opstanding in de mens, in de zondaar kwam en hem tot een nieuw mens maakte, die aan Zijn beeld gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmee Hij alle dingen aan Zich onderwerpen kan. Vandaar die belangrijke zaak: Hebben wij de Heilige Geest ontvangen?

Want wie de Heilige Geest niet ontvangen heeft, maar misschien toch wel gelooft, die heeft een uitwendige Jezus. Dan worden wij nooit werkelijk innerlijk veranderd in een nieuwe mens. En niet alléén dát, het is ook noodzakelijk om de Heilige Geest te ontvangen, om daardoor op te groeien tot de volmaaktheid in Hem, die woning in ons wil maken door Zijn Geest.

Wij moeten vervuld worden met de Heilige Geest, opdat Jezus ALLES in ons zal worden, zodat Hij de heerschappij in ons krijgt over alle terreinen van ons leven. Het is ook dezelfde Geest, die Gods heilige wet in ons hart legt en in ons verstand schrijft, zodat wij nooit moeten proberen om zelf naar Gods wet te leven. De wet van God wordt nu ons innerlijk karakter, onze innerlijke mens, door Jezus. Door die Geest worden wij eveneens toegerust en bekwaam gemaakt tot de dienst.

Daarom zegt Hij: **“Ik zal u een andere Trooster geven, de Geest der waarheid”**. Laten wij erop letten wat

Bijbelstudie Centrum studie over
“de andere Trooster: de Geest der Waarheid”

de Heer nog méér zegt in dit Schriftgedeelte. **“die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet”**. Met die **“wereld”** wordt bedoeld de mens, die nog in de wereld is, de natuurlijke en vleselijke mens uit Adam. Hij kan nóg zo godsdienstig zijn en zelfs de Christelijke godsdienst aanhangen, maar toch geen deel aan Jezus hebben. Want de natuurlijke mens kan de Heilige Geest niet ontvangen. Maar voor de gelovigen in Jezus wordt het iets heerlijks.

Hij zegt in **vers 17b** **“maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn”**. En daaraan voorafgaand **“de Trooster, om tot in eeuwigheid bij u te zijn”**. Dat is toch een heerlijke zaak!

Deze Heilige Geest vertegenwoordigt de Vader en de Zoon want Hij is uit de Vader en de Zoon; en die is dan altijd bij de gelovige. Wij zijn nooit meer alleen. Toen Jezus hier op aarde was, kon Hij op een afstand zijn, maar nu is Hij altijd bij ons, dag en nacht. Hij is niet alleen bij ons, maar ook in ons, om ons te verlichten met het Licht van God, ons te leiden in alle Waarheid, ons te leren en te vertroosten en zo te bekwamen voor de dienst en voor dit leven.

En dat niet voor een tijd, maar voor alle eeuwigheid! Laten wij eens zien wat **de brief van Judas** zegt. Deze Judas is, zoals u weet, een broer van Jacobus, die óók een brief geschreven heeft. Beide waren zij halfbroers van Jezus, zonen dus van Maria en Jozef. Na de opstanding en verheerlijking van de Heer kwamen ook zij tot geloof. Judas schrijft in zijn brief in de **verzen 18 en 19** dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, **“Zij zijn het die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben”**.

In **Romeinen 8:9b** staat **“Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe”**. Dat is duidelijke taal. Daarom is het dus noodzakelijk, dat wij wedergeboren worden. In **het Evangelie naar Johannes** komt in **hoofdstuk 3** een zeer godsdienstige, vroom man naar Jezus toe om Hem iets te vragen, waar Hij innerlijk mee bezig was en waar iedere vrome Jood mee moet zitten, namelijk de vraag of door het houden van de wet en de geboden de mens zo wordt als God dat wil.

Wij lezen hier, dat die Nicodemus terwille van de Joden – want hij was een overste – 's-nachts tot Jezus komt met die vraag. Jezus geeft hem een klaar antwoord. **Vers 3** **“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk niet zien”**.

Nicodemus kan dat niet verstaan en daarom zegt Jezus in **vers 5-7** **“...tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnegaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden”**. Ja, wederom geboren worden door water en Geest.

Wij leven vandaag in een tijd, dat het Christendom in deze wereld zo'n beetje aan alles gewoon raakt en alle dingen gewoon begint te vinden, ondanks dat de tekenen der tijden duidelijke taal spreken en de Maranatha roep **“de Heer komt”** al vele jaren heeft geklonken en het Profetische Woord steeds sneller en nauwkeuriger in vervulling gaat.

Héél langzaam wordt de mens geïndoctrineerd met dingen die van de satan zijn; als het éne er goed ingehamerd zit, wordt met een volgende fase begonnen. Wat de mensen vroeger verschrikkelijk of onfatsoenlijk of zondig vonden, vindt het merendeel tegenwoordig heel gewoon: je moet toch met je tijd meegaan, wij leven niet meer in de middeleeuwen! Zo raakt men aan alles gewend en dat is een groot gevaar.

In de dagen dat Jezus op aarde was, in vernedering, moest Hij tot Israël zeggen, dat ze een boos geslacht waren, omdat zij niet op Zijn Woorden reageerden. **Matteüs 11:17** zegt, waarmee Jezus hen vergeleek. **“Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst; wij hebben klaagliederen gezongen en gij hebt geen misbaar gemaakt”**.

Er is echter in Israël momenteel iets merkwaardigs aan de gang. Daar lees je in de kranten niets over en je hoort er niets over in de nieuwsberichten. Straks als de Gemeente klaar is, zal de Heer haar komen

Bijbelstudie Centrum studie over
“de andere Trooster: de Geest der Waarheid”

halen. Denk dan maar aan de wijze maagden, die niet alleen de lamp (het Woord) hebben, maar ook olie in de kruiken. Die kruik is ons lichaam. Alles wat rechtzinnige Christenen hebben wél het Woord, maar is er ook olie in het vat, dat wil zeggen is de Heilige Geest bij en in hen?

De Israëlieten, die uit vele landen van de wereld in Israël zijn gekomen, proberen samen de staat Israël op te bouwen. Zij hebben nog geen diep verlangen naar de waarheid. Er zijn wel wat zoekende, maar er zit van alles onder. Het geslacht echter, dat nú in Israël geboren wordt, dat jonge geslacht, met name, die nu van de middelbare scholen af komen, wenden zich van alle tradities van hun voorouders af. Zij komen in groepen bij elkaar en lezen naast het Oude, ook het Nieuwe Testament.

Zij hebben één verlangen: zij zoeken weer de God der vaders en willen weten wie nu toch wel die Jezus van Nazareth is. Er komen er wel zo'n 75.000 bij elkaar. Wat er maar te koop is aan reisgidsen, die de Christelijke plaatsen in Israël beschrijven met alles wat daar heeft plaatsgevonden, kopen ze en ook veel Nieuw Testamenten. Er komt een ander geslacht en dat heeft de Heer ook gezegd.

Hier gaat de deur langzaam dicht, want God gaat de draad met Zijn oude volk opnemen naar de belofte aan Abraham, Isaak en Jacob, naar de eden, aan de stammen gezworen.

De broeder, die mij het bovenstaande vertelde en die het met eigen ogen in Israël heeft opgemerkt, had ook een gesprek met een orthodoxe rabbijn. Deze rabbijn verteeden hem, dat ook het Nieuwe Testament bestudeert en er ook citaten uit aanhaalt in de synagoge. Denkt u zich dat eens in! Onze broeder vroeg aan die rabbijn wat hij dacht van Jezus van Nazareth. Deze men antwoordde: *“Ik weet het niet, het is nog voor mij verborgen, maar God zal ingrijpen en ons openbaren wie Hij is. En als Hij onze Messias is, dan zal ik de eerste zijn, die naar Hem toegaat”!*

Ja, zo ver gaat het komen. En wij, die Hem kennen, wijken als gelovigen soms ver van Hem af en houden ons druk bezig met twistgesprekken, on-geestelijke gesprekken, on-geestelijke leringen, on-geestelijke scheidingsmuurtjes en wat al niet meer. Wordt het niet hoog tijd, dat wij wijze maagden worden, dat wij weer komen tot wat Paulus zegt: ***“wees niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is! Wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de Heilige Geest”!***

Daar in Israël is God bezig een nieuw geslacht te doen vragen naar de God der vaders en naar de Zoon van David. Weet u dat dát precies de vervulling is van de Oud Testamentische profetieën? Als er een keer gaat komen in het lot van Israël, staat er in de profetieën steeds: ***“en zij zullen zoeken de Here hun God en David, hun Koning”.***

Nu zijn ze bezig, ze zijn aan het zoeken. Ze moeten wachten tot God de blinddoek wegneemt en dat zal gebeuren. Als ze straks om Hem gaan roepen, zal Hij hen antwoorden. Maar éerst moet de Gemeente klaar gemaakt worden; daarom, de Heer staat te komen!

Maken Gog en Magog zich niet steeds meer en meer klaar? Die machten uit het Noorden, die zullen opmarcheren naar het land Israël. De nieuwste raketten (zie onder andere de onbemande “drowns”) bemand met Russische militairen staan in Syrië en vooral in Iran al gereed, gericht op Israël.

Die macht uit het Noorden, waarvan wij lezen in **Ezechiël 38 en 39**, heeft al verdragen gesloten met Arabische landen, tegen Israël en levert aan die landen steeds meer en meer wapens. Ook de Verenigde Naties is anti-Israël. Kijk maar momenteel op het nieuws hoe het merendeel van de wereld, ook Amerika, zich tegen Israël keert.

Helaas zijn er heel veel mensen, ook Christenen, die het Profetische Woord wel lezen en onderzoeken en het precies allemaal weten, maar daar hebben ze niets aan, als ze niet gereed zijn, als ze Gods Geest niet hebben, die hen toebereidt en leidt in alle waarheid.

Wedergeboorte is dit, dat wij onder het Evangelie der waarheid komen en dat is Jezus, Gods Zoon, in het vlees gekomen en voor onze zonden aan het kruis genageld. Jezus, die als het Lam Gods Zijn

Bijbelstudie Centrum studie over
“de andere Trooster: de Geest der Waarheid”

kostbaar leven en Zijn bloed gaf als losprijs voor onze ziel, is gestorven voor onze zonden maar ook opgewekt (opnieuw (weder)geboren) tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij in Hem komen. Want als wij in Hem zijn, hebben wij deel aan Hem en dat betekent deel aan Zijn offerdood. Dan ben ik in mijn natuurlijke oude mens in Adam, mee gekruisigd in het lichaam van Jezus, met Hem gestorven en begraven. Dan is mijn oude mens in Zijn graf weggedaan.

Zoals Jezus door de kracht van de Heilige Geest verrees (opnieuw geboren) uit de doden, als het Hoofd van de nieuwe schepping, zo komt die kracht ook in u en mij en hebben wij deel aan Jezus. Hem behoren wij toe; als wij ons leven afleggen aan de voeten van de Heer en dat ook betuigen in de Bijbelse doop, dan zullen wij uit dat watergraf verrijzen (opnieuw geboren) in nieuwheid des levens door de kracht van de Heilige Geest.

Wij kunnen het Evangelie horen, wij kunnen het jarenlang horen met onze oren, maar heeft het een plaats in ons hart gekregen? Jezus, de verhoogde Heer, is de Zaaier, die gezalfde dienstknechten gebruikt om het Evangelie der Waarheid, dat is Jezus en die gekruisigd, in de harten te zaaien. Er staat zo duidelijk, dat allen in hen, die dat Woord aannemen, dat Woord vasthouden, dat Woord zijn machtige werk kan doen. Want het Woord der Waarheid, Jezus, is het zaad der wedergeboorte.

Door het Woord der Waarheid komt ook de Geest der Waarheid, die ons het Woord wil doen verklaren door de gezalfde dienstknechten. In die wedergeboorte opent de Heilige Geest uw verstand en uw ogen en oren, zodat u het Evangelie plats beter verstaat.

Zo was het ook bij Maria, toen zij het Woord van God hoorde door de engel Gabriël, dat uit haar de Christus zou geboren worden, dat de Zoon van God mensenzoon zou worden in haar lichaam. Toen zei ze: **“hoe zal dat geschieden”?** De engel antwoordde: **“Want geen woord, dat van God komt, zal kracheloos wezen”.** Luc. 1:34 en 37. En wat zegt Maria dan? **“Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord”.**

Een hoofdstuk verder vinden wij de herders bij de kribbe: **“En Maria bewaarde al deze woorden in haar hart”.** In onze Bijbel staat **“de dienstmaagd des Heren”**, maar in de grondtekst staat **“de slavin”**. Want het Woord der Waarheid verkondigt ons Jezus als Here. Zodra de Heilige Geest op de Pinksterdag (**het feest der weken**) is uitgestort, gaan Petrus en de andere apostelen, vol van de Heilige Geest, getuigen: **“deze Jezus, die jij gekruisigd hebt, heeft God uitermate verhoogd en Hem tot Heer en Christus gemaakt”.**

Het woord **“Heer”** is ook in ons taalgebruik zo verzwakt. **“Heer”** betekent hier niet een beleefdheidsvorm, maar het is de vertaling van het Hebreeuwse woord **“Asonai”** en het Griekse woord **“Kurios”**. Wat betekent dat?

Letterlijk **“ALGEBIEDER”**, ook **“Meester”**, ook **“Eigenaar”**. Als ik Hem heb aangenomen als **“Heer”**, dan wil dat zeggen dat ik mij aan Hem onderwerp, volledig, in absolute gehoorzaamheid aan Hem.

Paulus zegt: **“Indien jij met uw mond belijdt, dat Christus Heer is”**, dat betekent dat u zich dus onderwerpt aan Hem en zegt **“Gij zijt mijn Heer”, Gij hebt het alleen over mij te zeggen, mijn geest, ziel en lichaam behoren U toe**. De Heer uit het Oude Testament kocht zijn slaaf tot zijn bezit. Jezus wil, dat wij Hem dat recht geven.

Weet u wanneer Abraham werkelijk een gelovige werd? Daarvóór had Abraham God wel herkend en noemde Hem **“Elohim”**, **“God de Allerhoogste”**. Later ook **“El-Shaddai”**, dat betekent de **“beborste”**, **“de algenoegzame”**.

Maar er komt een ogenblik, dat Abraham zijn God deze naam geeft **“Jaweh Adonai”**, met andere woorden **“Jaweh, mijn God, Gij zijt mijn Heer. Ik onderwerp mij aan U.** Hij die zelf heer was over vele slaven, erkende het Goddelijke recht op hem. En van dat ogenblik getuigt de Schrift van zijn geloof tot rechtvaardigmaking, vanaf dat ogenblik in **Genesis 15.**

Bijbelstudie Centrum studie over
“de andere Trooster: de Geest der Waarheid”

Zo vindt u het ook bij Mozes. Mozes kende wel de **“Elohim”**, maar als de Heer hem verschijnt in het brandende braambos en hem roept, zien wij dat Mozes zich neerbuigt (**Exodus 4**) en zegt: **“Adonai, mijn Heer, mijn Gebieder, mij Meester, mijn Eigenaar”**.

Zo vinden wij het steeds weer, ook bij de profeten en ook in het Nieuwe Testament. Wanneer werd Saulus tot Paulus? Niet alleen omdat de Heer hem verscheen op de weg naar Damascus maar in **Handelingen 26** vertelt Paulus aan Agrippa hoe hij een stem hoorde die in de Hebreeuwse taal tot hem sprak. Toen vroeg Paulus: **“Wie zijt Gij, Adonai”**? Hier erkende Saulus Jezus als zijn Heer.

Nu nog iets over de doop. De doop was in de tijd van Jezus wandel op aarde niet onbekend. In die tijd waren er nog veel slaven, die dus het eigendom van een heer waren. Het kwam voor, dat een slaaf na een aantal jaren door zijn meester werd verkocht aan een andere heer.

Om die slaaf duidelijk te maken, dat hij een andere heer moest gaan dienen werd er een bepaalde handeling uitgevoerd, een soort doop handeling. Aan de ene kant van het water stond de slaaf met zijn oude meester, aan de andere kant stond de nieuwe heer. Nu moest de slaaf zijn oude meester verlaten en door het water naar zijn nieuwe meester toe gaan. Dat water sloot hem van de oude meester af en zo kreeg hij een nieuwe meester of heer.

Wij waren slaven der zonde, slaven van satan, slaven van de ongerechtigheid, maar door de doop zijn wij in dienst gekomen van een nieuwe Heer, een nieuwe Meester, die ons duur gekocht heeft met Zijn bloed. Verheerlijk dan zo uw Heer en uw God met geheel uw geest, met geheel uw ziel, met geheel uw lichaam, met al uw kracht!

“Heer, U behoort ik toe voor alle eeuwigheid”. Bij die onderwerping aan de Heer neemt de Heer Zijn eigendom, dat Hij kocht met Zijn bloed, in bezit met Zijn Geest want de Heilige Geest is de verzegeling. Dan is de verkoop afgehandeld, de slaaf is verzegeld tot aan de dag der verlossing. Paulus zegt: **“Weet gij niet, dat gij Hem moet gehoorzamen, wiens slaaf gij zijt”**? **“Ja Heer, hier ben ik”**. Dan zegt God: **“ja”**, en Hij vervult deze dienstknecht met Zijn Geest.

Petrus getuigt voor het Sanhedrin: **“Men moet God meer gehoorzamen dan mensen, want wij zijn getuigen van deze dingen”**. God heeft de Heilige Geest gegeven aan degenen, die Hem gehoorzamen. Als dat plaats gevonden heeft, zijn wij verzegeld; ook tegen de dag der verlossing. Dan is er olie in onze kruik, dan zijn wij uit de dood in het leven overgegaan. Dan gaat het met ons, zoals eens met Simeon, van wie geschreven staat in **Lucas 2:25b** **“en deze man (Simeon) was rechtvaardig en vroom, en hij was verwachende de vertroosting van Israël”**.

Hij verwachtte de komst van de Messias. Hem was door de Heilige Geest een Godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de Christus had gezien. Maar God gaf hem dag noch uur, noch plaats om de Christus te ontmoeten.

Zo heeft God ons evenmin een dag of uur gegeven waarop Hij zal wederkeren. Maar dat is ook niet nodig. Simeon was vervuld met de Heilige Geest en door de Heilige Geest kwam hij op het juiste ogenblik de Tempel binnen, toen Jozef en Maria het kind kwamen opdragen.

Hij neemt het Kind in zijn armen en gaat god loven en danken: **“Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van aller volken”**. **Vers 29-31**.

Zijn wij ook zo ver gevorderd of behoren wij tot de dwaze maagden? Laten wij buigen voor onze Heer, die ook vandaag nog bereid is Zijn kinderen dát te geven wat zij verlangen: de Heilige Geest.

Wij willen niet aan een kerk, niet aan een kring, niet aan een dogma toebehoren, maar aan de Heer. Zullen wij onze hoofden buigen en Hem danken?

Amen.

Bijbelstudie Centrum studie over
“de andere Trooster: de Geest der Waarheid”