

Bijbelstudie Centrum

Speciale studie over **"De TABERNAKEL"** verdeeld over 19 avonden

NEGENDE AVOND (deel 9-19)

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze speciale studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze speciale studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden"** (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze speciale studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze speciale studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze speciale studie gaat bestuderen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze speciale studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze speciale studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen

het Bijbelstudie Centrum



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. "verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren".

Er gaat niets boven deze voeding en deze kinderen zijn het sterkst. En, dat niet alleen, maar het is ook bewezen, dat deze kinderen beter tegen allerlei ziekten bestand zijn, want deze voeding blijkt niet alleen de juiste spijs te zijn, maar ook een medicijn, waardoor het kind als het ware een soort natuurlijke inenting krijgt, waarbij bepaalde afweerstoffen in het bloed worden opgewekt, zodat het kind veel meer weerstand heeft.

Wat wij in het natuurlijke zien, zien wij nog veel heerlijker in het geestelijke. En dan gaan wij iets wonderbaarlijks zien van deze Tafel. God, die ons in Zijn grote liefde en genade heeft willen roepen tot Zijn wonderbare heerlijkheid, heeft ons als zondaren geroepen in Zijn Zoon Jezus en in Zijn Zoon heeft Hij ons weer opnieuw gebaard.

Jezus, in Wie al de volheid van God woont, is dus ook alles en Hij is daarom ook de Goddelijke Moeder. Er zijn bepaalde kerken, die zeggen, dat Maria de Moeder Gods is. De Bijbel zegt: Jezus is de Moeder Gods, Hij is onze Broeder, onze Heer en onze goede Herder, maar ook onze Goddelijke Moeder, want in Hem zijn wij wedergeboren.

Als **Jesaja 52**, geïnspireerd door de Heilige Geest, spreekt van: **“een man van smarten”**, dan gebruikt hij daar hetzelfde woord, dat Mozes moest gebruiken in **Genesis 3:16**, als God zegt: **“Ik zal vermeerderen de moeite uwer zwangerschap: met smart zult gij kinderen baren”**.

U weet, dat God dit sprak tot de vrouw bij de zondeval. En nu gebruikt de Heilige Geest voor de smarten van Jezus aan het kruis, hetzelfde woord. Want daar aan het kruis heeft Hij Zijn vlees en bloed gegeven, die ontzettende smarten gedragen, om de zondaar weder te baren en het nieuwe Leven te geven.

Zegt Petrus het niet met een heerlijke uitroep in **1 Petr. 1:1-3**. **“Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop”**. Door Christus dood en opstanding zijn wij opnieuw geboren geworden.

Wij gaan nog even terug: dit vond plaats op het koperen Brandofferaltaar, de uitbeelding van Jezus en dien gekruisigd, dat altaar was drie el hoog. Want het kruis heeft Goddelijke hoogte. Hier wordt de zondaar opgeheven en gemaakt tot een kind van God.

Uit de modder opgetild en tot Goddelijke hoogte gebracht. Dat kruis (het altaar) brengt ons terug aan het Vaderhart en dat gebeurt precies op anderhalve el hoogte. Dat wil zeggen, in het midden van die drie, waar zich het koperen rooster bevond, waarop het Goddelijke vuur, het zondoffer (de zonde) en het schuldoffer (de zondeschuld) verteerde.

Wij hebben gezien, welk een diepe zin dit heeft, want drie is het getal van God: 1 is de Vader, 2 is de Zoon en 3 is de Heilige Geest. En anderhalf wil zeggen: in het midden van de twee, dat is in het midden van de Zoon, heeft God de zonde verteerd en weggedaan. Uit liefde wilde Jezus Zijn Leven voor ons geven, zoals een moeder haar leven inzet om het ongeborn kind het leven te geven.

Nu moeten wij weer terug naar de Tafel. Die Tafel is Jezus, die ons spijzigt, want er is er maar Eén, die ons kan voeden en ons het water des levens te drinken kan geven. Dat is Jezus. En nu is die Tafel 1½ el hoog. Wat wil dat zeggen?

Jezus, die Zich in Zijn grote liefde voor ons liet doorsteken en die Zich geheel voor ons overgaf op het kruis, waardoor wij wedergeboren zijn, diezelfde liefde zoekt en wil nu gemeenschap met ons hebben.

Hij wil, dat wij aan Zijn hart komen, opdat Hij ons voeden kan, zodat wij kunnen groeien. Wijs deze liefde niet af. Misschien hebt u reeds gecapituleerd voor die liefde op Golgotha's kruis, door te komen als een zondaar. Maar is dat genoeg?

Ik bedoel dit: indien u daarmee slechts uw dank gebracht hebt aan de Heer, dan is dat bedroevend weinig, want daarmee heeft u alleen maar van Hem aangenomen, wat Hij voor u gedaan heeft. Maar de Heer, die de liefde zelf is, vraagt nu ook gemeenschap, vraagt wederliefde en vraagt:

“Kom aan Mijn hart”.

Nu weer naar de Tafel, die ene koninklijke Tafel is met een dubbele kroonlijst. Wat wil dat zeggen? Het is Jezus, maar nu met de heerlijkheid Gods bekleed, draagt Hij een dubbele kroon, want Hij is allereerst de Koning der koningen, maar ook de Hogepriester, die het Hogepriesterlijke sieraad draagt.

In Israël mochten deze twee ambten nooit in één persoon verenigd zijn. Zij waren gescheiden: de koninklijke kroon moest worden gedragen door een telg uit de stam van Juda en de nakomelingen van Aäron droegen de Hogepriesterlijke diadeem.

Maar in Jezus zijn deze twee ambten verenigd. Want Hij is de Koning-Hogepriester en Hogepriester-Koning in alle eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En daarom zien wij deze wonderbare Tafel met een dubbele kroonlijst, die Jezus in al Zijn Goddelijke heerlijkheid uitdrukt en die ons voeden en spijzigen wil.

Maar de Tafel is niet alleen een beeld van de plaats, waar wij gevoed en gespijzigd worden, maar ook het beeld van gemeenschap, wat de Heer zoekt. Aan die Tafel der gemeenschap hebben wij allereerst gemeenschap met Jezus, maar dan ook met allen, voor wie Hij Zijn leven heeft gegeven. Want er is maar één Goddelijke Tafel.

Graag wil ik het nog eerst hebben over dat beeld van de moeder. Hiertoe lezen wij nog even **1 Petr. 2:2-3. “en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is”.**

Wat betekent zaligheid? Dat wil zeggen: vol van Hem zijn, van het Leven van God. Ziet u nu, hoe u kunt groeien, hoe uw heiligmaking plaats vindt, want als u vol bent van het leven van God, vol van Jezus, vol van de Heilige Geest, dan is dat uw heiligmaking, dan bent u zalig.

Let nu op, wat er staat: **“opdat gij daardoor moogt opwassen”**. Dat gaat natuurlijk niet in één uur, dat is een groeiproces. En nu komt het: **“indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertierend is”**.

Wie is nu onze spijs en drank? De Here Zelf, Hij is het ware brood. **“Zijn vlees is waarlijk spijs en Zijn bloed is waarlijk drank”**. (Joh. 6:55). Aan die Tafel wil Jezus dus ons met Zichzelf voeden, Hij wil Zichzelf aan ons mededelen, in heel Zijn leven, in heel Zijn volheid, opdat wij daardoor mogen opgroeien.

Maar God is ook een God van wijsheid. En zoals een baby direct geen vaste spijs kan verdragen, het zou doodziek worden en sterven, zo kunnen wij, als wij pas wedergeboren zijn, ook niet die zware (vaste) spijs krijgen, maar de Heer weet precies, wat wij nodig hebben. Daarom moeten wij naar die redelijke onvervalste melk verlangen. Wat wil dat zeggen?

Er is vandaag heel veel lectuur, evangelisatiebladen en opwekkingsbladen enz., maar de onvervalste melk vinden wij in de Bijbel. Door het Woord biddend met ons hart te lezen, krijgen wij de gemeenschap met Jezus, de Christus naar de Schriften, zoals de Schrift Hem ons openbaart door de Heilige Geest. Jezus zegt in **Joh. 7:38. “stromen van levend water zal uit zijn binnenste vloeien”**.

Ik wil u nog dit zeggen als een illustratie. Weet u, hoe de profeten het Woord van God hebben geschreven? Zij schreven niet uit zichzelf, maar werden door de Heilige Geest gedreven.

Er staat in de Griekse grondtekst zelfs: **“God ademde het hen in door de Heilige Geest, en zelfs woordelijk”**. Want Jezus en ook de apostelen Paulus en Petrus, bewijzen een feit en een Goddelijke leer dikwijls op grond van één woord uit de Bijbel en zelfs zo, dat het er op aankomt of dat Woord in het enkelvoud of in het meervoud staat, of wel in de verleden of toekomstige tijd. Is dat niet wonderbaar? Zo heeft God, door Zijn Geest het woordelijk ingeademd. Daarvan zijn verschillende voorbeelden in de Bijbel te noemen.

En als wij nu de Bijbel biddend gaan lezen als het Woord van God, waarin de Heer tot ons komen wil, weet u, wat er dan gebeurt? Dan gaat God u in-ademen, want het is de adem van God en die adem is Leven, geestelijk Leven. Daarom zegt Jezus in **Johannes 6:63. “De woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn Geest en Leven”**.

Wij zullen straks door de Kandelaar in het Heiligdom zien en uit wat daar verder aanwezig is, waartoe de Gemeente geroepen is. Weet u waartoe wij geroepen zijn? Opdat het Woord van God in ons vlees gaat worden, zodat het in ons tot uitdrukking komt. Dan moeten wij dus nu beginnen

met dat Woord volledig lief te hebben en volledig te accepteren en vooral om het elke dag te onderzoeken. Verlangt als pasgeboren baby's.

Ik dank God voor elk goed boek, maar toch is dat nog vermengd met menselijke meningen. Maar de Bijbel niet, dit is het Woord van God, dat ons wijs kan maken tot zaligheid en ons kan doen opgroeien tot volkomenheid, waarvan Paulus schrijft aan Timotheüs. Hij zegt hen niet: ***“Schaf je een heel grote bibliotheek aan, zie zoveel mogelijk theoretische werken te krijgen”***. Maar hij zegt wél dit in **2 Tim. 3 vers 17**. ***“tot alle goed werk volkomen toegerust”***.

Ja, er is een Tafel en dat is pas een echte Bijbelschool: aan de voeten van Jezus! Ik dank de Heer er voor, dat er ook goede Bijbelscholen zijn. Maar de beste, de allerbeste Bijbelschool is aan de voeten van onze Heiland en daar wil ik elke dag zitten, want daar wil Hij mij leren aangaande de dingen, die van Hem zijn.

Ik zou dat niet kunnen en willen missen, want als wij dit geproefd hebben, lusten wij niets anders meer. Als u geproefd hebt, dat de Here goedertieren is, dan verlangt u niet meer naar iets anders, dan heeft al het andere een bijsmaak, het is niet echt. Wat is de ware spijs en drank? Jezus zegt het in **Joh. 4 vers 31-34**. ***“Intussen vroegen zijn discipelen Hem, zeggende: Rabbi, eet. Hij zeide echter tot hen: Ik heb een spijs te eten, waarvan gij niet weet. De discipelen dan zeiden tot elkander: Iemand heeft Hem toch niet te eten gebracht? Jezus zeide tot hen: Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen”***.

Het is een wonderbare spijze, die spijze, waar de Zoon uit leeft: de wil van Zijn Vader doen en die volbrengen, opdat Gods werk gedaan wordt. Maar, als wij deze spijs moesten gaan eten, dan zou het ons veel te zwaar zijn, evenals een baby nu eenmaal niet direct gevoed kan worden met bruine bonen en spek.

Maar wat heeft God ons in Jezus een wonderbare “voedsterheer” gegeven. Een moeder eet niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het kind, dat zij voedt. En in haar wordt die spijs omgezet tot voeding, die de baby kan verdragen.

Zo heeft ook de Goddelijke wijsheid het ons gegeven in onze gezegende Heiland Jezus. Hij alleen doet de volmaakte wil van de Vader, die Zijn spijze is, maar Hij geeft die weer aan ons door, precies zover wij het verdragen kunnen.

En naarmate wij groeien, naar die mate zal ook de spijs vaster kunnen worden. Dat is de wil van de Heer. Het is een koninklijke Tafel en dat is naar het begrip van de Bijbel. De Bijbel is georiënteerd op het Midden Oosten.

Heeft u wel eens een koninklijke tafel gezien in het Midden Oosten of er van gehoord? Als zo'n rijke vorst in het Midden Oosten een maaltijd aanricht, dan staat men verwonderd te kijken, hoeveel soorten spijs en drank daarbij aanwezig zijn. In de hoeveelheid ervan komt de grootheid en rijkdom van de gastheer naar voren. Het zijn maaltijden, die dikwijls uren duren.

De Bijbel spreekt ook van de rijke koningin van Scheba, die heel wat rijke tafels had gezien en zelf klaar had laten maken voor haar vorstelijke gasten. Maar de Bijbel zegt, dat toen deze vorstin hoorde van de rijkdom en de grootheid van Salomo en van zijn wijsheid, ging zij naar Salomo toe en was buiten zichzelf over wat zij daar zag.

Een paar dingen troffen haar heel bijzonder: ten eerste de spijze van Salomo's tafel. Wat een overvloed en grote verscheidenheid van spijs en drank. En dan zegt zij in **1 Koningen 10:8**. ***“Gelukkig zijn uw mannen, gelukkig deze dienaren van u, die gedurig in uw dienst staan, die uw wijsheid horen”!***

Zij wenste wel één van zijn dienstknechten te zijn. Is dat niet wonderbaar! Salomo is slechts een zwakke afschaduw van Hem, die komen zou. Salomo als vredevorst is een type van Jezus, de grote Vredekonink. Jezus heeft Zelf gezegd in **Matt. 12:42**, ***“Meer dan Salomo is hier”***.

Maar welk een Tafel heeft de Heer voor ons bereid. Zalig zijn wij, als wij daar aan mogen zitten. Wat heeft God ons een rijkdom gegeven, een overvloed van spijs en drank, opdat wij zullen opwassen tot alle volheid van Hem.

Daar zijn nog wel veel heerlijke dingen van de Tafel te zeggen, maar hoe komt het toch, dat Gods kinderen zo'n geestelijke armoede hebben? Het kan zijn, dan men geen kennis heeft van deze

dingen, maar het kan ook zijn en dat is heel veel het geval, dat men niet de voorwaarden vervult, om aan die Tafel te gaan zitten, want daar zijn voorwaarden aan verbonden, die toch niet te moeilijk zijn.

Integendeel, God heeft het ons geschonken in Jezus. Wij moeten werkelijk de Heer liefhebben en Hem willen volgen dan kunnen wij aan die voorwaarden voldoen.

Nu gaan wij zien, welke spijze op deze Tafel staat. Dat lezen wij in **Lev. 24:5-9**. *“En gij zult fijn meel nemen en daarvan twaalf koeken bakken, uit twee tienden efa zal elke koek bereid worden; gij zult ze op twee stapels leggen, zes op een stapel, op de tafel van louter goud, voor het aangezicht des Heren. Gij zult zuivere wierook op elke stapel leggen; dit zal dan dienen als gedenkoffer van het brood, een vuuroffer voor de Here. Elke sabbatdag zal hij dat steeds opnieuw gereed maken voor het aangezicht des Heren; van de zijde der Israëlieten is het een verbond voor altoos. En het zal voor Aäron en zijn zonen zijn, en zij zullen het op een heilige plaats eten, want het is allerheiligst voor hem; het behoort tot de vuuroffers des Heren; het is een altoosdurende insetting”.*

Hier zien wij dat fijne, zuivere meel, dat wil zeggen het beeld van Jezus, want Hij is immers dat ware brood uit de hemel, dat God ons gegeven heeft. Het is Zijn rein, heilig Leven, waarmee Hij ons nu voeden wil, opdat wij van kleine kinderen in het geloof zullen opgroeien tot de volkomenheid, totdat Jezus in ons gestalte verkregen heeft.

Het is immers Gods bedoeling, dat wij gelijk zullen worden aan Jezus. Daarom is Hij hier uitgedrukt in dat fijne meel. In Hem is niets van zonde, niets wat Gode niet welbehaaglijk zou zijn. Hij is die reine Heilige.

Elke koek moest uit twee tiende efa meel bereid worden. De efa is een maat en hierin wordt dat overvloedig leven uitgedrukt. Eén tiende efa is de normale dagelijkse voedsel voor een volwassen man. Maar hier staat twee tiende efa; dat betekent dus niet alleen dat er genoeg is, maar er is overvloed, want God wil Zijn kinderen overvloedig leven geven.

In enige **Psalmen** wordt die overvloed bezongen en beschreven, o.a. in **Psalm 65:5**. *“Welzalig hij, die Gij verkiest en doet naderen, opdat hij wone in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, het heilige van uw tempel”.* Zij zullen verzadigd worden!

En ook in **Psalm 81:11b** spreekt ervan. *“doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen”.* Want God heeft hier een overvloed van spijs en drank.

Op die Tafel waren niet alleen twaalf broden, voor iedere stam één brood, maar er waren ook gouden bekens, kroezen en kannen voor de wijn, want die ontbraken evenmin. Hij wil ons versterken met brood en met wijn, en dat is immers Zijn eigen wezen, Zijn eigen leven.

Jezus wil Zichzelf mededelen aan Zijn kinderen, opdat wij mogen opwassen. Nu staat hier, dat de Heer Zelf een uitnodiging doet: *“Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen”.*

In **Psalm 16:11** vinden wij ook een heerlijke tekst: *“Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig”.*

Ik weet niet, of u het al opgemerkt hebt, maar van deze Tafel staat in **Leviticus 24:5-9** geschreven, dat de Tafel voor het aangezicht des Heren is, waarop de twaalf broden liggen, hierop is het aangezicht van de Heer gericht. En in **vers 11 van Psalm 16** staat: *“overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht”.*

Ja, want de Tafel is er niet alleen om verzadigd te worden, maar ook vooral om vervuld te worden met blijdschap en vrede. Dat staat ook geschreven in **Rom. 14:17**. *“eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede heilige Geest”.*

Als wij naar **Psalm 23** gaan **vers 5-6**, dan vinden wij daar: *“Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen”.*

En omdat de Psalmist dit in de Heilige Geest geproefd en gesmaakt heeft, komt hij tot deze conclusie in **vers 6**: *“Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen”*, want daar is het zo heerlijk, daar is overvloedleven”.

Zegt de wereld niet: *“waar men het goed heeft, daar moet men blijven”.* Nu, ik kan u verzekeren,

dat het bij de Heer heel goed is! Hoe komt het toch, dat er zo weinigen daar verkeren en dat overvloedsleven niet kennen?

Dit kan twee oorzaken hebben. De eerste is: onwetendheid, onkunde omtrent het feit, dat er reeds nu in dit leven zo'n heerlijke gemeenschap mogelijk is, zo'n overvloedsleven met de Heer. De meeste denken, dat die heerlijkheid pas komt, nadat wij gestorven en bij de Heer zijn. En natuurlijk is dat ook zo. Maar de Schrift leert ons, dat het reeds voor nu is en niet alleen voor straks.

Zegt het Woord dat niet duidelijk? In **1 Tim. 4:8** lezen wij: ***“Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst”***.

Natuurlijk, ook straks bij de Heer, maar nú al mogen wij zijn in dat Heiligdom, het is zelfs de wil van de Heer. Daarom, als men dit niet weet, dan kan men het ook niet verkrijgen, want men verkrijgt het door het geloof in Jezus.

Hoe zal men het geloven, als het niet gepredikt wordt?

Daarom is het ook zo belangrijk en zo noodzakelijk, dat dit overvloedsleven voor nu ook gepredikt wordt in kerken en kringen.

En als het gepredikt wordt, zal die prediking, als men het hart er althans voor opent, het geloof opwekken door de Heilige Geest. Dan nemen wij het ook in bezit en gaat men het ervaren.

De tweede oorzaak kan zijn, dat de vier voorwaarden niet vervuld worden, waaraan wij moeten voldoen, om van dit overvloedsleven te kunnen genieten.

Wij gaan nog even terug naar het Woord, waar wij mee begonnen zijn. In **Lev. 24:9** lezen wij: ***“En het zal voor Aäron en zijn zonen zijn, en zij zullen het op een heilige plaats eten, want het is allerheiligst voor hem; n het behoort tot de vuuroffers des Heren; het is een altoosdurende insetting”***.

De eerste voorwaarde is, dat wij het op een ***“allerheiligste plaats”*** zullen eten. Wat wil dat zeggen? Ten eerste dit: in het Schriftgedeelte zien wij duidelijk: ***“Het zal voor Aäron en zijn zonen zijn”***, dus voor de priesters. In het Oude Testament kwamen de priesters alleen uit de stam van Levi, waartoe zij geroepen, gereinigd, geheiligd waren.

Maar wij hebben, dank God, in Christus zoveel grotere heerlijkheid gekregen. Allen, die in Jezus geloven, zijn nu priesters geworden.

“Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap” staat in **1 Petrus 2:9**. Wat zien wij dus? Voor wie is deze Tafel des Heren?

Enkel en alleen voor de gelovigen in Jezus. En dan nog alleen voor die gelovigen, die zich hebben laten reinen en zich willen laten heiligen, die de heiligmaking najagen, want er moet in een allerheiligste plaats gegeten worden.

Wij hebben reeds gezien, zonder reiniging komt men daar niet binnen. Ook moet de gelovige naar de heiligmaking jagen, dus geen eigen heiligmaking!

Er zijn altijd nog kinderen Gods, die zichzelf heilig willen maken, maar het gaat om de heiligmaking, die ons in Jezus is gegeven. Dan lezen wij daarbij, dat de Heer zegt: ***“Het behoort tot de vuuroffers des Heren”***. Een vuuroffer wil zeggen, dat het geheel gewijd is aan de Heer. Een vuuroffer gaat immers geheel in vuur op.

Het brandoffer heet in het Hebreeuws ***“ola”***, en dat betekent: ***“het stijgt tot God helemaal op”***.

Wat wil dat zeggen? Dat zijn zij, die zich geheel willen toewijden aan de Heer en gehoorzaam willen zijn en in de Liefde van God willen verkeren. Toewijding, gehoorzaamheid en Liefde voor de Heer en voor Zijn heilig leven. In dit alles: de Heer eerst!

Voor deze mensen is deze Tafel.

Tot zover, volgende week gaan we verder met deze voorwaarden.

Amen. De Heer Zegene u.