

Bijbelstudie Centrum – serie over
**“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,
voor Israël en de volkerenwereld”**
deel 7-9

Geachte lezer,

Het verheugt ons, u deze serie over het boek de Openbaring van Jezus te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze serie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze serie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze serie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze serie gaat bestuderen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze serie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze serie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum



2 Petrus 1:19

***alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen***



een kerk bepaalt **niet** wat de Bijbel leert.
maar
de Bijbel bepaalt wat een kerk moet onderwijzen

Bijbelstudie Centrum – serie over
**“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,
voor Israël en de volkerenwereld”**
deel 7-9

Nu wil ik even stilstaan bij het **zevende vers** van **Openb. 1: “Zie, Hij komt met de wolken”**. Een simpel vers eigenlijk, maar wat vinden wij hier een aanwijzing, hoe het in vervulling zal gaan, wat God al in Zijn Profetische Boeken ons had laten zien en beloofd en wat Hij ook zal gaan doen. Dat komen met de wolken, dat getuigenis van God, zien we al in Genesis en in het bijzonder in Exodus, in de boeken van Mozes dus, maar ook elders.

Daar is zoveel over te vinden in de Schrift. Hoe heeft Jezus er zelf steeds over gesproken. We gaan eerst naar **Matt. 24:30**, waar Hij zegt: **“En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid”**. Ook zij, die Hem doorstoken hebben en zullen over Hem weeklagen en alle stammen.

Dit is niet zomaar een poëtisch gezegde, een Oosterse bloemspraak, neen, dat heeft een heel diepe betekenis. Als Jezus voor het Sanhedrin staat en veroordeeld wordt, omdat Hij de Zoon van God is, dan betuigt Hij ook daar ditzelfde voor de Hogepriester en de Raad in **Matt. 26:64 “Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd”**.

Die laatste vroeg aan Hem: **“of Gij zijt de Christus, de Zoon van God”**. En dan is het antwoord van Jezus: **“Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels”**.

Dit heeft de Joodse raad niet onbekend in de oren geklonken, zij hadden immers het Oude Testament, zij kenden de profeten en vooral, de boeken van Mozes. Ik herinner u nog even aan **Daniël 7:13 “En ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon”**. Dan wordt Hem alle macht gegeven.

Wat betekent dat nu, die **“wolken des hemels”**? Betekent het de gewone wolken, die wij met onze natuurlijke ogen zo dikwijls waarnemen in onze atmosfeer? Nee, die wolken zijn het niet. Deze wolken die wij met ons oog waarnemen zijn wel een afbeelding van die wolken, waarover de Schrift spreekt, want God heeft ook in Zijn schepping alles eigenlijke al afgebeeld. De wolken waar het hier om gaat, zijn wat de Schrift noemt, de wolken Gods.

Laten we dat eens nader bezien. De natuurlijke wolken zijn een afbeelding van datgene, wat God hier bedoeld in de Schrift. Als de hemel bedekt is met wolken, wat gebeurt er dan? Dan wordt de blauwe hemel aan ons oog onttrokken en wij zien ook de hemellichamen, in die blauwe hemel niet meer.

Overdag de zon niet en 's-nachts de maan en de sterren niet. De natuurlijke wolken zijn dus allereerst een bedekking voor de natuurlijke hemel en zijn hemellichamen. Deze Bijbelse wolken zijn eveneens een bedekking, zodat wij schepselen Gods huis, Gods troon en allen die daar zijn, niet zien. Het zijn dus wolken, die de heerlijkheid van de waarachtige hemel en zijn bewoners, God en de heiligen, aan ons natuurlijke oog onttrekken. We zullen dit op enige plaatsen met elkaar gaan zien.

Het boek Job en wel **Job. 26:9** zegt het zo: **“Hij (God) bedekt de aanblik van zijn troon door daarover zijn wolken uit te spreiden”**.

Nu gaan we naar **Psalm 97:1-2. “De Here is Koning. Dat de aarde juiche, dat vele kustlanden zich verheugen. Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon”**.

Ook in **Psalm 48** lezen wij, waar in het bijzonder Gods Troon moet zijn in **vers 2-3. “Groot is de Here en hoog te loven in de stad van onze God zijn heilige berg. Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de ganse aarde is de berg Sion, ver in het noorden, de stad van de grote Koning”**.

Bijbelstudie Centrum – serie over
**“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,
voor Israël en de volkerenwereld”**
deel 7-9

Nu is er iets merkwaardigs. De hedendaagse astronomen, die met hun moderne apparatuur van radiotelescopen het universum afspeuren, zien, in welke richting zij hun telescopen ook richten, altijd weer nieuwe, grote gigantische sterrenwerelden, die allemaal in beweging zijn, voor het menselijk verstand niet te bevatten.

Maar er is één plek in het universum, daar kunnen ze niets ontdekken en dat is nu precies in het Noorden. Daar houden zij zich nu mee bezig, hoe dat kan, omdat het overal wemelt van melkwegstelsels, van miljarden zonnen. Nu zijn ze er in zoverre achtergekomen, dat is ondoordringbaar, omdat daar een geweldige wolk hangt van waterstofgas, die ondoordringbaar is.

Men heeft daar geen verklaring voor. Het zou beter zijn, als zij eens de vreze des Heren zouden krijgen, want dat is de aanvang van de ware wijsheid. In **Jesaja 14** lezen wij de beschrijving van de val van satan. Deze eens gezalfde cherub, die tot hoogmoed kwam en voor zichzelf de troon van God wilde innemen, ja, aan God gelijk wilde worden. Dan lezen we in de **verzen 12-14**: **“Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegde nog wel; Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden”**. Dat is dus Gods woning, Gods troon. **“Ik wil opstijgen boven de hoogste der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen”**.

Hij wilde dus boven deze wolken Gods, zijn plaats innemen. Het Profetische Woord heeft ons daar ontzettend veel over te vertellen. Op vele plaatsen heeft God ons dat als het ware in beelden laten zien, opdat wij, die geloven, iets mogen gaan verstaan van wat het betekent, als Hij komt met de wolken. Wat een geweldige gebeurtenis zal dat zijn!

We willen ons nu eerst bezig houden, wat het betekent voor de Gemeente, voor de Zijnen, die Hem tot hun heil verwachten. Laten we de beloften eens nagaan, die de Heer ons gegeven heeft in het Nieuwe Testament. De Heer zegt in **Joh. 14:2** **“In het huis mijns Vaders (Gods woning, die onttrokken is aan het zicht van een ieder) zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt zijn waar Ik ben”**.

Dat is de belofte van de Heer. Hij is ons voorgegaan om onze plaats te bereiden. En wat gebeurde er, toen Jezus naar dat Vaderhuis terug keerde? **Hand.1:9** **“En toen Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen”**.

Dit waren Zijn laatste woorden. Hij ging die wolk binnen en die wolk belette hen, dat zij verder konden zien. Hij ging zo door die wolk naar Zijn Vader. **Vers 10-11** **“En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henevoer, zie twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen”**. Hij is ons voorgegaan om onze plaats te bereiden.

Maar er zijn ook al heiligen, die ons voor zijn gegaan en wat lezen wij daarvan? In **Lucas 9:31** lezen we over Mozes en Elia, op de berg der verheerlijking, die ook naar de hemel zijn gegaan. **“Dezen, in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang, die Hij te Jeruzalem zou volbrengen”**.

We lezen verder **vers 34-35**. Petrus wil daar drie tabernakelen bouwen en dan zegt **vers 34**: **“En terwijl hij (Petrus) dit zeide, kwam er een wolk en overschaduwde hen. En zij werden bevreesd, toen die (Mozes en Elia) de wolk ingingen”**

Toen Jezus de wolk inging, klonk er een stem uit de wolk. Die wolk is immers de Troon. **Vers 35**: **“En er klonk een stem uit die wolk, die zeide: Deze is mijn Zoon, de uitverkorene, hoort naar Hem”**.

Bijbelstudie Centrum – serie over
**“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,
voor Israël en de volkerenwereld”**
deel 7-9

Laten we nu eens zien wat Mozes overkwam, toen hij op aarde leefde. Toen mocht hij bij God komen, hij mocht Hem van achteren zien. Mozes was bij God en bij Jezus, veertig dagen lang en hoe kwam hij daar? **Ex. 24:18** *“Mozes ging de wolk in”*.

Zo zien wij hem later op de berg der verheerlijking weer terug keren in die wolk. Oh, wat is het een heerlijk wonderbaar Woord en een heerlijke boodschap, ook voor ons, die nu leven.

Ik ga nog een paar heiligen nader beschouwen, die straks, als de Gemeente opgenomen is, nog de marteldood moeten ondergaan, als de twee laatste bloedgetuigen.

We vinden dat beschreven in **Openbaring 11**, waar de Heer zegt in **vers 3**: *“En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren twaalfhonderd zestig dagen lang”*. Dat zijn de eerste 3½ jaar van de Grote Verdrukking, die komt.

En we lezen dan, dat als zij de 3½ jaar hun profetie hebben uitgesproken, zij door de antichrist worden vermoord. **Vers 7**: *“en wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden”*.

Dan blijven hun lijken drie dagen op de straten van Jeruzalem liggen. Maar wat gebeurt er dan met hen? **Openbaring 11:11-12** *“En na (die) drie en een halve dag (als zij daar dood op straat liggen) voer een levensgeest uit God in hen. en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op (allen), die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen”*. O, prijs de Naam des Heren!

Welnu, waar de Gemeente deze kostbare belofte bezit in Jezus, dat Hij die ons voorgegaan is, onze plaats bereid bij de Vader en dat we eens daar zullen zijn, waar Hij is, in al Zijn glorie en heerlijkheid, kan het niet anders, of de Gemeente zal ingaan in de wolk als zij straks dat Vaderhuis binnen gaat.

1 Tess. 4:15-17 *“Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan; want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht”*.

Mijn broeders en zusters, als de Heer straks wederkomt voor Zijn Gemeente, opdat zij ook ingaat in die wolken Gods, dan wordt de Gemeente onttrokken aan het oog van de achtergebleven mensen. Zij zullen ons niet meer kunnen zien. Want die wolk bedekt en onttrekt aan het oog van de wereldling, zowel het Vaderhuis, als de Troon van God, als God Zelf en allen die daar zijn.

Maar Hij zal ook tot openbaring komen voor Israël en de volkeren en dan komt Hij ook met de wolken, maar daar hebben ze een heel andere betekenis, een geweldige betekenis. Maar nu eerst dit. Paulus laat in **1 Cor. 10:1-2** zien, hoe Israël, het oude verbondsvolk, een afschaduwing is van de dingen, die in Jezus werkelijkheid zijn geworden.

Als God in het verleden Zijn volk Israël gaat verlossen uit de slavernij van Egypte, door het bloed van het lam, wat gebeurt er dan? Zodra Israël verlost is en uit Egypte trekt komt er een wolkkolom. En zij gaan in die wolk en God is daar bij hen, dat is een wonderbare afbeelding van wat gaat komen in het Duizendjarig Rijk, waar wij op wachten.

Nu zijn we nog niet in de wolk, maar wel onder de wolk. Het is vlak bij en om ons heen. God doet eigenlijk de moderne wetenschap beschaamd staan, want de geleerden hebben een theorie opgebouwd over al die melkwegstelsels en ze zeggen, dat er waarschijnlijk een geweldige explosie, de grote “boem”, is geweest en dat die melkwegstelsels vanuit dat explosiepunt uit elkaar gaan wegvliegen.

Bijbelstudie Centrum – serie over
**“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,
voor Israël en de volkerenwereld”**
deel 7-9

Er zijn prachtige theorieën over opgebouwd en boeken over geschreven. Maar een tijd geleden is die hele theorie teniet gedaan, het wordt niet meer erkend. Door een toeval, ja, ja, het is hen toe gevallen en ik denk dat God een tipje van de sluier heeft opgelicht en ze deden een verrassende ontdekking.

Ze dachten, dat het dichtsbijzijnde melkwegstelsel, onze buurman als het ware, toch altijd nog heel ver van ons afstand, maar door hun radiotelescopie hebben ze een bijzondere bron ontdekt en daar hebben. Er kwam echter niets te voorschijn, tot ze op het idee kwamen om hun nieuwste infrarode apparatuur in te schakelen en toen kregen ze wel een foto.

En wat bleek toen? Hier vlak bij staat nog een melkwegstelsel, maar van zo'n geweldige omvang. Het komt naar ons toe, maar we kunnen het niet zien, want een enorme wolk onttrekt het aan ons oog en laat de zichtbare stralen niet door, maar wel iets van de infrarode. Ziet u dat de wijsheid van deze wereld, dwaasheid is voor God.

“Zij” staat er in **1 Cor. 10:2** **“allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en de zee”**. Ja, wij zijn immers in Jezus gedoopt en nu zijn we onder die wolk, zoals Petrus, Johannes en Jacobus daar op die berg der verheerlijking bij Jezus waren; ze waren niet in die wolk, maar onder die wolk en hadden zo een gemeenschap met heiligen, die uit die wolk kwamen.

Mozes en Elia, die hen voorgedaan waren, die uit die wolk kwamen en er ook weer in terug gingen. Wat zegt nu **Hebr. 11:39-40** **“Ook deze allen (dat is een hele rij van geloofsheiligen in de Heer) hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat zij (die ons voorgedaan zijn) niet zonder ons tot de volmaaktheid zouden komen”**.

En nu **vers 1** van **Hebr. 12** **“Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde”**. Wij lopen als het ware hier nog in de renbaan en we worden gadeslagen, niet alleen door God en door Jezus en de engelen, maar ook door allen die rondom ons zijn in die wolk.

Wij zijn een schouwspel, zegt Paulus. **Hebr.10:19** zegt: **“Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is zijn vlees”**.

Hebben wij niet een grote Hogepriester gekregen van God in Jezus? Dat geschiedde, toen Hij voor onze zonden stierf aan het kruis van Golgotha. En kijkt u nu eens naar de afschaduwing in het Oude Testament, in **Lev. 16**. Daar wordt ons de Grote Verzoendag beschreven, maar in schaduwdienst, die nu in Jezus, de ware Hogepriester, zijn vervulling gekregen heeft.

Lev 16:2. **“De Here nu zeide tot Mozes: Spreek tot uw broeder Aäron, dat hij niet te allen tijde kome in het heiligdom binnen het voorhangsel voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterve; want in de wolk verschijnt ik boven het verzoendeksel”**.

Aäron mag daar niet binnenkomen dan alleen op Grote Verzoendag. Het is een prediking van wat gaat komen, waarvan Hebreëen zo wonderbaar van getuigt. **Hebr. 9:11-12** **“Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn (na Zijn kruis en opstanding), is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf”**.

Daarom, omdat wij nu in Jezus een grote Hogepriester hebben verkregen, zijn we reeds onder die wolk Gods en die wolk kan zegen betekenen, maar ook gericht en oordeel. Kijkt u maar naar de wolken des hemels; het kunnen zware onweerswolken zijn, maar ook zegen brengende regenwolken.

Bijbelstudie Centrum – serie over
**“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,
voor Israël en de volkerenwereld”**
deel 7-9

Voor de één is het duisternis en gericht, voor de ander licht en zegen en Jezus en God zijn niet ver weg, maar ze zijn bij ons al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Nog zijn we in ons aardse lichaam niet in de wolk, maar we zijn wel reeds onder de wolk en die wolk is vlak bij ons en we hebben die wolk van getuigen rondom ons, al zien we het niet.

God kan een ogenblik die wolk doen scheuren en dan ons oog daar even voor openen, ik zou het zo willen zeggen: Hij kan onze ogen die infrarode structuur geven, dat wil zeggen dat wat we nu niet zien, dan plotseling wel zien.

Dat gebeurde met Stefanus, hij zag een hemel geopend en hij zag de Troon van God en Jezus staande aan de rechterhand Gods en hij roept het verrukt uit, want daar gaat hij naar toe. Wonderbaar is de Heer.

Laten we het niet vergeten, we hebben een grote wolk rondom ons, die schouwt voortdurend op ons, ze zijn bij ons zoals dat ook het geval was op de berg der verheerlijking en we hebben daar toegang door onze grote Hogepriester, die voor ons is ingegaan en een eeuwige verlossing heeft verworven.

Maar laten we dan ook ter harte nemen, wat **Hebr. 10:19-25** dan verder zegt: *“Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen (we zien het nog niet, straks wordt het aanschouwen) onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen”.*

Welke dag? De dag waar **Hebr. 9** van spreekt in **vers 28** *“zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten”.*

Hij komt eerst voor de Gemeente, die dan ingaat in die wolk. Dan zien de anderen Hem niet, zoals hier staat: *“aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun verwachten”.* Zoals Petrus, Johannes en Jacobus het zagen op de berg der verheerlijking, maar nog niet in konden gaan, want het was nog niet de tijd. Maar als Hij straks komt met de wolken des hemels, dan zal alle oog Hem zien, dat zal een verschrikking worden, maar tegelijkertijd voor anderen een uitredding. Laten we ons houden aan dit Woord.

Wij willen nu samen er over spreken, wat dat komen met de wolken te zeggen heeft voor Israël en de volkerenwereld en welke belangrijke functie de Gemeente dan zal hebben vanuit deze wolk. Zoals de natuurlijke wolken twee kanten hebben, prachtige lichte wolken, maar ook zeer donkere en onweer en vreselijke natuurkrachten de aarde kunnen teisteren, zo is het ook als Hij komt met de wolken Gods.

Laten we eens opslaan **Job. 37:11-13** *“Ook bezwaart Hij (God) de wolken met water, Hij spreidt zijn lichtende wolken uit, en het schiet naar alle kanten in het rond naar zijn bestel, om al wat Hij gebiedt te volbrengen op het rond der aarde; hetzij tot een roede voor zijn aarde, hetzij tot goedertierenheid, Hij doet het Zijn doel vinden”.*

We begrijpen al direct, dat het hier om meer gaat dan om natuurlijke wolken. Hier is sprake van dat komende gericht van God, als Hij komt met de wolken. Dan staat er, dat Hij daardoor, wat Hij gebiedt, volbrengen zal, zoals het staat in **vers 12** *“en het schiet naar alle kanten in het rond naar zijn bestel, om al wat Hij gebiedt te volbrengen op het rond der aarde”.*

Bijbelstudie Centrum – serie over
**“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,
voor Israël en de volkerenwereld”**
deel 7-9

Nu komen de twee kanten: *“hetzij tot een roede, voor zijn aarde, hetzij tot goedertierenheid, Hij doet het Zijn doel vinden”*. Ja, als Hij komt met de wolken zal het voor de één de roede worden en voor de ander Gods uitredding, in het bijzonder voor het gelovig overblijfsel.

Dat vinden wij ook zo wonderbaar geprofeteerd in Jesaja 45:5-8 *“Ik ben de Here en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kent, opdat men het wete waar de zon opgaat en waar hij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de Here (en dan komt het) en er is geen ander, die het licht formeert en de duisternis schept, die het heil bewerkt en het onheil schept”*.

Tegelijkertijd heil voor de zachtmoedige, die door dit gericht tot verootmoediging komen onder Israël en de volkerenwereld en onheil voor de vijanden van God, *“Ik, de Here doe dit alles. Druppelt, hemelen (daar hebben we de wolken, de regenwolken), van boven en laten de wolken gerechtigheid doen neerstromen; de aarde opene zich, opdat het heil ontluike en zij daarbij gerechtigheid doet uitspruiten; Ik de Here, heb dit geschapen”*. Ja, als Hij komt met de wolken, dan zal er gerechtigheid neerstromen op het rond der aarde en dan is het voor goed afgelopen met al het onrecht.

Nu leven we nog in de tijd, dat het onkruid, het boze de overhand heeft en de ongerechtigheid heerst en het recht vertrapt. Maar als Hij komt met de wolken, dan wordt het onheil door Hem vertrapt en recht en heil zullen ontluiken over de ganse aarde.

“Ik, de Here doe dit alles. Druppelt, hemelen, van boven en laten de wolken gerechtigheid doen neerstromen; de aarde opene zich, opdat het heil ontluike en zij daarbij gerechtigheid doet uitspruiten; Ik de Here, heb dit geschapen”.

We zien hier duidelijk die twee kanten. Nu heeft de Heer, om ons al deze dingen duidelijk te maken Zijn werken in afschaduwing vooraf al gegeven. Ik heb er al op gewezen hoe, als God door Mozes Israël gaat verlossen uit Egypte, die wolkkolom verschijnt. We zien hoe die wolkkolom scheiding gaat brengen tussen Gods volk en Gods vijanden in Ex. 14:19-20 *“Toen verliet de Engel Gods, die vóór het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan; ook verliet de wolkkolom haar plaats aan hun spits en ging achter hen staan. Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten in, – en de wolk was duisternis, maar tegelijk verlichtte zij de nacht – zodat de een de ander niet kon naderen, de gehele nacht”*.

Is dat niet wonderbaar? Voor de vijand wordt het duisternis, voor Gods kinderen licht. We zien duidelijk, dat God vanuit deze wolken, waarin Hijzelf aanwezig is en al Zijn heiligen, gerechtigheid aanbrengt door gericht en oordeel, over hen die Gods vijanden zijn – de Bijbel noemt dat Gods wraak – voor ons een heel nare klank, omdat wij daar nu een heel andere betekenis aan hechten. Dat komt door onze zondige instelling. Als wij over wraak spreken, dan denken wij, dat wij onze woede kunnen koelen op een ander. Dat heeft bij ons de betekenis van *“je wreken”*. Maar die betekenis heeft het in de Bijbel helemaal niet.

In Deuteronomium lezen we wat God bedoelt met wreken. Deutr. 32:35-36a *“Mij komt de wraak toe en de vergelding tegen de tijd, dat hun voet zal wankelen, want de dag van hun verderf is nabij, snel komt nader wat over hen is beschikt. Want de Here zal recht doen aan zijn volk en Zich ontfermen over Zijn knechten”*.

Het Bijbelse woord wraak is recht doen en wij kunnen niet recht doen, dat kan Hij alleen. Hij, die de harten doorzoekt en weet wat de motieven en de beweeggronden van de mens zijn. En als Hij straks komt met de wolken, dan gaat God recht doen en dat is die wraak.

Dat betekent de ondergang voor allen, die de liefde en de gerechtigheid niet willen, maar het betekent tevens, een wonderbare zegen, voor hen die Hem vrezen.

Bijbelstudie Centrum – serie over
**“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,
voor Israëel en de volkerenwereld”**
deel 7-9

Ik, wil u er nog op wijzen, dat wij in deze tijd, ons beslist niet mogen wreken. Dat kunnen en mogen wij niet en dat zullen we rustig aan God overlaten. Wij zullen voor onze vijanden bidden en hen zegenen die ons vervolgen en vervloeken.

God heeft Zijn dag bepaald, dan gaat Hij recht doen. **Rom. 12:19** *“Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn; wat er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden spreekt de Here”*.

Daarom geldt nu voor ons **vers 20** *“Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen”*.

Laten we nu enkele plaatsen bekijken, waar ons gesproken wordt van die komende **“dag des Heren”**, als Hij komt met de wolken, die twee kanten hebben, als God gerechtigheid laat regenen en doet uitspruiten, zodat het heil op aarde komt. Laten we eens zien, wat er dan gaat gebeuren.

Eerst in **Mal. 3:14-15**, waar de Heer zegt tot het volk in die dagen: *“Gij zegt: Nutteloos is het God te dienen; wat gewin geeft het, dat wij zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw gaan voor het aangezicht van de Here der heerscharen? En nu, wij prijzen de overmoedige gelukkig; niet alleen worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God, en ontkomen”*.

Dat lijkt zo, ook in deze tijd. Maar vergist u zich niet, Hij komt met de wolken. En in **Maleachi 3** vanaf **vers 16** tot en met hoofdstuk 4 vers 3: *“Dan spreken zij die de Here vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De Here bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkteken voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de Here vrezen en zijn naam in ere houden.*

Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de Here der heerscharen, op de dag (daar hebben we die dag) die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient. Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.

Want zie, de dag (de dag der wrake) komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de Here der heerscharen – welke hun wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Gij zult de goddeloze vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de Here der heerscharen”.

Tot zover, volgende keer gaan wij hiermee verder.
De Heer Zegene u, amen.