

Bijbelstudie Centrum – serie over  
**“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,  
voor Israël en de volkerenwereld”**  
deel 3-9

Geachte lezer,

Het verheugt ons, u deze serie over het boek de Openbaring van Jezus te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze serie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze serie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze serie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze serie gaat bestuderen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze serie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze serie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum



2 Petrus 1:19

***alléén de Bijbel laten spreken  
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen***



een kerk bepaalt **niet** wat de Bijbel leert.  
*maar*  
de Bijbel bepaalt wat een kerk moet onderwijzen

Bijbelstudie Centrum – serie over  
**“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,  
voor Israëel en de volkerenwereld”**  
deel 3-9

Broeders en zusters, ook al is het karakter van iedere gelovige en zijn opdracht anders en al is ook de plaatselijke Gemeente onderscheiden, er staat toch, **“verdraagt elkander”** en **“vergeeft elkander”**.

Gaan wij nu, **Johannes 17** begrijpen, als wij door één Geest tot één Lichaam gedoopt zijn en die Heer der heerlijkheid in de Gemeente gegeven heeft; opdat zij allen één zijn, opdat de wereld gelooft.

Maar als u die buitenste band van dat wiel weg haalt, die velg, kan dat wiel dan nog functioneren? Neen, dat gaat ogenblikkelijk kapot. En zo is de Gemeente een zeventvoud, waarvan de staken wel uiteen lopen, maar niet uit elkaar gaan, omdat zij toch één geheel vormen.

God is één Schepper, die nooit iets in eenzijdigheid en eenvormigheid schept. Kijkt u eens naar deze schepping, die maar tijdelijk is. Zien wij daar een eenzijdigheid en eenvormigheid? Hoe groot is God als Schepper! Hoeveel duizenden kastanjabomen zijn er en elke kastanjeboom krijgt elk voorjaar ontzettend veel bladeren; maar weet u, dat geen enkel blad gelijk is aan het andere? Ook niet het volgende jaar. Er zijn zoveel bomen en planten, maar geen één is gelijk aan de andere. En toch is het een harmonisch geheel!

Ook in de dierenwereld zien we hetzelfde. En de mens? Hebt u wel eens precies twee gelijke mensen gevonden? De duimafdruk wijst het wel uit. Geen twee mensen zijn één, die dezelfde duimafdruk hebben en geen twee mensen, die dezelfde iris hebben in de ogen. Zo zijn er geen twee mensen gelijk bij al die miljoenen. Is dat geen wonder? En toch is het één mensdom!

Die wonderbare schepping van mens, dier en plant, ja van heel de natuur, is door God in zijn oorsprong samengevoegd als een harmonisch geheel, dat voor elkaar functioneert. Wij kunnen niet buiten die planten en die planten niet buiten elkaar en ook niet buiten ons; maar een wonderbare, harmonische veelzijdigheid en veelvormigheid.

Als dit al zo is bij de oude schepping, die straks vergaat, wat dacht u dan van de Gemeente, die de nieuwe schepping is en die eeuwig blijft? Want **“die in Christus is, is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan”**.

Dacht u dan, dat de leden in dat lichaam allemaal gelijkvormig waren en allemaal dezelfde gaven hadden? Wel nee, geen sprake van. Al die vele gelovigen, die geroepen worden uit Jood en heiden, worden samengevoegd, samen gedoopt tot één Lichaam door die éne Geest van God en die hebben één Heer, één geloof, één doop één kostbaar Bloed, dat hem kocht en één Geest, die hen leidt. Zo openbaart zich de Gemeente naar buiten in een wonderbare harmonische veelvormigheid en veelzijdigheid en is toch één!

Nog enkele plaatsen willen wij lezen. Hoe zegt de Heer dat duidelijk in **Rom. 12:4-5** **“Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander”**. Bewaar de band van de eenheid des Geestes door de liefde, de volmaakte band.

En gaan wij ook nog naar **1 Cor. 12:4-6** **“Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here”**. Dezelfde Geest, de éne Heilige Geest uit de Vader en de Zoon, die een grote verscheidenheid in werkingen en gaven uitdeelt.

We hebben allemaal één Heer, één Hoofd, maar onze bedieningen zijn gelijk Hij dat wil en zoals Hij ons wil gebruiken, in grote verscheidenheid, maar nooit uit elkander gaand, maar tot een wonderbaar harmonisch geheel.

En het derde is: **“Er is een verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt”**. Het is die ene God, die door Zijn kracht in allen werkt in een grote verscheidenheid van werking-

Bijbelstudie Centrum – serie over  
**“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,  
voor Israël en de volkerenwereld”**  
deel 3-9

en. En Petrus zegt daar nog bij in **1 Petr. 4:10** *“Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over velerlei genade Gods”*. Dus in die liefde, broeders en zusters. Er is een velerlei genade Gods, die voor iedere gelovige verschillend is, opdat die gelovige daarmee de andere gaat dienen in de liefde.

O, ik hoor de kinderen Gods wel eens zeggen *“ik heb geen gaven”* en dan bedoelen zij, geen gaven om te spreken of om prachtig te kunnen bidden misschien. Maar juist dat zo prachtig kunnen bidden, dat is voor God van generlei waarde, als men niet gedreven wordt uit de Heilige Geest. Ik hoor liever een stamelend, zuchtend, stotterend gebed, maar dat uit het hart komt, door de Heilige Geest, waar de Heer ook naar hoort en dat zegt Hij.

We hebben reeds gelezen, wat Petrus zegt in **1 Petr. 4:10** *“Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods”*. Er is dus een velerlei genade Gods, die voor iedere gelovige verschillend is, opdat die gelovige daarmee de andere gaat dienen in de liefde.

Als men zegt: *“ik heb geen gaven”*, dan bedoelt men geen gave tot spreken en bidden. Maar dat prachtig kunnen bidden, is voor God van geen waarde, als men niet gedreven wordt door de Heilige Geest. We hebben allen een genadegaven ontvangen en misschien wel meerdere, als wij maar getrouw zijn.

Velen gaan het ver zoeken op het zendingsveld; maar begin eerst in Jeruzalem, in je eigen Jeruzalem! Ga daar maar getrouw dienen met de gave, die de Heer u gaf als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods en dient zo elkander! Men zoekt het vaak op een hoog geestelijk terrein, maar daar is het juist niet, want de Heer stelt ons in deze wereld in een veelvuldigheid.

Waarom? Dat zegt Paulus in **Ef. 3:8-11** *“Mij, verreweg de geringste van alle heiligen (ja, deze grote apostel en leraar, Paulus noemt zichzelf de geringste van alle heiligen), is de genade te beurt gevallen (het is ook een genadegave), aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en in het licht te stellen, (wat) de bediening van het geheimenis (inhoudt), dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen (zo was hij een getuige van Zijn Heer, liet het licht schijnen voor de heidenen en nu nog voor ons door zijn brieven), opdat thans (in deze tijdsbedeling, dit tijdperk) door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten (“gewesten” staat niet in de grondtekst, er staat *“in het hemelse”*) de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd”*.

En zo wordt een ieder door God gebruikt en tot werk gesteld om iets van die veelkleurige wijsheid Gods af te stralen en te laten schijnen in deze zo kleurloze, sombere wereld, ook op politiek gebied, maar die zijn allemaal aan het verbleken. Maar die wonderbare kleur van Gods wijsheid, die blijvend is, te openbaren en dat is heerlijk.

Er zijn zeven hoofdkleuren in de regenboog en de zeven Gemeenten mogen elk een bepaalde kant van die wijsheid van God ten toonstellen, maar het is toch een regenboog. Zo kan de gele kleur niet zeggen: *“die rode kleur heb ik niet nodig en daar heb ik ook niets mee te maken en ook niet met die paarse en die groene kleur; ik ga als gele kleur alleen mijn licht laten schijnen”*.

Kan dat nu? Neen! Al die kleuren zijn genoodzaakt om met elkaar dat licht te openbaren en zo wij ook. Wel teken is de regenboog immers voor een wereld, die onder Gods toorn en gericht ligt? Het is het teken van genade, opdat een ieder weet, dat er nog genade is voor de diepst gevallen zondaar. Daarom laat alzo uw licht schijnen en dient elkander in deze liefde, waardoor wij deze band der eenheid bewaren, die God ons gegeven heeft in de Heilige Geest.

We zullen ons nu bepalen bij **Openb. 1:4-8** *“Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van Hem (God), die is en die was en die komt, en van de zeven geesten (de Heilige Geest), die voor*

Bijbelstudie Centrum – serie over  
**“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,  
voor Israël en de volkerenwereld”**  
deel 3-9

*Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed - en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen. Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de alpha en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige“.*

Wij hebben al gezien, hoe dit profetische boek handelt over de Openbaring van Jezus, dat wil zeggen over de dag, waarvan Jezus Zelf gesproken heeft, dat de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

In de eerste plaats zal dat gebeuren als Zoon des mensen om gericht te houden. Het is ook de dag, waarvan Jezus eerst ten volle geopenbaard zal worden voor Zijn Gemeente en pas daarna aan Israël en de volkerenwereld.

We weten nu, hoe ook het oordeel begint bij de Gemeente, het huis Gods. Maar voordat de apostel en ziener Johannes dat gerichtswoord, dat oordeel van Jezus aan ons moet overbrengen, wat bijzonder vervat is in die zeven brieven aan de zeven Gemeenten, wordt deze getrouwe dienstknecht van de Heer eerst gedreven en geleid tot de zeven Gemeenten, dat is de totale Gemeente, die in Asia, dat wil zeggen de wereld is. Wat een liefde en wat een wijsheid ook hier weer van de Heer!

Want voordat Hij Zijn oordeel bekend maakt aan de Gemeenten en dus ook aan ieder lid, die tot die Gemeente behoort, dat Hij erop wijst, waarvoor dat gericht eerst over die Gemeente moet komen. Dat is juist Zijn liefde!

Want als Hij komt ten oordeel en gericht voor die Gemeente, dan betekent dat niet, dat het er om gaat, of wij wel of niet behouden zullen zijn, of dat wij de heerlijkheid zullen beërven, dan wel voor eeuwig verloren zullen zijn. Integendeel, de Heer laat ons zien, dat die Gemeente de duur gekochte is door Zijn bloed en dat haar redding, haar verlossing vastligt in dat volbrachte werk van Hem, die de Onveranderlijke is.

Maar dat Hij daartoe met gericht moet komen om die Gemeente tot de volle vrijheid in de Heilige Geest, de vrijheid, waarmee Hij ons vrij gemaakt heeft te doen komen, want zolang de Gemeente, nog op aarde is, zijn ook de leden van die Gemeente nog op velerlei wijze gebonden aan vleselijke dingen van de wereld, kortom aan al wat nog van die oude mens is, die Hij al geoordeeld heeft op het kruis van Golgotha, en in Zijn kruisdood en graf heeft weggedaan.

Maar als wij ons in deze tijd niet volkomen laten reinigen en heiligen, dan zullen wij door dat Goddelijk gericht moeten gaan, opdat daardoor de Gemeente in volkomen vrijheid gaat komen en tot die volkomen verlossing, waartoe zij geroepen en bestemd is in de Heer; anders kan zij niet straks haar geweldige roeping en taak vervullen, die dan ook allereerst daarin zal bestaan, dat zij met haar Heer, Jezus, Israël en de volken en ook de engelenwereld zal oordelen en richten en met Hem het Koninkrijk, dat komt, zal oprichten. Hoe zouden wij als Gemeente en ieder lid van haar afzonderlijk mee kunnen richten, als wij nog zelf aan zoveel dingen gebonden zouden zijn?

Daarom begint de apostel, door de Heilige Geest gedreven, zoals elke profeet en apostel spreekt in opdracht van zijn Heer, met deze wonderlijke aanhef en groet te richten aan die Gemeente en waar wij nader op in willen gaan.

Zo begint Johannes in het vierde vers: **“Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van Hem“**. Hij begint met dat wonderlijke woord: **“genade zij u“**. Ja, de Gemeente, wij allen zullen straks voor die rechterstoel moeten verschijnen, zoals ook Paulus het zo duidelijk zegt in **2 Cor. 5:10 “want wij (dat zijn dus de gelovigen in Jezus) moeten allen (zonder uitzondering) voor de rechterstoel van Christus openbaar worden“**.

Bijbelstudie Centrum – serie over  
**“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,  
voor Israël en de volkerenwereld”**  
deel 3-9

Ja, als Jezus Zich ten volle gaat openbaren aan de Gemeente, zal Hij die Gemeente openbaar doen komen, want dan gaat Hij ook openbaren alle nog verborgen zonden en ongerechtigheden, ja alles wat de Gemeente nog aankleeft.

Dat zegt Paulus dan ook in **2 Cor. 5:10** *“want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad”*. Dat moet gericht worden!

Maar het is geen gericht, waardoor de gelovigen dreigen verloren te gaan en daarom eerst die aanhef *“genade”*; de genade van Hem. Wat een wonderbaar Woord is dit in het Nieuwe Testament en door de gehele Bijbel heen.

De apostel Johannes getuigt in **Joh.** van zijn Evangelie in **vers 17** *“want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen”*. De oude vertaling zegt *“geworden”*. Wat ik persoonlijk veel mooier vind. Het is gekomen, maar vooral geworden door dat volbrachte werk van Jezus.

Want de wet is door Mozes gegeven en wij weten, dat die ons allen veroordeelt, omdat wij geen van allen die wet kunnen nakomen door onze zondige natuur. De wet doet immers zonde kennen; niet de zonden, maar zonde, dat wil zeggen onze verdorven natuur, die wij uit Adam hebben geërfd. En de wet bewerkt toorn over ons, omdat wij hem niet na kunnen komen en dan eist immers deze heilige wet van God de vloekdood voor de zondaar, want de wet bewerkt toorn en bewerkt dus onze vloek.

Maar prijst God, de wet is door Mozes geven, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus ons geworden, tot ons gekomen. Want Hij heeft immers voor ons die wet vervuld, niet alleen voor Zichzelf, want dat hoefde niet, omdat Hij heeft die Heilige wet van God in Zijn hart en wezen. Want Hij is met de Vader, de eeuwige God; maar in Zijn mens zijn, heeft Hij voor u en mij de wet vervuld.

Hoe? Wij kunnen niet om die wet heenlopen, maar op twee wijzen kunnen wij die wet vervullen: de ene wijze is om die wet na te komen, maar dat kunnen wij niet, door onze zondige natuur. En de tweede wijze is dat wij erkennen, dat Gods wet heilig is en Zijn oordeel rechtvaardig en recht is; dat Hij in deze wet uitspreekt, dat ik voor Hem niet kan bestaan en dat het oordeel en deze straf over mij voltrokken moet worden, zodat ik die vloek moet ondergaan, omdat Gods recht heilig is.

Maar dank God voor Zijn onuitsprekelijke gave, dat Jezus voor ons in het vlees is gekomen, in een vlees aan dat der zonde gelijk, om onze zonde in dat vlees onder de wet van God te laten veroordelen.

Zo heeft Jezus voor ons een vloek willen worden, want vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt, opdat de eis van Gods wet aan ons vervuld zou worden. Maar genade van God wil niet zeggen, dat God iets door de vingers ziet, of dat God dan maar iets van Zijn heilige wet laat vallen. maar het is in Jezus voldaan geworden. ***Daarom is Hij het einde der wet.*** Ja, de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de Waarheid zijn door Jezus gekomen (geworden).

Johannes zegt dit niet alleen in **Joh. 1:14**, waar we lezen *“Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid”*.

Niet alleen genade, maar door Hem is een volheid van die genade gekomen voor u en mij. Johannes getuigt dat ook nog eens nadrukkelijk in **vers 16** *“Immers uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade”*.

Niet alleen genade voor schuldvergeving, niet alleen genade dat wij dus gered kunnen worden door Zijn

Bijbelstudie Centrum – serie over  
**“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,  
voor Israël en de volkerenwereld”**  
deel 3-9

volbracht Offer, maar ook genade tot onze rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing. Daar is een volheid van genade, door het werk op Golgotha, betuigt een heerlijk lied.

Ook de apostel Paulus betuigt ons dat nadrukkelijk in Ef. 2:4-5 *“God echter, die rijk is aan erbarming heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, - door genade zijt gij behouden”*.

God is niet alleen de Heilige, de Rechtvaardige, die eist, dat Zijn wet nagekomen wordt, maar ook is Hij rijk aan erbarmen. Begrijpt u nu, waarom de Heer door de Heilige Geest de opdracht geeft aan Johannes, om vóórdat Hij het oordeel en gericht aanzegt over de gelovigen der Gemeente, dat Hij eerst de genade gaat verkondigen?

Daarom heeft de gelovige van de Gemeente niet te vrezen voor dat komende gericht. Ja, wij zullen er wel doorheen moeten en al wat niet goed is, wordt dan openbaar gemaakt en in het Licht gesteld, ook de verborgen zonden en wat wij niet beleden hebben en waar wij tegenover elkander niet goed gehandeld hebben, als wij dat hier niet goed hebben gemaakt, dan komt het in het Licht van Hem openbaar.

Want Hij zal Zijn gemeente straks voor Zich stellen zonder vlek of rimpel, gereinigd door het badwater van Zijn Woord. Maar voor hen, die nu niet luisteren willen, zal dat dan zeker een pijnlijke operatie zijn.

Zij, die nu niet willen luisteren naar Zijn Woord en niet willen leven naar de liefdeswet van Jezus, zullen straks in dit gericht door Hem openbaar komen, maar niet tot hun verderf, maar tot hun eeuwig behoud.

Toch zal het een pijnlijke operatie zijn, maar tot genezing! En zoals een arts allereerst zal proberen met alle mogelijke middelen de patiënt te genezen, maar als hij ziet, dat het niet kan met medicijnen en er een ingreep moet komen, dan moet het mes er in, anders verderft het hele lichaam.

Zo zal de Heer ook straks hen, die zich niet laten genezen door Hem van vleselijke dingen, vleselijke lust en wereldgezindheid, het mes er in zetten; dat is een pijnlijke operatie, maar tot heil van de zondaar, want daar is een volheid van genade ook in Zijn gerichten.

Dan zegt Paulus immers in Ef. 2:5b-7a *“door genade zijt gij behouden (dat ligt vast in de Heer) – en Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom Zijner genade te tonen”*. Ook Johannes zegt *“uit Zijn volheid hebben wij ontvangen, genade op genade”*. Wat een heerlijkheid! Er is altijd genade genoeg, maar laten wij dan ook deze genadetijd uitkopen.

De Heer zegt immers in Openb. 1:4 *“Genade zij u en vrede van Hem”*. Ook dat is een machtig iets, de vrede van Jezus, die vrede, waarvan Hij spreekt tot de Zijnen, die alleen die vrede kunnen ontvangen. Daarom zegt Jezus in Joh. 14:27 *“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u (de Zijnen)”*.

De vrede van de wereld is een schijnvrede. Want er kan alleen maar een ware vrede zijn, als wij vrede hebben met God, als wij in een ongestoorde harmonie met onze God en Schepper zijn. En dat kan maar op één wijze; door Jezus.

Want dat is die vrede, die Hij geeft. Daarvan spreekt Paulus in Ef. 2:14 *“Want Hij is onze vrede”*. Onze vrede ligt dus verankerd in een Persoon, in Hem, die voor ons wilde sterven en die de vijandschap, die wij hadden met God en met elkander weggedaan heeft op het kruis door Zijn bloed en dat Bloed des kruises heeft ons weer verzoend met God. Het is het bloed der verzoening, dat door Hem is aangebracht.

Daarom zegt Paulus ook in Ef. 2:14-18 *“Want Hij is onze vrede, die de twee (Jood en heiden) één gemaakt heeft en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn*

Bijbelstudie Centrum – serie over  
**“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,  
voor Israël en de volkerenwereld”**  
deel 3-9

*vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u die veraf waart (de heiden die tot geloof komt), en vrede voor hen die dichtbij waren (de Joden); want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader”.*

**“Vrede met God”!** Dat is een wonderbare aanhef, die ons hier allereerst wordt aangekondigd. Want denkt u erom, dat het hier gaat om een gericht; maar dat gericht is niet bedoeld, dat Gods toorn over u zal losbarsten. Neen, want in dat gericht gaat God niet over ons toornen, maar onze tekortkomingen moeten openbaar komen en uitgericht worden door Hem.

Maar wij zijn verzoend met God door het Bloed van Jezus en wij hebben vrede met God en daarom geen toorn van God, maar het is Zijn liefde. Dat is heel wat anders! De liefde moet ook wel straffen, maar tot ons eeuwig heil. En dat is het grote onderscheid met het gericht, dat straks over Israël en de wereld gaat komen.

Dan ziet u, dat Johannes dan verder door de Geest gaat zeggen: **“genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt”**. Wat wil dat zeggen? Dat het de eeuwige God, de onveranderlijke God is, die in het verleden, het heden en de toekomst dezelfde is en voor wie geen beperking van tijd is; want het is alles uit Hem, tot Hem en door Hem, zoals immers het Schriftwoord zegt, want Hij is die Enige en onveranderlijke en zoals Hij in het verleden is geweest, is Hij ook in het heden en zal Hij ook zijn in de toekomst.

**Jac. 1:17** zegt **“ledere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer”**.

Ik heb u er al op gewezen, dat er een merkwaardige overeenkomst is, tussen de profeet, die het laatste Bijbelboek moest schrijven, Johannes als apostel en profeet en de profeet, die de eerste vijf Bijbelboeken moest schrijven, Mozes en dat zij beiden die openbaring ontvingen door middel van een engel boodschapper.

Nu vinden we weer een treffende overeenkomst tussen het optreden door de dienstknecht Mozes en het optreden, de opdracht aan Zijn dienstknecht Johannes. God zond Mozes om een Gods gericht aan te kondigen aan Egypte en Israël, maar met dit onderscheid, dat door die Goddelijke gerichten, die over Egypte zouden komen, het gebonden Israël vrij zou komen en verlost zou worden uit het diensthuis Egypte, om in alle vrijheid God te gaan dienen en het beloofde land in bezit te nemen als het erfdeel, dat God hun beloofde. Ook zij moesten dus onder dat gericht door, maar het had een andere uitwerking dan voor de ongelovigen van Egypte.

U ziet dus weer het zelfde; toen zond God Mozes om Israël te verlossen uit Egypte; en Egypte wil eigenlijk zeggen: **“de wereld”, “het type van de wereld”**. God zendt nu Johannes om het komende oordeel aan te zeggen over de Gemeente en over Israël en de volkerenwereld.

Opdat ook de Gemeente – want ook Israël was toen behept met allerlei zonden en gebreken en moest uitgericht worden - nu vrijgemaakt zou worden van wereldgelijkvormigheid, wereldse lust, vleeselijke lusten en allerlei andere gebondenheden. Daarom moet die Gemeente dwars door die gerichten heen, opdat zij in volkomen vrijheid des Geestes de Heer gaat volgen en dienen om het beloofd land in bezit te gaan nemen en om met Hem als priesters en koningen, het erfdeel en de koninkrijken der wereld in bezit te gaan nemen.

Nu wil ik u nog iets anders laten zien. Toen God en Jezus – want dat was ook Jezus, de geopenbaarde God - die daar aan Mozes verscheen in die vuurvlam met deze bijzondere opdracht, dan lezen we, dat Mozes vraagt aan de Heer: **“Wat is uw Naam? Wat moet ik aan Israël zeggen, wie mij gezonden heeft”?**

Bijbelstudie Centrum – serie over  
**“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,  
voor Israël en de volkerenwereld”**  
deel 3-9

1En dan antwoordt de Heer in het laatste deel van **Gen.3:14** *“Daarop zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden”*. Dat betekent: die in het verleden, heden en ook in de toekomst eeuwig dezelfde blijft, Die is, Die was en Die komt, de Onveranderlijke God, de *“Ik ben”*.

Voor Hem is er geen verleden, voor Hem is er geen heden, voor Hem is er geen toekomst. Hij blijft onveranderlijk. Deze God, die zijn volk nu gaat verlossen en vrijmaken door het gericht heen, om hen te maken tot een koninkrijk van priesters en een heilig volk (**Ex. 19:6**).

Daarom is de aanhef ook hier tot twee keer toe, dat Jezus eerst in **Openb. 1:4** zegt *“Ik ben diegene; die is, die was en die komt”*. En in **vers 8** nog eens *“Ik ben de alpha en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige”*. Met andere woorden: *“zoals Ik in het verleden was, zo ben ik ook nu in het heden en in het toekomstige gericht”*.

Wat heeft God daarvoor gedaan in het verleden, bij Mozes? Daarvoor verliet Hij de heerlijkheid van de hemel en daalde neer naar de aarde en dan zegt **Ex. 3:6b** *“Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen”*. Dan gaat de Heer spreken vanuit dat brandende braambos in **vers 7 en 8** *“En de Here zeide: Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten. Daarom ben Ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing”*. En Hij, die in het verleden zo was, is ook heden zo voor ons en ook in het komende gericht, wat wij verwachten.

En daarom leest u ook in deze zeven zendschrijven van het Boek der Openbaring, dat de Heer van te voren Zijn oordeel en gericht aankondigt met: *“Ik weet u werken, Ik weet uw verdrukkingen, Ik weet waar gij woont, waar de troon van satan is. Ik weet uw armoede, Ik weet uw vervolgingen, Ik weet al uw smarten”*. Hij weet alles, zoals Hij het ook aan Mozes zegt: *“Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten. Daarom ben Ik nedergedaald”*.

Daarom houdt aan in gebeden! Het lijkt voor ons in deze tijd, Gemeente, dat de verdrukkingen en beproevingen steeds meer worden. Dat velen verzocht worden met ontzettende ziekten. En dan zegt men: *“Heer, hoort u niet meer?”*

**Jazeker**, de Heer hoort niet alleen, maar Hij weet het ook en Hij kent het, want voor Hem is niets verborgen. De tijd is niet ver meer, dat Hij zal neerdalen als de maat vol is. Maar als dat ogenblik aangebroken is, dat Hij in Zijn hand heeft, dan zal Hij opnieuw neerdalen en dan met de Gemeente.

Want dan zal Hij niet alleen in het gericht treden, maar dat zal ook hun bevrijding worden. O. Prijst God! Daarom zien we deze wonderbare aanhef in **vers 4** *“die is en die was en die komt”*. Dat we nu mogen verstaan, wat deze Profetische Woorden inhouden.

Want niet voor niets staat er in het **derde vers**: *“Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij”*. De tijd is dus nabij! Wees er van overtuigd, dat, hoe uw eigen beproevingen en moeilijkheden ook zijn en van alle broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof, de Heer weet alles en kent allen.

Het is niet zo, dat u nu nog zegt: *“is de Heer nu doof, hoort Hij niet, doet Hij geen wonderen meer?”* Natuurlijk, wat dacht u? Zou Zijn hand te kort zijn? Jezus is heden dezelfde tot in eeuwigheid. Want als we de Bijbel goed kennen, dan zullen we altijd zien, als die machtige God gaat optreden voor Zijn volk – en dat is niet mis – om hun redding en verlossing voor altijd te geven, dan gaat daar altijd kort aan vooraf, een zwijgen van God.



Bijbelstudie Centrum – serie over  
**“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,  
voor Israël en de volkerenwereld”**  
deel 3-9

Dan is er voor God een tijdperk van helemaal zwijgen, wat wij door de hele Bijbel heen vinden. Israël heeft ook wel gezegd: *“Vergist God Zich niet? Want Hij had toch aan onze vader Abraham gezegd, dat onze slavernij vierhonderd jaar zou duren en nu zitten wij er al 430 jaar in. Hij vergeet ons”*. Neen, God kent Zijn tijd en Hij weet, wanneer Hij precies moet ingrijpen. Weest u daarvan verzekerd.

Tot zover, volgende keer gaan wij hiermee verder.  
De Heer Zegene u, amen.