

Bijbelstudie Centrum studie over
“de vreze des Heren”

Geachte lezer,

Het verheugt ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswegen de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat bestuderen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum



2 Petrus 1:19

***alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen***



een kerk bepaalt **niet** wat de Bijbel leert.
maar
de Bijbel bepaalt wat een kerk moet onderwijzen

2 Tim. 4:2-4. **“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren”**.

Bijbelstudie Centrum studie over
“de vreze des Heren”

Laten we beginnen met te lezen 2 Samuël 23:1-5 *“Spreuk van David, de zoon van Isaï, en spreuk van de man die hoog geplaatst is, de gezalfde van Jakobs God, de liefelijke in Israëls lofzangen. De Geest des Heren spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong; Israëls God spreekt, Israëls Rots zegt tot mij: Een rechtvaardige heerser over de mensen, een heerser in de vreze Gods, hij is als het morgenlicht bij het opgaan der zon, een morgen zonder wolken: door de glans na de regen spruit jong groen uit de aarde. Maar niet also mijn huis bij God! Toch heeft Hij mij een eeuwig verbond gegeven, geordend in alles en verzekerd. Want al mijn heil en alle welbehagen, zou Hij die niet laten uitspruiten”?*

En uit Jesaja 11:1-5. *“En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren; ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen; want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijnsmonds en men de adem zijner lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen”.*

Beide Schriftgedeelten spreken van de heerlijkheid van Jezus, de Heerser, die God aangesteld heeft, de Koning der koningen en de Heer der heren, óók straks in Zijn heerlijk Messiaans Vrederijk. In beide gedeelten komt bijzonder naar voren de vreze des Heren.

2 Sam. 23:3b *“Een rechtvaardige heerser over de mensen, een heerser in de vreze Gods”.* En in Jes. 11 komt het een paar keer voor. In vers 2 *“En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren”* en in vers 3 *“ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren”.*

God heeft mij ditmaal als onderwerp in het hart gegeven *“de vreze Gods”, “de vreze des Heren”* en hoe noodzakelijk het is, dat die bij ons aanwezig is. In de gelezen Bijbelgedeelten hebben wij al gezien, dat die vreze bij Jezus Zelf aanwezig is en dat kan ook niet anders.

Maleachi 1:6 *“Een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Indien Ik nu een vader ben, waar is de eerbied voor Mij? en indien Ik een heer ben, waar is de vrees voor Mij? zegt de Here der heerscharen tot u”.*

Dat zegt God tot ons allen. Bij Jezus zien wij de eerbied en de vrees in rijke mate aanwezig. Wij laen zojuist *“een zoon eert zijn vader”* en Jezus eerst Zijn Vader in heel Zijn levenswandel, in alles wat Hij spreekt, denkt en doet. Hij eert Zijn Vader en is er altijd op uit Hem te eren. Meleachi gaat verder met *“en een knecht zijn heer”.* Is Jezus niet de Knecht des Heren en heeft Hij niet in al Zijn dienstbaarheid altijd Zijn God geëerd en ook gevreesd?

Wat wordt er nu eigenlijk met *“vreze des Heren”* bedoeld? Het is niet de vrees, die angst voor god betekent of angst voor straf. Mensen kunnen bijvoorbeeld angst hebben voor de dood of voor verschrikkelijke dingen die gebeuren kunnen.

Maar het Hebreeuwse woord voor vrees houdt in: een heilige eerbied, een diep ontzag, de grootst mogelijke hoogachting. En dat zien wij bij Jezus in hoge mate. Hij eert uit liefde Zijn God en Vader met een heilige eerbied, heeft voor Hem het diepste ontzag en de grootst mogelijke hoogachting. Dat moet ook bij ons, bij Gods kinderen aanwezig zijn; zo niet, dan lijden wij grote schade.

Uit deze vreze des Heren, vreze Gods, komt ook voort de gehoorzaamheid aan God, de gehoorzaamheid aan de Vader, aan de Heer. Ook de profeet Jesaja zegt dat en daar ziet u de twee verschillende vreesen al bij elkaar staan: vrees voor mensen, vrees voor satan, vrees voor de dood, dat is angst. Maar de vrees voor God is, dat wij met een heilige liefde alle eerbied en ontzag hebben voor Hem en voor Zijn Woord, voor Zijn dienst en voor Zijn tegenwoordigheid.

Jes. 8:12-14a *“Gij zult geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt, en voor hetgeen zij vreesen, zult gij niet vreesen noch schrikken. De Here der heerscharen, Hem zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn. Dan zal Hij tot een*

Bijbelstudie Centrum studie over
“de vreze des Heren”

heiligdom zijn”.

Want aan deze heilige vrees voor God, de vreze des Heren, is een rijke zegen verbonden. Deze is noodzakelijk om Gods volle zegen te kunnen ontvangen. Wij gaan dat eens verder bekijken in het Woord van God.

Allereerst: het kenmerk van alle goddelozen, van alle mensen die God niet dienen, is dat hun vreze Gods niet voor ogen staat. Dat staat in het Oude als in het Nieuwe Testament. **Psalm 36:2** *“De zonde spreekt tot de goddeloze diep in het hart; – geen vrees voor God staat hem voor ogen – ”.*

Ook de apostel Paulus haalt dat woord aan in **Rom. 3:18** *“De vreze Gods staat hun niet voor ogen”.* Daarom hebben deze mensen allen God verlaten.

Wij vinden in de Schrift, dat de oproep van God, de oproep van de Heer een oproep is tot bekering, een oproep tot de vreze des Heren. De inhoud van een waarachtige bekering is, dat wij weer een heilige vreze voor God in het hart krijgen.

Tegenwoordig maken veel mensen van God een soort goede sinterklaas. In **Psalm 2:10-12** roept God koningen en volken op tot bekering. *“Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Here met vreze en verheugt u met bevind. Kust de zoon, opdat Hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt Zijn toorn. Welzalig allen, die bij Hem schuilen”!*

Ziet u, dat is waarachtige eredienst. Wat zegt Paulus, als hij zijn grote roeping als apostel vervult, om de mensen tot bekering op te roepen? **2 Cor. 5:11** *“Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mens te overtuigen”.* In de Schrift worden mensen ervoor gewaarschuwd dat ze aan het toorngericht zullen vervallen, wanneer ze niet gehoorzamen aan deze oproep van de Heer.

In **Spreuken 1** vinden wij de wijsheid; en wij weten: de wijsheid, dat is Jezus; Hij is de wijsheid en Hij roept de mensen op tot bekering. **Vers 23-24** *“Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekend maken. Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstreckte”.*

En in **vers 28-29** *“dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben verkozen”.*

Omdat ze de vreze des Heren niet hebben verkozen gaan ze ten onder. Een ernstige vermaning voor ons, vooral in deze tijd, waar men het zo nauw niet meer neemt met de vreze Gods Jezus Zelf zegt dit tot het vrome, uiterlijke godsdienstige Israël in Zijn dagen en dat geldt ook voor ons.

Luc. 12:4-5 *“Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen wie gij vreze moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, ik zeg u, vreest Hem”!*

De mens, die de Here vreest, komt tot bekering en het wonderlijke is, dat dit een wisselwerking is: zijn bekering is in en tot de vreze des Heren. Laat ik u een paar voorbeelden geven. Toen Jezus Zijn leven gaf op Golgotha, werden met Hem twee misdadigers gekruisigd; naar de wet hadden zij dat meer verdiend. Maar de ene kwam tot bekering en de andere niet. Waarom kwam nu die ene misdadiger tot bekering? Weet u dat? Deze vreesde God. Het staat in de Schrift.

Luk. 23:39-41 *“Eén der gehangen misdadigers lasterde Hem: Zijt Gij niet de Christus? Redt Uzelf en ons! Maar de andere antwoordde en zeide, hem bestraffende: Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? En wij terecht want wij ontvangen vergelding, naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide: Jezus gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt”.* Wij weten allen wat Jezus hem beloofde: *“heden zult gij met Mij in het paradijs zijn”.* Hij vreesde God.

Bijbelstudie Centrum studie over
“de vreze des Heren”

In de dagen van de apostelen waren er veel Romeinen in het land Israël want het was immers doorde Romeinen bezet gebied. Er kwam er echter slechts één waarlijk tot bekering, Cornelius. En waarom? Het staat tweemaal in Handelingen 10. Daarom zijn er vandaag zo weinig echte bekeringen. Men wil zich bekeren tot een Heer en tot een God, omdat men het dan beter denkt te krijgen, maar niet omdat men God vreest. Want dan zou er bij die bekering ook direct een afwenden van alle zonde en ongerechtigheid zijn.

In **Hand. 10:2** staat van Cornelius **“een godvruchtig man, een vereerder van God met zijn gehele huis”**. Zo staat het in de Nieuwe Vertaling **“een vereerder van God”** en ik wees er al op, dat de vreze des Heren ook eerbied inhoudt; maar in de Staten Vertaling staat **“Vrezende God met geheel zijn huis”** en dat staat ook in vele andere vertalingen.

Dat wordt ook door Petrus bevestigd als die bij Cornelius komt. **Hand. 10:34-35** (Staten Vertaling) **“En Petrus, den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat God geen aannemer des persoons is; maar in alle volke, die Hem vreest en gerechtigheid werkt, is Hem aangenaam”**.

Vereren kan nog uiterlijk zijn, maar Hem vrezen komt uit het hart. Het kan toch ook niet anders want als wij ons bekeren tot de Heer en ons laten trekken door de Geest des Heren, dan is dat de Geest van de vreze des Heren. Wij hebben toch gelezen in **Jes. 11:3** **“ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren”**. Is dat ook bij ons het geval? Hebben wij lust in de vreze des Heren? Want daaraan is een rijke schat verbonden, zoals wij straks nog zullen zien.

Ik ga nu eerst nog het volgende stellen. Als een mens zich bekeert tot God en dus weer met God verbonden wordt, komt hij onder één of ander verbond van God. Voor ons is dat het nieuwe verbond in Zijn Bloed. Maar welk verbond wij ook nemen uit de Schrift, aan elk verbond is de vreze Gods verbonden. Wist u dat?

Als God op de Sinai een verbond sluit met Israël, lezen wij in **Ex. 20:18-20** **“En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, dan zullen wij horen; maar God spreke niet met ons, opdat wij niet sterven. Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen, en opdat er vrees voor Hem over u kome, dat gij niet zondigt”**.

Daar hebben wij het: de waarachtige vreze des Heren bewaart ons van te zondigen. Daarom is er zoveel zonde onder Gods volk, de vreze voor God is niet meer in de harten. Daarom is er afval en toenemende ongerechtigheid. Hoe wordt ons dat op vele plaatsen in de Schrift vermeld.

De spreuken dichter Salomo, die immer een voortype van Jezus is in zijn heerlijke heerschappij en in de vreze des Heren, spreekt heel vaak van die vreze des Heren. Wij gaan er enkele van opslaan. **Spreuken 14:27** **“De vreze des Heren is een bron des levens”**.

Als de vreze des Heren in ons hart is, dat is dat een bron tot het volle leven in God, dat ons enerzijds vrijmaakt van alle zonde en heerschappij des zonde, en anderzijds ons heiligt. **“Want het is niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest”**, zegt de Heer en dat is de Geest des vreze.

Spr.14:27 **“De vreze des Heren is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken”**. De strikken, die satan en de zonde op onze weg brengen. Door de vreze des Heren kan je ze soms ontwijken, anders niet.

Vervolgens **Spr. 19:23** **“De vreze des Heren is ten leven; men overnacht verzadigd, door het kwaad niet bezocht”**.

Waarom zijn er zoveel kinderen Gods, die altijd weer bezocht worden en de nederlaag lijden. Omdat deze waarachtige, heilige vreze voor God niet waarlijk in hun harten is, althgans niet de plaats inneemt, die ze in moet nemen. **“De vreze des Heren is ten leven”**: is dat niet kostbaar? O, als de Gemeente weer onder de vreze Gods komt, dn zien wij het leven van God en Jezus weer in al zijn volheid.

Bijbelstudie Centrum studie over
“de vreze des Heren”

Maar daar heb ik niet veel geloof in, dat dat nog gebeurt want ik zie geen vreze Gods meer onder de kinderen Gods: alles kan er mee door tegenwoordig. Schrijf u deze teksten toch op, overdenk ze en geef ze door! En **Spr. 16:6b** *“door de vreze des Heren wijkt men van het kwaad”*.

Ik zou het er bij iedereen wel in willen hameren! **Spr. 8:13** zegt ons *“De vreze des Heren is het kwade haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haar ik”*.

De vreze des Heren is ook ootmoed, dat is ook een vrucht. Want 's mensen eigen hart is hoogmoed; en als de vreze Gods komt en in het hart gaat wonen, dan verkeert de hoogmoed in ootmoed. Dan hebben wij een heilige eerbied, een diep ontzag voor Hem, voor Zijn Woord, voor Zijn aanwezigheid.

We keren weer terug tot het verbond. God sloot dus met Israël dat verbond, opdat zij Hem zouden vrezen. Maar dit verbond van de Sinai werd verbroken. En weet u waardoor het verbroken werd? Doordat Israël God niet meer vreesde! Door de profeet Jeremia zegt de Heer heel duidelijk in **Jer. 2:19** *“Laat uw boosheid u tuchtigen en uw afdwaling u kastijden; weet en zie, dat het boos en bitter is, dat gij de Here uw God hebt verlaten, en dat er geen vrees voor Mij bij u is, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen”*.

Dat is de afval. En wij leven in de tijd van de afval. Dat is de afval ook van het Nieuwe Verbond, anders niet. Wij weten, hoe God in Zijn oneindige liefde en genade met Israël straks een Nieuw Verbond aangaat, als Hij het terugvoert uit de volkeren, een Nieuw Verbond, waaruit zij nooit meer zullen afvallen. Weet u hoe dat komt?

In **Jer. 32:37-39b** zien wij dat Nieuwe Verbond voor Israël. Wat zou dan voor ons gelden, denkt u? Voor ons, voor wie het Nieuwe Verbond er al is? *“zie, Ik verzamel hen uit al de landen, waarheen Ik hen in mijn toorn en gramschap en grote verbolgenheid zal verdreven hebben, en Ik zal hen naar deze plaats terugbrengen en hen veilig doen wonen; zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn; Ik zal hun één hart – dat is een nieuw hart, waarin de vreze des Heren ligt – en één weg geven – dat is de wandel in de vreze des Heren –, zodat zij Mij vrezen al de dagen, hun en hun kinderen na hen ten goede”*

En dan vers 40 *“ja, Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij niet van achter hen afwenden zal en dat Ik hun wél zal doen, en mijn vrees zal Ik in hun hart leggen, zodat zij niet van Mij afwijken”*. Ziet u, als de vrees voor God niet in ons hart is, dan wijken wij van de Heer af. *“Zodat zij niet van Mij afwijken”* – daarom is het een eeuwig verbond.

God had ook een verbond gesloten met de nakomelingen van Aäron, de Levieten. Ook dat was op dezelfde basis. In **Maleachi 2:4b-5** zegt de Here *“opdat mijn verbond met Levi besta, zegt de Here der heerscharen. Mijn verbond met hem was: leven en vrede; Ik heb ze hem gegeven tot godsvrucht, opdat hij Mij zou vrezen en voor mijn naam beven”*.

Daardoor kan dat voortduren. Beven wij nog waarlijk voor de Naam van de Heer? En het Nieuwe Verbond; is dat anders voor ons? Wat lezen wij in Hand. 2, als dat verbond zij plechtige verzegeling krijgt bij de uitstorting van de Heilige Geest en de Gemeente dus als het ware wordt geboren als het Lichaam van Jezus, de Gemeente van het Nieuwe Verbond.

Hand. 2:41-43 *“Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dage werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen”*. Er kwam vrees over alle ziel. Och, dt dat alles toch weer zo mocht worden!

Hand. 9:31 *“De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest”*.

Hoe duidelijk zijn deze dingen! God moet wel eens een tuchtiging toepassen, ook in die Gemeente, zodat er weer vrees voor hem zal komen in alle ziel. U vindt dat onder andere in **Hand. 5** bij de geschiedenis van Ananias en Sapphira. Zij kwamen tot zonde, een erge zonde, omdat zij eigenlijk God

Bijbelstudie Centrum studie over
“de vrees des Heren”

bedrogen. U weet wat daar gebeurde; hoe Ananias dood neerviel tot Petrus dat openbaarde. **Vers 5 “En bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over allen, die het hoorden”**. Wat was Gods bedoeling hiermee? Later komt zijn vrouw binnen en dan gebeurt hetzelfde.

Daarvan zegt **vers 11: “En een grote vrees kwam over de gehele gemeente en over allen, die dit hoorden”**. Ze gingen weer beven voor God en Zijn Naam, voor Zijn Heilige Tegenwoordigheid, die toch een echte liefdesgemeenschap is.

Nog een voorbeeld uit het boek Handelingen van een Gemeente, die het ook niet zo nauw nam. Daar hadden ze aan toverij gedaan, ze hadden nog boeken daarover in hun kast staan. Hoevelen hebben ook thans nog boeken, kranten en allerlei tijdschriften in huis met dergelijke vuiligheid?

De aanleiding in die Gemeente zijn de zonen van Skevas, die trachten demonen uit te werpen. Ze deden dat zogenaamd in de Naam van Jezus, die Paulus predikte, maar die demon zei: **“Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij”?**

In **Hand. 19:16-20** ziet u wat de gevolgen waren. **“En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. En dit werd bekend aan allen, Joden en Grieken die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen en de naam van de Here Jezus werd grootgemaakt; en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. En enige van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken. Zo wies het woord des heren krachtig en het werd sterker”**.

Toen door deze heilige vrees de zonden aan het licht kwamen en werden opgeruimd – want de vrees des Heren doet wijken van het kwade – en die Gemeente dus gereinigd werd, toen kwam het Woord met kracht en het werd sterker! Prijst de Naam des Heren!

Mag ik er nog eens op wijzen hoe een wezenlijke noodzaak het voor ons allen is, deze liefdesvreze voor God. Wij lezen nog eens **Maleachi 1:6 “Een zoon eerst zijn vader”**. Wij hebben toch in Jezus de aanneming tot het zoonschap verkregen. Maar wij moeten geen kleine kinderen blijven; God wil dat wij opwassen tot het volle zoonschap. Want die zonen zullen straks de heerlijkheid beërven.

Maar Paulus zegt ook in zijn brief aan de **Romeinen 8:14 “Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods”**. Die Geest Gods is de Geest van de vrees des Heren. En als wij **“zonen Gods”** zijn, dan zijn wij tot volle wasdom gekomen. Een zoon eert zijn vaderKomt God en komt Jezus tot Zijn volle eer bij ons? In onze samenkomsten? In onze handel en wandel vooral? Zijn wij met een heilige eerbied en diep ontzag vervuld en hebben wij de hoogst mogelijke achting voor Hemzelf, voor Zijn Woord, dan zal dat uit ons gedrag moeten blijken.

Een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Willen wij waarlijk Hem dienen als knechten des Heren, tot een heilige dienst, dan zal de eerbied voor God bij ons aanwezig moeten zijn. **Maleachi 1:6b “Indien Ik nu een vader ben, waar is de eerbied voor Mij? en indien Ik een heer ben, waar is de vrees voor Mij”**. Deze heilige vrees is een wezenlijke noodzaak voor ons, deze liefdesvrees, die behoedt tegen zond en afval.

Volgens **1 Petr. 1:14** bewerkt dat ook onze heiligmaking. **1 Petr.1:14-19 “Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig want Ik ben heilig. En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in de vrees de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaders overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam”**.

Bijbelstudie Centrum studie over
“de vreze des Heren”

De apostel Paulus schrijft hierover in **1 Cor. 15:33-34** *“Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden. Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dat zeggen”*.

Dat was al in Paulus dagen en dat is nu in een groot veelvoud zo. Dat zien wij in alles: men heeft geen besef van God meer in het houden van de erediensten, in het getuigenis, in het te pas en te onpas gebruiken van Zijn Naam. Die Naam wordt wel overal bijgesleept om alles een vroom tintje te geven, maar in wezen is de vreze van god niet in het hart. Men heeft niet meer voor Zijn Naam!

2 Cor. 6:18 – 7:1 *“en Ik zal aannemen en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige. Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods”*.

Onze heiligmaking wordt volmaakt in de vreze Gods. Wij zijn al lang niet meer in de tijd van de apostelen, daarom sterven er geen Ananiassen en Sapphira's meer, maar er staat wel een gericht van God over de Gemeente klaar. **Fil. 2:12-13** *“Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt”*.

Weet u, dat, als deze heilige vreze des Heren in ons hart is, dat de voorwaarde is tot een waarachtige liefdesgemeenschap met broeders en zusters onderling? En daarom, als die vreze des Heren niet komt, krijgen wij nooit de echte Gemeente, nooit en te nimmer! Dan zullen wij het pas zien bij de Heer. Dan zullen wij ons dáár buigen. Deze voorwaarde voor een werkelijke liefdesgemeenschap onderling vindt u in Efeze.

Ef. 5:20-21 *“dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus”*.

Als laatste nog dit: De vreze des Heren is geen last, maar een rijkdom, een schat! Dat heeft de Heer ons gezegd ons geegd in **Jes. 33:5-6**. Daar gaat het om Sion. Wij zijn toch het hemelse Sion en straks zal Israël weer het aardse Sion worden, als ze zich waarachtig tot de Heer hebben bekeerd. Wat is dan de rijkdom, de schat van dat Sion?

“De Here is verheven, want Hij woont in den hoge. Hij heeft Sion met recht en gerechtigheid vervuld. En uw tijden zullen bestendig zijn, een rijkdom van heil, wijsheid en kennis; de vreze des Heren is zijn schat”.

Wat is uw schat? Dat is de Heer Zelf. Maar Hij is het juist, die in de vreze des Heren staat voor Zijn God. Die vreze des Heren bewerkt al onze zaligheid, schenkt ons vrijheid – want het begin der wijsheid is de vreze des Heren. En kennis: het beginsel des kennis is óók de vreze des Heren! Het staat allemaal in de Spreuken

Ik wil nog iets zeggen wat voortkomt uit de vreze des Heren. Daaruit krijgt u een diep geloofsvertrouwen en een standvastig wachten op Zijn komst, dáárvoor: *“Houdt wat gij hebt”* roept de Heer ons toe *“opdat niemand uw kroon neme”*.

Spr. 14:26 *“In de vreze des Heren ligt sterke gerustheid (een andere vertaling zegt “sterk geloofsvertrouwen”); zelfs voor zijn zonen is er nog een schuilplaats”*.

Dus hoeft u niet bezorgd te zijn voor uw kinderen. **Spr. 23:17-18** *“Uw hart zij niet naijverig op de zondaren, maar bejvere zich voortdurend de Here te vrezen; waarlijk dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden”*.

Dan bent u gereed, als de Heer komt. O, God geve osn dit in het hart. David zegt; *“De vreze des Heren is rein” (Ps.19:10)*

Bijbelstudie Centrum studie over
“de vreze des Heren”

Ik wil nog een gebed van David met u lezen uit **Psalm 86**, opdat uw en mijn gebed voortdurend mag zijn dat wij de Here zullen vrezen al de dagen, totdat Hij komt. **Vers 11: “Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen”.**

Ik sluit deze Bijbelstudie af met **Hebr. 12:28-29**; dat geldt voor u en mij. **“Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur”.**

God helpe ons allen.
Amen.