

Bijbelstudie Centrum studie over
“de verzegeling met de Heilige Geest”

Geachte lezer,

Het verheugt ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswegen de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat bestuderen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum



2 Petrus 1:19

***alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen***



een kerk bepaalt **niet** wat de Bijbel leert.
maar
de Bijbel bepaalt wat een kerk moet onderwijzen

2 Tim. 4:2-4. **“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren”**.

Bijbelstudie Centrum studie over
“de verzegeling met de Heilige Geest”

Laten wij ter inleiding lezen **Efeze 1:13-14** *“In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid”*.

Deze Bijbelstudie handelt over de betekenis van de verzegeling met de Heilige Geest der belofte. In **Joh. 6:27** getuigt Jezus van Zichzelf het volgende. *“Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt”*.

Jezus was dus door God verzegeld, doordat God Zijn zegel op Hem gedrukt had. Wat leert de Schrift ons nu omtrent de betekenis van die verzegeling? In de eerste plaats betekent het, dat degene die verzegeld is, het niet te vervreemde eigendom Gods is. Wat verzegeld is, blijft voor altijd het eigendom van degene, die het verzegeld heeft.

In de Efeze brief wordt tweemaal over deze verzegeling gesproken. De eerste keer dus in **Ef. 1:13** *“In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte”*.

En ook nog in **Ef. 4:30** *“En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen (dat is tot) de dag der verlossing”*. Het is niet toevallig, dat Paulus in de Efeze brief tot tweemaal toe van deze verzegeling spreekt.

Jezus en dus ook de Heilige Geest gebruiken juist dikwijls dingen uit het dagelijkse leven tot lering en tot voorbeeld. De Efeziërs waren immers goed op de hoogte, wat verzegelen eigenlijk was. De stad was namelijk in die tijd een koopmansstad en bezat ook een grote markt van kostbare houtsoorten, die daar met vloten via de zee aangevoerd werden vanuit het Midden- en Verre Oosten.

De grote houtkopers uit de toenmalige bekende wereld kwamen naar Efeze om partijen hout op te kopen en in die tijd was het de gewoonte, dat iedere houtkoper zijn eigen zegel van metaal had. Als hij een kostbare partij hout gekocht en betaald had, dan brandde hij zijn eigen zegel in het hout en zo werd dit hout zijn een niet te vervreemden eigendom.

Ze konden dat hout natuurlijk niet onmiddellijk meenemen, maar moesten het in Efeze achter laten, totdat er voor vervoer naar de plaats van bestemming gezorgd was. Dat verzegelen was dus een normaal iets voor de Efeziërs. De Heilige Geest laat hier Paulus dit beeld gebruiken uit het dagelijkse leven. We zien nu ook de diepe zin en betekenis van deze verzegeling.

Jezus heeft ons duur gekocht met Zijn bloed en zodra een zondaar zijn hart en leven aan Jezus overgeeft en Jezus als zijn Heer en Meester aanvaardt en zich uitlevert aan Hem en zich dus laat kopen door Zijn dierbaar bloed, zodat hij nu Zijn eigendom is geworden naar geest, ziel en lichaam, dan gaat God direct Zijn zegel op deze bekeerde zondaar drukken, het zegel van de Heilige Geest, zodat die persoon het niet te vervreemde eigendom van Hem is.

In **Openb. 5:9b** lezen wij, als daar de schare bij God aangekomen is het volgende: *“ . . . Gij (dat is het Lam Gods) hebt (ons) voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie”*. (In de grondtekst staat het woord *“hymeis”* wat betekent *“wij”, “ons”*)

Dat kan ook eigenlijk niet anders. Wij hebben immers in **Joh. 6:27** gelezen, hoe Jezus van Zichzelf vertelt, dat ook Hij door God verzegeld is. Als wij in Christus komen, zullen wij ook in Hem verzegeld worden.

Het is immers diezelfde Heilige Geest, die in al Zijn volheid op Jezus is en dan ook op mij komt. En zoals ook, dat beeld uit Efeze gebruikt wordt van die houtkoper, die dat hout zelf verzegeld en dat blijft liggen, totdat het naar de plaats van bestemming vervoerd wordt, zo ook hier in **Ef. 4:30**. *“En bedroeft de Heilige Geest niet, door wie gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing”*.

Bijbelstudie Centrum studie over
“de verzegeling met de Heilige Geest”

Dat wil zeggen: tot het vervoer komt, blijft u verzegeld, dus, totdat de koper, Jezus, het gekochte komt halen en wij gebracht worden naar onze plaats van bestemming. Want op deze wereld is onze bestemming niet!

Hier zijn wij slechts vreemdelingen en bijwoners. Zij, die van Jezus zijn, zijn burgers van een rijk in de hemelen, zoals ook Paulus zegt in **Fil. 3:20**. *“Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten”*.

Jezus heeft hier over gesproken toen Hij zei: *“Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als Ik uw plaats bereid heb, dan kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat u zijn mag, waar Ik ben”*.

Dan zingen straks de duur gekochte om die Troon, dat nieuwe lied van **Openb. 5:9** *“Gij hebt ons (“hymeis”) voor God gekocht met uw bloed en Gij hebt ons (“hymeis”) voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters”*. Wat heerlijk is dit zegel van de levende God!

Lezen wij nog eens, wat Paulus (geïnspireerd door de Heilige Geest) in **Ef. 4:30** moet schrijven. *“En bedroeft de Heilige Geest Gods niet”*. We zijn niet verzegeld met een Heilige Geest, maar met de Heilige Geest Gods. Dat is God Zelf, de derde persoon van de Drie-enige God.

En wat betekent dat? Dat de Almachtige en Levende God ons verzegeld heeft met een deel van Zijn eigen Leven en van Zijn eigen Geest en daarom zijn wij ook het niet te vervreemden Eigendom. Het betekent daarom ook, dat zij, die verzegeld zijn met de Heilige Geest Gods, onaantastbaar en ontoegankelijk zijn voor anderen.

Ik wil u daarvan een beeld geven vanuit de Schrift. Want zoals ook die houtkoper, Zijn beeld is, zo vinden wij ook een beeld van die ontoegankelijkheid en onaantastbaarheid. Wij lezen daartoe **Openb. 20:2-3**. *“en hij (de engel Gods, die daar neerdaalt uit de hemel) greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat die duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten”*.

U ziet hier, hoe de duivel en zijn gevallen engelen daar in die put van de afgrond worden geworpen, als de Heer met de Zijnen zal wederkomen om dat Koninkrijk van de Vrede hier op aarde op te richten. Die afgrond wordt gesloten en verzegeld met dat zegel van God. Dat betekent dan tevens, dat geen enkele macht in de hemel of op de aarde daar iets aan kan veranderen, het is ontoegankelijk, zelfs de duivel kan dat zegel niet verbreken.

Wat heerlijk, als wij dan in tegenstelling hiervan, onze verzegeling zien. Als God Zijn zegel op ons gedrukt heeft, moet de duivel van ons afblijven. Weet u dat? Als wij maar in Jezus zijn. Daarom: blijft toch in Hem met heel uw hart, met heel uw ziel en met al wat in u is; laat Hij Heer over alles blijven. *“Blijf in Mij, in de Verzegelde, op wie God Zijn zegel heeft gedrukt, dan bent u onaantastbaar en ontoegankelijk voor wie dan ook”*, zegt Jezus.

Geprezen is daarvoor de Naam des Heren! Degene, die verzegeld is met Gods zegel, die is geborgen en ook verborgen in God.

Ik zal u in dit verband nog enige Schriftgedeelten laten zien, zodat u weet, wat de verzegeling in de Schrift betekent. In **Openb.10** hoort de apostel Johannes de zeven donderslagen spreken vanuit de Troon van God. En dan lezen wij in **vers 4** *“En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op”*. Wat betekent dat dus?

Dat betekent, dat wat die zeven donderslagen gesproken hebben en ook nog spreken zullen, dat blijft nu nog verborgen in God en is niet toegankelijk voor een ander, hoewel er sommigen zijn, die menen te weten, wat die zeven donderslagen gesproken hebben.

Bijbelstudie Centrum studie over
“de verzegeling met de Heilige Geest”

Zij zijn lelijk door de duivel misleid, want geen schepsel, noch in de hemel, noch op aarde, komt dat te weten, niet eerder dan onder de zevende bazuin.

Als de zevende bazuin straks zal blazen, dan zal dat in de eerste plaats aan de Gemeente, die dan in heerlijkheid is, geopenbaard worden, maar tot zo lang blijft het verborgen in God, onaantastbaar verzegeld. In **Openb.10:7** lezen wij: ***“maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God”***. Dit is en blijft een geheimenis van God.

Het tegenbeeld hiervan is, dat, als wij verzegeld zijn met de Heilige Geest van God, dan wil dat zeggen: wij blijven verborgen in God. En wist u, dat daarom de Gemeente ook nog een verborgenheid is, een geheimenis!

De apostel Johannes schrijft daarvan in **1 Joh. 3:2**: ***“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen*** (het is nog een geheimenis, maar wij zijn nu nog verzegeld), ***(maar wij weten, dat, als Hij (Jezus) zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is”***. Pas dan wordt dat geheimenis weggenomen en dan zullen wij tevens aan Hem gelijk zijn. Dat is iets wonderbaars!

Paulus schrijft hierover in de vermaning aan de Gemeente te Colosse in **Col. 3:2-3**: ***“Bedenk de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God”***. Wij zijn in de Verzegelde mede verzegeld. In Hem, die de Verborgene in God is, zo zijn ook wij mee verborgen in God.

Maar dan komt de openbaring: ***“Wanneer Christus verschijnt (in de Staten Vertaling staat “wanneer Christus geopenbaard wordt”), die ons Leven is, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid”***.

Christus wordt straks met Zijn Gemeente aan de hele schepping geopenbaard. Maar nu is de Gemeente verzegeld met de Heilige Geest der belofte tot de dag van de verlossing. Dat zijn wonderbare dingen!

Het betekent daarom ook, dat wij, die verzegeld zijn met het zegel van de levende God, ook wel bewaard zijn. O, dat wij ons daar toch meer en meer van bewust mogen worden! Dan zouden wij ons niet zo angstig maken om dit en om dat.

Jezus zegt in **Joh. 10:27-30** ***“Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één”***.

Wie verzegeld is, die is geborgen in God en is in Zijn hand; en als iemand, hetzij satan, hetzij zijn gevallen engelen, de verzegelden zouden willen roven, dan zal hij eerst God moeten overweldigen. Dat kan niet. Verborgen in God, dan zijn wij verborgen in de beste levende kluis, die er bestaat. Dan is uw leven ook voor alle eeuwigheden veilig, zeker en onvergankelijk.

Ik vraag u op dit moment heel duidelijk, waar is uw hart en leven? Hebt u het al aan Jezus gegeven en daardoor ook aan God, zodat Hij u heeft kunnen verzegelen met de Heilige Geest der belofte? Denk toch aan uw kostbaar hart en leven! Als u het voor uzelf houdt, gaat het voorzeker verloren. Er zijn zoveel mensen, die er niet aan zouden denken om hun juwelen of bedragen in geld zo maar thuis te laten slingeren. Ze brengen het naar de bank of in een safe om het veilig te stellen.

Laten wij onszelf verbergen in (de safe) God. Geef dat hart en leven toch in bewaring aan de eeuwige onvergankelijke, levende kluis, welke God, uw Vader, voor u wil zijn! Is uw leven met Jezus verborgen in God? Heeft u uw hart en leven al aan Hem afgedragen? Daar alleen is het in veiligheid. Niet alleen voor een tijd, maar voor alle eeuwigheid der eeuwigheden. Jezus zegt in **Joh. 10:28** ***“en Ik geef hun eeuwig Leven en zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid”!***

Bijbelstudie Centrum studie over
“de verzegeling met de Heilige Geest”

Wij zijn niet met een uitwendig zegel verzegeld, zoals de houtkopers in Efeze dat zij in die boomstammen inbrandden. Neen, wij zijn verzegeld met de Geest van de Levende God, dus met een deel van het leven van God Zelf en daarom eeuwig.

We zullen nog eens zo'n wonderlijk voorbeeld van verzegeling opslaan. In **Openb. 5:1** zien wij weer de schriftuurlijke betekenis van de verzegeling. *“En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met zeven zegels”.*

Dan komt er een sterke engel, die roept: *“Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken”?* (vers 2) Maar dan moet alles zwijgen, wat in de hemel of op aarde is en alle schepsel onder de aarde, want niemand kan aan die zegels komen.

De boekrol is niet alleen verzegeld, maar het is ook in de rechterhand van God. Hoe graag zou de duivel het er uit willen halen, maar hij kan dat niet. Niemand kan het uit de hand van de Vader nemen, dan alleen die Ene, want die is Zelf ook God. Hij, die recht heeft op ons leven en die ons kocht met zijn bloed.

Openb. 5:9a: *“En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen”.* Ja, Jezus, God uit God, de Verzegelde van de Vader, die is waardig de boekrol uit de hand van de Vader te nemen en de zegels te verbreken. Zo is het ook voor ons, het verzegelde kind van God, want niemand heeft toegang tot ons, als wij maar in Hem blijven. Want wij zijn voor Hem, van Hem en ook tot Hem. Wij zijn dus van Hem en Hij is voor eeuwig van ons!

Weer een ander heerlijk voorbeeld van verzegeling vinden wij in **Openb. 7:2-3:** *“En ik (Johannes) zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Breng geen schade toe aan de aarde noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben”.*

Als de Heer straks de Gemeente van deze aarde wegneemt en wij bij Hem zullen zijn, dan zal de Heer weer met Israël beginnen. Dan zien wij 144.000 verzegelden uit de twaalf stammen van Israël, die de ontzettende oordelen, die over de aarde zullen komen, ten dele zullen mee maken.

De helse machten zullen worden losgelaten op deze wereld, omdat de mensen de duivel verkozen hebben en hem aanbeden hebben. Het is een Godsoordeel, dat zij dan ook een tijd lang onder de duivel zullen staan en dat zal een bange tijd zijn. Maar God heeft toch altijd nog Zijn ware gelovigen, die 144.000 uit Israël. En wat lezen wij daarvan?

Voordat die ontzettende oordelen over de aarde gaan komen, zal er een engel Gods komen met het zegel van de levende God, want die oordelen mogen niet gaan komen, voordat Zijn dienstknechten verzegeld zijn aan hun voorhoofden.

In **Openb. 9:4** ziet u, hoe onder de vijfde bazuin, de put van de afgrond open gaat. Uit die put van de afgrond, worden helse, satanische machten van demonen losgelaten op deze aarde. *“En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden”.*

Ziet u, dat ook deze duivelse machten daaraan gebonden zijn, dat zij af moeten blijven van hen, die het zegel van God op hun voorhoofden hebben. Wat een heerlijkheid is dat voor hen, die in de Grote Verdrukking nog overblijven; maar hoeveel te meer geldt dit ook voor nu!

Wat is het een dwaasheid, dat Gods volk (de Christenen) zich zo dikwijls bezig houdt met demonen en met demonen-uitwerping in vele speciale diensten, die overvolle kerken trekken. Deze dingen moeten onder de heidenen gebeuren, die hun afgoden dienen, maar niet onder hen die Jezus kennen!

Als u een aanval van satan te verduren krijgt mag u zeggen “satan, ga weg van mij”.

Bijbelstudie Centrum studie over
“de verzegeling met de Heilige Geest”

Wij mogen hem bestraffen in Jezus naam, als wij maar in de Heer geborgen blijven, en dat is alles, wat wij moeten doen en dan zal satan onmiddellijk van ons vlieden. Als die machten straks worden losgelaten, zal dat speciaal zijn om de mensen te beschadigen, maar alleen die mensen, die Gods zegel niet op hun voorhoofden hebben. O, dat wij toch alles geloven in de Heer en Zijn Woord en in wat Hij ons uit genade in Jezus, de Verzegelde gegeven heeft!

Ik wil nu nog stilstaan bij iets, wat er ook nog bij hoort en u wel bekend is. We lezen daartoe **2 Tess. 2:3-8** *“Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval (het vertrekkende) komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des bederfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is””.*

Hier is dus sprake van de komst van de antichrist, de zoon van de duivel, de wetteloze. En vandaag zien wij, hoe de wetteloosheid hand over hand toeneemt. Wetteloosheid betekent: wanorde, chaos, en die chaos zien wij in alle landen en steden, waar ook de regeringen niets meer aan kunnen doen, omdat alles uit de hand loopt. We zien een stil binnensluipende islam, die van binnen uit alles zal uithollen en als zij de overhand gaan krijgen, de macht zullen grijpen om alle Christenen uit te moorden, die zich niet tot de islam bekeren. Doe uw ogen open en kijk naar het wereldbeeld van vandaag!

Men roept toch al reeds lang om om een sterke man, die alles moet kunnen beteugelen, de supermens, waar de hele wereld achter aan zal lopen en van hem moet dan alles komen. Maar nu zegt Paulus in **vers 5-6 van 2 Tess. 2:** *“Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem (die antichrist) weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd””.*

Er is dus een weerhoudende macht op deze aarde (niet op deze wereld), die verhindert, dat de duivel zich kan incarneren in het vlees en daardoor dan de antichrist aan de macht komt. Dat is de Heilige Geest in de gelovigen. Hij mag zich pas openbaren op een bepaalde tijd en van Godswege.

Vers 7a zegt verder: *“Want het geheimnis der wetteloosheid is reeds in werking”*. Dat zien wij duidelijk om ons heen! Overal verborgen ondergrondse acties, men schiet bijna dagelijks leraren, vrouwen en kinderen gewoon dood, de kinderen moeten zich omhullen met bommen en zich dan opblazen om zoveel mogelijk anderen te doden en het liefst Joden. Scholen worden door extremisten bezet en de kinderen en onderwijzers gegijzeld, met vele doden, er worden vliegtuigen gebruikt om aanslagen te plegen om zoveel mogelijk slachtoffers te maken, ook metro's, treinen, trams en bussen zijn voor deze lieden niet meer veilig. We moeten niemand eigenlijk meer vertrouwen. In deze tijd leven we nu al. Open uw ogen en luister dagelijks na alle ellende in de wereld op de TV.

De weerhoudende macht is een Persoon en het is niet moeilijk te verstaan, wie die Persoon is. Dat kan nooit een sterfelijk mens zijn of de Gemeente. Het gaat om een Hij, Die (wat in onze vertaling niet uitkomt), zowel onzijdig als mannelijk is en in de derde Persoon wordt uitgedrukt; een wonderlijke Persoon, die sterker en machtiger is dan de duivel met al zijn gevallen engelen.

We weten wie dat is, dat is Gods Geest Zelf, het is die Hij, Die op de Pinksterdag kwam, nadat Jezus, als tweede Persoon van de Godheid, het verlossingswerk tot stand had gebracht.

God stortte toen in grote volheid Zijn Geest uit op de Gemeente. En juist die Heilige Geest wordt in het Nieuwe Testament altijd, zowel in het onzijdig, als Hij betiteld. De “Holy Spirit” is ook in het Grieks een onzijdig woord, maar wordt daar toch als “Hij” betiteld.

Dat geldt alleen voor de Heilige Geest, die op de Pinksterdag kwam en Die nu al bijna 2000 jaar hier aanwezig is als de weerhoudende macht; daarom is het de duivel nog steeds niet gelukt om de antichrist in het vlees te openbaren.

Prijst God daarvoor!

Bijbelstudie Centrum studie over
“de verzegeling met de Heilige Geest”

Maar die Heilige Geest zal eens door God weer teruggehaald worden van deze aarde, zoals **vers 7b** het zegt: “. . . **totdat Hij verwijderd is**”. Als dat geschiedt, neemt Hij Zijn woonstede mee. En u weet toch, dat de Gemeente de woonstede Gods is in de Heilige Geest en dat wij met deze Heilige Geest verzegeld zijn tot de dag der verlossing?

Het laatste grote werk, dat de Heilige Geest hier in de Gemeente zal doen is de Gemeente voorbereiden voor de komst van de Heer. De Heilige Geest zal hen, die in Jezus ontslapen zijn, doen opstaan uit de doden, zoals ook Jezus door de kracht van de Heilige Geest werd opgewekt en opstond van tussen de doden uit in een onvergankelijk en verheerlijkt lichaam; en zij, die levend overgebleven zijn, zullen in een punt der tijd veranderd worden en met hen de Heer tegemoet gevoerd worden in de lucht. Dan is Hij, die weerhoudt (de Heilige Geest) van de aarde verwijderd en kan de antichrist zich gaan openbaren.

Johannes zegt in **1 Joh. 4:4** **“Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, (de Heilige Geest) die in u is, is meerder dan die in de wereld is”**. Broeders en zusters, als wij bewaard willen blijven voor de verleidingen en misleidingen van deze tijd en voor de verleidende geest van de duivel, die in deze wereld rondgaat, dan is er maar één mogelijkheid en dat is **in Jezus te blijven**, vol van Zijn Geest.

Hij, Die in u is, is immers meerder, dan die in de wereld is en die satan belet om tot volle machtsontplooiing te komen, zal ook in uw hart en leven werkzaam zijn, zodat de boze geen vat op u zal hebben. Daarom is dit alles zo belangrijk!

Nogmaals de vraag: zijn wij in Hem? In Hem zijn wij verzegeld met de Heilige Geest der belofte; en als wij in Hem zijn, **blijft** dan **in Hem**, opdat wij ook **vervuld blijven** met Zijn Geest. Dan zullen wij ook gereed zijn, als het ogenblik daar is, dat de Heer zal komen.

Plotseling na vele jaren dat er niets kon gebeuren, zien wij hoe nu velen zich bekeren onder vele vreemde volken, onder hindoes en moslims en ook velen in China, ondanks de vervolgingen.

Blijft daarom niet achter, maar maak er ernst van, dat uw hart en leven geborgen zijn in Jezus, want de tijd is kort.

Amen.