

Bijbelstudie Centrum:
“De twee geesten werkzaam op deze aarde”

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze prediking wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden. (Joh. 10:9)**, dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren”.

“De twee geesten werkzaam op deze aarde”

Laten wij het Woord openen en wel bij **1 Cor. 2:6-16** en laten wij samen de tekst lezen.

“Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat, maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.

Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.

Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus”.

In vers 12 staat *“Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is”*. Eén is de Geest uit God, de Heilige Geest, en de ander is de geest uit de overste van deze wereld, die ook beiden werkzaam zijn in de mens-kinderen.

Ef. 2:1-2 zegt ons, welke de geest van de wereld is, *“waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid”*.

Maar de andere Geest, de Geest uit God, is werkzaam tot behoud van de zondaar, opdat die zondaar geheel gereinigd en geheiligd en herschapen wordt tot een volmaakt kind van God, om het toe te bereiden voor de eeuwige heerlijkheid. De geest der wereld is werkzaam om de mens totaal te verderven en toe te bereiden tot het eeuwige oordeel.

Heeft u zich wel eens afgevraagd, hoe het toch komt, dat er gedurende vele eeuwen een soort stabilisatie was in deze wereld? En dat nu ineens, vooral in de laatste jaren, zo'n enorme verandering zich voltrekt, die steeds sneller gaat en de boosheid hand over hand toeneemt in deze wereld en zelfs de overhand gaat krijgen.

Welnu de werkelijke verklaring vinden we hier in de Schrift. Het is niet zo, dat het opkomende geslacht van de jeugd en ook het voorgaande geslacht, zoveel slechter, zoveel zondiger en bozer is dan de voorgaande geslachten. Daar is geen sprake van!

De mens, die in zonde is gevallen, kan niet anders, daar hij een slaaf geworden is van de zonde en dan neemt het verderf ogenblikkelijk toe en zal de overhand krijgen, onverschillig, wie de mens is. Want de mens die in de zonde ligt, is niet alleen een slaaf van de zondemacht, maar een slaaf van de geest uit deze wereld, die hem beheerst, de geest van satan.

We zien dit al bij de aanvang van het mensen geslacht, toen God het eerste mensenpaar geschapen had, zonder zonde. Toen dat eerste mensenpaar in zonde gevallen was, dan zien we direct, hoe hun eerste zoon Kaïn, al een doodslager was geworden, een moordenaar.

Want hij sloeg zijn broer niet dood, omdat er twist was, maar hij stoorde zich aan zijn broer, omdat die rechtvaardig was. Kaïn zocht een goede gelegenheid om Abel dood te slaan. Hierin zien we, hoe toen al de boosheid de overhand had en zo toenam, dat God 1600 jaar later al een eind moest maken aan heel deze wereld door de zondvloed.

“De twee geesten werkzaam op deze aarde”

De Schrift openbaart ons niet, hoevelen miljoenen mensen er toen reeds leefden, maar wel, dat alleen Noach en de zijnen, die rechtvaardig bevonden waren door God eruit gered werden en al de anderen kwamen om in de zondvloed.

Dat moest dus gebeuren na een tijdspanne van 1600 jaar, sinds de eerste mens geschapen was. Dan moeten wij ons nu afvragen, hoe het mogelijk is, dat na enige duizenden jaren de wereld nog niet ten onder is gegaan door een gericht van God?

We weten, dat het niet is, omdat de mensengeslachten minder boos of zondig zijn, maar omdat Gods Geest, als een weerhoudende macht, hier aanwezig is, waardoor de geest van de wereld, de geest uit de duivel, weerhouden wordt om het mensdom tot grotere boosheid te brengen. Dat is de reden!

Want we weten uit het Woord, dat de Geest, die uit God is, bijzonder op de Pinksterdag in een grote volheid op aarde is uitgestort en hier nu woont op deze aarde en sterker is dan de geest, die van deze wereld is.

We vinden dat beschreven in **1 Joh. 4:4** *“Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hem overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is”*. Omdat dus de Heilige Geest meerder en sterker is, daarom wordt de boosheid nog bedwongen, zodat het mensdom niet kan uitgroeien om maar raak te zondigen en naar de begeerlijkheden van het vlees te gaan leven; want daar is een weerhoudende macht, Gods Geest. En waarom?

Omdat God deze wereld niet zonder meer wilde verdoemen en Hij deze wereld zo lief had, dat Hij wilde, dat de zondaar zich zou bekeren en gered worden. Daarom heeft Hij Zijn enige Zoon gezonden in deze wereld, om de menselijke geslachten gelegenheid te geven, zich te bekeren, opdat zij de genade Gods in Jezus zouden aangrijpen, de Enige weg tot redding en behoudenis, die God gegeven heeft in Zijn Zoon.

Die voor de zondaar stierf, beladen met de zonde der mensheid op het kruis van Golgotha, onder het oordeel van God. Zo heeft Jezus in Zijn lichaam die zondaar medegekruisigd om hem weg te doen in Zijn dood en om hem opnieuw te doen verrijzen (opnieuw geboren doen worden) tot een nieuw schepsel in Zijn Opstanding. Dat is de enige weg tot behoudenis!

Daartoe heeft God ook Zijn Geest in deze wereld gezonden in een grotere kracht en volheid om ook de weerhoudende macht te zijn, opdat het mensengeslacht zich niet ten volle kan ontplooiën tot die boosheid en die zonde, waardoor God dan moet komen, om deze wereld opnieuw te verdelgen met Zijn oordeel en gericht. Dat is de oorzaak, waarom er zoveel eeuwen een zekere stabiliteit gebleven is.

Maar ook is de Geest van God een weerhoudende macht door middel van de overheden, die God ingesteld heeft en gezag geeft. Niet dat die mensen van de overheid zoveel beter zijn dan die vandaag in de regering zitten, maar Gods Geest geeft hen gezag, opdat er een vrees zal zijn voor het zwaard van de overheid.

En waarom treedt nu ineens die boosheid met grote driestheid naar voren en neemt de zonde hand over hand zo toe, dat er zich zulk een ongerechtigheid openbaart, dan zien we, dat het Woord van **Rom. 3:9-18** waar is! *“Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht; wij hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en bitterheid vol; Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg van de vrede kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen”*.

We zien vandaag immers, hoe snel men de ander om een kleinigheid vermoordt. God laat ons zien, wat er in het hart van de natuurlijke mens leeft. Want zelfs de vrome en fatsoenlijke mens, die niet wedergeboren is, is een verfoeilijk schepsel en voor God een gruwel. God is nu bezig Zijn Heilige Geest terug te trekken uit de wereld, waardoor de weerhoudende macht weg gaat en de geest der wereld de

“De twee geesten werkzaam op deze aarde”

overhand krijgt. Daarom zien we ook, dat de overheid geen gezag meer heeft. Men doet maar wat. Dat is de oorzaak, opdat openbaar gaat komen, wie de mens is en wat er in de mens is, opdat God kan komen met het oordeel en gericht, dat vlak voor de deur staat.

Gods Geest trekt zich hoe langer hoe meer terug in de Gemeente, zolang zij nog in deze wereld is, totdat Hij haar klaar heeft gemaakt; dan gaat Hij met de Gemeente, in Zijn volheid van de aarde weg en in deze verwachting leven wij. Dat is de achtergrond van de dingen, die we om ons heen zien geschieden. Wat is de boodschap nu voor ons?

Daar we hebben gezien, dat er nog steeds twee geesten werkzaam zijn, moeten we weten onder welke geest wij ons willen stellen. Een tussenweg is er niet! Als men zich niet laat beheersen door Gods Geest, dan wordt men vanzelf een werktuig in de hand van de wereldgeest. Daarom zien we vandaag ook de enorme afval onder de gelovigen, die wel de mond vol kunnen hebben van Jezus en vroom kunnen praten, maar toch niet leven in gehoorzaamheid aan het Woord, aan de Heilige Geest. Alleen zij, die zich door de Geest van God laten leiden, zijn kinderen Gods. Hoe ontvangen we de Heilige Geest? Alleen door het geloof in Jezus, de Christus der Schriften.

In **1 Cor. 15:45** zegt Paulus dit: ***“Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest”***. God heeft Zijn Zoon gegeven, die in het vlees kwam om voor ons de laatste Adam te worden, door eerst de oude, de eerste Adam te laten kruisigen en te doen sterven en om die weg te doen in Zijn graf.

Zo is Hij, door Gods Geest opgewekt en opgestaan uit de doden om voor ons de nieuwe Mens (de nieuwe Adam) te worden, opdat we uit die Geest van God wedergeboren, deze Geest zouden ontvangen, de Geest van het kindschap Gods. ***“En die Geest getuigt met onze geest, dat we kinderen Gods zijn”***.

We lezen in **Gal. 4:29**, dat we uit de Geest van God verwekt worden: ***“Maar zoals destijds hij (Ismaël), die naar het vlees verwekt was, hem (Isaäk), die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu”***. We zien hier weer die twee geesten tegenover elkaar staan.

Wat wil dat zeggen? ***“naar de geest verwekt was”***? Toen Jezus als onze plaatsvervanger stierf op Golgotha's kruis voor onze zonden en Hij de natuurlijke, oude mens uit Adam meekruisigde en deed sterven in Zijn lichaam en in het graf bracht, toen heeft God Hem door Zijn Geest uit de doden opgewekt en stond Jezus op als de Eersteling van de nieuwe schepping: de nieuwe Mens.

Zoals God door Zijn eeuwige Geest, Jezus uit de doden heeft opgewekt, zo zal elk mensenkind, die deze genadegave Gods aangrijpt in het geloof en Jezus als Zijn persoonlijke Heer en Heiland aanvaardt, die in zijn plaats voor hem als zondaar is gekruisigd en gestorven, zo zal elk mensenkind door diezelfde Geest uit God, die Jezus deed opstaan uit de doden, ook hem verwekken, doen geboren worden.

Zo zijn we één geworden met Jezus als een plant in dat, wat gelijk is aan Zijn dood, zodat we ook een plant zullen zijn, met dat, wat gelijk is aan Zijn opstanding en zo zijn we uit de Geest verwekt, omdat de laatste Adam (Jezus) een levendmakende Geest is. Dat staat ook in **1 Cor. 6:17** ***“Maar die zich aan de Here hecht, is één Geest (met Hem)”***.

Als we ons niet hechten aan Jezus, dan hebben we die levendmakende Geest (de Heilige Geest) niet en blijven we in de dood en gaan verloren. De enige weg tot onze redding is het ontvangen van de Geest uit God, die gekomen is op het volbrachte werk van Golgotha.

Deze Geest zoekt uw behoud, uw redding en maakt u tot een kind van God; de andere geest uit satan doet u rijpen tot het oordeel, het is de geest van het verderf, die in de wereld heerst. Een tussenweg is er niet! De enige weg naar de eeuwige heerlijkheid is alleen door de Geest van God, door het geloof in Jezus en zijn volbrachte werk.

“De twee geesten werkzaam op deze aarde”

We hebben zojuist gelezen: *“die zich aan de Here hecht”*. Heeft u uw hart en leven aan Hem al uitgeleverd? En dat niet alleen, maar hecht u zich aan Hem? Dat wil zeggen, dat u Hem aanhangt met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw geest, met heel uw verstand, met alles, wat in u is.

Dat is zich aan Jezus hechten, wat betekent, dat men zich één maakt met Hem, één plant met Hem wil zijn, in dat, wat gelijk is aan Zijn dood, om het ook te zijn, met dat, wat gelijk is aan Zijn opstanding. Dat is ingeënt zijn als een loot in Hem, de ware Wijnstok. Dan krijgen we deel aan Zijn Geest en deel aan Zijn leven. Dat betekent in concrete zin, dat ik niets meer zonder Hem doe.

In de wereld werkt een geest, die valse leringen brengt. Paulus heeft het daarover in **2 Cor. 11:3-4** *“Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige (en loutere) toewijding aan Christus afgetrokken worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel”*.

Ja, die ander geest ontvangen we uit een andere Jezus, die gepredikt wordt uit een ander evangelie. En dat wordt vandaag heel veel gedaan! Er wordt heel veel een andere Jezus gepredikt; een Jezus, die niet verwekt is uit de Heilige Geest en geboren is uit de maagd Maria, een Jezus, die niet lichamelijk opgestaan is, een Jezus, die meer een humanist is en een voorbeeldig mens. Maar men gaat aan de betekenis van Zijn kruisdood en opstanding voorbij, namelijk dat een mens alleen door wedergeboorte behouden kan worden.

Als we dat kruis van Jezus niet aanvaardden en ook niet, dat wij met Hem gekruisigd en opgestaan zijn in nieuwheid des Levens, zodat wij niet meer voor ons zelf leven, maar voor Hem, die Zijn leven voor ons gaf; dan zijn we niet wedergeboren, maar nog steeds verloren.

Zo worden vandaag de dag in veel kerken en kringen een andere Jezus gepredikt, in andere soorten van evangeliën verkondigd en daarom ontvangt men ook een andere geest en die is de zelfde geest als van de wereld, n.l. de geest van verderf.

Paulus waarschuwde toen al voor deze eindtijd, waarin we nu leven, in **1 Tim. 4:1** *“Maar de Geest (de Heilige Geest) zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen”*.

Dat is die andere geest, die werkt door demonen en boze geesten in de valse leringen. Maar we zullen moeten vasthouden aan dat heilig geloof, dat ons overgeleverd is door Jezus en Zijn apostelen en daarvan niet afwijken, maar ons hechten aan Jezus en zo één Geest met Hem zijn, zoals Paulus zegt in **1 Cor. 6:17** *“Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem)”*.

Er is een groot onderscheid tussen de werkzaamheid van die twee geesten. In **Rom. 8:15-16** vinden we die genoemd: *“Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat we kinderen Gods zijn”*. En die Geest uit God maakt ons vrij, zoals Paulus het zegt in **2 Cor. 3:17** *“de Heer nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid”*.

1 Cor. 6:17 zegt immers: *“Maar die zich aan de Here hecht, is één Geest (met Hem)”*. En waar die Geest is, is vrijheid! Maar die andere geest, is de geest, die tot slavernij voert. Wat betekent dat? Dat de mens, die onder deze geest is, onder de heerschappij van de geest der wereld staat en zo een slaaf is van de zonde, van alle ongerechtigheid en van het verderf, want hij wordt geketend en gebonden en gaat zo zijn eeuwige ondergang tegemoet. Maar waar de Heilige Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

Wat betekent dat? Dat we de Heilige Geest overal moeten toelaten in ons leven; we moeten Hem niet alleen in ons hart ontvangen door het geloof in Jezus, maar we moeten vrijgemaakt worden van alle heerschappij en dienstbaarheid aan de zonde van de ongerechtigheid, aan de satan.

“De twee geesten werkzaam op deze aarde”

Dat betekent, dat die Geest mijn geest geheel moet vullen en moet kunnen leiden en in bezit nemen, want dan pas komt mijn geest vrij. Dat betekent dus concreet, dat ik Hem moet kennen in al mijn wegen, dat Hij mijn verstandelijke en zedelijke vermogens in bezit moet gaan nemen, ook mijn gevoelsleven, want ik hecht mij immers aan de Heer in een loutere volledige toewijding aan Hem en dus geen halve toewijding. Want als ik mij volledig aan de Heer geef en Hem ken in al mijn wegen, dan krijgt de Heilige Geest daar toegang en dan doe ik niets meer zonder de Heer.

In **1 Cor. 10:20** vinden we dit staan. *“Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten”*. Begrijpt u, wat daar staat?

Ik herhaal, dat zij allen geleid moeten worden door de Geest van God; want alleen zij, die zich door de Heilige Geest laten leiden, zijn zonen Gods (**Rom. 8:14**). Dat kan alleen, als we ons louter toewijden aan Jezus en ons aan Hem hechten; niet meer offeren aan de dingen van deze wereld, of gemeenschap zoeken met deze wereld.

Wat betekent dit concreet? Dat we niets meer doen buiten Jezus om en dat Hij overal met ons mee kan gaan. We moeten ons afvragen, als we ergens naar toe gaan, of de Heer met ons mee kan gaan. Denkt u hier eens over na; want als de Heer niet mee zou kunnen gaan, dan moeten wij ook niet gaan.

Welke boeken en tijdschriften lezen en bekijken wij? Kan Jezus met ons mee lezen en meekijken? Welke films mag ik zien? Kan Jezus ook die film zien? Dan mag u gerust naar de bioscoop. Maar als Hij die film niet kan zien, ga dan zelf ook niet. Dat is de loutere toewijding aan Jezus, dan worden we geleid door de Geest van God. Maar als we offeren aan de mode en aan deze satanische lectuur door die boeken te lezen, dan zal Jezus vluchten uit uw huis.

Wordt dus nuchter! Want het eind komt snel nabij; kijk maar naar het Midden Oosten. Dat staat geschreven in het Profetische Woord. Deze tijd van genade, zal niet meer zo lang duren. Laten we er dus ernst mee maken, hoe we tegenover Jezus staan! Want als we offeren aan de wereld, dan verjagen we de Heilige Geest. Maar we moeten de Heilige Geest de ruimte geven in ons leven en waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid (**2 Cor. 3:17**)

Waarom zijn er zoveel kinderen Gods gebonden? Omdat zij zich niet werkelijk aan Jezus hechten. Als dat wel zo is, dan kan ik zelfs naar een bordeel of naar een nachtkroeg gaan, maar met Jezus om die mensen het Evangelie te brengen en te wijzen op hun zonden en ongerechtigheid, Jezus kon met hoeren en tollenaars omgaan.

Maar waarom? Om hen de weg te wijzen tot behoud; maar niet om Zich aan iets aan te passen of om op enig punt een compromis te sluiten. De ene geest maakt ons tot slaven, bijvoorbeeld slaven van de televisie, of slaven van lectuur, van krant of tijdschrift, van de computer; een ander is weer een slaaf van de mode; er zijn zoveel afgoden in deze tijd.

Maar deze zijn een aanstoot voor de kinderen Gods. Laten we ons toch hechten aan Jezus, want het gaat om ons leven en onze heerlijkheid. Dat we ons niet laten aftrekken door iets van deze wereld, maar laten we ons volledig toewijden aan de Heer, opdat we Zijn Geest zullen toelaten en heel onze geest, ziel en lichaam beheerst wordt door Zijn Geest; anders worden we door die andere geest beheerst.

Ik herhaal het: er is geen middenweg! Het is eigenlijk ook weer een zegen van deze tijd, want God laat nu zien, wat er in de natuurlijke mens is, al is die mens eventueel nog zo godsdienstig, beschaafd en netjes. Het is als het ware de tijd van het demasqué, de maskers gaan af! Dan openbaart zich de natuurlijke mens als moordenaar, bedrieger en rover, want zij worden beheerst door de geest uit de duivel.

Of men dat nu wil of niet, de mens is geen heer over zichzelf. Of men staat onder satan als heer, of men staat onder Jezus als Heer. Maar dat hangt af van onze vrije wil. Wanneer wij ons met ons gehele hart en leven wijden aan de Heer en niet langer aan de afgoden, op welk terrein ook, offeren en geen

“De twee geesten werkzaam op deze aarde”

compromis sluiten, dan wordt het lied werkelijkheid in ons leven en kunnen we zingen: *“Hij gaat met mij en Hij spreekt met mij”*.

Zo moet het altijd kunnen zijn. Maar als het anders is, dan moet u ogenblikkelijk gaan veranderen en u hechten aan de Heer, opdat Zijn Geest u gaat beheersen. Waar Zijn Geest u gaat beheersen, daar wordt u vrijgemaakt tot het zoonschap Gods. Het is nog een korte tijd, want we leven in de eindworsteling. Halfslachtige Christenen zijn kinderen der ongehoorzaamheid. Daarom maakt een keuze voor het te laat is! Als een Jozua moet ik u toeroepen: ***“Kiest dan heden, wie gij dienen zult”***. **Joz. 24:15.**

Als we om ons heen zien en horen, hoe de geest van de overste van deze wereld, satan werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, dan verstaan we daar vanzelf uit, dat, als we gehoorzamen kinderen zijn, de Heilige Geest in ons werkt. Laten we dan als Gods kinderen niet in ongehoorzaamheid wandelen!

Amen.