

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden .....* (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswegen de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



**2 Petrus 1:19**

### **Studie: de opname van de Gemeente**

Ik wil met u lezen uit het boek *“de Openbaring van Jezus Christus”*, hoofdstuk 4 en wel vers 1-3: *“Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk”*.

Openbaring 4 is een geheel nieuw gedeelte in het boek *“De Openbaring van Jezus Christus”*. *“Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel”*. Na welke dingen zag Johannes dit? Nadat de Heer hem het hele tijdperk van de Gemeente hier op aarde had laten zien.

Johannes ziet dan allereerst een geopende deur. Dat heeft de Here Jezus beloofd in het zesde zendschrijven, aan de Gemeente Filadelfia. Dat vinden wij in Openbaring 3:8 waar wij lezen: *“Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten”*.

Dit krijgt zijn eindvervulling, wanneer de Gemeente de geopende deur in de hemel zal krijgen. Als voor ons, als Gemeente, het *“na deze”* is aangebroken, wil dat zeggen, dat deze Heilstijd, deze Genadetijd ten einde is; dan zullen wij ook als eerste een geopende hemel zien.

Wat zal dat wonderbaar zijn! Openbaring 4:1 gaat dan verder: *“en de eerste stem, die ik gehoord had”*. Welke stem was dat? Die stem vinden wij ook in Openbaring 1:13 en het is de stem van de verhoogde en verheerlijkte Here Jezus Christus.

Wat lezen wij nu in de brief aan de Tessalonicenzen, als de Gemeente opgenomen wordt? Dat de Here zal nederdalen uit de hemel met het geroep (een stem) en geklank ener bazuin Gods. En wat hoort Johannes in Openbaring 4:1. *“en de eerste stem, die ik gehoord had, (het is de stem van de levende Zoon Gods, Jezus Christus) alsof een bazuin met mij sprak”*. Zo wordt de Gemeente opgenomen.

Die stem zegt dan: *“Klim hierheen op”*. Onthoud het goed, wij kunnen niet zo maar naar de hemel, maar Hij die Johannes hier hoorde, is het, Die eens aan het graf van Lazarus stond en zei: *“Lazarus, kom naar buiten”* (Joh. 11:43), en direct moest de ziel uit het dodenrijk terugkeren naar het lichaam en moest ook de geest daarin terugkeren, terwijl alle ontbinding uit het lichaam moest wegvallen; zo keerde Lazarus terug uit de doden, omdat Hij het zei.

Dit kon Lazarus van zichzelf niet en dat kon niemand doen, maar Hij kon het zeggen: *“Lazarus, kom naar buiten”*. Hij, die het Woord van God is, die het Leven en de Opstanding is, Hij is het, die zegt: *“kom naar buiten”*. Het is dezelfde stem, die Johannes hier hoort. Johannes kon niet opklimmen naar de hemel, ook al was hij in geestvervoering; maar er staat dat Die stem tot hem zei en dat was een bevel: *“Klim hierheen op”*.

Dan staat er: *“Terstond”*, dus op hetzelfde ogenblik was hij er al, omdat Die stem een Woord is met macht. Het is dezelfde stem van onze verheerlijkte Heer, die ook eens zal klinken, als Hij komt voor Zijn Gemeente, zoals wij vinden in 1 Tess. 4:15-17. *“Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen”*.

*“een woord des Heren”*: (het is het Woord van de Heer en niet een woord van Paulus) want de Here zelf roept. (zoals ook bij Johannes de Here Zelf hem riep) Hier staat, dat wij in een oogwenk weggerukt zullen worden en in de brief aan de Corinthiërs staat ook, dat wij in een ondeelbaar ogenblik veranderd zullen worden.

In een oogwenk zullen zij opstaan tussen de doden uit en in een oogwenk zullen de levenden veranderd worden en in een oogwenk zijn wij ook al weggenomen. Voordat wij tweemaal kunnen knipperen met de ogen, is het al gebeurd. Zo zitten wij elkaar hier nog aan te kijken en op hetzelfde ogenblik zijn wij al daar.

Dit beleefde Johannes ook, want zo kwam Die stem tot hem en terstond was hij er, dat was hemelvaart. De beste raketten van Amerika doen er nog zoveel minuten over en dan zijn zij nog maar een paar kilometer hier vandaan met een vreselijk lawaai.

Maar als de Heer ons roept, dan zijn wij meteen verplaatst in Zijn Troon, sneller dan het licht en zijn wij volmaakt. Er staat in een ondeelbaar ogenblik, dat wil zeggen dat het zo snel gaat, dat het ogenblik niet kleiner gemaakt kan worden in aardse tijd, dus in minder dan een fractie van een seconde, zijn wij allen veranderd en bij de Heer.

Al kunnen wij dit niet begrijpen, toch is het zo en ik geloof, dat het de wijsheid Gods is, dat het zo snel gaan zal. Want het zou niet goed zijn, als wij ons daarop kunnen bezinnen, want misschien zouden wij dan nog wel bang worden; maar nu zullen wij geen kans hebben om bang te worden, omdat wij er al zijn voordat wij het werkelijk weten en beseffen.

Dan zijn wij niet bang, want dan zien wij de Heer en elkaar en wij wandelen in het Licht.

In Fil. 3:20 en 21 spreek Paulus ook van de geweldige macht van de Heer, als Hij komt voor Zijn Gemeente: *“Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen”.*

Begrijpt u nu, waarom Johannes naar de hemel kon komen?

Wij gaan weer terug naar Openbaring 4:1-2a, waar we lezen: *“Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes”.*

Ziet u de werking en kracht en macht van Zijn stem? Het is de stem van Jezus Christus, die het bevel geeft, maar het is de Heilige Geest, die het uitvoert. Het is Zijn machtswoord, maar het is Gods Geest, die door dat machtswoord in werking treedt en dit volvoert.

Ik wil u erop wijzen, dat als er staat: *“Terstond kwam ik in vervoering des Geestes”*, dat dit niet betekent, dat Johannes daarvoor niet in vervoering des Geestes was.

Want dat was hij al, zoals wij gelezen hebben in Openbaring 1:10; waar hij in die mate van vervoering des geestes kwam, dat hij als profeet de Here Jezus in de hemel kon zien, wandelende tussen de gouden kandelaars. En dat hij Zijn stem kon horen en ook deze profetische boodschap kon ontvangen, maar nu, op het bevel van de Heer: *“Klim hierheen op”*, komt hij als het ware in een grotere geestvervoering, die bewerkt, dat hij direct verplaatst is in de hemel.

Hierin zien wij tevens een wonderbaar beeld van de opname der Gemeente, hoewel Johannes die opname zelf niet beschrijft, is hij toch onze vertegenwoordiger. Daar leren wij meteen wat uit, want daar gaat het om. Als het moment aanbreekt, dat de Heer nederdaalt van de hemel, dan zal op Zijn machtswoord een geweldige krachtmeting van de Heilige Geest intreden.

Een verhoogde werking van Gods Geest, die wij nu niet kennen en die bewerken zal, dat allen, die in Hem ontslapen zijn, uit de doden zullen opstaan en het opstandingslichaam zullen ontvangen, al is het oude lichaam ook verteerd en verdwenen.

Zo zal de werking van Gods Geest direct daarna bewerken, dat van alle levend overgeblevenen, die de Heilige Geest ook in zich hebben, het sterfelijke lichaam in een ogenblik veranderd zal worden in een verheerlijkt lichaam.

Johannes was van te voren in geestvervoering en willen wij bij de Gemeente van Christus behoren en voor de opname gereed zijn, dan moeten wij de Geest van Jezus Christus ontvangen hebben.

Paulus zegt in Rom. 8:9 heel duidelijk, dat degenen, die de Geest van Christus niet hebben, Hem niet toebehoren: *“Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe”*.

Als wij Hem niet toebehoren, kunnen wij ook niet opgenomen worden. Hoe ontvangen wij deze Geest? Alleen door het geloof in Jezus Christus. En dat wil zeggen, als wij waarlijk zo Jezus Christus aanvaarden, dat Hij in onze plaats gestorven is op het kruis van Golgotha voor onze zonden, zodat wij niet meer voor ons zelf leven, maar voor Hem.

En vooral ook, dat wij geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft voor onze rechtvaardigmaking en wij nu in Hem wedergeboren zijn door dat geloof tot een nieuw leven, doordat Christus woning in ons gaat maken. Door dat geloof ontvangen wij Zijn Geest.

Nu had Johannes niet alleen de Geest ontvangen, maar hij was ook vervuld, dat wil zeggen vol van de Geest en zo kwam hij in geestvervoering. Dat is een tweede zaak.

Als wij waarachtig tot het geloof in Christus gekomen zijn en Jezus Christus aanvaarden als Heer over ons hart en leven en ons hart en leven ook aan Hem hebben overgegeven, dan hebben wij de Geest ontvangen. Maar willen wij vervuld zijn met de Heilige Geest, dan moeten wij Hem ook gehoorzamen en in Zijn wegen gaan wandelen en Hem als Heer kronen over ons leven.

Als wij zeggen: “Heer, hier ben ik en neem mij nu volkomen in Uw bezit”, dan hebben wij een leven, vervuld met de Heilige Geest. Het kan dan ook zijn, dat wij wel eens in geestvervoering geraken, als God dat zo geeft en wij zo op een bijzondere wijze met Hem verkeren.

Het gaat er echter vooral om, dat wij de Heilige Geest ontvangen hebben. Dat wil niet zeggen, dat wij in tongen hebben moeten spreken, of hebben moeten profeteren; maar dat Jezus Christus werkelijk ons hart heeft en leeft in ons hart.

Als wij zo met Hem wandelen, een wandel in de Geest en ons hart Hem onverdeeld toegewijd is en onverdeeld liefheeft, dan zullen wij ook gereed zijn, als de Heer komt met Zijn machtsroep. Vaak wordt men door verkeerde leringen in de war gebracht, als de vraag gesteld wordt: “Hebt u de Heilige Geest ontvangen”?

Dit is een Bijbelse vraag, want dat vraagt Paulus ook in Handelingen 19. Men antwoord dan misschien met “ja”, en dan stelt men vaak een tweede vraag er achteraan, of u ook in tongen gesproken heeft. Deze laatste vraag is zeer on-Bijbels.

Hoezeer ik ook de gave van tongentaal als een gave van God en van de Heilige Geest hoogacht, die evenals alle geestesgaven in de Gemeente aanwezig moeten zijn en functioneren, is dit echter niet een teken, of iemand de Heilige Geest ontvangen heeft, of niet, want dat leert de Bijbel in het Nieuwe Testament nergens.

Menige ziel is hierdoor al vaak op een lelijke dwaalweg gebracht. Het gaat erom, of Jezus uw hart heeft en of u Hem werkelijk toebehoort. Heeft u aanvaard, dat Hij in uw plaats stierf en komt dit ook in uw leven naar voren en kunt u zeggen: “Heer, nu leef ik niet meer, maar U leeft nu in mij en nu leef ik niet meer voor mijzelf, maar voor U, Die Uw leven gaf voor mij”.

Als wij dan ook aanvaarden, dat Hij werkelijk uit de doden opstond voor ons heil en Hij nu ons leven is geworden, dan moeten wij Hem ook vanzelf liefhebben. En zullen wij weten, dat wij de Heilige Geest ontvangen hebben, want het is die Geest, die met onze geest getuigt, dat wij kinderen van God zijn.

Allen, die wedergeboren zijn, hebben de Heilige Geest ontvangen zonder uitzondering, want dat zou niet zonder de Heilige Geest kunnen.

Het is meestal een eerste kenmerk, als wij een diepe schuldbewustheid in ons hart krijgen en een intens verlangen naar schuldvergeving hebben om al onze zonden onder het bloed te brengen, dan is dat een zekerder teken dan de tongentaal, want dan worden wij ons diep bewust, dat al onze zonden weggedaan zijn. Alles is mij nu vergeven en God is nu mijn Vader geworden.

Dan zijn wij misschien nog zo stuntelig en nog zo zwak in het geloof, maar de vreugde en zekerheid is er van schuldvergeving en dat Hij ons aangenomen heeft. Wat heerlijk is dat!

Zeker mogen wij ons dan ook uitstrekken naar de geestesgaven, zoals de Heer dat wil geven in de Gemeente in tongen, talen en profetie, als het maar van Gods Geest is en dat ons hart daarbij volledig aan Jezus toebehoort.

Dit zijn gaven die eens afgedaan zullen hebben, want als de Gemeente opgenomen wordt, spreekt niemand meer in tongen, die zullen dan verstommen en profetie zal afgedaan hebben, ook de gaven van genezing is dan niet meer nodig; maar dat wij Hem volkomen kennen en Zijn liefde, daar gaat het om! O, dat Hij op de troon van ons hart moge zitten.

Johannes was in vervoering des Geestes, maar als dan de stem komt, dan treedt direct een soort nieuwe geestvervoering in, die hem terstond in de hemel brengt. Als wij de Geest van Christus in ons hebben en zo met Jezus wandelen, dan zal die Geest in ons, als Jezus komt, in een grote nieuwe krachtwerking in ons direct naar voren treden en komen wij in dezelfde vervoering des Geestes, die Johannes had.

En op hetzelfde ogenblik zal ons lichaam veranderd zijn in een verheerlijkt lichaam, aan Hem gelijkvormig en zullen wij terstond bij Hem zijn. Wanneer zal dit alles nu geschieden? De Here Jezus heeft een hele reeks van tekenen voorzien.

Enkele tekenen wil ik u noemen, die vlak voor de wederkomst van de Here Jezus zullen gebeuren. Houd echter vast, dat alleen de Vader het tijdstip van de wederkomst weet en geen mens op aarde weet het. Echter de tekenen zijn ons gegeven.

De vijgenboom zal weer tot bloei komen. Israël zal weer terugkomen in het land Kanaän en het land zal tot bloei komen, hetgeen wij vanaf 1948 met onze eigen ogen zien gebeuren.

Er zal een geestelijke macht opkomen, hetgeen wij ook sinds de oprichting van de staat Israël zien gebeuren, de Islam. En de Islamisering neemt een grote sprong, vooral nu met de zogenaamde vluchtelingen uit het Midden Oosten. De islam neemt het in 't geheel over van de christenen, waarvan het gros in slaap is gesukkeld. (lees studie: zendschrijven en lees het boek van de heer Baars: *"Het Westen voor de keus"*: Isaäk of Ismaël - Bijbel of Koran - Jezus of Mohammed)

Het zal vlak voor de wederkomst ook eenzelfde tijd zijn zoals in de dagen van Noach. Dit was een tijd waar men alleen oog had voor aardse dingen. Etende, drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, en zij niets bemerkten. Ook was er in die dagen een enorme opbloei van het occultisme, zo ook vandaag.

Eveneens zal het gelijk zijn aan de dagen van Lot. Homofilie vierde hoogtij in de dagen van Lot en het is de Heer een gruwel. En wat zien wij vandaag de dag? Homofilie is helemaal ingeburgerd en het homo huwelijk is wettelijk toegestaan. Er tegen ingaan is strafbaar geworden. Het is als in de dagen van Lot.

En alle andere tekenen die de Heer in o.a. Mattheüs 24 aanhaalt. Kijk om u heen en wordt eens wakker! U moet wel stekeblind zijn, als u deze tekenen niet ziet. (zie studie blindheid)

En hoe komt dit? De gemeenten heeft het gezag van het Woord, de Bijbel losgelaten. Oh, ja....., ze "zeggen" wel dat ze volkomen Bijbelgetrouw zijn, maar ze zijn het niet! Mag ik u slechts enkele kernpunten noemen (er zijn er meer), waaruit blijkt dat het overgrote deel van de Gemeenten, Gods Woord, de Bijbel, helemaal niet meer 100% serieus nemen.



1<sup>e</sup>. De meeste gemeenten zijn een wereldse "**organisatie**" (Stichtingen) geworden (voor het eerst in Pergamum), terwijl Jezus zegt dat de Gemeente een "**organisme**" is. (Hoofd - Lichaam)

2<sup>e</sup>. De **kinderdoop**, die wij nergens in de Bijbel terug kunnen vinden, en dat dus een *toevoeging* is aan het Woord. (zie wat de Bijbel zegt over "toevoegen" aan het Woord)

3<sup>e</sup>. Het **kerstfeest** (geboortedag van Nimrod, 25 december), waar staat het in de Bijbel, dat we *dat feest* dienen te vieren; nergens. God noemt **Pesach** het **EERSTE** feest; wat komt er voor "eerste"? Wij weten het dus beter dan God! De Bijbel noemt dit hoogmoed.

Daarom, voordat wij gaan afsluiten wil ik toch een duidelijke waarschuwendende klank laten horen naar u die de Here Jezus Christus niet als persoonlijke Verlosser kent en/of Hem en Zijn Woord niet volledig serieus (willen) nemen.

### ***Jezus is het vlees geworden de Woord!***

Kies heden wie u werkelijk dienen zult, voordat het te laat is. Wat Johannes dan ziet, van wat er verder gaat gebeuren, dat zullen wij eens met Hem gaan zien vanuit de hemel, en dat zijn geweldige dingen.

Ik wil u erop wijzen, dat de hoofdstukken 4 en 5 de inleidende hoofdstukken zijn tot deze geweldige, andere tijdsbedeling, die dan aanbreekt! Maar eerst wordt op de aarde de tijdsperiode van de genade afgesloten met hetgeen in Micha 5:14 o.a. voorspelt staat. "*En Ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de volkeren die geen gehoor gegeven hebben*".

Waarom hebben zij geen gehoor gegeven. Aan het zoenoffer Jezus Christus Wiens kostbare en dierbare bloed vloeide op Golgotha. Neem toch u toevlucht volledig tot Hem, het vleesgewordende Woord! En dan kunt u met ons allen uitroepen

Maranatha Heer Jezus, kom spoedig!  
Amen.

Zie studies: "blindheid"  
"ure der verzoeking"  
"een ernstige waarschuwing"  
"Gemeente in de eindtijd en de afval"