

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden .....* (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van dit seminar of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is dit seminar niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

Wij willen de Bijbel openen en wel bij Ruth 3:1-13, waar we lexen: *“Noömi nu, haar schoonmoeder, zeide tot haar: Mijn dochter, zou ik voor u geen rust zoeken, opdat het u welga? Welnu, is Boaz niet onze bloedverwant, bij wiens arbeidsters gij geweest zijt? Zie, hij gaat vannacht op de dorsvloer gerst wannen; baad u dan en zalf u en doe uw opperkleed aan en daal af naar de dorsvloer. Maar laat de man niets van u merken, voordat hij gereed is met eten en drinken. Als hij zich neerlegt, moet gij goed letten op de plaats waar hij ligt; kom dan nader en sla zijn voetendek op en leg u neer. Dan zal hij u wel duidelijk maken, wat gij doen moet. En zij zeide tot haar: Al wat gij zegt, zal ik doen. Daarop daalde zij af naar de dorsvloer en zij deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had.*

*Toen nu Boaz gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij om zich neer te leggen aan het uiteinde van de korenhoop. Daarop kwam zij stil nader, sloeg zijn voetendek op en legde zich neer. Het gebeurde nu te middernacht, dat de man wakker schrok en om zich heen greep en zie, daar lag een vrouw aan zijn voeteneind. En hij vroeg: Wie zijt gij? Zij antwoordde: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd: spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Toen zeide hij: Gezegend moogt gij zijn door de Here, mijn dochter, gij hebt met uw laatste liefdedaad de eerste nog overtroffen, doordat gij geen jonge mannen nagelopen zijt, hetzij arm of rijk.*

*Nu dan, mijn dochter, wees niet bevreesd; alles wat gij zegt, zal ik voor u doen; want ieder in de poort van mijn volk weet, dat gij een deugdzaam vrouw zijt. Nu dan, weliswaar ben ik losser, maar er is nog een losser, nader dan ik. Blijf vannacht hier; en morgenochtend, indien hij u lossen wil, goed, laat hem lossen; maar is hij niet genegen u te lossen, dan zal ik u lossen, zo waar de Here leeft. Blijf liggen tot de morgen”.*

Het thema van dit seminar is: *Jezus Christus als de wonderbare Vervuller der losserrechten en plichten.*

In Matteüs 5:17-18 lezen wij wat de Here Jezus zegt: *“Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied”.*

De Here Jezus is dus gekomen om alles, wat in de wet en de profeten staat, te vervullen; daar zal niets van ter aarde vallen, dus ook niet wat God in de wet en profeten heeft laten neerschrijven over de goël plicht en zijn recht, of anders gezegd over de losser en zijn plicht en recht.

Want het Hebreeuwse woord voor losser is goël. Nu willen wij met elkaar stilstaan, hoe de Here Jezus die enige en waarachtige Losser is, waarvan Boaz een voortype is, opdat wij ons ook hierin mogen verheugen in verband met de treurige toestand, waarin het volk Israël nu nog verkeert.

Willen wij dit verstaan en ook goed kunnen begrijpen, dan moeten wij vanuit de Schrift weten, wat de plichten en rechten van de losser zijn, die in de wet van God zijn vastgelegd.

Wij gaan ze eerst samen in het kort bekijken; het zijn er vier.

De eerste plicht en recht van de losser was: om zijn verarmde broeder en diens familie los te kopen uit de dienst van de slavernij en hem weer tot een vrij man te maken. U vindt dit in Leviticus 25:47-49. *“Wanneer het vermogen van een vreemdeling of bijwoner bij u toeneemt, en uw broeder bij hem verarmt en zich aan die vreemdeling of bijwoner bij u, of aan iemand die uit een geslacht van vreemdelingen afkomstig is, verkoopt, dan zal hij, nadat hij zich verkocht heeft, recht van lossing hebben: een van zijn broeders mag hem loskopen; of zijn oom of de zoon van zijn oom mag hem loskopen, of zijn naastbestaande uit zijn geslacht mag hem loskopen, of, als zijn vermogen toereikend wordt, mag hij zich zelf loskopen”.*

U ziet dus, het eerste grote recht en de plicht van de losser is, om de verarmde broeder en diens familie los te kopen van de dienst der slavernij.

De tweede plicht en het recht was niet alleen de broeder los te kopen, maar ook zijn erfdeel, zijn huis en zijn akker. U vindt dat ook vastgelegd door God in Leviticus 25:23-27. *“En het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van Mij, en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij. In het gehele land, dat gij in bezit hebt, zult gij lossing voor het land toestaan. Wanneer uw broeder verarmd is en iets*

*van zijn bezitting heeft moeten verkopen, dan zal zijn naaste bloedverwant als lossers optreden, en hij zal loskopen wat zijn broeder heeft moeten verkopen. Wanneer iemand geen lossers heeft, maar zijn vermogen wordt toereikend, zodat hij verwerft, wat hij voor lossing nodig heeft, dan zal hij de jaren sinds de verkoop in rekening brengen, en wat nog overblijft de man terugbetalen aan wie hij het verkocht heeft, opdat hij zijn bezitting terugkrijgt”.*

U vindt dat verder in vers 29-34 over het huis en akker met een bepaling voor huizen in de ommuurde stad. *“Wanneer iemand een woonhuis verkoopt in een ommuurde stad, dan zal het recht van lossing duren tot er een jaar na de verkoop verstreken is; een jaar zal het recht van lossing duren. Maar indien het niet gelost is, voordat een vol jaar verstreken is, dan komt dat huis, dat in een ommuurde stad stond, voorgoed aan hem die het gekocht heeft, in zijn geslacht: in het jubeljaar zal het niet vrijkomen.*

*De huizen echter in de dorpen, waar geen muur om is, zullen bij het akkerland gerekend worden, daarvoor zal wel recht van lossing zijn en in het jubeljaar zullen zij vrijkomen. En aangaande de steden der Levieten, de huizen der steden, die zij in bezit hebben – de Levieten zullen een altoosdurend recht van lossing hebben. Als iemand van de Levieten het inlost, dan zal het verkochte huis, in de stad van zijn bezit, in het jubeljaar vrijkomen; want de huizen van de steden der Levieten zijn hun bezit in het midden van de Israëlieten. En het weideland bij hun steden zal niet verkocht worden, want dat is hun altoosdurend bezit”.*

Het derde recht en de plicht van de goël of de lossers is het zogenaamde zwagerhuwelijk te sluiten. Als één van de broeders overleden is, zonder een zoon na te laten als erfgenaam, die zijn naam draagt, dan is de lossers verplicht, de weduwe van die overleden broeder te huwen en de zoon, die uit dat huwelijk zal voortkomen, geldt niet als de zoon van de lossers, maar als zoon van de overleden broeder.

De lossers moest dus een zoon verwekken voor die overleden broeder en op zijn kosten moest die zoon groot gebracht worden, opdat die zoon het erfdeel van zijn overleden vader zou erven en diens naam in stand houden.

U vindt dat in Deutronomium 25:5-10. *“Wanneer broeders tezamen wonen, en één van hen sterft zonder een zoon na te laten, dan zal de vrouw van de gestorvene niet buiten de familie de vrouw van een vreemde man mogen worden; haar zwager zal gemeenschap met haar hebben, haar tot vrouw nemen en zo het zwagerhuwelijk met haar sluiten. En de eerstgeborene, die zij baren zal, zal op naam van de gestorven broeder staan, opdat diens naam uit Israël niet uitgewist worde.*

*Maar indien die man geen lust heeft zijn schoonzuster te nemen, dan zal zijn schoonzuster naar de poort, tot de oudsten, gaan en zeggen: Mijn zwager weigert de naam van zijn broeder in Israël in stand te houden, hij wil het zwagerhuwelijk met mij niet sluiten.*

*Dan zullen de oudsten van zijn stad hem roepen en met hem spreken. Blijft hij daarbij en zegt hij: Ik heb geen lust haar te nemen - dan zal zijn schoonzuster voor de ogen der oudsten bij hem gaan staan, hem zijn schoen van de voet trekken, hem in het gelaat spuwen en aldus betuigen: Zo zal men de man doen, die het huis van zijn broeder niet bouwt. En onder Israël zal zijn naam luiden: Het huis van de ontschoeide”.*

De vierde plicht en het recht van de lossers is dit: dat, wanneer er moord, dus doodslag met voorbedachte rade plaats had gevonden, dan moest de lossers als naaste bloedverwant, als bloedwreker optreden en die moedwillige moordenaar doden naar het bevel van God.

Want bloed dat door moord gevloeid heeft, verontreinigt en ontheiligt het land, doordat er een vloek van God over komt. De lossers zal dus als bloedwreker optreden, zodat het erfdeel, het land rein blijft en ook de volle vrucht zal voortbrengen. Hij treedt dus als bloedwreker op voor de moedwillige moordenaar; niet als er per ongeluk iemand gedood was.

U vindt dat in Numeri 35:19-25, zoals het in Gods wetten was vastgelegd. *“De bloedwreker zelf zal de doodslager doden; wanneer hij hem aantreft, zal hij hem doden. En indien hij hem in haat gestoten of met opzet naar hem geworpen heeft, zodat hij stierf, of indien hij hem in vijandschap met zijn hand zo*

*geslagen heeft, dat hij stierf, zal degene die gedood heeft, zeker gedood worden; hij is een doodslager; de bloedwreker zal de doodslager doden, als hij hem aantreft.*

*Maar indien hij hem onvoorziens, zonder vijandschap, gestoten of zonder opzet enig voorwerp naar hem geworpen heeft, of achteloos een steen, waardoor iemand zou kunnen sterven, op hem heeft laten vallen, zodat hij stierf, terwijl hij hem niet vijandig gezind was noch zijn kwaad zocht, dan zal de vergadering krachtens deze bepalingen recht spreken tussen degene die gedood heeft, en de bloedwreker; en de vergadering zal de doodslager uit de hand van de bloedwreker bevrijden, en de vergadering zal hem naar de vrijstad doen terugkeren, waarheen hij gevlucht was, waar hij wonen zal tot de dood van de hogepriester, die men met de heilige olie gezalfd heeft”.*

Wij gaan nu met elkaar zien de twee voorwaarden, waaraan de losser moest voldoen en die ook in Gods wet zijn vastgelegd.

De eerste voorwaarde was: de losser moest een naaste bloedverwant zijn. Wij vinden dat in Leviticus 25:25. *“Wanneer uw broeder verarmd is en iets van zijn bezitting heeft moeten verkopen, dan zal zijn naaste bloedverwant als losser optreden, en hij zal loskopen wat zijn broeder heeft moeten verkopen”.*

Dit naaste bloedverwantschap staat beschreven in Leviticus 25:48-49. *“dan zal hij, nadat hij zich verkocht heeft, recht van lossing hebben: een van zijn broeders mag hem loskopen; 49 of zijn oom of de zoon van zijn oom mag hem loskopen, of zijn naastbestaande uit zijn geslacht mag hem loskopen, of, als zijn vermogen toereikend wordt, mag hij zich zelf loskopen”.*

Er was dus een opéénvolging. En als wij opgelet hebben, wat er staat van Boaz, dan zien wij, dat Boaz wel één van de lossers was, maar niet de allernaaste.

Dat was een heel belangrijke zaak, wat wij al gelezen hebben in Ruth 3:12: *“Nu dan, weliswaar ben ik losser, maar er is nog een losser, nader dan ik”.* En Boaz kon dus niet eerder lossen, voordat die nadere losser eerst zijn kans kreeg. Als hij die kans zou aangrijpen, dan hoefde Boaz niet te lossen.

Maar als die nadere losser in de poort van de stad voor de oudsten had verklaard, dat hij zijn lossing niet kon nakomen, dan ging het losserrecht op Boaz over, dus op de volgende. Dan trok die nadere losser zijn schoen van zijn voet, want het was een smaad, dat hij niet opkwam of kon opkomen voor de rechten en plichten van zijn verarmde broeder. Daarom werd die man genoemd, de man van het huis van de ontschoeide.

En zo was het ook bij Ruth. Boaz riep die nadere losser en ook de oudsten op het plein, waar de rechtspraak plaats vond: en zegt: *“Lost gij het erfdeel van Naomi”?* Dan antwoordt hij: *“Ik zal lossen, dat erfdeel, dat land, dat van Naomi’s man is geweest”.*

Dat erfdeel wilde hij wel lossen. Maar toen Boaz zei: *“dan moet je volkomen lossen, niet alleen het erfdeel van Naomi, maar ook, dat er een erfgenaam komt, want je moet dus ook dat zwagerhuwelijk sluiten. Je moet Ruth dus huwen en de zoon, die uit Ruth voortkomt, is niet jouw zoon, maar de zoon, die voor Naomi’s nakomeling geldt, voor Elimelech”.* Wij zien dus, hoe duidelijk dit in de wet en de profeten vastgelegd is.

De tweede voorwaarde, waaraan de losser moest kunnen voldoen, is vanzelfsprekend, dat hij een vermogend iemand moest zijn, want hij moest de volle losprijs kunnen betalen, wat wij lezen in Leviticus 25, waar God eist, dat de losser de volle prijs zal betalen; hij mag niet proberen er iets van af te krijgen.

De volle prijs, die dus door de losser betaald moest worden, was, dat als een broeder zich met zijn familie als slaaf verkocht, ook met zijn huis en zijn akker, dan moest hij dat hele erfdeel loskopen; en als die broeder overleden was zonder een zoon achter te laten, moest hij het zwagerhuwelijk sluiten, zodat hij de zoon, die daaruit voortkwam op zijn kosten zou opvoeden.

Dat zijn belangrijke zaken! Die losser moest dus een vermogend man zijn om de volle losprijs te kunnen betalen en aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

Als wij nu met elkaar deze belangrijke dingen hebben gezien, die God heeft vastgelegd in de wet en de profeten en de Here Jezus Zelf zegt: *"Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden, maar om die te vervullen"*, dan gaan wij zien, hoe Hij op een wonderbare wijze ook deze rechten en plichten van de losser vervult in zijn viervoudige recht en plicht en dat Hij alleen aan al die voorwaarden kan voldoen.

Wij willen dit samen nagaan en bij de voorwaarden beginnen. De Here Jezus alleen kan ons lossen, want wij zijn immers allen geestelijk in armoede vervallen door de zonde. Heel het nakomelingschap van Adam is in de zonde gevallen en daarom geestelijk arm en zelfs geestelijk dood, zodat wij een erfdeel zijn kwijtgeraakt.

God, die Adam geschapen had naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis zei: *"Hebt heerschappij over alles, over de aarde en al wat haar toebehoort"*. Hoe is dit erfdeel vervallen en hoe zien wij, dat deze aarde in een verschrikkelijke verwording is gekomen, waarin alles dreigt ten onder te gaan.

Wij zien nu, hoe God in Zijn wet en profeten al getuigenis daarvan gaf en daarin al voorzag in een Losser. Geen één mens uit Adam kon werkelijk lossen, want geen één mens was zo vermogend, om de losprijs te kunnen betalen, die God eist voor het behoud van de ziel van de gevallen mens en voor het herstel van het erfdeel; het Koninkrijk Gods hier op aarde!

Daarom heeft God Zelf in die Losser voorzien, namelijk in Hem, die gekomen is, niet om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Nu begrijpen wij al direct, dat Jezus Christus als de eeuwige Zoon van God en met de Vader God zijnde, ons nooit en te nimmer kon lossen!

Het moest een bloedverwant zijn en daarom moest de Here Jezus de heerlijkheid bij de Vader verlaten en de menselijke staat uit Adam aannemen. Daarom moest Hij deel krijgen aan ons bloed en vlees. En dat was slechts op één wijze mogelijk en daarin heeft God voorzien, doordat een reine maagd ontving uit de Heilige Geest en zwanger werd.

Zo verwekte God een menselijk lichaam in de schoot van Maria, daar Hij een bloedverwant van ons moest worden, om ons te kunnen lossen. Daarom, overal waar men in Christelijke kerken en kringen niet verkondigd en niet gelooft, dat de Here Jezus Christus waarlijk God is en waarlijk vlees geworden is en ontvangen is uit de Heilige Geest, doordat een maagd zwanger geworden is, die verwerpt de Losser.

Dank God, dat Hij, die eeuwig God is, waarlijk mens geworden is, een bloedverwant van ons, doordat Hij deel kreeg aan ons vlees en bloed door die wonderbare geboorte uit Maria, een dochter uit Adam.

Dat vinden wij heel duidelijk in de Schrift vermeld en wel in Galaten 4:4-5 waar wij lezen: *"Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 5 om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen"*.

Wij waren slaven, want de losser moest immers eerst die verarmde broeder vrijkopen uit de slavernij en hij moest de volle prijs ervoor betalen om hem weer tot een vrije zoon te maken. Prijst God!

Want nu hebben wij die verlossing door deze grote Losser Jezus Christus, Die met Zijn kostbaar bloed deze prijs kon betalen. Want de wet van God eist, dat alleen het bloed van een vlekkeloos, plaatsvervangend offer die prijs kon betalen. En Jezus heeft die volle prijs betaald! En Hij heeft daarmee ons vrij gemaakt van de slavernij der zonde, van de heerschappij van satan heeft Hij ons vrijgekocht met Zijn eigen kostbaar levende bloed, om ons te maken tot vrije zonen van God. Halleluja!

Galaten 4:5b zegt het immers: *"opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen"*. Wij zijn dus door Hem vrijgekocht, los gekocht.

Ook in Hebrëen 2:14-15 lezen wij hetzelfde: *"Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij (Jezus) op gelijke wijze daaraan deel gekregen (dat moest Hij, anders kon Hij geen Losser zijn), opdat Hij door Zijn dood (dat is de prijs) hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou*

*onttronen, en allen zou bevrijden, (verlossen, los kopen), die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren”.*

Wat heerlijk, want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, neen, maar over het mensengeslacht. Dat lezen wij ook in Hebreëen 2:6. *“Maar, iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij naar hem omziet”?* Ja, wij zijn allen vanuit Adam mensenzonen.

Wij weten toch ook, hoe de Here Jezus, toen Hij hier in het vlees was, het liefst Zich noemde *“Zoon des mensen”*. Ik meen, dat Hij veertien maal in het Nieuwe Testament *“Zoon van David”* genoemd wordt; maar wel meer dan zeventig maal *“Zoon des mensen”*. Want zo is Hij als bloedverwant, die Losser geworden voor u en mij. Prijst Zijn Naam!

En nu de derde voorwaarde, waaraan die losser moest voldoen. Hij moest allereerst wel een zeer vermogend man zijn om de volle prijs te kunnen betalen, maar daarbij moest hij de bekwaamheid hebben, de macht, de sterkte, en kracht, om dat lossingswerk te kunnen volbrengen.

Hoe getuigt hier het Nieuwe Testament van in Johannes 10. Hoe spreekt hier de Here Jezus dat Zelf uit! Want daar zien wij Hem, Die de macht heeft om ons los te kopen, omdat Hij daar het vermogen toe heeft. In Johannes 10:11 zegt Hij: *“Ik ben de goede Herder. De goede Herder zet Zijn leven in voor Zijn schapen”*.

Want de losprijs was, dat één voor allen zou sterven en Zijn bloed zou geven. Eén die zonder zonde was. Dat was Hij, die geen zonde gekend heeft, Hij was het vlekkeloze Lam, dat God voor ons tot zonde gemaakt heeft.

En wij zien Zijn vermogen in Johannes 10: 17-18. *“Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontnemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen”*. Ziet u de ware Losser?

Hij heeft het vermogen om als een Zondoffer aan het kruis te sterven voor u en mij. Maar Hij heeft ook het vermogen om het weer terug te nemen: *“Niemand ontnemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen”*. Wat een machtige Losser, wat een machtige Goël heeft God ons door Israël gegeven!

Jeremia roept het al uit, als hij zegt, dat ook dit volk Israël eens verlost zal worden. Ja, want sterk is hun Losser, sterk is hun Goël! De hele wereld zal samenspannen. Al de grootmachten en kleine machten er bij, zullen marcheren, zullen optrekken naar Jeruzalem. En die tijd nadert snel om Jeruzalem in te nemen en Israël te vernietigen! Maar sterk is hun Losser!

Oh, Israël, dat vandaag zulke belangrijke beslissingen moet nemen! Het is voor hen nog verborgen, en zij vinden toch geen hulp bij een goddeloos Amerika; steun toch niet bij deze onbetrouwbare, politieke machten, die u verraden en verkopen willen voor een liter olie.

Maar geloof toch in Hem naar wiens Naam gij genoemd zijt: *“Israël, Strijder Gods”!* Keer u toch tot God, uw Losser; want op het ogenblik, dat gij dat doet, zal God ingrijpen!

En gij, die zich Christen noemt, zit gij nog te slapen? Of weten wij, in Wie wij geloven? Job roept het uit: *“Ik weet, dat mijn Verlosser leeft”*.

Laten we kijken wat er staat in 1 Petrus 1:18-19. *“wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam”*.

Hier zien wij de losprijs zo duidelijk voor ons, die alleen voldoet bij God naar Zijn heilige wet, want God eist naar Zijn heilige wet de volle voldoening. Aan die wet is voldaan, want Hij alleen heeft het vermogen

om ons te kunnen lossen, omdat Hij de zondeloze is en Hij Zijn kostbaar bloed heeft gestort als een losprijs voor onze ziel en voor ons erfdeel.

Hij alleen, Jezus Christus, zegt tot het ongelovige Israël in Lucas 11:20-22. *“Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. Wanneer een sterke, goed gewapende man zijn eigen hof bewaakt, is zijn bezit in veiligheid. Maar wanneer iemand, die sterker is dan hij, hem aanvalt en hem overwint, rooft deze zijn wapenrusting, waarop hij vertrouwd, en verdeelt zijn buit”.*

Verstaan wij dit? Wie is die sterke gewapende man? Dat is de duivel met al zijn gevallen engelen, die macht hebben gekregen over het hele mensdom toen Adam en Eva hem gehoorzaam werden.

Hij is de vorst van deze wereld en hij wil alle mensen, alle zielen gevangen houden, want het is een gevangenis, waar men niet uitkomt. Satan is een geweldige cherub met een enorme macht en kracht, die de zielen gevangen houdt.

Nu begrijpt u, dat er een lossers moest komen, die sterker is dan hij, dan satan, en die onder de mensenkinderen niet gevonden wordt; want wij zijn vlees en bloed en wie van ons kan tegen zo'n machtige troonengel op, met zijn legioenen gevallen engelen.

Maar God zorgde, dat er een Losser kwam, die sterker is dan hij. Dat zegt vers 22. *“Maar wanneer iemand, die sterker is dan hij, hem aanvalt en hem overwint”.* Dat is Jezus Christus, die hem aanviel. Toen Hij een zwak mens werd, juist toen Hij zich liet nagelen aan een vloekhout en eigenlijk machteloos werd, heeft Hij satan ontwapend en over hem getriomfeerd.

Jezus heeft satan zijn wapenrusting ontfroefd, is nedergedaald in het dodenrijk en heeft nu de sleutels van het dodenrijk. En satan ligt nu onder Zijn voeten. Dat is wonderbaar. Oh, prijst God voor zo'n Losser.

Het is nu de tactiek van de duivel, om u het geloof in die overwinning van Jezus Christus te ontroven, de Losser Gods, en te gaan geloven in zijn influisteringen, zijn praatjes, welke ook van vele kansels en door vele valse leraren gepredikt worden, die beweren, dat Jezus niet lichamenlijk is opgestaan.

Maar wanneer Jezus niet lichamenlijk opgestaan zou zijn, dan zou Hij de grootste bedrieger zijn, die er bestaat; dan zou Hij geen Losser zijn en zou Hij de dood niet overwonnen hebben en hem, satan, die de macht over de dood had niet overwonnen hebben.

Toen satan dacht, dat hij toch nog de Zoon van God overwonnen had, door Hem aan het kruis te nagelen, moest hij tot zijn grote schrik ontdekken, dat hij juist daardoor de nederlaag had geleden en dat hij, die de macht over het dodenrijk had, aan de Here Jezus als Triomfator moest overgeven. Jezus heeft de sleutels van het dodenrijk.

Hij nam al de zielen van de gelovigen, die voor het kruis gestorven waren, mee uit het dodenrijk; Hij nam de gevangenis gevangen. Hij nam ze mee naar boven in Zijn hemel, Hij is Overwinnaar. Sterk, o Israël, maar ook: sterk, slapende Gemeente, uw Losser, Heer der Heren is Zijn Naam en aan Wie is gegeven alle macht. Kolossenzen 2:15. *“Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd”.*

Nu gaan wij het volgende zien. Jezus is de Losser, want Hij voldoet aan al de voorwaarden, op één na. God heeft in de wet gezegd, dat de naaste bloedverwant het eerste lossingrecht heeft. En wanneer die bloedverwant ontschoeid is, dan pas komt de volgende. Nu is Goddank Jezus door Zijn vleeswording onze bloedverwant geworden, maar Hij is pas onze Losser op de tweede plaats. Wist u dat?

U en ik en alle mensen zijn van vaders en moeders kant uit Adam geboren, maar Jezus is alleen van moeders kant uit Adam geboren. Daarom leren wij uit die geschiedenis van Boaz. Want Boaz zegt: *“weliswaar ben ik lossers (hij is een type van Christus ook vermogend om te lossen), maar er is een nadere lossers”.*

Maar deze moet eerst erkennen voor God en de oudsten, dat hij niet kan lossen. God heeft in de wet van de lossing niet verboden, dat de mens, die in slavernij gevallen was, zichzelf mocht lossen. Er staat duidelijk in Leviticus, dat als die verarmde broeder geen lossers had en hij genoeg verdiende, dat hij zichzelf mocht lossen, dat was niet verboden.

Maar u begrijpt, dat wij van nature daar niet toe komen; nooit kan iemand die losprijs betalen. Jezus zegt in Marcus 8:37. *"Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven"?* (de oude vertaling zegt het mooier) *"wat zou een mens kunnen geven tot lossing van zijn ziel"?*

Het Oude Testament getuigt al van hen, die op hun eigen vermogen vertrouwen en op hun grote rijkdommen zich beroemen in Psalm 49:8-9. (lezen). *"niemand kan ooit een broeder loskopen, noch Gode zijn losprijs betalen. Te hoog immers is de prijs voor hun leven, en voor altoos ontoereikend".*

En daarom is eigen verlossing de grootste dwaasheid, die de wereld altijd propageert. Want nooit kan men de losprijs betalen. Maar zegt de Psalmist iets verder, die zijn geloof niet op zijn eigen vermogen heeft gericht, die al zijn geloof en vertrouwen stelt op zijn God, die Verlosser is, in vers 16 van Psalm 49: *"Maar God zal zijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen".*

Is dat ook uw getuigenis? Ja, dat geloof ik ook, Hij zal mij verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen in Zijn Heerlijkheid! Jezus zegt: *"voorwaar, voorwaar, Ik zeg u; Wie gelooft, zal de dood niet zien; die in Mij gelooft zal leven ook al ware hij gestorven en wie leeft, zal nimmer sterven".*

U ziet dus, dat Boaz alleen kon lossen, toen die nadere lossers verklaard had, dat hij niet lossen kon en wordt die schoen hem uitgetrokken. Maar dan wacht Boaz geen seconde langer en dan spreekt hij direct het uit voor de God van Israël en voor de oudsten, dat hij alles lossen zal, niet alleen Naomi, maar ook haar land en huis, haar erfdeel, en . . . dat hij ook het zwagerhuwelijk sluit met Ruth.

Begrijpen wij de zin? Jezus Christus heeft de losprijs voor ons betaald en is die grote Losser, die alleen lossen kan. Maar u en ik moet eerst onze schoen uittrekken, dat wil zeggen: u en ik moet eerst voor God verklaren, dat wij niet lossen kunnen, dat wij onvermogen zijn, maar dat wij al ons vertrouwen op God gaan stellen.

Met andere woorden, wij moeten zelf van de troon af, Wij moeten zelf onze onmacht erkennen en belijden, dat wij verloren zondaren zijn. U moet uw schoen uittrekken; dat was een smaad in Israël en zo behoort U ook tot zo'n ontschoeide, waar ik ook toe behoort, maar wij zijn gelukkig niet alleen, wij zijn in goed gezelschap.

Want de machtige profeet Jozua, de zoon van Nun, die Israël in het beloofde land bracht en daarom ook een type van Jezus is, zag, toen hij de eerste stap in het beloofde land zette, de Heer, Die tot hem zei: *"doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats (grond) waarop gij staat, is heilig".* Hier is het niet meer Jozua, maar de Heer, die zegt: *"Doch hij antwoordde: Neen, maar ik ben de vorst van het heer des Heren. Nu ben ik gekomen".* (Jozua 5:14-15)

Jozua zag immers de man met het uitgetrokken zwaard; de Here Jezus in Zijn Oud Testamentische verschijning, de Here der Heerscharen. Jozua wordt nu een held op sokken, want zijn schoenen moesten uit! Dan gaat Jozua de machtige wonderen zien van Hem, Die voor hem en zijn volk gaat strijden.

Wij weten, dat de tijd nog niet daar is, maar wat zou het heerlijk zijn, als in de Knesseth, in dat Israëlsche parlement, van allen de schoenen werden uitgetrokken! Begrijpt u het?

Want als zij zich diep gingen buigen voor de God van Israël en Hem gingen aanroepen, dan zouden zij wonderen zien! Maar nu is het nog voor hen verborgen en blijft verborgen, zolang de Gemeente nog hier is. En zie, wat een heerlijke verlossing hebben wij, niet alleen voor ons, die verarmd zijn, maar ook voor ons erfdeel.

Oh, wij hebben in Jezus Christus een volkomen Verlosser.



In Efeziërs 1:7 lezen wij dan ook: *“En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade”*.

En in vers 11 staat: *“in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben”*. Ja, wij zijn niet alleen persoonlijk verlost, maar Hij heeft ook ons erfdeel verlost.

Daarom zullen wij straks met Hem als koningen en priesters regeren, ook hier op aarde. En vers 11 zegt verder: *“waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem”*. In Adam had God al de heerschappij over de aarde aan de mens toegezegd; maar hij was die kwijtgeraakt door de zonde. Maar door Jezus is die weer teruggekocht, want Zijn Bloed heeft niet alleen ons vrijgekocht, maar ook onze erfenis.

Dan lezen we in vers 14 van Efeziërs 1. *“die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid”*.

Wat heerlijk! Wij lezen dan in Openbaring 5, hoe Jezus in de poort van de hemel ten aanschouwen van de 24 oudsten, die om de Troon zitten, de boekrol neemt uit de hand van God en zijn zegels opent. De boekrol bevat ons losserrecht, want bij een lossing was ook een verzegelde akte.

*“Wie is waardig die boekrol te nemen?”* Niemand behalve Eén, de Leeuw uit de stam Juda; die het Lam Gods is, Die waardig is en de zegels stuk voor stuk verbreekt en de rol opent. Dat doet Hij voor ons allen, die verlost zijn door Zijn Bloed, want Hij maakt ons tot koningen en priesters en wij zullen met Hem regeren. Daarom zegt Hij: *“Vreest niet, gij klein kuddeke, het is uw Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk te geven”*.

Daarom speelt zich dat af in de poort van de hemel ten getuige van God en de oudsten, waar het triomferende Lam ook ons erfdeel opeist, dat Hij voor ons losgekocht heeft, want sterk is onze Losser.

Als laatste komen wij tot een geweldig punt; het zwagerhuwelijk en hoe onze Heer dat gaat vervullen. (nu heel goed opletten). Wij zullen het gaan zien, hoe Israël geestelijk de verstorven broeder is geworden, die bestemd was het hoofd der heidenen te zijn.

Dat betekent, Israël - man, de heidenen - vrouw, want man-vrouw is hetzelfde als hoofd-lichaam door de hele Bijbel heen. God had Israël als hoofd gesteld, maar God is het Hoofd van Israël en daarom is Israël dus de vrouw van God in die zin.

En Israël was het hoofd over de heidenen, om als man, de heidenen, de vrouw, tot vruchtbaarheid te brengen, opdat zij de Zoon zou verkrijgen; en die Zoon is Jezus Christus, waar het om gaat in de hele Bijbel.

Maar Israël is onvruchtbaar gebleven en is geestelijk gestorven. Wij lezen dit reeds in een machtige profetie in het Oude Testament, in Ruth, dat God die Losser de plaats laat innemen van Israël en hem tot hoofd van de heidenen maakt door uit de heidenen de Ruth te roepen, zoals Boaz Ruth huwde, die de vrouw was van die verstorven Jood uit Bethlehem. Wonderbaar is de Schrift hierover!

Want waar gaat het in het boek Ruth om? Immers, dat die verstorvene toch weer zijn erfgenaam en zijn erfdeel krijgt, met andere woorden, dat Israël weer zijn plaats gaat innemen, die God er voor bestemd heeft, zoals dat toen gebeurde met Elimelechs erfdeel, doordat Boaz met Ruth huwde en uit Ruth die zoon kwam. Daardoor kwam het geslacht van Elimelech weer tot leven en verkreeg het erfdeel weer. En dit behoorde zelfs tot het Koninklijke geslacht, want het is het huis van David geworden.

Zo heeft de Here Jezus uit de heidenen, omdat Israël daar schuldig in gebleven is om die heidenen tot God te brengen, zich een Ruth, een bruid genomen.

En als straks het moment van de dorsvloer komt, bent u dan gereed? Ruth moest zich bijzonder reinigen en zich bijzonder zalven met de kostelijke zalfolie. (Ruth 3:3a). Dat bent u en ik, die Hij daartoe roept! Zo moeten wij ons reinigen van alle besmettingen, want het Bloed van Gods Zoon reinigt ons van alle

zonden.

U wast zich rein door het badwater van Zijn Woord en zalft u met de kostbare zalf van de Heilige Geest en trekt uw opperkleed aan om naar de dorsvloer af te dalen en legt u zich restloos aan Zijn voeten in een volkomen overgave; want die bruid gaat Hij nemen, deze bruid des Lams, om haar vruchtbaar te doen worden voor Israël.

Dat zegt ook Romeinen 11:25, dat de verharding, de verblinding over Israël blijft, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En wat dan? Dan komt de Losser voor Israël en zal Israël lossen. Wij kunnen niets doen om Israël te hulp te komen, dat kan God alleen. Maar wij moeten ons klaarmaken om aan de voeten van de grote Boaz ons restloos tot Zijn beschikking te stellen, opdat dat geweldige moment kan aanbreken, dat Israël uit zijn diepe doodsslaap ontwaken kan en Zijn erfdeel in bezit krijgt.

Wanneer de ware Ruth, de Bruidsgemeente, in de poort van de hemel geland is voor de Troon, die daar opgericht wordt en onze grote Losser het grote Losserwerk zal voleindigen.

Nu gaan wij zien dat het zwagerhuwelijk, dat de Here Jezus ook vervullen gaat. Het boek Ruth beschrijft niet alleen die wonderbare geschiedenis, maar het is ook een profetie. Want wij weten, dat die Boaz een zeer vermogend man in Bethlehem, een type is van Jezus Christus, Die ook uit Bethlehem gekomen is en Die alleen de zeer Vermogende is, aan Wien gegeven is alle macht in de hemel en op aarde.

Omdat er hongersnood was in het land, ging Elimelech met zijn vrouw Naomi en zijn beide zonen uit Bethlehem naar Moab, het heidenland. Dat was ontzettend, want Bethlehem betekent broodhuis. Te wonen in het broodhuis en daar geen brood vinden! En dan als een laatste wanhoopsdaad tot lijfelijk behoud te gaan naar de heidenen, de afgodendienaars, om daar als vreemdelingen te vertoeven.

Daarom vinden we in Elimelech en zijn gezin een wonderbaar beeld van het volk Israël, het uitverkoren volk, door God apart gezet, waarvoor God een broodhuis heeft gegeven met levend Brood, Jezus Christus. Jezus Christus is immers dat ware Brood, dat Leven geeft.

Maar Israël heeft dat levende Brood niet willen zien, want hun hart was verhard, hun oren waren doof en hun ogen verblind. Zo zien wij, hoe dit volk der Joden verstrooid werd onder de heidenen, waar het hun ook niet voor de wind is gegaan. Dat kan ook niet, als men het Broodhuis van God verlaat, dat niet ziet en dan zijn toevlucht moet nemen onder de heidenen.

Wij lezen, hoe daar Elimelech omkomt en ook zijn beide zonen, Kiljon en Machlon. Kiljon betekent: ziekte en Machlon betekent: zwakte. Is dat niet een beeld van het Joodse volk, dat verstrooid in de grote diaspora is, die lijdende is in de getto's, die bleke Jood, die overal omkomt.

Als tenslotte Naomi terugkeert, naar het land, dan zegt zij: *"noem mij niet Naomi, maar Mara"*, wat bitterheid betekent. Zo keert ook het volk Israël tenslotte weer terug naar het land der vaders onder grote nood, want zij worden er niet geduld en het is daar ook bitter voor hen. Naar de mens gesproken is er geen uitzicht en geen verlossing voor hen, want de Enige, Die lossen kan, zien zij niet, Jezus Christus.

Nu zijn er kerken en andere Christenen, die beweren, dat Israël heeft afgedaan. Ja, naar de mens wel, maar die verstaan dan slechts de helft van wat hun Losser is, want sterk is hun Losser! Want het wonderbare is, dat God van de aanvang af, Israël riep om een Priesterlijk Koninkrijk te zijn om al die omringende heidense volken tot het Licht te brengen en hun te verkondigen, dat Hij die Enige waarachtige God is en om hen zo tot het Licht te brengen.

Om die taak te kunnen doen, zegt God in Deuteronomium 28:13. *"De Here zal u (Israël) stellen tot een hoofd en niet tot een staart"*. Dat betekent: God stelde Israël tot hoofd over de heidense volkeren, over de andere naties, met andere woorden, Israël zou man zijn en de andere volken vrouw om door Israël geleerd, onderhouden en geestelijk gevoed te worden.

Maar Israël is zijn roeping niet nagekomen, zelfs niet trouw gebleven aan God en Zijn geweldige opdracht om de volkeren te verkondigen wie God is en Wie de Messias, Jezus Christus, de Losser is. Jesaja profeteert daar reeds van in Jesaja 26:18, waar wij door de mond van Jesaja een belijdenis beluisteren, die hij doet voor zijn hele volk Israël, waar hij zegt: *"Wij waren zwanger, wij krompen ineen; maar het was, als baarden wij wind; wij brachten het land geen verlossing aan en wereldbewoners werden niet geboren"*.

Ja, zij hadden de wereld moeten bevruchten als de man, opdat de heidenen ook tot het Licht zouden komen. Maar zij hebben alleen wind gebaard. *"Wij brachten het land geen verlossing aan, en wereldbewoners werden niet geboren"*.

En nu is Israël als een geestelijk gestorven volk geworden, zonder nakomelingen te hebben, waarmede God als erfgenamen straks de wereld wil vervullen, niet alleen uit Israël, maar uit heel Adams zaad, dus ook uit alle heidenen.

Nu het wonder! De Here Jezus als de grote Losser neemt ook dit op Zich en heeft dat gedaan! Leest u thuis maar naar wat David moest profeteren in Psalm 18 (zelfstudie), en wat ook staat in 2 Samuël 22:44-45, waar de grote Davidszoon Jezus Christus profeteerde door David.

De Geest van Jezus Christus profeteert hier door hem, want David was een profeet en profeteerde reeds door de Geest van Christus: *"Gij deed mij ontkomen aan de twisten van Mijn volk"* (ziet u, hoe de Geest van Christus al vooraf getuigenis gaat afleggen van het lijden, dat over Hem zal komen en Hij door Zijn eigen volk verworpen zou worden), *"Gij hebt mij bewaard om hoofd te zijn der natiën"*. (toen ging Hij het worden, omdat Israël niet meer hoofd der natiën was en nu door God tot staart gemaakt was. Maar God heeft Jezus tot hun Verlosser en Hoofd van de volkeren wereld gemaakt, ondanks dat Zijn eigen volk Hem verwierp)

Nu komen uit die heidenen wel vruchten voort; de Gemeente, de Ruth. In de tijd toen Elimelech en Naomi met hun beide zonen daar in Moab verkeerden onder de heidenen, in diezelfde tijd werd Ruth aangeworven.

Wij lezen verder in vers 44 en 45 van 2 Samuël: *"Gij hebt mij bewaard om Hoofd te zijn der natiën; volken die ik niet kende, werden Mij dienstbaar. Vreemden veinsden onderdanigheid tegenover Mij, nauwelijks hadden zij van Mij gehoord, of zij gehoorzaamden Mij"*.

Wij zien in Ruth een wonderbaar beeld van de Gemeente, die uit de heidenen geroepen is om straks verbonden te worden met haar grote Losser. Daar is het wachten op! Want Ruth is nog steeds als vreemdeling achter de maaiers op de akker van de wereld aan het werk in haar vernederd lichaam, in haar dienstmaagd kleding.

**Begrijpen wij dat?** Maar de dag komt, dat zij gebed, gezalfd, haar opperkleed aantrekt en zij naar de dorsvloer gaat en zich aan de voeten legt van haar grote Losser.

Maar wij gaan ons eerst bepalen bij Ruth, het wonderbaar beeld van de Gemeente, van wie ik u een paar dingen wil laten zien, opdat u uzelf kunt toetsen of u werkelijk tot die Gemeente behoort; die de Bruidsgemeente is, die straks met haar grote Losser verenigd wordt in de poort.

De apostel Johannes mocht dit al voor ons zien. Eerst ziet hij Ruth op de akker, dat wil zeggen haar diensttijd in vernedering in die 7 zendbrieven in Openbaring 2 en 3. Vanaf Openbaring 4 ziet hij, wat daarna gaat geschieden en hoort hij die stem als een bazuin zeggen: *"klim hierheen op"*.

Dan gaat hij als onze vertegenwoordiger de hemel binnen, in de poort wordt een Troon gezet en daar omheen zijn de 24 oudsten gezeten (hier zien wij hetzelfde, als wat wij kunnen lezen in Ruth 4). Op die Troon in het midden is de grote Losser, die alleen lossen kan en die na de oproep door een machtige engel van God de boekrol gaat nemen, de losserakte.

Niemand was waardig dat te doen dan alleen de Leeuw uit de stam Juda, de bloedverwant, want Hij

heeft overwonnen. Dan ziet Johannes een Lam, staande als geslacht, wat de losprijs is, want Hij, Die waarlijk God is, is ook mens geworden.

Toen Hij die Losserboekrol nam, klonk er een jubelkreet, eerst door de verlostten zelf en dan nemen de engelen het over. En daarna nemen allen uit de hemel en ook van de aarde en onder de aarde de jubelzang van de verlossing over.

Want Hij heeft alles verlost. Daarom wordt Romeinen 8 de jubelzang der bevrijding genoemd, want daar zegt Paulus, dat het wachten is op de verlossing van de hele schepping en dat het schepsel zucht, wachtend op de openbaring van de zonen Gods, namelijk de verlossing van ons vernederd lichaam.

Ja, dat is die dienstmaagd gestalte van Ruth, die eerst veranderen moet, doordat zij haar opperkleed aantrekt, haar opstandingslichaam krijgt en bij Hem komt. Naomi getuigt immers tegen Ruth over Boaz: *"Blijft maar rustig, die man zal niet rusten, voordat hij het volbracht heeft en alles tot een goed einde heeft gebracht"*.

Halleluja! Onze Losser rust niet, voordat Hij die grote lossing volkomen tot stand heeft gebracht. Zo zien wij Hem daar ook staan, als Hij uit de hand van de Vader de losserakte aanneemt, omdat Hij alleen het waardig is en dan de zegels verbreekt, waarna een jubelzang machtig gaat klinken door de hemel, op de aarde en onder de aarde, omdat de hele schepping tot vrijheid wordt gebracht, beginnende bij Israël.

Toen Boaz Ruth loste en tot vrouw nam onder de getuigen in de poort, dan staat er in Ruth 4:11-12. *"En al het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden: wij zijn getuigen .....(zo zal ook de hele Gemeente getuige zijn van wat daar in die poort van de hemel zal plaats vinden. Wij zullen er allemaal bij zijn, als wij verlostten zijn) .... wij zijn getuigen. De Here make de vrouw die in uw huis komt, als Rachel en Lea, (dat waren de twee moeders van Israël), die beiden het huis van Israël gebouwd hebben! (maar uit Ruth wordt Israël opnieuw gebouwd en daarom staat er verder) "Handel dan kloek in Efratha en maak U een naam in Bettehem; uw huis worde als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door het kroost dat de Here u geven zal uit deze jonge vrouw!"*

Als dat huwelijk gesloten is en de eerste zoon daaruit geboren is, dan wordt er in vers 14b gezegd: *"Geprezen zij de Here, die het u heden niet laat ontbreken aan een losser."*

Ik wil u 5 punten meegeven, opdat u zich toetsen kunt aan die Ruth of u werkelijk zo'n gelovige bent.

Punt 1. Ruth is het beeld van de ware gelovigen, door wie Christus ook de lossing gaat brengen aan Israël en aan de volkenwereld en die straks aan Zijn zijde als koningen en priesters zullen regeren.

In Ruth 1:16 vindt u allereerst haar persoonlijke beslissing om de God van Israël toe te behoren en Die alleen te dienen, als Naomi daar zegt: *"Maar Ruth zeide: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God"*.

Bent u ook zo'n Christen? Heeft u die oorspronkelijk een heiden was, deze beslissing genomen, deze radicale keuze gedaan? Maar let op! Ruth zegt niet: *"die God is mijn God"* maar zij zegt: *"uw God is mijn God."*

Daarmee verbond zij zich niet alleen aan de God van Israël, maar ook aan het volk van Israël. Bent u een Christen, die nog nooit iets gevoeld heeft voor Israël? Dan zeg ik u uit Gods Woord: "bekeert u zich nog eens grondig, want dan bent u nu nog niet waarlijk bekeerd"! Want als wij de God van Israël lief hebben, hebben wij ook dat volk lief, omdat het Gods uitverkoren volk is.

Ik heb dat volk lief, omdat zij het volk zijn, die mij de ware God heeft doen kennen door Zijn Woord. Ruth zegt ook: *"uw volk is mijn volk"*. Misschien zegt u: "ja, die Messias van Israël wil ik wel graag hebben, maar dat volk niet. Laten ze zich maar eerst eens bekeren. Dan zeg ik u weer, dat u dan nog niet werkelijk bekeerd bent.

Want als ik Jezus lief heb, dan heb ik ook dat volk lief, waar Hij niet alleen uit voortgekomen is als de Leeuw uit de stam Juda, maar dat Hij hen ook zo lief had, dat Hij, toen dat volk Hem in die nacht verworpen had, Hem hoonde en smaadde en Hem overleverde aan de heidenen tot die smadelijke kruisdood, dat Hij aan het kruis voor hen bad; *"Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen"*.

Heeft Hij niet om vergeving gebeden aan het kruis voor dat volk? Zouden wij dan nog iets tegen dat volk kunnen hebben, gelooft u dat Jezus altijd verhoord wordt? Dan is het al vergeven en zullen wij dat volk dan nog aanklagen? Dan stellen wij ons in de plaats van de duivel, die ons altijd aanklaagt. Ruth neemt de beslissing: *"Dring er bij mij niet op aan, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God."*

Nu het 2e punt. Wij kunnen ook veel leren van Ruths trouw. Zij zegt in Ruth 1:16: *"Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten"*. Zijn wij trouw ten opzichte van Gods plan met dat volk en met de wereld? Het waarachtige geloof is getrouw aan alles wat met God en Zijn plan en Zijn Woord te maken heeft.

Het derde Punt. Wij vinden in hoofdstuk twee, over haar wonderbare dienst; geloof in liefde werkende, in haar grote zelfverloochening en zorg voor haar schoonmoeder, die weduwe was. Deze dienst zoekt God ook bij ons, opdat ons geloof niet onvruchtbaar zal zijn, maar door liefde gaat werken in zelfverloochening en in zorg voor de ander, allereerst in de Gemeente, maar ook in eigen familie en eigen omgeving, opdat ook zij de weg kunnen vinden.

Naomi zegt: *"noem mij maar Mara"*. (*bitterheid*). Maar hoe werd die bitterheid tijdens de jaren van bitterheid bij haar weggenomen door haar schoondochter, die haar in liefde diende. Boaz zegt ook van Ruth, dat zij geen dingen voor zichzelf is gaan zoeken, maar hard heeft gewerkt om haar schoonmoeder, die verarmd was, te onderhouden en dat zij een deugdzaam vrouw is, in zelfverloochening en zorg voor de ander, waarin zij getrouw is.

Het vierde punt vinden wij in hoofdstuk 3, namelijk haar rust. Wij hebben nu gezien haar beslissing en besluit, haar trouw, haar dienst, haar rust in gehoorzaamheid. In geloof en overgave doet zij wat haar van het Woord van God opgedragen wordt. Het komt zo eenvoudig uit in Ruth 3:5: *"En zij zeide tot haar; al wat gij zegt, zal ik doen"*. In die geloofsgehoorzaamheid en overgave, legde zij zich neer aan de voeten van Boaz.

En nu komt het vijfde punt in hoofdstuk 4: haar loon en kroon in de poort bij de oudsten. Zij die als vreemdelinge en verachte in dienstmaagdgestalte achter de maaiers, de geringste plaats innam, wordt straks aan de zijde van Boaz heerseres over allen en beërft alle heerlijkheid van Boaz.

Zo is zij door haar lossers gebruikt om ook voor Israël lossing te brengen. Want uit haar kwam David voort en door hem het koningshuis, waaruit ook de Grote David voortkwam en dus ook de Gemeente en straks zullen zij met Hem koningen en priesters zijn.

Dat beluisteren wij als de Here Jezus in de poort van de hemel die lossersakte uit de hand van de Vader heeft genomen. En wat zingen de verlostten? Openbaring 5:9-10. *"Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij het ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde"*.

Dan breekt de jubelzang der verlossing aan onder de heerschappij van Jezus en Zijn Gemeente. Als Hij terug zal komen hier op met de Zijnen, dan wordt Israël weer het hoofd van de volken, gelijk geschreven staat in Jeremia: *"Verheug u over dit volk, want God heeft het weer tot hoofd gemaakt, jubelt gij natiën!"*

We gaan nu verder. Want wij moeten nog spreken over de 4e lossersplicht als bloedwreker, wat in het Hebreeuws heet Goël Hadadam en wat betekent: de lossers van het bloed, wat wij vertaald hebben met bloedwreker.

In de 94ste Psalm lezen wij die oproep: *"God der wrake, Here, God der wrake, verschijn in lichtglans"*. Zo bidden wij toch niet? Neen, nu nog niet, omdat de tijd van Jezus optreden als de Bloedwreker nog niet gekomen is, want nu maakt Hij nog Zijn Ruth klaar op het veld. Daarom klinkt ons het God der wrake, vreemd in de oren en niet in de zin van liefde en genade van het Nieuwe Testament!

Is het dan Oud Testamentisch? Neen, geen sprake van, want God is een onveranderlijk God. Maar ik zal u uit de droom helpen! Bij ons heeft het woord *"wraak"* een heel andere betekenis, want het wordt meestal gebruikt, als men wacht op een geschikte gelegenheid om z'n woede te koelen op de tegenstander.

Maar dat is de betekenis van het woord wraak in de Bijbel absoluut niet; het betekent daar juist *"rechtdoen"* letterlijk *"het uitrechten"*.

Als Jezus Christus straks als de Bloedwreker zal optreden, dan betekent dat, dat Hij het goddelijk recht gaat volvoeren. Dat is heel wat anders! Wij kunnen God prijzen, dat Hij *"de God der wrake"* is!

Want wat is er in de wereld een ontzettend onrecht gepleegd en hoe wordt het elke dag erger, omdat het recht verdraaid wordt en krom is, overal, op elk terrein. Door elke regering in elk land, zelfs in elke familie, moeten de mensen en de volken onrecht lijden, geen mens kan er ooit meer uit komen.

Want, al zou hier op aarde het rijk van vrede en recht door Jezus Christus opgericht worden, dan zou daarmee het verschrikkelijke onrecht van al die eeuwen achter ons niet goedgeemaakt zijn. Want de Heer bouwt Zijn Rijk niet op iets uit het verleden, wat onrecht is. Hij komt immers om elk onrechtmatig werk, recht te maken van de aanvang van de schepping af. Want Hij is de Bloedwreker.

Dat kan geen mens, dat kan Jezus alleen. Die oordelen zal over levenden en doden. Bij de Heer wordt niets door de vingers gezien. Al wat aan onrecht gedaan is door al de eeuwen, dat wordt eerst uitgerecht. God zal het recht volvoeren en volbrengen en daarop wordt Zijn wereldrijk gebouwd.

Anders zou het nooit een werkelijk vrederijk kunnen zijn. Dat gaan wij met elkander nader bezien uit het Woord van God, in Hebr. 10:30-31; waar wij zien, dat alleen de Here Jezus de Bloedwreker is: *"Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe (immers wraak is het volbrengen van Gods recht) Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal Zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!"*

Ja, Hij komt als de grote Bloedwreker om de absolute verlossing aan te brengen voor een zuchtend Israël en de volken en voor heel de schepping, waar niets bij vergeten wordt, ook de dieren en de plantenwereld niet voor wat daaraan misdreven is. Als Hij komt op de dag van Zijn wraak, dan is ook het jaar van de verlossing gekomen. Halleluja!

Hoe is de volgorde? Jesaja 61 laat ons dat zo duidelijk zien. In Zijn eerste komst vinden wij het eerste vers vervuld, dat betuigt de Here Jezus Zelf, als Hij in de synagoge van Nazaret optreedt en dan het boek, de rol van Jesaja neemt en die opent bij hoofdstuk 61:1 en dan leest Hij het voor: *"De Geest des Heren Heren is op Mij (het was immers bij Zijn doop in de Jordaan, dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde) omdat de Heren Mij gezalfd heeft (Hij is de Gezalfdde, de Christus); Hij heeft Mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren"*.

Dan midden in deze zin houdt de Here Jezus op en sluit Hij de rol en zegt: *"Heden is dit Schriftwoord voor uw oren vervuld"*. Lees het maar in Lucas 4:17-21. *"En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. 21 En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld"*.

Bij zijn eerste komst kwam Hij dit gedeelte vervullen. Nog altijd leven wij dus in het aangename jaar des Heren, het jaar van het welbehagen des Heren. Midden in die zin sloot Hij de rol.

Maar straks bij Zijn wederkomst, dan opent Hij weer deze rol en gaat Hij die zin verder vervullen, dan komt Hij om de aarde te richten, wat Zijn wraak is: *"en een dag der wrake van onze God"*. (Jes. 61:2b) Wie worden daar dan door verlost? *"om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken (Israël), dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest"*.

Israël had al zoveel eeuwen lang as op hun hoofden gehad. Prijs God voor deze Bloedwreker! Dat staat ook in Jesaja 34:8: *"want de Here houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding"*.

Gaat u nu begrijpen, wanneer Israël recht krijgt? Beslist niet door de Verenigde Staten, want dat recht zouden zij Sion nooit kunnen geven. Dat komende, voor de hele wereld heerlijke en waarachtige Vrederijk, kan alleen gebouwd zijn op recht en waarheid; maar dan moet al dat onrecht door al deze eeuwen vanaf Adam tot op het moment, dat de Heer zal komen, recht gemaakt worden. En dat wordt ook recht gemaakt.

Het gaat dus niet om de gerechtigheid van een rijk, maar van alle rijken over heel de aarde. Daartoe zal God al het onrecht tot het minste toe, uitrechten, zodat ieder zijn recht krijgt. Want Zijn Rijk wordt op gerechtigheid gefundeerd tot eer van Zijn grote Naam. Hij is de God van het recht!

Daarom roept Hij Israël toe met dat heerlijke Woord van Jesaja 35:1: *"De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden"*. Dat is dat heerlijke komende Rijk.

Dan staat in vers 3-5: *"Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden"*.

Hoe duidelijk is dit! En wanneer vindt dit nu plaats? Wij lezen in Romeinen 11: 25-26: *"Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat (dat is die Ruth) en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser (de Goël) zal uit Sion komen, Hij zal uit Sion komen, Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden"*.

De apostel Paulus haalt hier door de Heilige Geest een profetie aan van Jesaja; Jesaja 59:20. U ziet dus, dat Jezus niet komt als Losser voor Israël, voordat de volheid der heidenen binnen gegaan is. Zoals Ruth aan de voeten van de grote Boaz was gekomen en het Lossergericht in de poort van de hemel zal plaats vinden (Openbaring 4).

Dan zien wij ook, dat het de tijd is, dat Jezus verschijnt met wraak, want als Hij komt als Losser, dan komt Hij ook als Wreker des bloeds. Maar in Jesaja 59:20 staat: *"Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, luidt het Woord des Heren"*.

En in vers 17 en 18 staat: *"Hij bekleedde Zich met gerechtigheid als met een pantser en de helm des heils was op Zijn hoofd; Hij bekleedde Zich met wraak als een gewaad en Hij hulde Zich in ijver als in een mantel. Naar de daden zal Hij vergelden: grimmigheid aan Zijn tegenstanders, vergelding aan Zijn vijanden; aan de kustlanden zal Hij vergelding doen"*.

Als de Bruid dus in de hemel bij het Lam is, zal Hij ook deze Losserplicht gaan vervullen, zoals Hij alles nauwgezet vervult. Dan komt Hij met wraak en leert niet alleen Israël, wie zijn Verlosser is, maar ook de volkeren van deze wereld.

Dat staat in vers 19: *"En men zal vanwaar de zon ondergaat de Naam des Heren vrezen"*, dat is in Noord- en Zuid Amerika, waar men even goddeloos is als in Europa en de hele wereld.

Want er is geen vreeze meer voor God onder de mensen. Zij hebben hun eigen God gemaakt en vreezen niet meer voor de God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaäk en Jacob; de God, Die Zijn eeuwige wetten gaf. Die vertreden en verachten zij en ook de Christus der Schriften versmadden zij. Want nu hebben zij zich hun eigen Christus gemaakt, een revolutionair naar hun eigen boze hart en gedachten.

Wij kunnen alleen bidden: "Oh, God, kom haastig in Uw wraak, want het onrecht schreeuwt ten hemel, Uw Naam wordt elke dag misbruikt en ontheiligt en Uw volk versmadden zij en Uw heilige wetten vertreden zij. Oh God, doe recht! Ja, Hij komt!

Wij danken God voor deze grote Losser, van wie Jesaja 59:19 immers zegt: *"En men zal vanwaar de zon ondergaat de Naam des Heren vreezen en vanwaar zij opgaat Zijn heerlijkheid, want Hij komt als een onstuimige rivier, door de adem des Heren opgezweept. Maar als Verlosser komt Hij voor Sion".* Als Sion verlost wordt, worden ook de volken en de hele schepping verlost. Dan leren de volken weer te vreezen en gerechtigheid.

Dat profeteert Jeremia ook in Jeremia 50:33-34, als hij het heeft over deze gruwelijke eindtijd van het laatste Babel: *"Zo zegt de Here der heerscharen: Verdrukt worden de Israëlieten en de Judeërs, en allen die hen gevankelijk hebben weggevoerd, houden hen vast, zij weigeren hen te laten gaan (maar nu komt het antwoord van hun God), hun Verlosser is sterk, Here der heerscharen is Zijn Naam; voorzeker zal Hij hun twistzaak beslechten (en wat gebeurt er dan? Opent goed uw oren en hart); ten einde aan de aarde rust te brengen".*

Deze aarde heeft geen rust meer, het is overal een verschrikking; maar als Jezus komt als die grote Losser, de Goël Hadadam, dan zegt vers 34: *"Voor zeker zal Hij hun (Israël en Juda) twistzaak beslechten ten einde aan de aarde rust te brengen".*

Ja, dan komt de rust, waarvan de aartsvader Jacob heeft moeten profeteren bij zijn sterven in Genesis 49:10: *"De scepter zal van Juda niet wijken noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzaam zijn".*

Jesaja zegt in 26:9: *"Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, (is het geen nacht hier) ja, uit het diepst van mijn gemoed, zoek ik U; want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn (als Hij komt als de grote bloedwreker), leren de inwoners der wereld gerechtigheid".*

Dank God voor deze vierde, door God in zijn wet vastgelegde Losserplicht, die de Here Jezus precies zal uitvoeren. Want in Jesaja 26:10 staat er: *"Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid; hij handelt in een land van recht en de majesteit des Heren ziet hij niet".*

Nu leven wij in een tijd, waar wij de boodschap van de genade niet meer kwijt kunnen. Het is slechts een enkeling die God nog trekt. Dank God voor de Bloedwreker, Die komt, dan zullen zij Hem gaan vreezen. Nu spotten zij er mee en verdubbelen nog meer hun ongerechtigheid. Als God niet zou ingrijpen, zodat er een nieuwe tijdsdeling kan komen, doordat Jezus wederkomt als de Bloedwreker, dan zou heel deze wereld reddeloos naar de hel gaan.

In Jeremia 50:33 hebben wij gelezen, dat er staat: *"Zo zegt de Heren der Heerscharen".* De Heer Zebaoth.

Wat betekent dat? Dat betekent dat, wanneer Hij komt de grote Bloedwreker om recht te maken, wat krom is door Zijn gerechtigheid te volbrengen en dan komt Hij niet alleen, maar met Zijn heerscharen. Wie zijn dat?

Dat is de Gemeente, die voor het aanbreken van Zijn gerichten tot Hem opgenomen is. Ook in Judas 14 wordt dit aangehaald *"Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met Zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben; en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben".*



Ik wil u nu nog laten zien, hoe eerst Israël verlost wordt, maar hoe God allereerst recht gaat oefenen over de stad Jeruzalem. Daarover profeteert Psalm 79:1-7. *“O God, heidenen zijn uw erfdeel binnengedrongen, zij hebben uw heilige tempel ontwijfd, Jeruzalem tot puinhopen gemaakt. Zij hebben de lijken van uw knechten gegeven tot spijs aan het gevogelte des hemels, het vlees van uw gunstgenoten aan het gedierte des velds. Zij hebben hun bloed als water vergoten rondom Jeruzalem, en er was niemand die begroef.*

*Wij zijn onze naburen tot smaad geworden, hun die ons omringen, tot spot en hoon. Hoelang nog, o Here? – Zult Gij voortdurend toornen, zal uw naijver branden als een vuur? Stort uw grimmigheid uit over de volken die U niet kennen, en over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen; want zij hebben Jakob verslonden en zijn woonstede verwoest”.*

En nu een wonderbaar gebed in vers 8-10, wat zeker wordt verhoord: *“Reken ons de ongerechtigheid der voorvaderen niet toe, uw barmhartigheid kome ons haastig tegemoet, want wij zijn zeer verzwakt. Help ons, o God van ons heil, om de heerlijkheid van uw naam; red ons en doe verzoening over onze zonden om uws naams wil. Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is hun God”?*

Ziet u, straks komt de Heer de rekening vereffenen en dat zal moeten, opdat al wat krom is, recht gemaakt zal worden. Als wij dat gaan zien, kunnen wij ook begrijpen, dat de rechtvaardigen er over zullen juichen, als God gerechtigheid gaat doen!

Dat lezen wij in Psalm 58: 11-12. *“De rechtvaardige zal zich verheugen, wanneer hij de wraak aanschouwt; hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze. En de mensen zullen zeggen: Toch is er loon voor de rechtvaardige, toch is er een God, die recht doet op aarde”.*

Dat staat immers ook in Psalm 94:15. *“want de rechtspraak zal weer rechtvaardig worden, alle oprechten van hart zullen zich daarbij aansluiten”.*

Als de Gemeente straks weggenomen is van deze aarde (zoals Ruth aan de voeten van Boaz kwam) en zij getuige is van dat grote lossengericht in de poort van de hemel, dan gaan bij het openen van het vijfde zegel de zielen van hen, die afgeslacht zijn geworden, roepen; *“Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen”?* (Openb. 6:10)

En God keurt dit goed, want zij roepen naar Zijn wil. Alleen moeten zij een korte tijd wachten tot ook de rest, die in de grote verdrukking omgebracht worden, bij hen gevoegd zijn. Dan komt de Heer om de aarde te richten, waar de rechtvaardigen een aandeel in zullen hebben.

Wat ook staat in Jesaja 31:4b-5: *“Zo zal de Heer der heerscharen (Hij komt niet alleen) ten strijde nederdalen op de berg Sion en op diens heuvel; als vliegende vogels, zo zal de Here der heerscharen Jeruzalem beschutten, beschuttend redden en sparend bevrijden”.*

Wat zal dat heerlijk zijn, als wij straks met de Heer in heerlijkheid verschijnen om Israël beschuttend te kunnen helpen en dat het recht zal wederkeren op deze aarde! Dat lezen wij in Israëls triomflied, Psalm 149:5. *“Laten de vromen juichen met eerbetoen, jubelen op hun legersteden”.*

Dat is de luister van al zijn gunstgenoten. Halleluja!

En in Openbaring 19:15 lezen wij: *“En uit Zijn mond komt een scherp zwaard om daar mede de heidenen te slaan”.*

Dat is het Woord Gods in ons hart en onze hand, waarmee wij moeten handelen om nu nog in voorbede te redden, wie nog te redden is uit Israël en de volken, die nog naar Gods genadestem willen horen.

Maranatha, Jezus komt! Halleluja.  
Amen.