

Bijbelstudie Centrum studie over
“de laatste vijand is de dood”

Geachte lezer,

Het verheugt ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswegen de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat bestuderen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum



2 Petrus 1:19

***alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen***



een kerk bepaalt **niet** wat de Bijbel leert.
maar
de Bijbel bepaalt wat een kerk moet onderwijzen

2 Tim. 4:2-4. **“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren”**.

Bijbelstudie Centrum studie over
“de laatste vijand is de dood”

Laten wij het Woord openen en lezen 1 Cor. 15:12-28 *“Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden.*

Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt; en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst: daarna het einde, wanneer Hij (Jezus) het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.

Want Hij moet als koning heersen (Duizendjarig Vrederijk), totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood (einde Duizendjarig Vrederijk), want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen.

Maar wanneer Hij (God de Vader) zegt, dat alles onderworpen is, is blikbaar Hij uitgezonderd, die Hem (Jezus) alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem (God de Vader) onderwerpen, opdat God zij alles in allen”.

In het 26e vers lezen wij: *“De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood”*. Wij willen met elkaar uit de Schrift zien, dat de dood een vijand is, maar dat hij door Jezus een overwonnen vijand is geworden. De dood is dus de laatste vijand van de mens, die onttroond moet worden.

Maar die vijand is ook een geduchte en vreselijke macht en innerlijk weet de mens dat wel, al tracht hij dat weg te praten om zich gerust te stellen door te zeggen: dat het nu eenmaal zo de gang van zaken is. Maar dat het een geduchte en vreselijke macht is, zien wij in Openb. 6:8, waar wij lezen: *“En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was (de) dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde”*.

Wij zien dus, dat de Schrift ons leert, dat de dood een vijand is. De dood is niet alleen een toestand, maar een zeer geduchte en zeer vreselijke machthebber, zoals wij lezen, dat onder het vierde zegel de gerichtten komen over de aarde, waardoor het vierde deel van de aardbewoners zullen sterven door een ontzettende revolutie en oorlog, hongersnood, pestilentiën en wilde dieren. Een ontzettend gericht dus, dat niet ver meer van ons af is. *“Het vierde deel der aarde”*, volgens de bevolkingsstatistieken zullen dat meer dan een miljard mensen zijn.

Wij moeten dan ook gaan weten, als wij in Jezus geborgen zijn, wat dat alles hier op aarde niet meer zullen meemaken; wel leven wij in de voorweeën. Dagelijks horen wij berichten over natuurrampen, aardbevingen, ontzettende uitbarstingen van vuurspuwende bergen, waardoor hele dorpen weggevaagd worden en vloedgolven en overstromingen, waardoor enige miljoenen mensen dakloos zijn geworden en sterven. Wij zien dus, hoe de dood als een zeer geduchte en zeer vreselijke macht toeslaat.

In Hebr. 2:14b lezen wij: *“opdat Hij (Jezus) door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zal bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren”*. Het is dus een bedreiging voor de mens, een verschrikking inderdaad, een ontzettende vijand en een vreselijke macht, die de mensen onder zijn heerschappij heeft. Hij is een koning, zegt de Schrift, die straks door Jezus zal onttroond worden.

Bijbelstudie Centrum studie over
“de laatste vijand is de dood”

Hoe staat de natuurlijke mens, wie hij ook is, de nakomeling uit Adam onder deze heerschappij! Het ongeboren kind, dat pas verwekt is in de moederschoot, wordt bedreigt door de dood en ook de moeder bij de geboorte. En als het kind geboren is en het leven heeft, dan is het zo lang het hier op aarde leeft in een voortdurende strijd tegen deze vreselijke macht, die hem in zijn macht heeft.

Hert is ook een groot leed en smart voor de mens. **Hand. 2:24**, waar wij lezen: **“God evenwel heeft Hem (Jezus) opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood”**. De weeën, de smarten, het leed, dat de dood brengt. Daar weten wij allen van, hoe plotseling de dood kan toeslaan. Het is een realiteit, dat de mens het altijd wil wegpraten en er niet over wil nadenken; maar wij worden er dagelijks mee geconfronteerd door de vele berichten, die wij horen.

Hoe is nu deze ontzettende vijand over de mens gekomen? En hoe heeft hij de heerschappij gekregen over de mens met al dat leed en verdriet?

De Schrift zegt het duidelijk en klaar: het is door de zondeval van de mens. De dood behoort er niet bij als een natuurlijk iets, zoals velen willen beweren, maar het is iets tegen natuurlijks, want het is van den beginne af niet zo door God bedoeld, want God wilde Zijn schepselen eeuwig onvergankelijk leven geven.

De natuurlijke mens kunnen wij vergelijken met een vogeltjes, dat nog niet uit het ei gekomen is en daardoor nog niet de heerlijke hemel en de pracht van Gods natuur kan zien, totdat het uit de schaal komt en geboren wordt. Dan pas ziet het die hemel en alles om zich heen.

En zolang wij niet wederom geboren zijn, kunnen wij wel over God redeneren, maar wij kunnen God als onze Vader niet zien en verstaan en kunnen ook niet zien, wie Jezus werkelijk is, als het ware Licht der wereld.

Laten wij toch gehoor geven aan de oproep van de Heer, zoals Nicodemus deed, toen hij tot Jezus kwam, die zei: **“Nicodemus, gij moet opnieuw geboren worden”**. En dat gebeurt alleen door onze overgave aan Hem, die voor ons stierf en voor ons opgewekt werd.

En zo ontvangen wij de gave der gerechtigheid en het eeuwige leven, als wij tenminste geloven en zeker weten, dat ons oude eigen ik met Jezus gekruisigd is en met Hem in het graf is gebracht, waar wij het moeten laten, omdat God het daar gebracht heeft.

Dan zal het vlees, de oude mens, niet meer over ons regeren en zullen wij geen slaaf meer van de zonde zijn en de zonde macht de baas worden door Jezus en dan zal de dood ons niets meer kunnen aandoen. En al zou het lichaam nog afvallen, dan weten wij, dat het maar tijdelijk is, want als de Heer straks komt om ons op te nemen, dan ontvangen wij dat heerlijke opstandingslichaam. En als wij dan ontslapen zijn, dan zullen wij, net als Hij, opstaan van tussen de doden uit in het verheerlijkte nieuw lichaam. En als wij nog leven, zullen wij in één punt des tijds veranderd worden.

Lasten wij samen nog eens verder zien, hoe de Heer dat wonder heeft tot stand gebracht. In **Rom. 5:19** lezen wij: **“Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens (Adam) zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één (Jezus) zeer velen rechtvaardigen worden”**.

O, dank God voor Jezus, want daarvoor werd Hij gehoorzaam, staat er in **Fil. 2:8b**. **“is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises”**. Ziet u, hoe deze laatste Adam gehoorzaam is geweest, om voor ons weer het eeuwige leven te verwerven.

En van Zijn heerlijke triomf, lezen wij in **Rom. 6:10** **“Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven”**. Hij heeft dus de zondemacht teniet gedaan, want wij lezen in **Hebr. 2:9** **“Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des dood, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond”**.

Bijbelstudie Centrum studie over
“de laatste vijand is de dood”

Hij heeft de dood dus voor ons gesmaakt! Daarom behoeven wij niet meer in die dood te gaan, want Hij was onze Plaatsvervanger en het gevolg daarvan lezen wij in **Hebr. 2:14-15** *“Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren”*.

Bevrijd te zijn van de angst voor deze vreselijke vijand, welk een genade is dat! Want Jezus is immers de Eerstgeborene uit de doden, zoals wij lezen in **Col. 1:18**. Hij is dus die Eersteling, die nieuwe Mens (lees de studie: *“het Kerstfeest”*) en zoals wij het beeld van de eerste Adam gedragen hebben, zullen wij nu het beeld van Hem dragen. Prijst Zijn Naam!

In **Hand. 2:24** lezen wij ook, wat God in Jezus voor ons deed. *“God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden”*. Jezus heeft dus voor ons, die geloven de weeën en de smarten van de dood als weggenomen, want Hij heeft hem voor ons overwonnen; wij behoeven dus niet meer bedroefd te zijn, zoals de ongelovigen.

Als er onder ons zijn, die in Jezus ontslapen, dan weten wij, dat zij niet dood zijn, maar dat zij nu bij Jezus in het Paradijs leven in hun geest en ziel. En als straks Jezus wederkomt voor Zijn Gemeente, dan krijgen zij hun verheerlijkte opstandingslichaam. Voor de gelovigen in Jezus is het lichaam alleen maar, als het sterft, een zaaien om op te staan tot een verheerlijkt lichaam. De smarten van die scheiding zijn weg, want er is een weerzien bij Jezus.

Vele van zulke sterfbedden heb ik mee mogen maken, wat eigenlijk geen sterfbed was, want jubelend zagen zij de hemel open en Jezus en jubelend ging zij heen en zeiden: *“tot weerziens”*.

Maar voor de niet geredde zondaar is het sterven ontzettend! Die gaan door de dood naar het eeuwige oordeel en gericht, dat straks komt. Want ook zij zullen opstaan, maar ten gerichte. **Openb. 20:11-15** *“En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de grote en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend.*

En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hun waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen, Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs”.

Maakt er toch ernst mee, wat God ons wil geven. Jezus verbrak immers niet alleen de weeën van de dood voor ons, Hij heeft ons ook bevrijd van de angst en de vrees, wat wij hebben gezien in **Hebr. 2** en nu gaan wij een stap verder.

In **Rom. 6:9** *“Daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft; de dood voert geen heerschappij meer over Hem”*. Hij verbrak dus de heerschappij van de dood, opdat wij geen slaven meer van hem behoeven te zijn. Want zodra als wij Jezus aanvaardden, gaan wij van de dood over in het Leven.

En wij gaan nu nog een stap verder. In **2 Tim 1:9b-10** waar Paulus aan Timoteüs schrijft: *“en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden, doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie”*. Dat is het ware Evangelie, dat gepredikt moet worden.

Nu nog een laatste stap, waarvan wij lezen in **Openb. 1:17b-18**, waar Jezus zegt: *“Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk”*.

Bijbelstudie Centrum studie over
“de laatste vijand is de dood”

Jezus heeft dus nu de sleutels van de dood en het dodenrijk, wat zeggen wil, dat de dood voor de gelovigen in Jezus een overwonnen vijand is. Dus geen angst en vrees meer daarvoor, geen smarten en weeën, die weggenomen zijn, omdat zijn heerschappij en zijn kracht verbroken is, want Jezus heeft de sleutels nu van het dodenrijk. En als wij van Jezus zijn dan heeft deze dood geen heerschappij of macht over ons. Prijst Zijn Naam, Jezus is Overwinnaar!

Wij willen nu nog enkele dingen uit de Schrift zien, opdat wij dit toch zullen geloven. Wij lezen in Joh. 5:24 *“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort (de prediking van het Evangelie) en Hem gelooft (God de Vader), die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven”*

Er staat *“heeft eeuwig leven”*, dus **niet** *“zal het verkrijgen”*, want op horen en Jezus aannemen hebben wij het eeuwig leven en komen wij niet meer in het oordeel, want dan is dat oordeel al over ons gegaan op het kruis van Golgotha. Jezus ging voor ons in het oordeel. Zo zijn wij dus uit de geestelijke dood in het Goddelijk eeuwigheidsleven gekomen. En al komt de dood, van het lichaam, ook dit zal straks opgewekt worden als het opstandingslichaam, dat ook eeuwig leeft.

Jezus zegt verder in vers 25 *“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu (wij weten niet, hoe kort deze ure nog zal zijn), dat de doden (de natuurlijke mensen) naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven”*.

Hoort u naar de stem van Jezus? Het woord horen betekent met aandacht luisteren en gehoor geven. Vele mensen horen wel deze woorden, maar zij nemen ze niet ter harte. Laten wij toch gehoor geven, gehoorzaam worden aan de roepstem van de Heer! En dat is: tot Hem komen en heel ons hart en leven aan Hem geven.

In Joh. 8:51 lezen wij dit: *“Voorwaar, voorwaar (weer dat tweemaal voorwaar, waarmee Jezus benadrukt, dat het een belangrijke waarheid is), Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft (hoor goed toe, wat hier gezegd wordt). Hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen”*. Gelooft u dat Woord?

Ik ben ook aan sterfbedden geweest van kinderen Gods, maar die niet goed onderwezen waren in het Woord. Het waren toch echt wedergeboren kinderen Gods, maar toen hun stervensuur kwam en de dood als de laatste vijand nog op hen af kwam, vertoonden zij angst en vrees, dikwijls ook door het uitgeputte lichaam en waren zij bang het nog erg benauwd te zullen krijgen in het laatste moment. Ja, het is wel de laatste vijand, maar het is een overwonnen vijand!

Met dit Woord, *“indien iemand mijn woord bewaard heeft. Hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen”*, mocht ik hen altijd bijstaan en vroeg hun dan: *“Gelooft u dat Woord”*? En wanneer zij *“ja”* zeiden, gebeurde het wonder altijd weer, als wij de Naam van Jezus aanriepen en ik deze macht bestrafte, week die ogenblikkelijk en het kind van God ontsliep in Jezus met vreugde en blijdschap en gejuich. Geest en ziel hadden het lichaam al verlaten, voordat de lichamelijke dood intrad, voordat de laatste adem uitgeblazen werd, waren zij al weg en hadden zij de hemel geopend gezien en zagen Jezus. Dat is een werkelijkheid!

Ons lichaam wordt wel naar het graf gebracht en blijft daar zo lang, totdat de Heer ons komt halen en wij Hem tegemoet zullen gaan in het opstandingslichaam. Dat de dood moet wijken voor de macht van Jezus, is een heerlijke werkelijkheid, die de Heer ook duidelijk liet zien aan het graf van Lazarus, waar Martha en Maria in grote smart waren over het sterven van Lazarus.

In Joh. 11:23-26 lezen wij: *“Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal opstaan. Martha zeide tot Hem: Ik weet, dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongsten dage. Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat”*?

Als wij in Jezus geloven en in Hem zijn, dan hebben wij de opstanding en ook het eeuwige leven, want

Bijbelstudie Centrum studie over
“de laatste vijand is de dood”

de dood moet voor Hem vluchten. Dat ging Jezus bewijzen aan het graf van Lazarus door te zeggen in vers 39 *“Jezus zeide: Neemt de steen weg! Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot Hem: Here, er is reeds een lijklicht, want het is al de vierde dag”*. En in vers 40 lezen wij: *“Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult”?*

Zij namen toen de steen weg. Toen riep Jezus met macht uit: *“Lazarus, kom naar buiten”*. En Lazarus kwam er ogenblikkelijk uit.

Waar is vandaag ons geloof? Wat wordt er veel geredeneerd en getheologiseerd over God en Jezus! Laat men dat toch niet doen, maar laten wij God Zelf laten spreken uit Zijn levendmakende Woord, want de mensen zijn dood gepredikt en hebben er behoefte aan, dat God weer kan gaan spreken door Zijn Woord en dan zullen de mensen weer levend worden. Mensen woorden blijven mensen woorden, al zijn zij nog zo knap.

***alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen***

**een kerk (een Gemeente) bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar**

de Bijbel bepaalt wat een kerk (een Gemeente) moet onderwijzen

Laat men toch gaan inzien, dat men die wijsheid van de wereld moet afleren, net als Mozes de wijsheid, die hij aan het hof van Faraó verkregen had, in die 40 jaar in de woestijn moest afleren, waar God hem in de eenzaamheid kon onderwijzen om hem te gaan gebruiken. Want dan mogen wij Zijn mond gaan worden en mogen niets anders dan Zijn Woord brengen.

Daarom zegt Jezus: *“Mijn Woord is Geest en Leven”*. En zo zien wij de heerlijkheid der triomf van onze Heer reeds daar aan het graf van Lazarus geopenbaard worden, wat later aan Zijn eigen graf ook zou gebeuren!

Een vergadering van atheïsten werd bijgewoond door een kind van God, waar de spreker datzelfde Schriftwoord gebruikte, maar om Jezus te bespotten, door te beweren, dat het een doorgestoken kaart was geweest en daarom gezegd had: *“Lazarus, kom naar buiten”*. Die broeder vroeg toen verlor om iets te mogen zeggen. En hij zei toen: *“Weet u, waarom Jezus zei Lazarus, kom naar buiten? Dat moest Jezus zeggen, want anders waren alle doden opgestaan”*. Dat was genoeg!

De triomf van onze gekruisigde en opgestane Heer, die Overwinnaar is over alles, zal straks ook openbaar komen door de Gemeente. Nu reeds hier in het nieuwe leven, dat wij nu bezitten in het geloof, maar straks in een heerlijk aanschouwen, als Hij op de wolken des Hemels komt bij het roepen van de aartsengel, en dan al de Zijnen, die in Hem ontslapen zijn, oproept uit de graven. Ogenblikkelijk zullen zij allen opstaan in een verheerlijkt, onverderfelijk, onsterfelijk lichaam.

En zij, die hier op aarde nog leven en in Hem geloven, zullen bij de tweede roep van Hem (en Zijn Woord is met macht) in een punt des tijds, dus in minder dan een fractie van een seconde, veranderd worden, doordat dit sterfelijke lichaam in een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam veranderd zal worden. En zo zullen wij met elkaar de Heer tegemoet gevoerd worden in de lucht en alzo altijd bij de Heer zijn.

Paulus zegt in 1 Cor. 15:51-57 *“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden (die in Jezus gestorven zijn), zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij (die levend overgebleven zijn) zullen veranderd worden.*

Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijk worden, dat geschreven is: De dood is verzvolgen in de overwinning.

Bijbelstudie Centrum studie over
“de laatste vijand is de dood”

Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus”.

En de anderen dan, de ongelovigen, die gestorven zijn? Ook zij zullen eens opstaan, maar na het Duizendjarig Vrederijk, dat eerst moet komen en waarin Jezus met de Zijnen zal regeren. Dan zullen ook zij opstaan, maar in een opstanding ter oordeel. Want Jezus heeft de dood voor allen overwonnen, ook voor de ongelovigen. En Hij heeft niet alleen de dood overwonnen, maar ook het dodenrijk.

Dit vinden wij duidelijk vermeld in **Openb. 20**, als aan het eind van het Duizendjarige Vrederijk, de grote witte Troon verschijnt, waar alle doden voor verschijnen moeten, die in hun ongeloof gestorven zijn en die dan worden geoordeeld naar hun werken, op grond van wat in de boeken geschreven staat.

Maar dan gaat ook een ander Boek open, het Boek de Levens van het Lam en als iemands naam daar niet in wordt bevonden geschreven te zijn, gaan zij in de poel des vuurs, waarin ook satan, de dood en het dodenrijk worden geworpen. Hier ziet u, dat ook die laatste vijand onttroond wordt.

Maar dan is er nog iets anders met hen, die in hun zonden zijn gestorven en die de genadegave van God niet aanvaard hebben; hen wacht de tweede dood, waaruit geen opstanding mogelijk is, zoals de Schrift zegt, de poel des vuurs, waar ook de duivel en zijn gevallen engelen dan ingegaan zullen zijn en waar die machthebber, de dood, zal wezen en het dodenrijk, maar ook allen wier naam niet geschreven staat in het Boek des Leven des Lams.

Weet u of uw naam daarin staat? Is Jezus uw leven geworden? Maakt toch ernst met deze zaak, nog leven wij in het uur van de genade, maar Jezus komt spoedig!

Amen.

Gebed:

Dank U Vader voor die overvloedige rijkdom van genade, die in Jezus ons geworden is; wij danken u voor die onuitsprekelijke genadegave Vader, die U ons geschonken hebt in Hem, hoe U in Jezus, de Christus der Schriften alles hebt gegeven voor onze redding, voor onze verzoening, voor onze rechtvaardigmaking, voor onze heiligmaking en verlossing. Dank Vader voor Uw Zoon Jezus, onze Heer en wij bidden U, dat indien er nog één is, die dit Woord gehoord heeft en wier hart nog niet open is voor deze boodschap, dan weten wij: U hebt Uw Woord uitgezonden en het zal niet ledig wederkeren, maar dát doen waar toe U het uitgezonden hebt. Doe Uw eigenmachtig werk aan de harten en de zinnen, opdat allen, zonder uitzondering, de gave van Uw Zoon Jezus aanvaarden in hart en leven tot eer van Uw Naam en tot heerlijkheid van Jezus, als loon en prijs voor Zijn lijden aan het kruis. Amen.