

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden .....* (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswegen de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

Een studie over Openbaring 17, laten we het met elkaar lezen. *“En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarden, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.*

*En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing. En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt. Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven.*

*En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve. En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.*

*En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde”.*

En vervolgens lezen wij 2 Petr. 1:19. *“En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten”.*

Petrus zegt dit in verband met de wederkomst en het Koninkrijk van de Here Jezus. Omdat Petrus daar met Jezus op de berg der verheerlijking is geweest, zegt hij er direct achter: *“Wij hebben het Profetische Woord, dat zeer vast is”.*

Eigenlijk zegt hij het zo, omdat het Profetische Woord zeker evenzo vast is, als die openbaring op de berg der verheerlijking, die hij mocht zien, toen Jezus veranderde vanuit Zijn nederige positie in Zijn verheerlijkte Koninklijke positie. Daarom zegt Hij dan ook, dat we het Profetische Woord hebben, dat zeer vast is, en dat we daarop acht zouden geven, als op een licht, dat in deze donkere nacht schijnt.

Ook hier in Openbaring 17 hebben wij het Profetische Woord, dat ons de dingen verkondigt, die zullen gaan geschieden.

En als we een ogenblik ons gaan bezinnen op Openbaring 17, dan worden we daar allereerst geconfronteerd met het vreselijke beest, dat daar opkomt, dat het grote laatste wereldrijk is, dat zich aan het vormen is.

Over dit beest willen we niet te lang spreken, want we willen ons meer bepalen bij die vrouw, die hoer, die daarop gezeten is, want we zien, hoe alles zich snel voltrekt. Openbaring 17 is een geweldig hoofdstuk en we zouden er vele uren aan kunnen wijden.

We willen ons eerst bepalen bij wat we hier vermeld vinden van dat laatste grote wereldrijk, dat beest met de zeven koppen en die tien horens, dat nu in opkomst is.

Daarvan wordt ons in vers 11 gezegd, dat dit de achtste is: *"En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderf"*.

We worden door de engel en door middel van de apostel Johannes zelf geleerd en onderwezen naar Gods raad, en zo wordt ons hier dit geheimenis geopenbaard. Daar wordt gezegd in vers 9 en 10: *"Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven"*.

Hier wordt aan ons geopenbaard, hoe God aan satan en dus ook aan de wereld toegemeten en veroorloofd heeft, dat daar zeven opeenvolgende antigoddelijke, antichristelijke wereldrijken zouden komen, waarvan het laatste dan de som is, de achtste.

Hier zien we weer, hoe satan in alles God nadoet, want God heeft Zijn plan en we weten uit de Bijbel, dat het gaat naar dat eeuwige Koninkrijk Gods, dat onwankelbaar is, dat in alle eeuwigheden zal bestaan. En dat eeuwige Koninkrijk van God, dat uiteindelijk komen zal, wordt door heel de Schrift onder het getal acht gebracht. Het laatste wereldrijk van satan wordt hier ook de achtste genoemd.

Alleen met dit verschil, dat het achtste van satan slechts drie en een half jaar zal bestaan en dat nog wel, omdat God dat zo toelaat, om daarna voor eeuwig vernietigd te worden, zodat het niet meer gevonden wordt.

Tot Johannes, die op het eiland Patmos in ballingschap was, dat is ongeveer negentig jaar na Christus, wordt gezegd in vers 10: *"Ook zijn het zeven koningen, vijf er van zijn gevallen"*. De Schrift vereenzelvigt altijd koningen en koninkrijken, dat vinden we door de hele Bijbel heen. We zouden dus ook kunnen zeggen, het zijn zeven koninkrijken.

Hier hebben we dus a.h.w. de sleutel van dit geheimenis. Want ten tijde, dat Johannes op Patmos verkeerde in het jaar negentig, waren er reeds vijf van die koninkrijken geweest, antigoddelijke, antichristelijke wereldrijken. Dan wordt verder gezegd: *"één is er nog"*. Dit is dus het zesde. Wie is dus de zesde?

Dat is het Romeinse wereldrijk, waaronder Johannes de apostel gevangen zat. We weten, dat er onder dit wereldrijk, grote Christen vervolgingen en Joden vervolgingen waren. Ook Johannes moest lijden onder dit Romeinse imperium en werd in ballingschap gezonden naar het eiland Patmos. Zo weten we dus, de zesde is het Romeinse rijk, dat nu echter niet meer is.

De Heilige Schrift openbaart ons, dat voor het Romeinse rijk er vijf van deze goddeloze rijken zijn geweest. Vlak voor het Romeinse rijk was er het Grieks Macedonische rijk, dat de Joden vervolgde (er waren toen nog geen Christenen) met al de verschrikkingen daarvan. Dit is dus het vijfde rijk.

Daarvoor, het vierde rijk, was het Medo Perzische rijk, ook met zijn ontzettende Joden vervolgingen. We denken hierbij aan het boek Esther en hoe Haman het Joodse volk in één dag wilde uitroeien.

Het derde rijk was het Babylonische rijk onder Nebucadnezar, die stad en tempel verwoestte en hoe de Babylonische heersers het Joodse volk vervolgden en in ballingschap weg voerden.

Voor dit Babylonische rijk vinden we nog een vreselijk rijk, dat Jeruzalem belegerde onder koning Hiskia en de tien stammen wegvoerden. Daarvoor vinden we het eerste rijk, het rijk van Farao van Egypte, die het bevel gaf, dat alle Joodse jongetjes, die geboren werden, in de Nijl geworpen moesten worden.

Het zijn dus allemaal instrumenten geweest in de handen van de duivel, van het beest, de draak, en die in verbinding met de wereldmachten, Gods volk wilde uitroeien; want Hij weet, dat God Zijn koninkrijk zal

vestigen door middel van Israël en daarom die uitgesproken Jodenhaat en Joden vervolging en uitroeiing van al wat Jood is.

En zo zien we dus:

- Het eerste: Het Egyptische rijk, dat vandaag niet meer bestaat in zijn vroegere macht.
- Het tweede: Het Assyrische rijk.
- Het derde: Het Babylonische rijk.
- Het vierde: Het Medo Perzische rijk;
- Het vijfde: Het Grieks Macedonische rijk.
- Het zesde: Het Romeinse rijk.

En nu zegt het Woord, dat het Romeinse rijk, waaronder Johannes nog leefde, er nog is, en dat dit het zesde is en dat het rijk, dat nog niet gekomen is, het zevende is. Nu blijkt, dat het zevende niet direct het zesde opvolgt.

Hier vinden we een geheimenis; zijn die eerste zes elkander direct opgevolgd, tussen de zesde en de zevende zit een tussentijd, omdat Israël had opgehouden een zelfstandige natie te zijn (nu is het wel weer een natie).

En omdat God die tijd gebruikt om de Gemeente aan te werven, de Gemeente, die in het Oude Testament verborgen is, een geheimenis, het lichaam van Jezus Christus. Zo zien we dus, hoe tussen het zesde en zevende rijk een grote tussentijd ligt, waarvan God niet bekend maakt, hoe lang die duurt.

Maar hoewel we nu aan het eind der dagen gekomen zijn, liever gezegd, aan het laatste der dagen, leven we allang aan het eind der dagen. Dat is reeds bij de aanvang van Jezus Christus komst. We hebben ook toch een profetie, dat Israël twee dagen verstrooid zal blijven en dat is wel kennelijk een periode van ongeveer 2000 jaar.

We leven nu al meer dan 2000 jaar later en we zien, hoe thans Israël weer een zelfstandige natie is geworden; maar dan komt ook de zevende en die is aan het opkomen. Wie is die zevende?

Dat wordt ons duidelijk gezegd; die zevende is degene, waarvan een paar keer gezegd wordt, *"dat hij was en die is en opkomt"*. We hebben het Profetische Woord, dat zeer vast is. De Bijbel verklaart zich zelf.

De profeet Daniël schouwde in het bijzonder vier koninkrijken, die nog komen moesten, hij zag n.l. alleen maar vooruit. Johannes, de apostel was een profeet, die zowel wat geschied was schouwde, als ook wat ook nog komen moest.

Daarom zag Daniël niet het eerste rijk Egypte, ook niet het tweede rijk Assyrië, want hij leefde tijdens het derde rijk Babylon. Vanaf Babylon zag hij het komende Medo Perzische rijk. Het Grieks Macedonische rijk en het Romeinse imperium. Maar heeft hij dan het zevende niet gezien?

Ja, maar hij zag het anders. Hij zag, dat dit Romeinse rijk in twee stadia zou wezen; eerst in een rijk onder een koning en dan onder tien koningen tegelijk. Dus een statenbond.

Zo weten we dus dat er een herstel gaat komen van dat oude Romeinse Imperium, maar in een andere vorm dan het geweest is, n.l. nu als een imperium statenbond. We weten de grenzen van het oude Romeinse rijk, die dwars door Europa lopen. De grenzen zijn in het Noorden ongeveer langs de Donau en Rijn, in het oosten tot aan de Eufraat en in het Zuiden het hele noordelijke deel van Afrika.

Dit rijk is bezig zich te vormen. Hoe vreemd het u moge klinken, maar ik geloof zeer zeker, dat de Scandinavische landen, die al zeer rood getint zijn (in Zweden is voor een groot percentage al socialistisch) en waar het communisme in Rusland snel verandert, naar gewoon socialisme, zal het misschien een blok worden.

Er komen grote veranderingen. We hebben al een verenigd Europa. De Schrift zegt dat de macht van die statenbond in het bijzonder zal bestaan in geweldige commerciële macht. Vandaag zijn er nog veel strubbelingen, omdat het nog niet Gods tijd is, want de Gemeente moet eerst klaar zijn. Maar het kan ook plots gebeuren, er kan een plotselinge verandering komen!

Het zevende wereldrijk, die nu aan het verrijzen is, maar er nog niet is, zal in totaal zeven jaar bestaan. Als het zevende wereldrijk, het herstelde Romeinse Imperium, werkelijk aan de macht komt, dan zal na de eerste drie en een half jaar dit zevende wereldrijk overgaan in de achtste, het Woord zegt het, de achtste is uit de zevende gekomen. Wat betekent dat?

Die achtste is zowel een rijk (dat is dus de laatste vorm van het satanische wereldrijk), als ook een koning. Dat zevende wereldrijk heeft tien koningen; tien is altijd het getal van de voleinding. Over dat zevende wereldrijk regeren tien koningen tegelijk, die zich aaneensluiten. In een verbond, zowel op economisch- en commercieel terrein, als ook daarnaast als een enorme militaire macht. Ik wijs hierop, opdat we de tekenen der tijden onderscheiden.

Al hebben Amerika en Rusland de zwaarste atoomwapenen, er zijn er al velen die ze ook hebben of ze ontwikkelen en vooral onder die achtste. Wie is die achtste?

Dat is de zoon van de duivel, dat is een persoon, een mens, aan wie de duivel ook al zijn kennis, al zijn kracht, al zijn macht en al zijn heerschappij geeft. Deze persoon zal over een enorme macht gaan beschikken. Want van deze achtste wordt gezegd, dat hij vuur uit de hemel zal doen neerdalen, zodat niemand tegen hem oorlog kan voeren.

Want er wordt geroepen: *"wie kan bestaan"? Wie kan oorlog voeren tegen deze?"* Noch Amerika noch Rusland houdt de leiding in de toekomst, maar West Europa met een goddeloze macht, die schijn godsdienstig is.

Wat gaat er dan gebeuren? Men geeft de volledige macht in handen van deze man, en het zal zo zijn dat alle kenmerken van de vorige rijken hier te samen komen en daarom zal dat een verschrikkelijk beest wezen, zoals de wereld die nooit gekend heeft en gelukkig, daarna ook nooit meer zal kennen.

De gebeurtenissen van deze tijd werpen hun schaduwen vooruit. Ook Israël zal hem erkennen en een verbond sluiten.

De gebeurtenissen van deze tijd werpen hun schaduwen vooruit. In dat achtste rijk durft niemand zijn mond meer open te doen, niemand zal kunnen kopen en verkopen, tenzij men het merkteken van het beest heeft. (de microchip?)

Deze staat bezit een ontzettende macht, het zal een politiestaat worden, zoals nog nooit is geweest. Overall kunnen gesprekken afgeluisterd worden en door de televisie en computers zal alles waargenomen worden. Het zal een verschrikking zijn voor hen, die niet hebben willen buigen voor de waarheid van Jezus Christus, omdat ze niet hebben willen buigen voor de liefde van God op het kruis van Golgotha in Jezus Christus; daarom zullen zij nu moeten buigen voor wat zij aanbeden hebben, de machten van deze wereld.

Nu willen we het hebben over die vrouw op het beest. Er is een groot onderscheid tussen de voorafgaande wereldrijken, die er geweest zijn en dit achtste rijk. Bij de voorafgaande rijken, daar ziet men geen vrouw op de troon zitten; wel had elk wereldrijk een bepaalde duivelse eredienst naar voren gebracht, die we in het eind der dagen weer in zijn geheel in dit laatste rijk zullen zien terug komen.

De voorafgaande wereldrijken werden ook vergeleken met bestaande verscheurende dieren (Dan. 7); denk aan Babylon als de leeuw. Waarmee bedoeld wordt het karakter van Babel, dat bloeddorstig was.

Denk aan Perzië als de beer, die met zijn logge poten zijn slachtoffer vertrapt, wat het kenmerk is geweest van Perzië.

Dan komt het Grieks Macedonische rijk als het luipaard, dat uit een hinderlaag zijn slachtoffer besluipt en bespringt en naar de keel vliegt, het kenmerk van een politie staat en van bliksemoorlog.

Dan nog het Romeinse Imperium dat wordt vergeleken met een beest, waar geen naam voor was, d.w.z. wat we aan het eind der dagen iets krijgen, daar is geen naam voor, om de eenvoudige reden, dat er zo een verscheurend dier niet bestaat in de natuurlijke dierenwereld.

Dit rijk heeft zo'n karakter, dat het de som is van alle wreedheden. Dat dier kenmerkt zich door een ontzettende bezetenheid, een dolheid, door en door demonisch, want hoe kan het ook anders, daar het een product is van satan zelf, het is een satanisch rijk.

Zoals Gods Rijk komt op deze aarde, zo geeft God ook aan zijn tegenpartij een kleine tijd om zijn rijk op deze aarde te vestigen, dat zal vreselijk zijn, maar het is noodzakelijk, omdat God een God is van gerechtigheid.

Eén van de oorzaken, dat dit laatste wereldrijk, dat komen gaat, zo afschuwelijk en zo demonisch, door en door bezeten, verschrikkelijk en bloeddorstig zal zijn, is, dat dit beest dolgemaakt wordt en het letterlijk aan de macht geholpen is door een vrouw, die daarop zit. Een vrouw heeft mede dit laatste wereldrijk aan de macht geholpen.

Dit zegt het Woord, want die vrouw is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde Openb. 17:8. *"Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn"*.

Nu weten we, dat elk wereldrijk zich vormt om een stad heen. Zo weten we, dat het Romeinse Imperium niet had kunnen bestaan, als Rome er niet geweest was, want het is vanuit Rome ontstaan. Zo weten we ook, dat het Godsrijk zijn aanvang heeft in het hemelse Jeruzalem. Want het hemelse Jeruzalem is ons aller Moeder; allen, die uit God geboren zijn, zijn daar geboren.

Paulus zegt in Gal. 4:26. *"Maar Jeruzalem, dat boven is, is vrij, hetwelk is ons aller moeder"*. (Staten Vert.)

Maar deze hoer, die het koningschap heeft en die tevens de grote stad is, is de moeder van alle hoeren. En uit haar komen alle gruwelen der aarde, alle duivelse erediensten, alle occulte wetenschappen, alle magische kunsten, zwarte kunsten, alle toverijen en bezweringen en zij is de moeder van allen, die verloren gaan, die met haar gehoereerd hebben.

Deze vrouw, die het beest aan de macht brengt, deze vrouw zien we reeds duidelijker gesignaleerd in onze tijd. Hier staat in Openb. 17:1b. *"Kom hier, Ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren"*.

We weten nu, dat de wateren alle volkeren, talen, natiën en tongen zijn. Deze vrouw dus, die macht en invloed heeft, want zij zit aan vele wateren, is dezelfde vrouw, van wie Jezus spreekt in Matth. 13:33, die zuurdesem deed in drie maten zuiver meel, die in het reine spijsoffer, het Christus leven, waar alleen maar de olie van de geest en de wierook van het gebed bij mocht, een zuurdesem, een valse leer toevoegde om alles te bederven.

Het is dezelfde vrouw, van wie Jezus in Openb. 2:20 heeft geprofeteerd, als de vrouw Izébel: *"Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izébel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is en leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten"*. We weten, wie Izébel was uit het Oude Testament. Koning Achab, de koning van Israëel, huwde met Izébel.

Zij was niet alleen de dochter van een heidense koning, maar ook een Baäl priesteres, zij was dus ook de vertegenwoordigster van de duivelse leer. Toen de herder, leraar, de voorganger Israëls zich verenigde met deze vrouw, de valse leer, werd het zelfs zo, dat Achab alles deed, wat Izébel zei.

Achab zat op de troon van Israël (tien stammen rijk), maar in werkelijkheid zat Izébel daar. Want Achab deed alles, wat Izébel zei en zo werd Izébel, deze valse leer, afgodendienst, verheven tot erkend gezag, tot erkend leergezag.

Is dat ook niet in de Christelijke kerk gebeurd. We weten, wie in Rome troont, die daar een erkend leergezag heeft, want Izébel betekent: maagd. We weten van de verering van Maria, als koningin des hemels, zonder Maria kunnen we niet tot Jezus komen.

Het is de leer van de maagd, afkomstig uit Babel, al vanaf Nimrod. Deze vrouw, die zegt, dat zij een profetes is (dat is zij ook, al profeteert ze door de geest van Baäl, de duivel) *“En zij leert en verleidt Gods knechten, om te hoereren en afgodenoffers te eten. En Ik heb haar tijd gegeven, om zich te bekeren (hoeveel eeuwen heeft Jezus al tijd gegeven, dat zij zich bekeren zou), maar zij wil zich niet bekeren van haar hoereri. Zie, Ik werp haar op het ziekbed.*

Dat gaat komen, want het is een oordeel. Maar zij wil zich niet bekeren. Laten we toch het profetisch Woord geloven en laten we toch niet als zovelen vandaag, ook in de protestantse kerken gaan zeggen, dat Rome gaat veranderen en dat wij toenadering tot Rome kunnen krijgen.

Neen, Rome verandert nooit; ja, zoals een kameleon verandert aan de buitenkant, die neemt de kleur aan, die het beste uit komt. Maar als we vandaag zien, hoe deze macht snel opkomt en dat is niet alleen de afvallige Roomse kerk, daar behoren alle afvallige Christelijke kerken ook bij.

Het is de moeder met de dochters. Het hoofd van de Grieks Orthodoxe kerk is al eens naar Jeruzalem gereisd met een groot gevolg van patriarchen, om een ontmoeting te hebben met de paus uit Rome, om tot een eenheid te komen.

Ook zien we dat, hoe op het ogenblik kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders van alle voornamen kerken steeds meer samen gaan met Rome en dat er steeds meer gesprek is met Rome en dat gaat razend snel. Laten we maar denken aan de Nieuwjaars boodschappen van de paus, hoe hij een oproep richt aan alle Christelijke kerken, om de geschillen te vergeten en dat de dochters terug komen naar de moeder kerk.

Ook heeft eens Koning Hoessein, een Mohammedaan, om bemiddeling gevraagd bij de Paus, om voor hem te bemiddelen, dat de mohammedanen en de Christenen toch ook één kunnen worden, want we hebben één God.

Dan gaan we toch wel zien hoe hard het gaat. Ook werd de paus in Jordanië met zeer veel eerbetoen en zoveel verheerlijking ontvangen. De paus kan als enig staatshoofd (Vaticaan) overal ter wereld naar toe en wordt daar met alle eer ontvangen. Zien we nu, hoe laat het is op Gods klok!

En deze onreine hoer, dat is geen persoon, dat is deze hele, hele afvallige kerk, het hele systeem, de leer van Openb. 17:1. *“De grote hoer, die zit aan vele wateren”*. Zit zij niet aan vele wateren? Zit zij niet overal hier in Europa?

Vaak waar regering en andere hoge posities vrij komen, komen daar roomse ambtenaren te zitten. Ook Amerika heeft een R.K. president gehad, hoewel het over het algemeen protestants is. Ook Zuid Amerika is overwegend Rooms Katholiek.

Deze hoer heeft overal haar contacten, haar diplomaten, haar ondergrondse beweging (opus dei), want zij zit op velen wateren en er staat ook *“met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben”*. Ziet u het niet? Vele staatshoofden en zelfs koningen en koninginnen brachten een bezoek bij de Paus. Ziet u, de macht van Rome breidt zich steeds meer uit.

Maar nu komt het vreselijke: *“en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoereri”*. (vers 2) Zij gaat een wijn tappen vandaag, die alle volken benevelt, want de volkeren verlangen naar vrede en naar rust, naar stabiliteit.

De wereld is beu van alle onrust en bedreiging van oorlog, men snakt naar vastigheid. Evenwel er is nu dreiging van uit de Moslimwereld, deze zien nu hun kans om de wereld tot hun godsdienst te kunnen gaan bekeren, desnoods met honderden doden. Deze hoer zal een wijn gaan tappen die alle volken zal bedwelmen.

Let u maar op, het is het Woord van God! Zij zal middelares worden in vele conflicten, ook Israël zal er helaas aan meedoen, omdat het nog verblind is. Israël zal komen tot een schijnbare vrede en een verbond sluiten met de heerser van dat achtste rijk. Verwondert u zich nergens over.

Deze hoer helpt de wereldmacht aan het bewind, maar als die eenmaal aan het bewind is, zal die wereldmacht haar haten, omdat deze macht toch de zin van God moet doen. Hoe is Hitler aan de macht gekomen?

Door Rome! Duitsland dreigde na de eerste wereldoorlog geheel socialistisch, communistisch te worden. Het vredesverdrag maakte Duitsland totaal kapot. Een communisme wenste Rome niet en zo werd Hitler aan de macht geholpen.

Alhoewel hij daarna zich keerde tegen de roomse en andere kerken en overging om de Joden te vervolgen en hun synagogen te verwoesten, met het uiteindelijke doel de Joden uit te roeien. Deze man was geheel bezeten door demonische machten.

Maar als Hitler aan de macht was gebleven, was er voor zeker niets van de roomse en andere kerken overgebleven. Zo zal het ook zijn bij het laatste wereldrijk, dat aan de macht wordt geholpen door deze hoer, en zich dan tegen haar zal keren, zodat zij naakt en berooid en verbrand zal worden (vers 16).

Al haar gouden kathedralen, al haar juwelen en parels zullen het lot ondergaan, zoals de synagogen der Joden ondergingen in het Hitler van Duitsland. Dat zal het einde zijn, want God is een rechtvaardig God! Daar kunnen we halleluja op zeggen; en dat zal in de hemelen ook klinken, waar de hele Gemeente mee instemt. (Openb. 19)

Vandaag de dag wordt er veel halleluja gezongen en geroepen, maar weet u, dat het woord "*halleluja*" in het hele Nieuwe Testament niet voor komt. Alleen in Openb. 19! En wanneer? Als de hoer vernietigd wordt, dan gaat de hemel pas halleluja roepen tot drie keer toe, als er een eind gekomen is aan dit vreselijk valse godsdienstige systeem, dat de volken van de wereld betoverd en dronken maakt; dit in tegenstelling met het Hemels Jeruzalem, waaruit een stroom van water komt, helder als kristal.

Het Hemels Jeruzalem geeft ons het levende Woord door de Heilige Geest gebracht, dat ons kinderen Gods maakt. Maar, wat zij in haar gouden beker heeft, is een mengelmoes, een cocktail van wat christelijkheid en van al de godsdiensten bij elkaar. Zoals een cocktail klaar gemaakt wordt van allerlei soorten dranken, zo heeft ook zij in haar beker een gruwelijke leer voor elk wat wils, maar één die de hele wereld beneveld heeft.

De arme wereld vraagt en zoekt naar vrede, naar rust, maar zij doet dat op een verkeerde wijze. Omdat zij niet neerknielt bij Jezus, de Gekruisigde, Die alleen de vrede kan geven.

Laten we onze ogen open hebben, want de tijd gaat zeer snel en het gaat steeds sneller. Hoe ontzettend snel het gaat, is niet meer bij te houden, en we weten niet, wat de volgende dag kan brengen. De diplomatieke activiteit van dit Rome is zo groot, dat het onvoorstelbaar is.

Wie hoorde vroeger van een paus die over de hele wereld trok. Zelfs in Jeruzalem waar velen voor hem neerknielden ging hij de weg met zijn gevolg, de kruisweg, waar Christus eens over ging. En dat is het aardse Jeruzalem, dat eens de stad zal worden van de grote Koning, Jezus Christus.

God geve ons ogen, die open zijn, en oren die horen! Wij als kinderen Gods kunnen onze blik naar boven wenden, wetende dat Hij komt, prijst de Heer! Het Profetische Woord is zeer vast en gaat tot in de kleinste bijzonderheden in vervulling.



Het zevende wereldrijk is in opkomst en zal spoedig daar zijn, maar dan gaat ook de Gemeente weg. Dat zevende wereldrijk, die statenbond zal drie en een half jaar bestaan, om dan over te gaan in het achtste, die een dubbel persoon is, want hij heeft ook nog een valse profeet onder Israël, die in de tempel van God zal gaan zitten en zeggen, dat hij god is en zich laten aanbidden.

De eerste drie en een half jaar zijn onder de statenbond en daarna komen nog eens drie en een half jaar, waarin de statenbond in verbinding en onder heerschappij staat van de antichrist, die op de helft van deze zeven jaar opkomt, als de zoon van satan, de achtste, want satan is in alle dingen wel de naäper van God.

Maar deze antichrist en zijn rijk zullen door Jezus met de Zijnen, de Goddelijke acht, verbrijzeld worden aan het eind van deze tweede drie en een half jaar, want Jezus is de steen uit het droomgezicht van Dan. 2:34-35. *“Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde”.*

Dat hele satanische rijk zal Hij, Jezus Christus vernietigen en daarna Zelf de gehele aarde vervullen met Zijn Koninkrijk, dat dan openbaar komt en dat van eeuwigheid tot eeuwigheid voortduurt. Prijst Zijn Naam!

Als wij in Christus zijn, dan zijn we al een nieuwe schepping en dat betekent, dat wij burgers zijn van een rijk uit de hemel, waaruit wij ook de Heer Jezus verwachten als onze Verlosser; want we zuchten nu nog, totdat onze Verlosser ons vernederd lichaam veranderen zal naar Zijn eigen verheerlijkt Lichaam door de kracht, waarmee Hij Zich alle dingen kan onderwerpen: de energie, deze kracht, die nu al in ons werkt.

Geprezen zij Zijn Naam, Hij komt! Maranatha!  
Amen.