

Bijbelstudie Centrum – uitgereid seminar in 7 delen over:
“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”.

Het is een machtige openbaring vanuit het Woord en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.

zevende avond

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze speciale studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden.** (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze speciale studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze speciale studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze speciale studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze speciale studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze speciale studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

Waarschuwing vooraf: het is een zeer ingrijpend onderwerp!

Bijbelstudie Centrum – uitgereid seminar in 7 delen over:
“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”.

Het is een machtige openbaring vanuit het Woord en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.

zevende avond

Zevende zendschrijven. We gaan lezen: Openbaring 3:14-22:

“En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt”.

Wij weten, dat de gemeenteperiode van Laodicea ongeveer begonnen is in het jaar 1800, gelijktijdig met de Filadelfia gemeente en wat hierin beschreven staat, zal zeer nauwkeurig tot het laatste toe vervuld worden.

Bij Thyatira hebben wij kunnen zien dat dit de Rooms Katholieke kerk is, die onder de vrouw staat.

Bij Sardes hebben wij gezien dat dit de Protestante groeperingen zijn, die wel een opwekking waren doordat ze uit Izèbel (Thyatira) trekken, maar gekenmerkt is, als een leven uit **“namen”**.

Men leeft er dus bij de naam en uit een naam, maar het werd al gauw een dode orthodoxie, een vorm zonder inhoud, een schijn zonder wezen, een christelijke leer zonder werkelijk Christenleven.

Toen hebben wij Filadelfia gezien, een uit een nieuwe opwekking voortgekomen groepering, die eigenlijk nergens onder te brengen is. En als laatste is uit deze nieuwe opwekkingen waaruit Filadelfia is ontstaan, ook de vrije groepen ontstaan Laodisea, die volgens de Heer niet tot een heilig overblijfsel behoren maar hun eigen weg zijn gegaan. Wij kennen ze als de Evangelische, de Pinkster, Vergadering van Gelovigen en Baptisten groeperingen in al hun verscheidene vormen.

Wij gaan deze Laodisea gemeente nu nader bekijken.

De Laodicea gemeente is een gemeente, die bestaat uit mensen, die van zichzelf denken dat zij **de** gelovigen zijn, maar in werkelijkheid zijn ze niet echt wedergeboren mensen. Zij hebben wel een soort geloof aan de Here Jezus, zij belijden Jezus wel, maar zij hebben zich in het geloof niet één gemaakt met de Here Jezus.

Het is een groot onderscheid, als men geloof heeft aan de Here Jezus of dat men in Hem gelooft en in Hem is, in Zijn Woord is. Dat de Bijbel bij hen volledig, maar dan ook volledig gezagdragend is.

En nu is Jezus de Heer van de gemeente en Hij doet nog alles om de leden van deze gemeente tot waarachtige bekering te brengen en Hij zal daarvoor geen middel sparen.

De naam Laodicea heeft al zo'n grote betekenis, u vindt in dit woord duidelijk de stam van het Griekse woord laos, dat volk betekent of leken; van de Griekse stam dikè, waardoor men dit woord kan vertalen met volksregering, dat de rechten van het volk opeist.

Wij zien hieraan, dat wij aan het eind van de gemeente periode hier op aarde toe zijn. Dan zal de wereld een christelijke gemeente zien van niet echt wedergeboren mensen maar die een visie nalopen van wat een groep mensen in de organisatie vindt, een afgekaderd geloof van leiders van waaruit men de gelovigen dirigeert.

**Bijbelstudie Centrum – uitgereid seminar in 7 delen over:
“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”.**

Het is een machtige openbaring vanuit het Woord en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.

zevende avond

En dat die gemeente bestuurd wordt door het volk, dat zijn rechten wil hebben. Het volk wil dus gaan regeren, wil gaan heersen.

Dat is trouwens een typisch kenmerk van heel deze eindtijd, want dat geldt niet alleen voor de gemeente, maar ook voor deze wereld. Daar heeft God al in het beeld van de droom van Nebukadnezar reeds een profetisch type van gegeven, dat in Daniël beschreven staat, hoe het wereldbeeld, dat is dus de wereld regering, aan het einde (in de voeten en tien tenen) modderig leem vermengd met ijzer zal zijn.

En dat is de kneedbare massa, het volk, dat regeren wil en zelf zijn regeerders kiest (democratie), met als gevolg, de verschrikkelijke chaos, die daardoor ontstaat, want democratie wordt democratie; en is het noodzakelijk, dat er wat ijzer door heen komt, het beeld van dictatoriaal geweld, van mannen, die met ijzeren hand trachten de boel in evenwicht te houden. Dat zien wij om ons heen.

Dat is dus, wat de wereld aangaat, maar wij zien ditzelfde in de gemeente. Paulus heeft door de Heilige Geest moeten profeteren en neerschrijven, onder andere in **2 Tim. 4:3**: *“Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen”.*

Ziet u dus, dat de gemeente zelf voorgangers, leraren en andere ambtsdragers, *die zij wensen*, aanstelt. Wij weten echter, dat de waarachtige Gemeente onder de heerschappij staat van haar Heer en dat God en Jezus Christus door de Heilige Geest aanstelt, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, en ook oudsten, die Hij daartoe roept.

Dat is vandaag andersom. Zo zegt Jezus in **vers 15 en 16**: *“Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal ik u uit mijn mond spuwen”.*

Dit is dus de gemeente, die lauw is. Wat betekent dit nu? Jezus weet hun werken en die zijn niet koud en ook niet heet. Om hier een antwoord op te krijgen, van wat de Heer hier nu bedoeld moeten we terug naar Filadelfia, want dat is het heilig overblijfsel.

Weet u nog de drie kenmerken van de Filadelfia gemeente: Zijn Naam niet verlochenen en dat doen de Laodisea gemeente ook niet. Zijn Woord bewaren, de Bijbel is de richtlijn, is het toetspunt van het geloof en dat heeft de gemeente van Laodisea grotendeels losgelaten. Zie **2 Tim. 4:3**. En Jezus blijven verwachten is in de Laodisea gemeente volledig verdwenen.

Dus een deel wel en een deel niet geeft een lauw effect. En hoe is dat zo gekomen? Het Woord zegt ons duidelijk: het is hier een vermenging tussen heet en koud en dat spreekt van een vermengd systeem.

Dat is het ook, in zijn hele wezen. Het is allereerst een voortzetting van de voorafgaande gemeente periodes die steeds verder afglijden. Het begon al in Pergamum, wat letterlijk betekent: een huwelijk aangaan met de wereld, een vermenging dus van geloof en ongeloof en daar heeft de gemeente zich nooit werkelijk van bekeerd; zo is dat euvel uitgegroeid in deze eindperiode tot een volledig, verwereldlijkt christendom, waar Jezus Christus Zelf buiten de deur staat van Zijn gemeente.

Want wij vinden in **vers 20**: *“Zie, ik sta aan de deur”.* Jezus staat dus buiten de deur van Zijn eigen Gemeente en Hij tracht nog binnen te komen, want Hij klopt.

En zie de afval van de Gemeente, want men vindt deze Bijbeltekst in al hun hoogmoedigheid nog zo bijzonder, dat zij deze tekst volledig uit z'n verband rukken en hiermee gaan evangeliseren.

Bijbelstudie Centrum – uitgereid seminar in 7 delen over:
“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”.

Het is een machtige openbaring vanuit het Woord en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.

zevende avond

Maar deze brief is niet aan ongelovigen geschreven maar aan de Gemeente van Laoicea zelf. En men is daar in die Gemeente zo verblind dat ze niet zien dat zij ZELF de Here Jezus buiten Zijn Gemeente hebben gezet.

“Zie ik sta aan de deur (van de Gemeente) en Ik klop”. Wat een tragiek!

Wij willen de middelen gaan zien, die de Heer gebruikt om nog te trachten binnen te komen; maar niet bij allen. Want de Here Jezus weet, dat deze gemeente niet in haar geheel zich zal bekeren. Als gemeente geeft Hij haar reeds prijs, want Hij spreekt al het oordeel over haar uit; **“omdat gij lauw zijt (een vermengd systeem) zal Ik u uit mijn mond spuwen”**.

Dat is dus een gemeente, die door Jezus verworpen wordt en die dan ook straks met de wereld onder het oordeel en gericht komen zal. Men spuwt iets uit de mond, wat verachtelijk is, opdat het in het stof der aarde vertrapt zal worden en dat is het ontzettende oordeel, dat Jezus als Rechter reeds uitspreekt over deze gemeente, waarvan Hij weet, dat zij als gemeente niet meer tot bekering zal komen.

Maar Hij tracht nog enkelen daarin te bereiken. Zoals uitkomt in dat **vers 20: “Indien iemand (Hij rekent niet meer op velen, geen grote opwekking, geen massa, nee een enkeling), naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij”**.

Wij zien dus duidelijk, dat het christenen zonder Christus zijn, onwedergeboren mensen en het ergste daarvan is, dat zij leven bij een schijn, want zij denken van zichzelf, dat zij de beste, de braafste christenen zijn. Dat zegt **vers 17** ons: **“Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek”**.

Dat is dat verrijkte christendom, wat wij vandaag om ons heen zien. Zij hebben theologische scholen en universiteiten en steeds groter en beter georganiseerde organisaties met geweldige mensen in besturen, grote massale samenkomsten waar honderden, ja zelfs duizenden mensen komen en hoe meer hoe zegelijker het in hun ogen is; maar het is alles uiterlijke schijn.

Het oordeel van de Heer is echter klaar en duidelijk. Maar het tragische er bij is, dat Jezus zeggen moet in **vers 17b en 18: “en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt”**.

Er is een merkwaardige parallel tussen de geschiedenis van Israël en die van de Christelijke of Nieuw Testamentische gemeente. De Oud Testamentische gemeente onder Mozes en wij weten, hoe God Zich op een geweldige, grootse en heerlijke wijze daar geopenbaard heeft met wonderen, tekenen en krachten.

Zo is het doorgedaan met vele hoogtepunten. Maar wat is daar van over gebleven?

Wat een afval! Een steeds dalende lijn van afval, die tenslotte erop uit moest lopen, dat God dat volk, dat er zo prat op ging, dat het des Heren uitverkoren volk was en dat zij Jeruzalem hadden, waarin de tempel des Heren stond, maar de Heer heeft het alles moeten verwerpen, de tempel moeten verwoesten, het volk moeten verstrooien in de grote diaspora en dat is tot de huidige dag nog als volk verhard en zo zal het ook gaan met de gemeente, want het einde zal zijn, zoals het ging met Israël.

Maar nu hoor ik al een groot protest; “dit is onmogelijk met onze grote Christelijke organisaties en kerken”. U ziet dat zij geen Filadelfia gemeente zijn, want dan houdt men zich aan Zijn Woord. Jezus zegt in Zijn Woord dat Hij hen uit Zijn mond zal spuwen als iets verachtelijks. Wij moeten de tijden leren onderscheiden.

God heeft de geschiedenis van Israël ook voor ons als lering doen opschrijven. Ook de geschiedenis van Israël kent hervormers in profeten, koningen, maar na een ogenblik van herstel, trad de afval in het verderf

Bijbelstudie Centrum – uitgereid seminar in 7 delen over:
“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”.

Het is een machtige openbaring vanuit het Woord en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.

zevende avond

met grotere haast in, zodat de Heer moest zeggen: **“Er zal geen steen op de andere gelaten worden”**. (o.a. **Mark. 13:2**) En zo gaat het ook met de gemeente.

God heeft hervormers gezonden om nog een tijdelijk herstel te geven en dat kwam er ook, maar de afval en het verderf traden daarna des te sneller in en nu leven wij aan het eind. Hier schijnen de meesten nog altijd niet goed van doordrongen te zijn, want zij rekenen nog altijd op een heerlijk, glorieus herstel van de Christelijke gemeente!

Wij weten, dat het einde van Laodicea zal wezen, die uit Zijn mond gespuwd zal worden en daarnaast een groepering, die tezamen de grote hoer gaan vormen, de laatste grote vereniging van alle mogelijke christelijke, half christelijke en geen christelijke kerken bij elkaar als wereld kerk. Dat wordt nu al als het heerlijkste ideaal beschouwd, en men zegt dan triomfantelijk dat God de kerkmuren aan het afbreken is en dat de gemeente weer gezamenlijk één gaat worden, maar het is het laatste Babel.

Toch is er in deze tijd van Laodicea dat heilige overblijfsel, Filadelfia. Er zijn vele boeken geschreven over de kerkgeschiedenis, dat wil zeggen de geschiedenis van het officiële christendom vanaf het begin des Middeleeuwen tot op heden.

Maar u leest niets daarin van het kleine Filadelfia kuddeke, dat door al de eeuwen heen, ook in de duistere Middeleeuwen als een heilig overblijfsel bleef bestaan, hoewel het altijd vervolgd werd en velen gedood werden door het officiële christendom; niet alleen Rome, maar ook de protestantse kerken hebben daar aan mee gedaan.

De Heer zegt: **“Zij hebben het Mij aangedaan, zij zullen het u ook doen, want een dienstknecht is niet meerder dan Zijn Meester”**. Nochtans wil de Heer enkelen, niet de massa, uit Laodicea nog redden, zoals wij lezen: **“Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort”** en dat doet Hij door Zijn ware kinderen, die een levensgemeenschap met Hem hebben.

Daartoe hebben Gods kinderen allereerst een gebedstaak en zullen Zijn getuigen moeten zijn, niet zozeer in woorden, maar in onze levenswandel, zodat men in ons Christus zal gaan zien.

De Heer zegt in **vers 17**: **“en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte”**. Daarom zal de Heer ook nog al het mogelijk doen, opdat hun ogen open zullen gaan en zij gaan zien, wat werkelijk waarde heeft.

Want Hij zegt in **vers 18**: **“raad ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is”**. Het officiële Christendom verblijdt zich vandaag met schijnoud, want het steun op menselijke machtsmiddelen, menselijke organisaties.

Het Woord van God, de Bijbel wordt krachteloos gemaakt en men verheerlijkt de kunde en de kennis van de mens, de gemeente leiders; schijnoud.

Maar de Heer wil hun het echte goud geven om hen rijk te maken en de witte klederen, opdat de schande hunner naaktheid (naaktheid is in de Schrift onze onwedergeboren, onbekeerde toestand) weggenomen worde, en ook ogenzalf, opdat wij ziende worden.

In deze tijd doet de Heer dat door middel van Zijn kinderen, die Hij hier heeft, de Filadelfia, die het Lam volgen, waar het gaat, door hun gebed, door hun levenshouding en wandel.

Maar straks zal de Heer het op een andere wijze gaan doen, als de Filadelfia gemeente weggenomen is door haar Heer en de gemeente van Laodicea achter blijft.

Bijbelstudie Centrum – uitgereid seminar in 7 delen over:
“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”.

Het is een machtige openbaring vanuit het Woord en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.

zevende avond

En wat dan? Dan gaat Jezus Christus door middel van Zijn Gemeente, die in heerlijkheid opgenomen is, heel hard bonzen op de deuren van Laodicea. Nu leven wij nog in de tijd, dat op de deur geklopt wordt door middel van de evangelie prediking, maar de kerkdeuren zijn zo gepantserd, gepantserd met hun eigen leerstellingen zodat die deuren niet open gaan.

Maar straks, als de Gemeente weg is, dan zal er een grote schrik over de wereld gaan, die zelfs de knapste theoloog niet kan weg theologiseren; dat *dat* dwaze verachtelijke volkje, dat nog zo onnozel was om in die hele Bijbel te geloven, opgenomen is. Want hun achtergebleven kleding en huisraad zijn als onmiskenbare sporen het bewijs daarvan.

Maar ik ben er van overtuigd, dat de Heer nog meer tekenen zal geven. Toen Jezus na Zijn Opstanding vele ontslapen heiligen het opstandinglichaam gaf, dan gebeurde dat niet in het verborgene, maar zichtbaar kwamen zij in Jeruzalem en verschenen aan velen, want de Heer had daar wat mee voor. (**Matt. 27:53** lezen) Zo zal ook zeer zeker, als de levende Gemeente weggenomen wordt, er wat plaats vinden.

Misschien dat door die schrik de achtergeblevenen dan pas tot de ontdekking komen, dat hun moderne theologische opvattingen klatergoud zijn en van generlei waarde is. Dan zal men de professoren en doctors in de godgeleerdheid, ook de bisschoppen, kardinalen en de paus, die hun altijd verkeerd voorgegaan zijn, verwijten, dat zij hen bedrogen hebben.

Maar door die schrik zullen sommigen van die geleerden tot bekering misschien komen en nog vele anderen zullen zich nog tot de Heer wenden en Hem in benauwdheid aanroepen. Want weet u, wat de Heer gaat doen?

In **vers 19** zegt Hij: **“Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik”**. Let u op, want Jezus heeft ook dan zondaren nog lief. Zo komt er in die tijd nog een opwekking voor deze gemeente. Door deze tuchtiging in de tijd van de grote verdrukking zullen velen tot het inzicht komen van dat klatergoud en tot de ontdekking komen van hun naaktheid.

De geschiedenis herhaalt zich: Adam en Eva dachten, dat zij hun naaktheid zo goed hadden bedekt voor God. Zij hadden immers voor zichzelf kleding gemaakt en voor elkaars oog de naaktheid bedekt. Maar toen kwam God in het paradijs en toen bleek, dat zij voor God nog even naakt waren als daarvoor. God zei: **“Adam, waar zijt gij”**.

En Adam vreesde, want hij was naakt, Er is maar één kledingstuk, dat onze naaktheid kan bedekken en wat God Zelf ons gegeven heeft in het Lam; en dat alleen door het geloof, dat God ons schenkt.

En zo zal het straks ook gaan met Laodicea, als het ontdekken zal, dat voor God heel de beschaving en cultuur van de wereld en de geweldige toegenomen kennis en wetenschap van de laatste tijd, geen waarde hebben en alles wegvalt onder Gods oordelen en gerichten, als de Heer straks Zijn heerschappij gaat uitoefenen met Zijn bij Hem opgenomen Gemeente. Dat zal de tuchtiging en bestraffing zijn voor allen, die Hij liefheeft en die zich dan zullen bekeren.

Dank God, want dan gaan de profetieën in vervulling, waarvan wij er vele vinden in het Oude Testament, onder andere: **“want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid”**. (**Jes. 26:9**)

Nu niet, zij lachen er om en men heeft geen eerbied voor het Goddelijke gezag. Daarom zal God moeten ingrijpen. En dit zal gebeuren, als de troon, die Johannes zag in **Openbaring 4:2** (**“en zie, er stond een troon in de hemel”**.) gezet zal worden in de hemelse gewesten, waar nu de troon des satans nog is en die troon dan een gerichtstroon zal zijn, vanwaar uit oordelen en gerichten zullen uitgaan.

Bijbelstudie Centrum – uitgereid seminar in 7 delen over:
“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”.

Het is een machtige openbaring vanuit het Woord en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.

zevende avond

En dan staat er verder in **vers 19**: **“wees dan ijverig en bekeer u”**. Dat is geen ijverig zijn in eigen kracht, maar naar Zijn stem luisterend vurig van Geest worden, om in die tijd van verdrukking op te komen voor de zaak des Heren.

Jezus zegt in **vers 20**: **“Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij”**. Het resultaat zal zijn, dat als naooft een grote schare, die niemand kan tellen, behouden wordt uit de grote verdrukking.

(Openbaring 7:14) **“En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams”**.

En Jezus belooft hen in **vers 21**: **“Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon”**.

Wij zouden ogenschijnlijk denken, dat deze lauwe kerk, die door de verdrukking gaat, toch dezelfde heerlijkheid krijgt als Filadelfia, maar dat is maar schijn. Hun heerlijkheid is in werkelijkheid veel geringer.

Jezus zegt niet: **“Wie overwint, zal met Mij in de bruiloftzaal gaan”**, want dat kan niet meer; die zaal is gesloten. Ook niet: **“die zal met Mij naar het Vaderhuis gaan met de vele woningen, waar Ik u een plaats bereid heb”**; ook dit is voorbij.

Ook zullen zij de heerlijkheid niet van de Vader op Zijn troon aanschouwen, of, zoals Jezus tegen Filadelfia zegt: **“Hen zal Ik maken tot een zuil in de tempel Mijns Gods”**, de tempel in de hemel, in het hemelse Jeruzalem, vol kinderen Gods, die de naam zullen krijgen van Zijn God en de stad van Zijn God. Zij zullen inwoners zijn van het hemelse Jeruzalem.

Maar hier zegt Jezus: **“hen zal ik geven met Mij te zitten op Mijn troon”**. Dit is een aardse troon, de troon van David, die Jezus nu nog niet in bezit heeft, maar waarvan Hij hier getuigt, nadat Hij al meer dan 65 jaar geleden opgenomen was in heerlijkheid en al die tijd op de troon van Zijn Vader zat.

Deze brieven heeft Johannes gekregen ongeveer 90 jaar na Christus. Dit is dus nog niet bewaarheid; maar wij zien wel in vele gebeurtenissen, dat het niet zo lang meer zal uitblijven, dat Jeruzalem de stad weer zal worden van de grote Koning, waar de troon Davids opgericht zal worden over Israël en al de volken, die op de aarde wonen.

Voor hen, die naar Zijn stem hebben geluisterd en Hem door de grote verdrukking heen trouw gediend hebben en hun goed en bloed daarvoor hebben gegeven en velen als martelaren gestorven zijn, zullen in het duizendjarig rijk met Hem nog een aardse heerlijkheid krijgen, gelijk die van Israël en met Hem op aarde regeren.

(Openb. 20:4) **“En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang”**.

Zo is er verschil in heerlijkheid; Filadelfia zal de Naam dragen van God en Gods aangezicht zien, terwijl Laodicea een aardse taak krijgen.

Laten wij onze tijd verstaan, want kort zal het nog duren, dat de Filadelfia gemeente nog hier op aarde is. God heeft haast en de zaak des Heren dringt. En er dreigen vandaag duizenden zielen verloren te gaan, die wij niet meer kunnen bereiken door het gewone evangelie van de genade.

Bijbelstudie Centrum – uitgereid seminar in 7 delen over:
“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”.

Het is een machtige openbaring vanuit het Woord en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.

zevende avond

Maar de Gemeente moet komen op haar plaats, want dat is nu eenmaal het plan Gods, dat Jezus Zijn strenge en machtige hand gaat openbaren door middel van de Gemeente, die met Hem regeren zal vanuit de hemelse gewesten. Want Jezus wil zo met Zijn Gemeente nog zielen bereiken.

Daarom lezen wij in **Openb. 6**, dat, als het Lam de zegels gaat openen (daar is het wachten op) de Gemeente het bevel gaat geven met macht: “Kom”, en dan gaat er ook een macht uit over deze hele wereld, die bewerkstelligt, dat die schare uit de grote verdrukking gaat komen, want vele zullen dan gered worden, als brandhout uit het vuur.

Gods zaak heeft haast en Gods zaak moet uw en mijn zaak zijn. En die zaak is: “Kom spoedig Here Jezus en breng ons op onze plaats, want de hele schepping zucht en schreeuwt, ja, is in barensnood en jammert, waar gaat het naar toe”!

Wij weten het: naar de openbaring van de zonen Gods, de Gemeente. Want zolang zij nog niet bevrijd is, is de schepping nog aan de vruchteloosheid onderworpen. Daarom moeten wij wakende en biddende zijn, opdat de heerlijkheid van de Morgenster in onze harten kan opgaan.

Daarom roepen wij met de Geest: “Kom spoedig Here Jezus”.

De Heer Zegene u.
Amen.