

**Bijbelstudie Centrum** – uitgebreid seminar in 7 delen over:  
**“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”**.

Het is een machtige openbaring vanuit het Woord en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.

**tweede avond**

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze speciale ingrijpende studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven.

Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen en te bestuderen.

Vragen, die er bij het lezen van deze speciale studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze speciale studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze speciale studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze speciale studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft.

Alleen met het verstand en met rede is deze speciale studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



**2 Petrus 1:19**

Waarschuwing vooraf: het is een zeer ingrijpend onderwerp! Maar er staat geschreven in 2 Tim. 4:2-4: **“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”**.

Bijbelstudie Centrum – uitgereid seminar in 7 delen over:  
**“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”**.

Het is een machtige openbaring vanuit het Woord en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.

**tweede avond**

**Tweede zendschrijven.** We gaan lezen: **Openbaring 2:8-11.** *“En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna: Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden: Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden”*.

We behandelen nu de brief van Smyrna en ook deze stad is het zinnebeeld van de wereld, maar met een heel ander aspect in verband met de boodschap aan de Gemeente.

Het is weer een drievoudige boodschap voor ons persoonlijk, voor die plaatselijke gemeente en voor de hele Gemeente door de loop der eeuwen heen tot haar voleinding. In Smyrna vinden wij kennelijk het tweede tijdperk van de Gemeente.

Wij willen nu eerst de plaatselijke toestand nader bekijken. Smyrna lag ook aan de Egeïsche zee, ongeveer 64 km. noordwaarts van Efeze en was ook een havenstad met veel handel en verkeer.

Zij was bekend door de vele kostbare balsemsorten en specerijen, die daar verhandeld werden, onder andere mirre, waar zij waarschijnlijk ook haar naam aan te danken heeft. Want in het Midden Oosten werden veel kostbare zalven bereid met oliën waarmee men zich zalfde, zoals de nardussen soorten, die wij ook in de Bijbel vinden, waarvan Smyrna het handelscentrum was.

Maar wij willen bijzonder opletten op het andere aspect. Ook Smyrna is dus het zinnebeeld van de wereld, maar in samenwerking met een synagoge des satans waarvan hier sprake is.

Dit vinden wij in **vers 9b:** *“en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans”*.

Zien wij in Efeze het zinnebeeld van een zondige boze wereld, die buiten God leeft en helemaal in het boze ligt, zo zien wij in Smyrna het zinnebeeld van de wereld, die in vijandschap is tegen God en Zijn kinderen. Het is een vijandschap, die overal ontstaat door de samenwerking met de synagoge des satans, van hen, die zeggen, *“dat zij Joden zijn, doch het niet zijn”*.

En wat bedoelt Hij daarmee? Wat hun natuurlijke afkomst en geboorte betreft, waren zij Joden, Israëlieten, maar geestelijk waren zij het niet. Jood betekent: “Godlover”. Jood is afgeleid van Juda, wat “God loven” betekent.

Hier hebben wij dus naam Joden, die aan de buitenkant misschien streng orthodox godsdienstig waren, maar in hun handel en wandel als de wereld. Het waren naam Joden, zoals er ook vandaag vele naam Christenen zijn, die aan de buitenkant wel erg Christelijk, misschien zelfs orthodox Christelijk zijn, maar onveranderd zijn gebleven, onwedergeboren.

Nu zijn het juist deze groepen naam Joden en naam Christenen, die de waarachtige kinderen Gods vervolgen en willen uitroeien. Zij zijn zelf te vroom en te godsdienstig, om daar hun handen aan vuil te maken, maar dan beïnvloeden zij de wereld, om dit zaakje voor hen op te knappen.

Zo werd de Heer Jezus door de Romeinse overheid veroordeeld tot de kruisdood en gekruisigd, maar de vrome Joden eisten van Pilatus, dat hij Hem zou laten kruisigen. Zelf hielden zij hun handen daar vanaf, want daar waren zij te vroom en te godsdienstig voor, want dan zouden zij hun sabbat ontheiligen.

**Bijbelstudie Centrum** – uitgereid seminar in 7 delen over:  
**“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”**.

Het is een machtige openbaring vanuit het Woord en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.

**tweede avond**

Het waren de Farizeeën, Schriftgeleerden en Priesters, die aan de buitenkant godsdienstig waren. Zo is het altijd geweest en er is nog steeds niets veranderd.

In de verschrikkelijke Bartholomeüs nacht, voor diegenen die dit niet meer weten: de Bartholomeüsnacht (of wel “de bloedbruiloft” genaamd) was een massale moordpartij van de katholieken op de Franse protestanten, die plaatsvond in de nacht van 23 op 24 augustus 1572.

In die verschrikkelijke Bartholomeüs nacht, waarin zoveel kinderen Gods de marteldood ondergingen door het machtsmisbruik en de machtsinvloeden van de paus te Rome met zijn aanhang, liet diezelfde paus dit door de wereld opknappen en kon hij in diezelfde nacht rustig zijn “Te Deum” zingen en zijn gebeden opzeggen! Dit is het aspect, wat wij hier in het tweede zendschrijven vinden.

Voor alle duidelijkheid: Het “Te Deum” (de eerste twee woorden van *Te Deum Laudamus*, dat is Latijn voor “Wij loven U, o God”) is een hymne op basis van de Bijbel, die in de liturgie van de Katholieke Kerk gebruikt wordt.

In het eerste zendschrijven komt de boodschap tot ons, dat de Heer Jezus Zijn Gemeente in deze wereld als een kandelaar plaatst, om Zijn getuigen te zijn en om het licht van de Heer Jezus te laten schijnen in deze duistere wereld.

In dit tweede zendschrijven komt de boodschap van de Heer Jezus tot ons, dat Zijn Gemeente in deze wereld zal moeten lijden en dat wij hier met Hem verdrukking en vervolging zullen hebben, zoals de Heer Jezus dit zegt in **Joh. 16:33**: **“In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”**.

Op een andere plaats zegt Hij dat een dienstknecht niet meer is dan zijn meester (**Luc. 6:40**) **“Een discipel staat niet boven zijn meester”**. (**Joh. 15:18**) **“Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft”**.

Toch kunnen wij hier de Heer ook voor danken. Luister goed toe! In het eerste zendschrijven leert en zegt de Heer Jezus ons, welke dienst wij als Gemeente de wereld moeten bewijzen, want wij moeten Zijn getuige zijn, Zijn kandelaar in deze wereld en hiermee krijgen wij duidelijk de opdracht voor ogen, welke dienst wij als gelovigen in Christus aan de wereld moeten bewijzen.

Maar in de boodschap aan Smyrna leert de Heer Jezus ons, welke dienst de wereld ons moet bewijzen, want het is een dienst, dat wij door de wereld vervolgd, versmaad, verdrukt worden en misschien de marteldood moeten ondergaan. Dat is een gezegende dienst, die de wereld ons moet bewijzen.

Het klinkt misschien wel vreemd; maar toch is het zo. Want dit lijden om Christus wille (het gaat hier niet over een lijden, dat over ons komt, omdat wij ongehoorzaam zijn of verkeerd handelen) komt over ons, omdat wij Hem gehoorzamen.

Wij zien dit bij de Here Jezus Zelf; Hij kwam om te dienen: **“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”**. (**Joh. 3:16**) Toch is Jezus gekruisigd.

Welnu, die dienst bewees het naam Jodendom en de wereld aan de Here Jezus. Hij moest Zichzelf niet kruisigen, maar die dienst moest de wereld Hem bewijzen en dat hebben zij ook gedaan. Dank God voor deze gezegende dienst!

Zo moet de wereld ook die dienst bewijzen aan het Lichaam van Jezus, Zijn Gemeente, want het lijden om Christus wil heeft een geweldig doel. Het lijden en de verdrukking, die de wereld ons aandoet, moet medewerken ten goede, want dat is de eerste zin van het lijden. Maar er is ook een lijden om Christus wil ten bate van het Lichaam van Christus.

**Bijbelstudie Centrum – uitgereid seminar in 7 delen over:  
“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”.**

Het is een machtige openbaring vanuit het Woord en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.

**tweede avond**

Er is nog een belangrijk doel en dat is het lijden om Christus wil opdat God straks gerechtvaardigd zal worden in Zijn rechtsgeving. Want door dat lijden worden kroongetuigen gemaakt, als God straks de wereld zal gaan richten.

Dan zullen de kinderen Gods, die door de wereld verdrukt en vervolgd zijn en de marteldood ondergaan hebben, de bewijsstukken en het bewijsmateriaal zijn, waardoor de wereld geen mogelijkheid van verontschuldiging meer zal hebben.

Het lijden om Christus wil brengt een grote zegen voort. In **Rom. 8:17b en 18** lezen wij: *“immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden”.*

Paulus zegt in **2 Cor. 4:16-17**: *“Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid”.*

Ieder mens en iedere naam Christen of naam Jood, die ons vervolgt, moeten wij hartelijk danken, omdat die juist de kroon op ons hoofd zet. Zij willen echter die kroon er af halen en ons belasteren; maar in werkelijkheid zetten zij die kroon er juist op, want God laat alle dingen medewerken ten goede, die Hem liefhebben.

Hebben wij geen wonderbare God? Hij doet zelfs het kwade meewerken ten goede. Daarom zegt Jezus in **Matth. 5:10-12**: *“Zalig de vervolgd om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd”.*

Zij bewerken voor ons dus een alles verre te boven gaand gewicht van heerlijkheid. Het gewicht van ons kruis gaat nooit boven onze kracht, want de Heer draagt het Zelf met ons mee en Hij draagt zelfs het zwaarste eind. Laten wij ons verheugen, want zo worden wij klaargemaakt voor de heerlijkheid.

Dit vinden wij in dit zendschrijven bijzonder uitgebeeld, als Jezus hier zegt: *“en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans”.*

Synagoge betekent leerhuis, een leerhuis, waar Gods Woord geleerd en verkondigd wordt. Hierin krijgen wij een diepe lering, want het wil zeggen, dat er een huis is, waar Gods Woord verkondigd en geleerd wordt, terwijl het toch een synagoge des satans is.

Jezus moet in Zijn dagen ook zeggen over de Farizeeën en Schriftgeleerden, dat zij op de stoel van Mozes zitten en dat men moest doen, wat zij leerden, maar dat men niet naar hun daden moest zien en doen, want die waren daarmee in volslagen tegenspraak.

Zo zien wij, dat tegenwoordig zelfs de meest rechtszinnige kerk toch een synagoge des satans kan zijn, het ligt er maar aan, wie er achter staat. Is de beweeggrond de Geest van Christus of is het de onveranderde oude mens, die ook daarmee voordeel wil behalen.

Want met godsdienst kan je ook nog voordeel behalen en tot eer en aanzien in deze wereld komen, of een hoge positie krijgen. Met godsdienst is het ook mogelijk je rijk te maken, of om als kerkvorst een machtspositie te veroveren en toch is dat alles een synagoge des satans.

Wat heerlijk begint **vers 9**: *“Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt”.* In het eerste zendschrijven zegt Jezus: *“Ik weet uw werken en inspanning”*, maar hier weet Hij van hun *“verdrukking en armoede”.*

In het eerste zendschrijven weet Jezus wat zij deden en wat zij gedaan hebben, maar in het tweede weet Jezus, wat Zijn Gemeente aangedaan wordt door de wereld. Hij weet alles!

Bijbelstudie Centrum – uitgereid seminar in 7 delen over:  
**“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”**.

Het is een machtige openbaring vanuit het Woord en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.

**tweede avond**

Hij weet onze werken, onze gedachten, maar Hij weet ook ons lijden en alles wat ons aangedaan wordt. **“Ik weet uw verdrukking en armoede”** en daarom weten wij ook, dat wij in dat lijden niet alleen staan.

Jezus was in Zijn kruislijden alleen, want allen hadden Hem verlaten, zelfs Zijn liefste discipelen zoals, Johannes, Jacobus en Petrus.

Deze drie nemen een bijzondere plaats in en zij waren ook met Hem op de berg der verheerlijking; maar op het kruis was Hij alleen. Wij echter zijn in ons lijden nooit alleen, want Jezus weet het en gaat naast ons staan en draagt voor ons het zwaarste eind van het kruis.

Jezus zegt dan ook: **“Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt”**. Al mogen wij dan hier naar de wereldse maatstaf arm zijn, naar de hemelse maatstaf van God en Christus zijn wij juist schatrijk.

In vers 10 lezen wij: **“Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen”**.

Dit woord is allereerst letterlijk vervuld aan die plaatselijke gemeente te Smyrna. Er is, zoals Jezus hier profeteerde, door de naam Joden een grote vervolging ontketend, doordat zij het stadsbestuur beïnvloeden en dus hun macht misbruikten, om die Christen gemeenten uit te roeien. Eén van de bekende martelaren, die daar levend verbrand is geworden, is Polycarpus. Hij was een directe discipel van Timotheüs.

Polycarpus was daar in die dagen de engel der gemeente en werd op 86 jarige leeftijd verbrand op de heuvel, waartegen Smyrna gebouwd is, de Pagus.

Smyrna bestaat nog steeds, al is het een vervallen stad. Maar op de helling is Polycarpus verbrand geworden en kort daarop werd die helling met bloed geverfd van 1500 Christenen, die daar letterlijk de marteldood ondergingen en enkele dagen later nog eens 800. Dat zal wel precies tien dagen geduurd hebben, zoals Jezus hier zegt. De naam Smyrna betekent: **“bitterheid”**.

Smyrna is het tijdperk van de grote vervolgingen van de Christelijke Gemeente. In het jaar 170 brak onder keizer Nero de eerste massale Christenvervolgingen uit in het hele Romeinse rijk en dit heeft precies geduurd, zoals Jezus ook profetisch zegt: tien dagen.

Het waren echter geen tien dagen van 24 uur, maar regeringsdagen en dat wil zeggen: 10 regeringstermijnen van 10 opeenvolgende Romeinse keizers, waarvan Nero de eerste was.

Dit is een vreselijke tijd geweest. De Christenen werden te vuur en te zwaard vervolgd en het ging eigenlijk om de ontzettende strijd wie er “Heer” was, namelijk de keizer van Rome of de Heer Jezus.

Van de Christenen werden geen moeilijke dingen gevraagd, want zij konden op gemakkelijke wijze hun leven behouden door wat wierook te leggen op het altaar van de keizer, om daarmee hem eer te geven, te aanbidden en te offeren.

Maar de Heer Jezus roept hun toe: **“Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens”**. Achter dat werk zat de satan. Satan heeft een synagoge, maar hij heeft ook zijn wereldlijke macht en deze wereldlijke keizers van het Romeinse imperium waren eigenlijk prototypen van de antichrist, die aan het einde van deze genade bedeling komt als een geweldige Caesar, een wereld dictator en die zal het bloed van de martelaren weer bij stromen doen vloeien.

Het ging er om, wie Heer zou zijn en toch heeft Nero, zoals de overlevering zegt, vlak voor zijn dood moeten zeggen: **“Zo hebt gij Nazareeër toch overwonnen”**. Hoe meer hij de Christenen vervolgde, des te meer werd het fundament gelegd van de Gemeente, die gebouwd werd. Jezus is Overwinnaar, zelfs door de dood heen!

**Bijbelstudie Centrum** – uitgereid seminar in 7 delen over:  
**“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”**.

Het is een machtige openbaring vanuit het Woord en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.

**tweede avond**

Dit heeft geduurd van het jaar 170 tot het jaar 313, want toen kwam de elfde Romeinse keizer; Constantijn de Grote, die het Christendom aannam, maar de Bileam werd. Hij was een valse profeet, die de kerkvaders nog altijd vereren en dat is verschrikkelijk, want hij nam wel in naam het Christendom aan, maar is nooit werkelijk bekeerd geworden.

In het concilie van Trente (dat is Turijn) gaf hij het Christendom niet alleen vrijheid, maar verhief het tot de staatsgodsdienst. De duivel gooide namelijk het roer om, want hij zag, dat hij door de grote Christen vervolgingen niet opschoot, maar integendeel, dat de Gemeente van Christus steeds groter en krachtiger werd. Toen ging hij de Bileamsraad geven, waarvan de volgende zendbrief spreekt.

Tien is een profetisch getal, zoals wij al meermalen in onze Bijbelstudies gehoord hebben. Bij tien maakt God altijd een voleinding en toen onder tien achtereenvolgende keizers de Gemeente Gods vervolgd werd, was het genoeg.

Toen God tienmaal een Scheppingswoord gesproken had, was het voleindigd, zoals wij dat vinden in **Gen.1**. Tien maal heeft God gesproken in Egypte, waardoor over Egypte en Farao de tien plagen kwamen en daarmee was het voleindigd; er kwam geen elfde plaag, want bij de tiende is Israël uit Egypte verlost geworden.

Toen God Zijn wet en geboden gaf, sprak Hij tienmaal en gaf de volledige wet op twee tafelen. Het zijn de tien geboden of tien Woorden Gods. Zo vinden wij het getal tien altijd weer terug, ook aan het einde van deze genade bedeling. Jezus zegt, dat het dan zal zijn als tien maagden, vijf daarvan waren wijs en gaan de bruilofts-zaal in, maar de andere vijf zijn dwaas en blijven buiten. Dat is de voleinding van de Gemeente en de genade bedeling.

Deze wereldmachten krijgen ook in tien hun voleinding. Daniël heeft het aanschouwd, eerst door een droom van Nebukadnezar: het wereldbeeld stond op voeten met tien tenen en bij de tien tenen komt de steen, die de Heer Jezus is, die terug zal komen om dat hele wereldbeeld te vergruizen en al deze wereldmachten te niet te doen, om Zelf Zijn Koninkrijk op te richten.

Johannes zag het later bij de vier verscheurende dieren, waarvan het laatste tien horens heeft en dan komt de Heer Jezus er een einde aan maken. Deze tien is de tien statenbond, waar de wereld momenteel zo hard aanwerkt en vele Christenen schreeuwen, dat het komen moet, een verenigd Europa, een verenigde Wereld!

En de statenbond zal straks komen onder leiding van de antichrist en dat is het gruwelijke einde. De Gemeente is dan al bij de Heer, want dan komt Hij met Zijn Gemeente terug op aarde om er een einde aan te maken, om al de -ismen te vernietigen, zoals socialisme, communisme, humanisme, enzovoort. Al deze regerings- en godsdienstige vormen zullen verdwijnen en dan komt de Theocratie, de Christocratie en Godsregering.

Zo zien wij, dat dit tweede profetische tijdperk afliep in 313, nadat tien keizers geregeerd hadden en de elfde het Christendom vrijheid gaf. Het heeft ons ook nu nog iets te zeggen, want de Christenvervolgingen gaan ook nu nog door. Nog altijd wordt de ware Gemeente vervolgd en verdrukt.

Wij denken aan onze broeders en zusters in het verre- en nabije Oosten; hoe Watchman Nee jaren lang in de gevangenis zat en hoe men in communistisch China, weer vele waarachtige Christenen gekruisigd heeft, zelfs met het hoofd naar beneden.

Daar zijn ook nog naam Christenen, maar die krijgen eer van de communisten als “christelijke kerken” en daarmee vrijheid, want de wereld heeft op een naam christen niets tegen. Zij werkt nog altijd graag samen met de synagoge des satans, totdat God en Jezus Christus de wereld dictator en de valse profeet in het hart geeft, om deze hoer (de valse kerk) te vernietigen. Zo is het altijd geweest en zal ook zo zijn voleinding krijgen.

**Bijbelstudie Centrum** – uitgereid seminar in 7 delen over:  
**“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”**.

Het is een machtige openbaring vanuit het Woord en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.

**tweede avond**

Zo heeft ook de demonisch bezeten Hitler met zijn partij zich de hulp van rooms katholiek kapitaal laten welgevallen, om zo aan de macht te komen. Want Rome duchtte het communisme en daardoor was zij bevreesd haar macht te verliezen in Duitsland; en ook zijn er vele protestanten geweest, die Hitler mede aan de macht geholpen hebben. Dit vond Hitler prima, maar toen hij eenmaal op het toppunt van zijn macht was, ging hij ook hen vernietigen, want hun goud en zilver kon hij wel gebruiken.

Straks zal zo ook de antichrist aan de macht komen door een wereldkerk, waar men nu zo enthousiast aan bezig is te werken. De wereldraad van kerken is hard bezig een macht in het zadel te brengen, die in werkelijkheid de antichristelijke wereldmacht zal zijn, maar als deze eenmaal in het zadel zit, dan zal hij zich tegen die hoer (de wereldkerk) keren en haar plunderen, want haar goud en zilver, dat opgehoopt ligt in hun kathedralen en kerken, zal hij kunnen gebruiken, zoals wij dit in Openbaring duidelijk geprofeteerd vinden.

God dank, dat dan de ware Bruid van Christus al bij haar Heer is, want dat maakt de Gemeente op aarde niet mee, maar zal dit vanuit de hemel zien. Dan zullen deze tien dagen ook in die zin haar volheid krijgen, want het blijft doorgaan, totdat de tien maagden haar voleinding hebben gekregen.

De Christenvervolgingen zullen blijven, zoals deze er ook vandaag steeds zijn en werkelijk niet alleen in het nabije- en verre Oosten en Afrika, maar ook, waar Rome de macht heeft (in Spanje, Portugal. De landen van Zuid Amerika), zijn er vervolgingen van de anders denkenden.

In geen enkele krant wordt daar iets over gerept, maar men heeft in Zuid Amerika hele Christen gemeenten uitgeroeid en dan noemen sommige protestanten hen nog *“onze roomse broeders”*. Het is inderdaad een synagoge des satans.

Natuurlijk zijn er in die kerk nog werkelijke broeders, zoals wij het ook in het volgende zendschrijven vinden, maar dan zullen zij er uit moeten gaan, anders zullen zij met haar omkomen. Jezus roept in **Openbaring 18:4** het uit: **“Gaat uit van haar”**, want daar horen wij niet thuis. Daarom zal ook deze verdrukking van tien dagen een voleinding krijgen.

We zijn bezig met **Openbaring 2:10**. Laten we het nogmaals lezen: **“Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen”**.

Voor de plaatselijke gemeente van Smyrna was het letterlijk tien dagen van 24 uur; maar voor de profetische Christen periode zijn het de tien achtereenvolgende keizers van Rome geweest. Daarom roept de Heer in **Openbaring 2:10b**: **“Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens”**.

In **vers 11b** zegt Hij ook: **“Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden”**.

Lijden, vervolging en verdrukking is nooit aangenaam naar het vlees en het is vanzelfsprekend, dat wij ook als Christenen hiervoor bevreesd zijn. Het zou zelfs onnatuurlijk wezen, als wij hier niet bevreesd voor waren, want zelf de Heer Jezus is in de Hof van Gethsemane nog bevreesd geworden, al was deze vrees heel wat dieper dan ons lijden, want Hij moest tot zonde gemaakt worden.

Daarom zegt Jezus in **vers 10**: **“Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult”**. De Heer heeft geen enkele klacht tegen deze gemeente en Hij verwijt hen ook niet, dat zij bevreesd zijn voor het lijden. Maar als wij mensen toeroepen: **“Weest niet bevreesd”**, dan is dat een wat goedkope bemoediging.

Maar als Jezus zegt: **“Weest niet bevreesd”**, dan is dit woord met kracht en macht en het wil zeggen, dat Hij, die ons leven is met ons meelijdt en meevoelt, want Hij weet onze verdrukking en armoede.

Hij die naast en in ons is, die alle macht heeft in hemel en op aarde en onder Wiens voeten alles onderworpen is; aan Hem is dan ook de macht van de vrees onderworpen. Vrees is een demon, het is één van de grootste

**Bijbelstudie Centrum** – uitgereid seminar in 7 delen over:  
**“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”**.

Het is een machtige openbaring vanuit het Woord en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.

**tweede avond**

handlangers van de satan. Daarom roept Jezus: **“Weest niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult”**, want Hij dient Zich aan die lijdende Gemeente aan als: **“Dit zegt de eerste en de laatste”**.

Als Jezus de eerste in ons leven is, dan zal Hij ook de Laatste zijn en dat betekent, dat Hij alles is. Laat de Heer voor u zorgen en laat Hij het dan voor u doen, maar wij moeten alleen op Hem blijven zien.

Toen Petrus en de discipelen in de storm op het meer van Galilea in grote nood waren en dreigden te verdrinken, wandelde de Here Jezus over de hoge golven naar hen. Zij schreeuwden van vrees, denkende dat het een spook was.

Toen riep Jezus hen toe: **“Weest niet bevreesd, want Ik ben het”**. De vrees wijkt en Petrus zeg: **“Heer, als Gij het zijt, zeg dan, dat ik tot U kan komen”**. Jezus zegt: **“Kom”**, en Petrus kon zo buiten het scheepje stappen en liep over de golven, zolang hij op Jezus zag.

Toen hij echter weer op de wind en de golven ging zien, begon hij te zinken; maar dan is Jezus getrouw en grijpt Petrus bij de hand en zegt: **“Wat zijt gij gaan twifelen, kleingelovige”**.

Wat hebben wij toch een heerlijke Heiland, die voor Zijn kinderen zorgt! Daarom dient Jezus Zich aan als: **“Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is (Hij heeft de vervloekingsdood ondergaan) en levend geworden”**.

Hij dient Zich daarom aan in deze gemeente, opdat zij niet zullen vrezen voor de lichamelijke dood, want die wordt de doorgang tot het eeuwige, heerlijke opstandingsleven, dat een onvernietigbaar leven is. Daar staat Hij garant voor, want daarvoor heeft Hij Zijn eigen leven gegeven.

Daarom roept Hij hen ook toe: **“Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens”**. Zij krijgen bijzonder loon en kroon. Alle kinderen Gods hebben wel eeuwig leven, want de behoudenis is een genade geschenk, dat God ons gegeven heeft in Jezus Christus; maar de kroon des levens wordt niet aan iedereen gegeven.

Straks voor de rechterstoel deelt Jezus aan Zijn getrouwen loon en kroon uit. Elk kind van God, dat hier smaadheid, verdrukking en vervolging heeft ondergaan en heeft moeten lijden om Jezus wil, krijgt straks een kroon des levens, mits het in dit lijden volhard heeft en getrouw geweest is.

Dit vinden wij ook in **Jac. 1:12**: **“Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben”**.

Nu komt het laatste in **vers 11**: **“Wie overwint zal van de tweede dood geen schade lijden”**. Wij vinden in het Nieuwe Testament twee “doden” vermeld. De eerste dood is de lichamelijke dood, het sterven hier.

De tweede dood ondergaan allen, wier namen niet geschreven staan in het Boek des Levens van het Lam, want die gaan met satan en zijn demonen in de poel des vuurs; en dat is de tweede dood, waaruit geen opstanding mogelijk is, een eeuwig verderf.

Wat betekent het nu hier? Gods kinderen komen toch niet in de tweede dood? Integendeel, Gods kind zal de dood niet meer zien, want hij is uit de dood overgegaan in het Leven. Hier hebben wij een geheimenis, een verborgenheid.

Er is voor satan met zijn boze engelen en geesten en voor de verharde mens, die onbekeerlijk is, een tweede dood, die hen wacht. Zij ondergaan dus ook de eerste dood, want als zij in hun zonde sterven, komt hun ziel in het dodenrijk, waar zij moeten wachten op het eindoordeel voor de grote Witte Troon. (**Openb. 20:11**)



**Bijbelstudie Centrum – uitgereid seminar in 7 delen over:  
“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”.**

Het is een machtige openbaring vanuit het Woord en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.

**tweede avond**

Voor de Gemeente is het anders. Onze dood heeft al plaats gevonden op het kruis van Golgotha, waar de Heer in onze plaats gestorven is en wij met Hem, daardoor hebben wij nu het eeuwige leven ontvangen en hebben wij alles wat wij bezitten aan stoffelijke en geestelijke goederen, aan gaven en talenten voor onszelf in de dood gebracht en aan Jezus overgegeven, opdat, doordat wij het zelf verliezen, het door Hem geheiligd kan worden.

Maar straks zullen er zijn, die naakt ingaan; zij hebben wel eeuwig leven maar al het andere hebben zij voor zichzelf gehouden en dan zullen zij het juist verliezen, maar wie het nu in de dood brengt en het dus prijs wil geven om Jezus wil, dan wordt het geheiligd en ontvangen wij het honderdvoudige terug.

Ook alle offerranden, die wij in liefde voor Jezus aan zending en aan het werk des Heren gegeven hebben, is geen verlies, maar eeuwige winst. Daarom zegt Jezus: **“Wie overwint (dat wil zeggen wie alles prijs geeft) zal van de tweede dood geen schade lijden”.**

Wij lezen nogmaals 1 Cor. 3:11-15: **“Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen”.**

Wij behoeven dus niet bevreesd te zijn voor het lijden, want de Heer geeft genade genoeg. Dit lezen wij in Fil. 1:29-30: **“Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, in dezelfde strijd, die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort”.**

Ga nu niet denken, dat u nooit stand zult kunnen houden, omdat u bevreesd bent. Dat is heel natuurlijk en dat ben ik ook; maar wij behoeven er nu nog niet bevreesd voor te zijn en als het komt, is Jezus er, die ons toeroept: **“Weest niet bevreesd, want Ik ben met u”.**

Zo zegt Petrus van deze genade in 1 Petr. 4:12-14: **“Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust”.**

Jezus heeft het kruis op Zich genomen en de schande verdragen, daar Hij zag op de vreugde, die voor Hem lag. Hebr. 12:2. **“Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods”.**

Laten wij dat ook doen, want dat kruis brengt ons de toegang tot Zijn eeuwige heerlijkheid.

Tot zover, volgende week gaan we verder.

De Heer Zegene u.  
Amen.