

Bijbelstudie Centrum  
**DE BREEDTE, LENGTE, HOOGTE EN DIEPTE VAN GODS LIEFDE**

Geachte Lezer,

Wij verheugen ons, u deze studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



**2 Petrus 1:19**

*alléén de Bijbel laten spreken  
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

**2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.**

Bijbelstudie Centrum  
DE BREEDE, LENGTE, HOOGTE EN DIEPTE VAN GODS LIEFDE

Lezen we eerst met elkaar lezen uit Ef. 3:14-21 *“Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem (God de Vader) zij de heerlijkheid in de gemeente in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen”.*

In vers 14 schrijft Paulus *“Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader”*. Wat is dat voor reden?

Die reden heeft hij in de *verzen 6-7* al moeten neerschrijven: *“(dit geheimenis), dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden (of, zoals een andere vertaling zegt: “mede ingelijfd”) en medegenoten (andere vert. “medebezitters”) van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave Gods, die mij geschonken is naar de werking Zijner kracht”.*

Dat is de reden, waarom Paulus in het bijzonder voor de Gemeente in gebed is gegaan. In de *verzen 16 t/m 19* hebben we gelezen, wat Paulus voor de Gemeente bidt. Paulus buigt zijn knieën en bidt voor de Gemeente, opdat God de Vader haar geve, dat zij zal komen tot de volheid van God, vervuld mag worden met alle volheid van God. De weg daartoe is, dat de Gemeente zal kennen de breedte, lengte, hoogte en diepte van de liefde Gods in Christus Jezus.

Ik wil met u samen enkele dingen vanuit de Schrift overdenken. Ik ben bijzonder bepaald bij dit Schriftgedeelte. De Heer leidt je steeds weer dieper in Zijn heerlijke waarheden en vooral in Zijn liefde. Laten we beginnen met *“de breedte van Gods liefde”*.

Om dat te kunnen verstaan, moeten we allereerst nagaan wat de Schrift met *“breedte”* bedoelt. Het gaat hier natuurlijk niet om menselijke maten. Laten we opslaan **Openb. 20:8-9**, waar we ook dat woord *“breedte”* tegenkomen.

*“en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen”.*

Uit *vers 9* leren we, wat de Schrift met *“breedte”* bedoelt. Dat is niet een bepaalde richting, maar in verband met *vers 8* kunnen we eigenlijk het beste zeggen: *“ze kwamen van alle kanten opzetten”*. En waar-toe? Met het doel om de legerplaats der heiligen en de geliefde stad te omsingelen; de heiligen die daar woonden en de stad die hun woonplaats is.

Als er over *“de breedte van Gods liefde”* wordt gesproken, dan houdt dat hiermee verband, dat God ons met Zijn liefde wil omsingelen. Voor het woord *“omsingelen”* vinden we in de grondtekst het Griekse woord: *“kukloo”* en dat wordt niet alleen vertaald met *“omsingelen”*, maar ook met *“omringen”*, *“omkringen”* of *“omgeven”*.

God wil komen tot u, tot mij en tot de gehele Gemeente, zodat wij door Zijn liefde worden omsingeld, omringd, omgeven, letterlijk helemaal omsloten, zoals het ook wel vertaald wordt. Daar gaan we een paar Schriftgedeelten over opslaan.

In **Ps. 32** vinden we dat woord twee keer. Eerst in *vers 7* *“Gij zijt mij een verbergings, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding”*. Een andere vertaling heeft staan: *“Gij omringt mij als mijn bevrijder”*.

Ja, dat wil God doen. Hij wil u en mij misschien eerst als het ware in het nauw brengen, om ons dan helemaal te omringen, te omsluiten, om onze bevrijder te zijn. Dan worden we ook vervuld met die jubelzangen.

Bijbelstudie Centrum  
**DE BREEDTE, LENGTE, HOOGTE EN DIEPTE VAN GODS LIEFDE**

Daar moet echter iets aan vooraf gaan en dat vinden we ook in die **Psalm**, nl. **vers 3-4a** *“Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag, want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij”*.

We zien, hoe God ons soms eerst in een nood moet brengen, om ons te kunnen bevrijden. Ook vijanden kunnen ons omsingelen en ons in nood brengen, maar dat is om ons te verderven. God echter wil ons redden.

In **vers 5** vinden we de weg daartoe: *“Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld van mijn zonde”*. Dan zien we dat omringen komen.

In **vers 10** wordt dat nog eens herhaald: *“Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid”*. In het Grieks zowel als in het Hebreeuws wordt voor “vertrouwen” hetzelfde woord gebruikt als voor “geloven”. “Goedertierenheid” mogen we ook vertalen met “genade”. Sommige vertalingen hebben dat dan ook staan *“die omringt Hij met genade”*.

Nu gaan we naar een andere **Psalm**, die ook van heerlijke dingen spreekt en daarin komt dat ook tweemaal voor. In **Ps. 139:5** hebben ze *“omringen”* vertaald met *“omgeven”* maar het betekent hetzelfde: *“Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt Uw hand op mij”*. Is dat niet heerlijk?

Een andere vertaling zegt: *“Gij houdt mij ingesloten en legt Uw hand op mij”*. Nog een andere vertaling: *“Gij zijt rondom mij”*. Zo staat het ook in **vers 3**, alleen de nieuwe vertaling heeft men daar een ander woord gebruikt. In onze vertaling staat: *“Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt gij vertrouwd”*. Nu is dat *“onderzoeken”* niet helemaal fout, want als God ons omringt, dan onderzoekt Hij ons ook. Maar toch heeft de Statenvertaling en ook andere vertalingen hebben hier staan *“Gij omringt mijn gaan en mijn liggen”*.

De Luther vertaling zegt: *“hetzij ik ga of lig, zo zijt Gij rondom mij”*. Gaan we al iets verstaan van *“de breedte van Gods liefde in Christus”* en zien we wat Gods bedoeling is? Dat we geheel door Hem omsloten worden.

Dat heeft wonderbare gevolgen, zoals we zullen zien. Want als we zo door God omsloten zijn, dan zijn we een rechtvaardige geworden. In **Ps. 142:8** staat: *“Voer mij uit de kerker, opdat ik Uw naam love; de rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer Gij mij weldoet”*.

Zolang we nog niet gered zijn, zijn we gevangenen van de zonde, van satan en zijn we in de gevangenis. Maar: God is onze bevrijder, Hij omsluit ons met Zijn liefde, Hij wil ons weldoen en dan gaan ook de rechtvaardigen ons ook omringen. Zo hoort het te zijn, zo moet het zijn. Als het niet zo is, dan is dat een ontzettend gebrek aan ons, Gods kinderen! De rechtvaardigen zullen mij omringen.

En daarvan zullen we nu een voorbeeld opslaan in het N.T. In **Hand. 14:19-20a** vindt u een geschiedenis, waarin een rechtvaardige, in dit geval Paulus, in grote moeite komt, omdat hij een getuige van de Heer Jezus is. **Hand. 14:19-20a** *“Maar er kwamen Joden van Antiochië en Ikonium, en zij praatten de scharen om en stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, menende, dat hij dood was. Doch toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad binnen”*.

De rechtvaardigen omringden Paulus, die door de steniging toch behoorlijke wonden gehad moet hebben en misschien wel gebroken of verbrijzelde beenderen. Maar hij stond op, want rechtvaardigen omringden hem. Wat waren dat voor rechtvaardigen?

Hier staat een ander woord: discipelen. Iedereen, die de Heer Jezus lief heeft en zijn hart aan de Heer Jezus gegeven heeft, is een rechtvaardige en dan ben je ook een discipel, dat betekent: een volgeling van Hem. Een volgeling, die achter Hem aan gaat en zich laat gebruiken om dezelfde liefde te betonen jegens de ander. Dat zijn discipelen. Wat voor de enkeling geldt, geldt ook voor de gehele Gemeente.

Bijbelstudie Centrum  
**DE BREEDTE, LENGTE, HOOGTE EN DIEPTE VAN GODS LIEFDE**

We lezen nu **Openb. 20:9-10a**, dat we daar straks ook gelezen hebben: *“En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel”*.

De vijand probeerde – en dat doet hij altijd – de legerplaats der heiligen te omsingelen en te vernietigen. Dat blijkt niet alleen voor het nieuwe Jeruzalem, straks op aarde tijdens het vreedrijk, maar het geldt ook nu al, want overal waar wij samen vergaderd zijn, is dat een legerplaats van heiligen, overal waar een Gemeente samenkomt.

Daarom is het zo belangrijk, dat de Gemeente omringd wordt door de Heer Zelf. Daarover staat een heerlijke belofte in het O.T. in **Zach. 2**. Daar gaat het ook om een legerplaats van heiligen, dat is dan straks Jeruzalem. We lezen vanaf **vers 4**, waar een engel tegen een andere engel zegt: *“Snel heen, spreek tot die jongeling: als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte van mensen en vee daarin. En ik zelf, luidt het Woord des Heren, zal haar een vurige muur zijn rondom, en heerlijkheid binnen in haar”*.

God wil een vurige muur rondom ons zijn, tot heerlijkheid in ons midden. Ik mag u wel zeggen, dat ik vrijwel elke keer dat ik het Woord mag verkondigen, eerst mijn knieën buig en vraag: Heer, wees gij een vurige muur rondom ons en tot heerlijkheid in ons midden. Dat gebed heeft de Heer altijd op een wonderbare wijze vervuld, waardoor ook een kleine Gemeente voor vele gevaren van uiteenvallen bewaard wordt. Bidt u mee daarvoor? Dat de Heer steeds een vurige muur mag zijn op alle plaatsen, rondom de woonplaats van Zijn heiligen, van Zijn gelovigen.

Ik wil nog iets meer laten zien van de breedte van Gods liefde. We kennen allemaal **Joh. 3:15** en toch slaan we het nu even op en lezen de **verzen 15-16** *“opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”*.

In **Joh. 15:13** zegt de Heer Jezus: *“Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden”*. Hij zette Zijn leven in voor Zijn vrienden, voor ons, zondaren, daar aan het hout van Golgotha, en hoe hing Hij daar aan dat hout?

Met uitgebreide armen. Eerder heeft Hij gezegd: *“Komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven”*. Tot het Joodse volk, dat Hij toch ook zo lief had, zei Hij: *“Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert”*.

Zij wilden niet. En willen wij in Hem blijven, binnen Zijn omringing? Paulus schrijft in **Hebr. 6:18** *“wij, die tot Hem de toevlucht genomen hebben”*. Hebben wij onze toevlucht tot Hem genomen? Als een paar mensen elkaar lief hebben en elkaar misschien een tijd niet hebben gezien, of wellicht elkaar vergeving moesten vragen, elkaar weer ontmoeten, wat gebeurt er dan? Dan omarmen ze elkaar, of niet? Dat is het beeld: Hij wil ons met Zijn liefde omsingelen, omgeven, omsluiten.

Nu gaan we zien de lengte van Gods liefde in Christus.

**Openb. 21:16** *“En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte; en hij mat de stad op met de stok; twaalfduizend stadiën; haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk”*.

Ja, dat kan ook niet anders, want van de liefde Gods, die dus uit God is, staat geschreven door Johannes: *“God is liefde”*. Johannes zegt niet: *“God heeft veel liefde”*, maar: *“God is Liefde”*. Hij is de verpersoonlijking van de volmaakte liefde. Diezelfde God is de eeuwige God.

Mozes heeft dat in **Psalms 90** moeten neerschrijven. Mozes, die zo bijzonder veel beleefde en ervoer van deze liefde. **Ps. 90:1-2** *“Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht; eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld had voortgebracht, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God”*. Wat betekent dat: *“van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God”*?

Bijbelstudie Centrum  
**DE BREEDTE, LENGTE, HOOGTE EN DIEPTE VAN GODS LIEFDE**

God is God zonder einde en zonder begin. Voordat God de aarde en de hemel schiep en alles, wat daarop en in is, voordat de tijd begon, was God daar al de eeuwige, die er altijd is en altijd zal zijn in de nooit begonnen en nooit eindigende eeuwigheid.

In die eeuwigheid, nog voordat de aarde en de hemel en de mens waren geschapen, had God ons al in Zijn voornemen lief, dus terwijl we er nog niet waren, toen er nog geen mens bestond. Maar God wist wat Hij zou gaan doen. Hij wilde mensen scheppen, die eens aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig zouden zijn. En zoals Hij Zijn Zoon lief heeft met een onvoorstelbaar grote liefde, zo wil God ook de mensen met diezelfde liefde lief hebben, zoals geschreven staat.

Jezus spreekt het uit in het Hogepriesterlijke Gebed. **Joh. 17:23** *“Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkene, dat Gij Mij gezond hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij lief gehad hebt”*

Er staat niet: *“lief hebt gekregen”* maar *“liefgehad hebt”*, dus al in de nooit begonnen eeuwigheid. God had de Zoon lief voor eeuwig. De Zoon is er altijd geweest, gelijk de Vader er altijd geweest is. Met dezelfde liefde heeft God Zijn kinderen lief. Daar kun je stil van worden, als je de lengte van die liefde gaat zien.

God gaat op een gegeven ogenblik in die nooit begonnen eeuwigheid, die nooit zal eindigen, tijdperken maken, om in ieder tijdperk dat te volbrengen, wat Hij zich voorgenomen had in Zijn Zoon. En zo gaat de Goddelijke liefde door die tijdperken heen met de mens mee, ondanks de zondeval.

Opdat tenslotte alles tot zijn recht gaat komen, als Hij Zijn Zoon, Zijn geliefde, naar deze donkere wereld zendt, om daar in onze plaats voor onze zonden te sterven. De breedte en lengte Zijner Liefde! Als straks die tijdperken door God voltooid zijn, we weten uit de Schrift dat het er zeven zijn, dan komen er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel, waar God alles en in allen zal zijn.

Dan wordt de nooit eindigende eeuwigheid weer voortgezet en daar wil Hij ons invoeren, opdat wij eeuwig in Zijn liefde zullen zijn. De lengte is niet te meten, want die is in de nooit begonnen eeuwigheid geweest en eindigt nooit. Als u dat eens stil tot u door laat dringen, dan wordt u van binnen in en in gelukkig. Dank U, o God, dat U ons hebt geroepen in de Zoon Uwer liefde en dat we dat mogen weten!

In **2 Tim. 1:9-10** staat *“die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden, doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht door het evangelie”*.

Wat een blijde boodschap! Paulus zegt het met nog andere woorden in **Ef. 1:3-6** *“Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met alle (staat in NBG “allerlei”) geestelijke zegen in het hemelse (staat in NBG “in de hemelse gewesten”) gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid Zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde”*.

En vers **11-12a** *“in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van Zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van Zijn heerlijkheid”*.

Ja, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding! Daarom zegt Paulus ook dat wonderlijke in **Rom. 8**, dat we met ons verstand niet kunnen vatten en ook niet moeten proberen te begrijpen. Met ons hart weten we het. Dat is het wonderbare, dat God het ons Zelf verklaard heeft door Zijn Geest en Zijn Woord. Met mijn verstand kan ik er niet bij, maar mijn hart weet het, want het is Zijn Geest, die met mijn geest getuigt wat de waarheid is.

**Rom. 8:28-30** *“Wij weten nu, dat (God) alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook te voren*

Bijbelstudie Centrum  
**DE BREEDTE, LENGTE, HOOGTE EN DIEPTE VAN GODS LIEFDE**

*bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijns Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders; en die Hij te voren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt*

Laten we wel bedenken, dat wij God niet gezocht en niet geroepen hebben, maar Hij ons! We worden ook door Hem vervolmaakt, want we zullen Hem zien zoals Hij is en aan Hem gelijk zijn. Wonderbare dingen!

Straks breekt de dag der eeuwigheid aan. Petrus schrijft daarover. Dan zijn de tijdperken voltooid en wordt de eeuwigheid weer voortgezet. Daarvoor zijn wij bestemd, zoals Petrus het in de **tweede brief** schrijft. Het zijn eigenlijk zijn laatste woorden, voordat hij de marteldood sterft. Want hij zat in de gevangenis en wist, dat zijn einde zou komen, dat hij gekruisigd zou worden.

In **2 Petr. 3:18** zegt Petrus: *“maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid”*.

U heeft allemaal wel eens in **Jeremia** gelezen, hoe God door deze profeet getuigt (**31:3b**): *“Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid”*.

Zonder aanvang, zonder einde. En als we ons in die liefde geborgen weten, dan weten we dat we voor eeuwig geborgen zijn. Ik hoef God niet vast te houden, God houdt mij vast; ik kan niet meer uit Zijn liefde loskomen. Hij omsluit mij, Hij is rondom mij.

Hoe groot is ook de hoogte van Gods liefde!

Daarover lezen we ook al in **Openb. 21:16b** *“haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk”*. Dat kan ook niet anders, de breedte van Gods liefde is ook de lengte van Gods liefde en is ook de hoogte van Gods liefde.

Eén van de liederen zegt ook: *“hoger dan de hoogste hemel!”* God is in Zijn volmaakte liefde afgedaald naar onze diepte door de zondeval. Paulus schrijft ervan in **Rom. 10:6-7**, waar we de hoogte en diepte vinden. *“Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal ten hemel opklimmen? namelijk om Christus te doen afdalen; of: Wie zal in de afgrond nederdalen? namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen”*.

Wel, als wij tot die heerlijkheid moesten opklimmen, zouden wij er nooit komen, we kunnen daar ook niet komen. Wat zegt God door de profeet Jesaja? **Jes. 57:15** *“Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens Naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik”*.

God is de Hoge, daarom is één van Zijn Namen: *“God, de Allerhoogste”*. Want Hij is de Hoge, een plaats, verheven boven de hoogste hemel. Hoe zouden wij daar ooit toe op kunnen klimmen voor onze redding?

Maar wat zegt God verder in dit Schriftgedeelte? *“In de Hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen oplevan”*.

In **Jes. 55:9** zegt God: *“Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten”*.

De Heer Jezus heeft gezegd: *“Ik ben van boven, gij zijt van beneden”*. Maar o, welk een liefde: God daalde in de Heer Jezus vanuit die hoogte neer tot onze diepte, waarin wij waren door onze diepe zonde.

Ook Johannes de Doper heeft hier van moeten getuigen. We vinden dat opgetekend in **Joh. 3:31-32** *“Die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt van de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen; wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij en Zijn getuigenis neemt niemand aan”*.

Bijbelstudie Centrum  
**DE BREEDTE, LENGTE, HOOGTE EN DIEPTE VAN GODS LIEFDE**

Wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij, opdat wij zouden kennen en weten. Daarom moest ook de vader van Johannes de Doper, toen hij vervuld werd met de Heilige Geest en die lofzang en profetie aanhief, zeggen hoe de opgang uit de hoge tot ons gekomen is om ons te beschijnen.

Ik vind dat zulke wondermooie woorden, die Zacharias, de vader van Johannes, mag uitspreken als een heerlijke getuigenis. **Luc. 1:78-79** *“door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de Opgang (“anatolè” = “opgang” of “Oosten”) uit de hoogte naar ons zal omzien, om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes”.*

Hij is Zelf nedergedaald. Ook in de Efeze brief staat het zo mooi, dat gaan we nog even samen lezen, dan zien we, dat de Heer Jezus uit de hoogte gekomen is, nedergedaald tot in het diepste toe, nl. in de afgrond, om daaruit weer omhoog te stijgen. Om de weg te worden voor iedere verloren zondaar, om die te behouden.

We kunnen niet zo diep gevallen zijn, dieper vallen dan de afgrond kunnen we niet. Er is nog wel een plaats die nog dieper is, dat is de eeuwige poel van het vuur, daar komt men nooit meer uit. Maar de afgrond is nu de diepste plaats en daar is de Heer Jezus heengegaan, in het diepste deel van het dodenrijk, om zondaren die verloren waren te redden. Net zo diep kunnen we gezonken of gevallen zijn, of de hoogte van Gods liefde redt ons daaruit, als we willen.

**Ef. 4:8-10** *“Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen. Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten? Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen”.*

Wat een heerlijke weg heeft de Heer Jezus voor ons gebaad. Hij liet Zich voor ons driemaal verhogen, nadat Hij Zich eerst zo diep vernederd had. De eerste verhoging, aan het kruis, was voor uw en mijn behoudenis. Hij liet Zich verhogen aan de schandpaal, waarvan Hij zegt: *“en als Ik verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken”*: de trekkende liefde Gods. Hiermee gaf Hij aan welke dood Hij zou sterven.

Daarna is Hij verhoogd tot onze rechtvaardiging. Want Hij is nedergedaald voor ons in het dodenrijk, om de oude mens met al zijn zonden daar achter te laten. Daarom zegt de profeet: *“Hij heeft al onze zonden geworpen in de diepte der oceaan”*. Hij nam die zonden op zich en droeg ze weg in de diepte en God ziet ze niet meer. Toen stond Hij op uit de doden en door Zijn opstanding zijn wij nu gerechtvaardigd. **Rom. 4:25** *“die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging”.*

*“Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken”.* **Fil. 2:9**. Opdat Hij alles tot volheid zou brengen, opdat Hij vanuit de hoogte de Heilige Geest uit kon storten.

**Rom. 5:5-6** *“omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven”.*

Leest u zelf eens in **Efeze 1** hoe God Hem verhoogd heeft boven alles en dat nu alles aan Zijn voeten is gelegd, alle machten. Die Heer heeft God ons gegeven als Hoofd om ons te heiligen en te volmaken, opdat we zullen worden als Hij. Geen macht, welke ook, kan dat weerstaan of tegenhouden. Daarom is daar die jubelzang van bevrijding!

In **Rom. 8:38-39** lezen we van al die machten en krachten; maar daar staat ook, dat geen hoogte en geen diepte ons kan scheiden van de liefde Gods, die is in de Heer Jezus. *“Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here”*. Geprezen zij Zijn wondervolle Naam!

Zo mogen we naar die volheid toegroeien. Leest u nog eens even wat hier bovenaan staat van **Ef. 4:8-21** *“Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede gaven gaf Hij aan de mensen. Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten? Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en*

Bijbelstudie Centrum  
DE BREEDTE, LENGTE, HOOGTE EN DIEPTE VAN GODS LIEFDE

*leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.*

*Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus”.*

En Paulus bidt in Ef. 3:19 *“en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods”*. Zonder die liefde komen we er niet.

Er wordt tegenwoordig van alle kante gevraagd: hoe moet je een Gemeente bouwen? Er wordt ook over gesproken en er worden zelfs schema's uitgegeven. Daar zijn werkelijk wel schema's bij, die Schriftuurlijk zijn. Maar weet u, waar ik zo bijzonder bij bepaald word?

Bij wat Paulus zegt: *“al zou ik alle gaven van profetie hebben, al zou ik alles weten, wat te weten is (ook over gemeenteopbouw), maar ik had de liefde niet, ik was een klinkend cimbaal of schallend koper”*. Lees **1 Cor. 13:2**. Er zijn Gemeenten, die zich heel nauwkeurig houden aan de Bijbelse blauwdruk en het wordt nog niks. Het zal ook nooit wat worden.

Maar als we deze breedte, lengte, hoogte en diepte gaan leren kennen en we ons met die Goddelijke liefde laten vervullen, dan gaat het vanzelf functioneren, ogenblikkelijk. Daar ontbreekt het ons aan.

Wat zou een man eraan hebben, als hij precies wist hoe hij voor zijn vrouw moest zorgen en hoe hij zijn huis moest besturen, als hij dat alles wel naar de letter wist en als de vrouw precies wist hoe ze het beste voor haar man kon zorgen, hoe ze zijn eten moest koken en de huishouding moest regelen, maar ze hadden elkaar niet lief!

Wat zou er dan van terecht komen denkt u? Maar als die man er vrijwel niets van zou weten en die vrouw ook niet, maar ze hadden elkaar lief, dan kwam alles vanzelf in orde, denkt u niet?

Wij maken ons vaak druk om dingen, maar wat zegt de Heer Jezus tegen de eerste Gemeente? Daar begon het gebrek al, we lezen het even uit **Openb. 2**, de brief aan de gemeente te Efeze. Wat hadden ze een pluspunten, we zouden er jaloers op kunnen worden. Want Jezus zegt: *“Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen”*.

Ze houden zich ook rein van verkeerde leringen van valse apostelen, die leugenaars zijn: *“en hebt verdragen om Mijns naams wil”*. Veel hebben ze geleden, maar, zegt de Heer, in **vers 3** *“Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenkt dan van welke hoogte gij zijt gevallen”*.

Ja, dat is een hoogte, die eerste liefde! En dat is de liefde Gods in de Heer Jezus, de Christus der Schriften. Laten we die niet verzaken. Als we daar niet naar terugkomen, komen we nooit tot die hoogte, ook als een Gemeente, die vruchtbaar functioneert tot eer van Zijn naam.

Als wij elkaar liefhebben, moet de wereld erkennen, dat wij Hem lief hebben. Zo gaan we naar de volmaking, waarvan we hebben gelezen in het laatste gedeelte van **vers 10** van Ef. 4 *“om alles tot volheid te brengen”*.

Waar bestaat dat voornamelijk uit? Neem maar de twee laatste verzen van Ef. 4, de **verzen 15-16** *“maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde (de Agapè, de Goddelijke liefde) in elk opzicht*



Bijbelstudie Centrum  
**DE BREEDE, LENGTE, HOOGTE EN DIEPTE VAN GODS LIEFDE**

*naar Hem toe, die het Hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde”.*

De liefde, mag ik het zo zeggen, is het Goddelijke cement, dat de leden aan elkaar hecht. Ik zal me in liefde hechten aan de Heer Jezus en mij in diezelfde liefde hechten aan mijn broeders en zusters. Geen menselijke specie, ook geen blauwdrukken, maar de liefde Gods moet ons aan elkaar doen hechten, zoals wij aan Christus gehecht zijn en Christus aan ons.

**Vers 16** *“En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde”.*

Daartoe is de Heer Jezus drie keer verhoogd, eerst aan het kruis tot onze behoudenis, toen verhoogd uit het dodenrijk tot onze rechtvaardiging en tenslotte verhoogd tot onze heiliging en volmaking.

Nu nog de diepte van Gods liefde.

Wij weten, dat God de Allerhoogste is, die in de Hoge woont. Maar de Schrift spreekt ook over satan, die in de diepte woont. **Openb. 2:24** *“Doch Ik zeg tot u allen, die voorts te Tyatira zijt, en deze leer niet hebt en die niet, gelijk zij zeggen, de diepten des satans hebt leren kennen”.* Helaas zijn daar in deze tijd ook heel wat mensen mee bezig, door zich met occultisme in te laten, door het gebruik van drugs.

Daarmee te doen aan spiritistische seances, transcendentale meditatie of yoga en dergelijke dingen of met ziekten naar zgn. magnetiseurs te lopen en noemt u verder maar op, amuletten en magnetische armbanden dragen: de diepten van de satan leren kennen. Dat is vreselijk.

Zouden we niet veel liever de diepten Gods willen leren kennen, want er is ook een diepte Gods. Daar spreekt Paulus van in de eerste Corinthse brief en dat is wonderbaar. **1 Cor. 2:10-12** *“Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is”.*

Ik wil dit nog even aanvullen. Er is ook voor satan een plaats van een verschrikkelijke diepte, waar hij straks heen gaat met zijn gevallen engelen en met allen, die Gods liefde en genade afwijzen. Die plaats noemt de Schrift in het N.T. de plaats van het eeuwige verderf, ver van het aangezicht van God. Dat moet verschrikkelijk zijn. God doet zodanigen zo ver weg, dat ze niet meer gezien worden. **De poel des vuurs**, een vreselijke plaats, die ook bereid is voor de antichrist straks.

Mogen wij in de diepte van God gaan komen en zo een diepe plaats krijgen in Zijn hart en die diepe plaats leren kennen en zien hoe lief God ons heeft! Goddelijke liefde, dat is in het Grieks **“Agapé”** en dat betekent letterlijk diep, heel diep lief hebben.

Die diepe, diepe liefde heeft God voor u en mij in Zijn Zoon. Die mogen we leren kennen, omdat we in die diepe liefde onze eeuwige heerlijkheid en zaligheid zullen vinden. De hemel zal zeker mooi zijn, want daar is geen zonde, slechts het eeuwig licht van God. Het Hemelse Jeruzalem moet prachtig zijn, we hebben er geen beschrijving van, het is allemaal even mooi; maar het allermooiste is dit: dat ik de diepte mag gaan kennen, waarmee God in Christus Jezus u en mij en ons allen heeft lief gehad en nog altijd lief heeft. In die liefde, ons eeuwig verheugen en verblijden, dat is de eeuwige gelukzaligheid.

We lezen nog enkele Schriftplaatsen uit **1 Cor. 2** nl. **vers 9**, het stuk, waarin we straks al waren begonnen. Daar zien we ook de voorwaarde: **“Maar gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem lief hebben”.** Is dat niet wonderbaar?

Bijbelstudie Centrum  
**DE BREEDTE, LENGTE, HOOGTE EN DIEPTE VAN GODS LIEFDE**

En dan het laatste stukje van vers 12b en 13 “wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken”.

Hiervan zullen we moeten gaan getuigen, waar we ook maar een open oor kunnen vinden. En nu sluit ik af met de wonderbare lofprijzing van Paulus over deze dingen uit **Rom. 11:33-36** “*O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgroendelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen*”.

De Heer Zegene u, Amen.