

Bijbelstudie Centrum
drie korte predikingen over het onderwerp:
WAT BETEKENT HET BIJBELS VOOR ONS:
HET GELOOF IN DE HEER JEZUS, DE CHRISTUS DER SCHRIFTEN
deel 3 (slot)

Geachte lezer,

Wij verheugen ons, u deze prediking te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze prediking wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze prediking zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze prediking of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze prediking gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze prediking tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze prediking niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren”.

Bijbelstudie Centrum
drie korte predikingen over het onderwerp:
WAT BETEKENT HET BIJBELS VOOR ONS:
HET GELOOF IN DE HEER JEZUS, DE CHRISTUS DER SCHRIFTEN
deel 3 (slot)

Wij zijn vorige week begonnen met de vraag: wat hebben wij nu door het offer van de Heer Jezus ontvangen?

Wij hebben toen reeds enkele belangrijke punten behandeld, hoe de heilsfeiten ons deel worden. En ik wil vanmorgen hiermee verder gaan. En wel met het punt de behoudenis.

In **Hebr. 10:39** lezen wij: ***"Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt"***.

"Nee", zeggen wij, *"wij zijn nalatig, wij bedroeven God en wij stellen elke keer in plaats van te vertrouwen op het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat ons behoud afhankelijk is van onze handel en wandel!"*

Dat is niet geloven, dat is willen zien, of wij het er wel goed van afbrengen. Maar wie meent te staan op dat zien, zie toe, dat hij niet valle! Want er staat heel duidelijk in Gods Woord, dat het volmaakte er nog niet is.

Volmaakt zijn wij voor Gods oog alleen in de Heer Jezus en dat kunnen wij op grond van het geloof en van niets anders! Maar dat is voor velen zo moeilijk, om dat te accepteren en dan kruipen wij onder die geloofsweg uit.

Nu noem ik u het volgende punt: het eeuwige leven, dat wil zeggen: dat wij niet verloren gaan. In **Joh. 3:16** staat: ***"Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe"***.

Nu staat er een heel belangrijk punt in **Joh. 3:18**. ***"Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God"***. Er staat dus, ***"wie gelooft, wordt niet geoordeeld"***.

Maar wij zeggen: *"neen, God straft ons"*. Maar dat is niet waar, wij straffen ons zelf, want God strafte de Heer Jezus. Maar een ieder voelt intuïtief aan, wanneer een zonde begaan is, dat hij daar voor gestraft moet worden; dat hoeft je niemand duidelijk te maken.

Want al proberen wij dit op allerlei mogelijke manieren te camoufleren, wij weten diep in ons hart, dat het zonde is. Want dat maakt Gods Geest ons duidelijk. Het eindresultaat daarvan is, dat wij God loochenen. *"Want God hoort niet meer naar ons"*, zeggen we dan, omdat die beschuldiging in ons steeds aan het woord is. Maar God wil wel horen en de hemel is niet van koper, maar wij hebben onszelf afgesloten.

God wil graag dat wij naar Hem toekomen, maar Hij wil niet met ons praten, als wij zeggen, dat het niet zo erg is. Wij weten veel te goed, dat God de waarheid lief heeft. Bij mensen kan je het nog camoufleren, kan je het allemaal prachtig mooi verbloemen, maar God kijkt er dwars doorheen en dat weten wij.

Wij zeggen dan maar, *"we gaan God maar liever uit de weg"*. Adam en Eva hadden gezondigd en wat deden zij? Zij kropen weg en dachten, dat God hen niet zag. Want God behoefde niet te roepen: *"Adam waar ben je"*, om hem te zien; maar Adam was zover gekomen, dat hij tot camouflage kwam en dacht: *"Als ik mij maar bedek met bladeren, dan ben ik misschien voor God te accepteren"*.

Dat doen wij ook zo vaak en dan zijn wij krachteloze Christenen, die niet leven uit het geloof en die tegen elkaar zeggen: *"ik zie er ook niet veel van, dat de Heer Jezus mij verlost heeft"*. Bij zulke Christenen merkt men er ook niet veel van.

Bijbelstudie Centrum
drie korte predikingen over het onderwerp:
WAT BETEKENT HET BIJBELS VOOR ONS:
HET GELOOF IN DE HEER JEZUS, DE CHRISTUS DER SCHRIFTEN
deel 3 (slot)

Maar God zegt in Zijn Woord: *"Al wat niet in geloof gebeurd, is zonde"* en dat is buiten God om, dat mist Zijn doel, want God heeft ons geroepen tot geloof. Gods Woord moeten wij aangrijpen en dan is er geen veroordeling meer. Dat betekent dus, dat God ons ook niet straft.

Maar nu zegt u dan: *"alleen, ja, maar wel in mijn geval"*. En weet u, dat het zoeken naar een straf alleen al tot de grootste ellende geleid heeft?

Een jonge vrouw, die een tijd lang in het buitenland was, kwam daar tot overspel en zij wist heel goed dat dit zonde was. Alleen zij accepteerde niet de vergevende kracht van de Heer Jezus over die zonde, ze zei: *"dat is te erg"*. Zegt God dat ooit tegen de zonde?

Neen, nooit! Want dat zou betekenen, dat de Heer Jezus voor die ene zonde niet gestorven zou zijn, dan was Hij niet gerechtvaardigd aan de rechterhand Gods. Maar gelukkig is Hij dat wel!

Na de geboorte van het kind, heeft die vrouw dat kind omgebracht. Men zoekt zo slachtoffers in de omgeving, of in zichzelf. Maar God zij dank, er is Eén, Die heel die straf gedragen heeft!

Maar de moeilijkheid is, dat wij geen gebruik maken van die krachtbron in het geloof! Weet u, dat het heel bevrijdend werkt, als wij ontdekken, dat de Heer Jezus voor alle zonden gestorven is en dat Hij niets liever wil, dan ons elke zonde te vergeven.

Daarom moeten wij niet om onze zonden heen draaien, maar die erkennen en belijden en dan is Hij getrouw en rechtvaardig om op grond van Zijn Verlossingswerk ons te vergeven. Dat is Gods liefde, die daarom Zijn Zoon gaf.

Maar satan wil ons altijd laten struikelen over onze zwakke plek, waardoor wij gemakkelijk tot zonde komen. Dan volgt bij een Christen, onmiddellijk schuldgevoelens; en dan wil satan, dat deze altijd op dat schuldgevoel blijft kijken, waardoor die Christen uitgeschakeld wordt, want hij maakt geen gebruik van de verzoening door de Heer Jezus; en dat betekent, dat hij niet gelooft.

De Heer Jezus wil ons leren, dat wij op het geloof kunnen bouwen, en in en met het geloof kunnen werken; ook dat wij in het geloof mogen staan en wandelen en het spoor mogen houden. Ja, de Heer Jezus wil zelfs, dat wij in het geloof gaan strijden om te overwinnen.

Dat alles wil de Heer Jezus ons geven! Want Hij wil, dat wij met dat verzoenend geloof iets doen en wij daardoor blij worden en blijvend vrede in ons hart dragen; niet op grond van onze daden. Maar satan wil altijd, dat wij naar onszelf kijken, maar God zegt: *"Neen, kijk naar Mij"*.

Wij hebben werkelijk de vergeving van alle zonden; van het verleden, het heden en van de toekomst. Want de Heer Jezus is voor al die zonden van de hele wereld aan het kruis gegaan.

Dat staat vast in **Hand. 10:43**. *"Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door Zijn Naam"*.

We hebben ook de reiniging van ons hart gekregen. **Hand. 15:8-9**. *"En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven evenals ook aan ons, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende"*.

Het gaat dus steeds om het geloof en God verbindt aan het geloof in Jezus Christus geen enkele voorwaarde, wat wij wel doen. Maar God zal iedere zonde, die wij eerlijk bekennen en belijden, vergeven en uitwissen, alleen op grond van de rechtvaardiging in Jezus Christus.

Bijbelstudie Centrum
drie korte predikingen over het onderwerp:
WAT BETEKENT HET BIJBELS VOOR ONS:
HET GELOOF IN DE HEER JEZUS, DE CHRISTUS DER SCHRIFTEN
deel 3 (slot)

Wat moeten wij doen? Ons één maken met dat geloof van God en dan ziet God ons aan in DE HEER Jezus. God vraagt dus alleen, dat wij vertrouwen in Hem hebben.

Wat zou satan doen? De satan zal natuurlijk het liefst proberen op diezelfde zonde, die gelovige weer te pakken. En misschien heeft die gelovige dan nog zoveel geloof, dat Hij naar de Heer Jezus gaat om diezelfde zonde weer te belijden. Maar dan probeert satan hem voor de derde keer te pakken en liefst op hetzelfde punt.

Dan gaat die gelovige wel weer naar de Heer toe, wetende dat Hij hem wel weer zal vergeven, maar erbij denkend, zou God nu niet zeggen: *"Dat is al voor de derde keer"*. Zo gaat satan door met zijn pijlen af te vuren, totdat men denkt: *"Nu vergeeft God mij niet meer, want ik heb nu voor de 5^e of 6^e maal dit gedaan"*.

Zo heeft satan hem eindelijk, waar hij hem hebben wil, n.l. dat hij zijn gedachten gaat concentreren op zijn eigen slapheid, zodat hij zegt: *"ik kan het niet"*. Dan heeft satan hem in zijn klauw.

Ziet u, hoe satan de gedachtegang ombuigt op die zondige neigingen in die gelovige? Want hij zegt dan: *"Ik ben wel verlost, maar ik zie er niets van, ik kan niet meer geloven"*. Maar God zegt: *"Niet zien, maar toch geloven"*.

Want de grootste winst, die de duivel kan behalen, is niet meer kijken naar God en Zijn weg. En zo heeft de Christen zijn vertrouwen in God verloren, waarover satan zich verheugt.

Ik durf te beweren, dat niet één Christen ooit aan deze gedachtegang ontkomt, want het zijn de pijlen van satan, die hij op iedere gelovige afstuurt om hem zover te krijgen, dat hij niet meer zich vasthoudt in vertrouwen op het offer van de Heer Jezus.

Want dan is zijn geloof krachteloos. Hij is dan nog wel een kind van God, natuurlijk, want daar kan de satan niets aan veranderen. Maar satan heeft hem toch in ieder geval krachteloos gemaakt, zodat hij niet meer zijn broeders en zusters in de Heer recht durft aan te kijken.

Deze geschiedenissen worden soms aan elkaar vertelt, maar dat kan niemand opbeuren; integendeel, satan lacht dan in zijn vuistje. Dat is het grote gevaar, als Christenen aan elkaar vertellen, dat zij gezondigd hebben, om steun aan elkaar te hebben.

Maar dan is juist alles weg, want dan zegt men eigenlijk ronduit tegen God; *"Ik zie het niet, dus geloof ik het niet"*. We zijn dan als Thomas, want we stellen dan een maat aan de vergevingskracht en de liefde van God.

Zo beperken wij door ons ongeloof, de macht en de genezende kracht van God. Weet u, dat alles, dat buiten God omgaat, zonde is. Misschien denkt men zelfs heel vroom te zijn, als men religieus bezig is. Weet u, Adam was religieus bezig, toen hij schorten van vijgenbladen maakte, maar toch was hij niet in de wil van God. Zo zijn er vandaag heel veel, die met dit schuldcomplex rondlopen.

Dat tot zo'n obsessie kan worden, dat men zich van het leven beneemt, omdat men een uitweg zoekt, die echter geen uitweg is. Dat wil de aanklager nu juist, terwijl Jezus ons zo lief heeft en Zich in Zijn liefde gegeven heeft. Aan die liefde doen wij, door ons klein geloof ontzettend veel te kort, want het is geloof door liefde werkende; en dat is niet onze liefde, maar het is altijd de Liefde van God.

Toen Jezus in Zijn Liefde voor ons genageld was op het kruis van Golgotha, riep hij uit: ***"Het is volbracht"***. Dat moeten wij geloven om die zondige neiging te kunnen weerstaan en te overwinnen. Want het is de enige weg tot genezing: het geloof!

Bijbelstudie Centrum
drie korte predikingen over het onderwerp:
WAT BETEKENT HET BIJBELS VOOR ONS:
HET GELOOF IN DE HEER JEZUS, DE CHRISTUS DER SCHRIFTEN
deel 3 (slot)

En dat is altijd opzien naar Jezus.

Als u werkelijk gelooft en u zich kunt verblijden in het volkomen vergevende werk van de Heer Jezus en van Zijn Bloed, dan betekent dat pas overwinning, eerder nooit! God wil, dat wij 100% geloven, zodat er geen plaats is voor de geringste twijfel.

Jezus zegt dan ook tot Petrus, als hij vraagt, hoe vaak per dag wij moeten vergeven: 70 maal 7 maal. Dat betekent: oneindig vaak; want God stelt geen limiet aan Zijn vergeving. En in deze eindeloze vergeving te geloven, dat is onze opdracht en zo worden wij gevormd en gesterkt in ons geloof.

Wanneer wij werkelijk geloven in de volledige vergeving, dan gaan wij ongelofelijk danken voor die ondoorgroendelijke grote liefde van God. Dan zeggen wij niet meer: *"Ik begrijp er niets van en kan dus niet geloven"*, maar dan zeggen wij: *"Heer, ik begrijp het wel niet, maar ik geloof met heel mijn hart"*.

Weet u, wie dat op een heel bijzondere manier ervaren heeft? David. Hij zegt in **Ps. 130:3-4**. *"Als Gij, Here, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Here, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt"*. Daar kunnen wij onszelf in herkennen.

Wat een blijde conclusie!

Wat bedoelt David hier met *"gevreesd wordt"*? Niet, dat wij bang moeten zijn voor God. Want als iemand je vergeeft, behoef je juist niet meer bang te zijn voor hem. David bedoelt ermee, dat wij God mogen dienen met een vrij hart en dat wij Hem met ontzag mogen eren in ons leven; want dat is Zijn doel.

Als wij de volle kracht van Gods vergeving gaan erkennen, dan kunnen wij niet anders zeggen: *"wat is het machtig Heer, dat U dat doet; wat geweldig, dat U zo vergevend bent"*. Dan is er toch niets anders in je hart dan het verlangen om zo'n God te dienen, die zo liefderijk geneest en die ons van onze zwakheden wil af helpen!

Dan zullen wij ervaren, dat die vergevende kracht van Gods Liefde ons vasthoudt en die blijdschap en vrede geeft in het hart. Het komt dus aan op het geloof en dan gaat God overwinningen boeken in ons leven.

Het begint dus niet met: eerst te zien en dan geloven; nee, het is eerst horen van het Woord der vergeving en dan geloven. Dan zullen wij zien, dat God, wat wij zelf niet konden, gaat wegdoen uit ons leven.

Er is dus geen andere hoop, dan het geloof door alle omstandigheden heen, vast houden. Het is dus niet op de omstandigheden of op andere mensen en ook niet op eigen hart en eigen prestaties, maar alleen zien op de Heer Jezus, Die ons alles vergeven heeft.

Dan alleen kunnen wij zeggen: *"Ik blijf in Hem, ik houd mij aan Hem vast"*. Dat is geloofswandel in de gemeenschap met God, en dan kan God op grond van die gemeenschap ons allerlei dingen mee gaan delen en ons Zijn stem doen verstaan. Want God ziet ons niet aan in ons vaak zwakke vlees, maar in de Heer Jezus Christus; daar zijn wij en daarvoor kunnen wij Hem danken.

Ik wil eindigen met **Ef. 1:4**. *"Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld (daar begon Gods liefde) opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht"*. Daar staat niet worden, maar zijn. Kunnen wij dat in geloof accepteren? Dan zijn wij onberispelijk. Waar-om? Omdat God ons in Christus Jezus ziet.

Amen.