

Bijbelstudie Centrum - studie over:
**“Astronomie - Astrologie
en de achtergrond daarvan”.**

Geachte lezer,

Wij verheugen ons, u deze aparte studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.

Bijbelstudie Centrum - studie over:
**“Astronomie - Astrologie
en de achtergrond daarvan”.**

Broeders en zusters, dit onderwerp: Astronomie - Astrologie en de achtergrond daarvan is geen makkelijk onderwerp. Wij willen dan ook vooraf Gods hulp vragen om ons te verlichten zodat wij het met de hulp van Gods Geest kunnen gaan begrijpen. Laat ons bidden en Gods hulp hierin vragen.

Laten wij beginnen met het lezen van **Gen. 1:14-19** *“En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren; en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde; en het was alzo. En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde, en om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag, dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vierde dag”.*

Vervolgens lezen wij **Ps. 19:2-7** *“De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. - Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde; niets blijft verborgen voor haar gloed”.*

En tot slot lezen wij **Jes. 47:13-14** *“Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te zitten”.*

Wij willen het hebben over wat de Bijbel, Gods Woord, ons leert over astrologie en wat daarvan de geestelijke achtergronden zijn. Dit in verband met een toenemende ontwikkeling, onder de uiterlijk Christelijke natiën en onder het lauwe Christendom, van deze zaken, waaraan steeds meer waarde wordt gehecht.

We zien steeds meer mensen, die een dierenriemteken dragen of zich laten tatoeëren en men leest steeds gretiger wat de kranten en tijdschriften aan “horoscopen” te bieden hebben. En het ergste is nog, dat men daar nog waarde aan hecht ook!

Ik wil er ook aandacht aan schenken in verband met wat de sterrenkundigen zo in verbazing toentertijd heeft gebracht over de zo goed geslaagde foto's, die de Amerikaanse ruimteschepen hebben genomen en overgeseind naar de aarde. Men wil steeds verder het heelal in.

Laten wij eerst samen eens de woorden “astrologie” en “astronomie” bekijken, waar tegenwoordig min of meer een scherpe scheiding tussen wordt gemaakt, maar welke begrippen in wezen niet zo ver uit elkaar liggen; bij de oude beschavingen althans was het eenzelfde begrip.

De astronomie is sterrenkunde en de astrologie is wat we in de Bijbel vinden aangeduid als sterrenwichelarij. **“Astro”** is het Griekse woord voor **“sterren”**; **“logie”** komt van **“logos”**, dit is **“rede”**, **“sprake”**. We zouden dus ook kunnen vertalen met **“sterrenrede”** of **“sterrenspraak”**. Dat komt ook overeen met wat we b.v. gelezen hebben in **Ps. 19**; daar vinden we de woorden: vertellen, verkondigen, prediken en taal.

Lezen we dat nog eens: **Ps 19:2-5** *“de hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; de dag doet sprake toestromen aan de dag en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen spraak en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen; toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld”.*

Inderdaad zullen we zien in deze studie, dat God op drieërlei wijze een sprake richt tot het mensdom. Eén van die sprake is, dat Hij tot ons spreekt door Zijn schepping, ook door de verheven schepping van de sterrenwereld. Deze hemellichamen heeft God niet alleen geschapen, Hij heeft hun ook eigen banen gegeven.

Bijbelstudie Centrum - studie over:
**“Astronomie - Astrologie
en de achtergrond daarvan”.**

We zullen echter ook zien, dat men aan de sprake Gods, die men uit het Woord hoort, een verkeerde uitleg kan geven en dat men die sprake Gods verdraaien kan. Als we niet in geloof biddend lezen en als we ons niet laten verlichten door Gods Heilige Geest, dan kan de vijand uit het Woord een valse leer putten.

Zo is het ook met de sprake uit de schepping. Dat van de hemellichamen een sprake uitgaat is duidelijk genoeg. Lezen we **Gen. 1:14** nog eens: **“En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspannel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren”.** Ze moesten dus dienen om scheiding te maken.

Nu moeten we wel verstaan, dat de grens niet alleen geldt voor de natuurlijke, zichtbare dingen. Natuurlijk krijgen we door deze hemellichamen: dag en nacht; en ook de jaargetijden en het jaar zelf. Maar het gaat niet alleen om het natuurlijke, maar veel meer om de geestelijke achtergrond van deze dingen.

We zien, dat dit inderdaad beelden zijn, tekenen van scheiding tussen de dag en de nacht. Immers **Gen. 1:16** zegt: **“En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren”.**

Is de zon, als dat grootste licht, dat heerst over de dag niet een wonderbaar en heerlijk teken van de Zonne der gerechtigheid, van Hem, die waarlijk kon zeggen: **“Ik ben het Licht der wereld”.** Hij is de heerser van de dag.

Er is echter ook een kleiner licht, dat heerst over de nacht en dat is het teken van hem, die heerst over de nacht, de vorst der duisternis, dat is satan.

In **vers 14** lezen we, dat die lichten dienen tot **“aanwijzing”**; andere vertalingen zeggen hier **“tekenen”**. Ook wel **“voortekenen”**. Deze tekenen aan de hemel werden door God dikwijls gegeven bij grote gebeurtenissen. Verscheen niet de ster uit het Oosten aan de hemel bij de geboorte van de Heer Jezus als kindje in Bethlehem?

En dan **“de vaste tijden”**; andere vertalingen zeggen: **“gezette tijden”** of **“feesttijden”**. Dat is het zelfde woord, dat we ook terugvinden in **Lev. 23** in de sprake van de wet, die God tot Israël richtte; dat is ook een sprake; en God gaf hen die Hoogtijfeesten als tekenen, voortekenen voor Zijn grote verlossingsplan. (lees en bestudeer de studie op de Website: **“het grote verlossingsplan van God”**)

Het Joodse Pascha verwijst immers naar het grote Paaslam, dat komen zou. Zo zien we dat bij alle Joodse feesten, **ook in de volgorde**, die God geordineerd had. Zo zien we dan ook bij het laatste feest, het Loofhuttenfeest, het wonderbare teken van het duizendjarig vrederijk, waarin het verlossingsplan Gods zijn einde zal krijgen.

Wij hebben dat reeds mogen behandelen in de studie van **“het grote verlossingsplan van God”**. Uit al deze dingen zien we, dat er toch wel een waarheid zit in de astrologie. Natuurlijk, want hier is sprake van de Goddelijke schepping. **Maar PAS OP!**

Allereerst wil ik u uitleggen waaruit zo'n teken bestaat, wat ervoor gebruikt wordt is minder belangrijk. Het gaat om de sprake, die daarmee tot ons komt en vooral om hem, door wie dat teken gedaan wordt, wie daar achter staat.

Ook lees en schrijftkens zijn niet anders dan tekens, waarmee de sprake tot ons komt. Maar, wie is de auteur ervan? Wie richt die sprake door de tekenen tot ons, die wij dan verstaan kunnen?

We weten, dat vandaag de wereld overspoeld wordt door een zondvloed van goddeloze lectuur en dat satan een verblind Christendom het Woord Gods uit zijn verband rukt, om vele valse leerstellingen te verkondigen.

Als we willen weten wat Gods Woord ons werkelijk te zeggen heeft, hebben we allereerst de Heilige Geest nodig, als de Auteur van het boek de Bijbel.

Bijbelstudie Centrum - studie over:
**“Astronomie - Astrologie
en de achtergrond daarvan”.**

We gaan nu met elkaar bekijken, waar sterren als tekenen voor dienen. Er zijn drie verschillende soorten tekenen. Sterren zijn allereerst tekenen van hemelse geslachten, die wij met ons oog niet zien, maar die tot ons komen in de uitdrukking van al deze hemellichamen, zoals de Bijbel ons ook leert, dat er vele geslachten in de Hemelse Gewesten zijn.

Denk maar aan wat Paulus zegt in **Ef. 3:14-15** *“Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt”.*

In de brief aan de Colossenzen vinden we hoe de Heer Jezus over dit alles is gesteld. **Col. 1:15-16** *“Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen”.*

We zien dus: er zijn onzichtbare tronen, heerschappijen, overheden en machten, die wij met ons oog niet zien, maar die in deze sterren tot ons komen als tekenen dat ze er zijn. Het is net zoals de naam van de mens verbonden is met de aarde: het Hebreeuwse woord voor *“mens”* is *“adam”* en dat betekent letterlijk *“rode aarde”*.

En God gaf aan die mens de aarde tot woonplaats. **Ps. 115:16** zegt dat zo duidelijk. *“De hemel is de hemel van de Here, maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven”.* En niet alleen dat, maar ons lichaam is ook uit de aarde genomen. U weet hoe God Adam formeerde uit het stof der aarde (**Gen. 2:7**) en dat het lichaam van de mens als hij sterft, weer tot stof zal wederkeren in de aardbodem.

In **2 Cor. 4:7** lezen we ook, dat wij, die gelovigen zijn, die de eerstgeborenen zijn in de Heer Jezus, deze schat hebben in aarden vaten. Zoals dus de naam van de mens verbonden is met de aarde, zo is de naam van de engelen verbonden met de sterren.

Daarover vinden we verschillende uitspraken in de Schrift. Zo zegt de Heer Jezus zelf in **Openb. 1:20**. *“Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechterhand. . . . de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten”.*

Zo vindt u ook, hoe in **Openb. 9** een gevallen engel door God wordt gebruikt als gerichtsendel en dan wordt hij ons aangekondigd als een ster. **Openb. 9:1-2**. *“En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put”.*

We begrijpen, dat het hier dus niet gaat om een letterlijke ster, een stoffelijk hemellichaam, maar om een engelenmacht, die daarachter staat.

Nog duidelijker wordt het ons gezegd in **Openb. 12:3-4**. *“En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemel mede en wierp die op de aarde”.*

In **vers 9** vindt u de verklaring van wie die staart van de sterren is. *“De grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem”.*

Ook in het Oude Testament vinden we dit op vele plaatsen. Denkt u er maar aan, hoe God Zelf Job onderwijst, als Hij spreekt over de grondvesting der aarde. **Job. 38:7**. *“terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden”?* De morgensterren, hemelse heerscharen, die ook hier de naam dragen van sterren, zoals Adam, de mens, de naam draagt van rode aarde.

En we weten immers uit de Schrift, dat ook satan zelf een morgenster wordt genoemd in **Jes. 14:12-14**. *“Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij, morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zeten op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.”.*

Bijbelstudie Centrum - studie over:
**“Astronomie - Astrologie
en de achtergrond daarvan”.**

Dat zijn niet alleen de letterlijke sterren, maar de hemelse heerschappijen daarachter. Boven de sterren Gods wilde hij zijn troon oprichten; het gaat om de troonmacht en hij wil boven alle engelen, overheden, machten en heerschappijen uit stijgen, ja, God gelijk worden. Het gevolg was: **Genesis 1:2. “De aarde nu was”** (onjuis vertaald vertaling, moet staan **“werd”**) **“De aarde nu werd woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren”.** (zie de studie hierover op onze Website: Drieluik)

Aan het eind van de Schrift, in **Openb. 22:16** lezen we dat de Heer Jezus, die de allerhoogste Hemelvorst is, geen geschapen engel, maar God uit God, zegt: **“Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster”.**

We hebben al gehoord en begripen hieruit, dat achter die sterren geweldige hemelse wezens staan, verschillend in macht, heerlijkheid en glans, maar ook in goed en kwaad, want er zijn ook gevallen engelen.

Daarom is het zo gevaarlijk om zich in de astrologie te begeven.

God geeft zeker een sprake tot de wereld, maar tot wie eigenlijk? Dat vindt u feitelijk al in het herscheppingsverhaal. Er staat in **Gen. 1:17 “En God stelde ze aan het uitspannel des hemels om licht te geven op de aarde, en om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis te scheiden”.**

Ook hier gaat het niet alleen om de letterlijke dag en nacht, dat letterlijke licht en die letterlijke duisternis, maar om de geestelijke. De maan en de sterren geven licht op aarde, wanneer de aarde in duisternis is. Zolang de volkeren en ook Israël nog in duisternis zijn, is voor hen nog het licht van de maan en de sterren.

Maar voor u, die zich noemt naar de Naam van de Heer Jezus, de Zonne der gerechtigheid, de blinkende Morgenster, voor u is het Licht opgegaan. En wat gebeurt er, als het Licht opgaat? Dan verbleken de sterren en verdwijnen tenslotte geheel uit het oog.

Dan heeft de astrologie ons niets meer te zeggen, want wij zijn geen kinderen van de nacht en geen kinderen der duisternis, zegt Paulus, wij behoren niet aan nacht en duisternis toe, maar wij zijn kinderen van de dag en kinderen van het Licht.

1 Tess. 5:4-6 “Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn”.

Daarom is het een teken aan de wand als het Christendom vandaag weer terugkeert naar astrologische berekeningen en zich tooit met tekens van de dierenriem. Dat is een teken van diepe afval.

We lezen ook, dat engelen hun woonplaatsen in de hemelen hebben verlaten. **Judas 6. “en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden”.**

We lezen daarover al in Openbaring van die gevallen engel, die de put des afgronds opende. Straks wordt satan op aarde geworpen met zijn duivelen; zij hebben hun oorspronkelijke woonplaats verlaten.

Ook de lichamen der engelen verschillen van onze lichamen; wij zijn geformeerd uit het stof der aarde, engelenlichamen uit een substantie, die met die der sterren overeenkomt. Waar ze ook verschijnen, zien we, dat ze blinkend witte klederen hebben, hoe ze stralen en glanzen, de één meer dan de ander, maar allen zijn ze blinkend. Zelfs satan verschijnt nog als een engel des lichts.

Hoe machtig deze wezens zijn, toont ons b.v. ook Openb. 18, waar we een gerichtengel zien, die nederdaalt uit de hemel om Gods gericht uit te oefenen over Babylon. Dat ook vol is van sterrenwichelaars.

Openb. 18:1-2a. “Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, neerdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem, zeggende: gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon

**“Astronomie - Astrologie
en de achtergrond daarvan”.**

en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte”.

Ja, Goddank dat er straks een eind aan komt. Sterren zijn dus tekenen van hemelse geslachten en heerschappijen.

Het tweede teken dat we aan de sterren ontdekken is dit, dat de ene ster veel heerlijker is in glans dan de andere en dat wil zeggen, dat de geestelijke wezens achter deze sterren ook geheel verschillend zijn in majesteit, in heerlijkheid en in glans.

Paulus haalt dit aan in **1 Cor. 15:40-41**. *“Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans”.*

Dit zijn tekenen van verheven, majestueuse wezens die zich schuil houden en voor ons oog verborgen zijn. Verschillend echter in heerlijkheid, glans, in macht en kracht. En dat wel in tegenstelling tot ons, zwakke mensen, die in een broos vat wonen.

In de Bijbel wordt ons ook vaak voorgesteld dat engelen veel machtiger zijn dan mensen. **Job. 25:4-6** *“Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God, of hoe zou hij rein zijn, die uit een vrouw geboren is? Zie, zelfs de maan - zij schijnt niet helder, en de sterren zijn niet rein in zijn ogen; hoeveel te minder de sterveling, een made, het mensenkind, een worm”?*

Het Nieuwe Testament geeft ons hetzelfde te zien. **2 Petr. 2:9b-11** *“. . . te straffen, vooral hen, die begerig naar onreinheid, het vlees volgen en (hemelse) heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren, terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en macht, bij de Here geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen”.*

Wat is het dan toch wonderbaar te bedenken wat God voorheeft met sommige uit dat mensengeslacht, dat zoveel minder is dan de engelen! Hoe God die mens in Christus roept tot een veel grotere heerlijkheid dan de engelen bezitten.

Zoals we dat kunnen vinden in **Hebr. 2:5-8** *“Want niet aan engelen heeft Hij de toekomstige wereld, waarvan wij spreken, onderworpen. Maar, iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met eerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen”.*

Dat moet nog komen, we zien dat nog niet. **Vers 9:** *“maar wij zien Jezus ... met heerlijkheid en eer gekroond”.* Jezus, onder wiens voeten ook de engelenmachten liggen en de heerschappijen. Prijs Zijn Naam!

Hoe geweldig deze engelenvorsten in macht en kracht zijn en ook hun woonplaatsen, laat **Richteren 5:20** ons zien, waar God deze machten gebruikt om Zijn gerichten uit te oefenen op de aarde. Het staat in het lied van Debora, de profetes. U weet wel, in die dagen was er een geweldige heidense macht samengetrokken om Israël geheel te onderwerpen en tenslotte te vernietigen.

Zo'n enorme macht, dat Israël er nooit tegenop zou kunnen. Maar dan grijpt God in en dat wordt bezongen in het lied van Debora. In **vers 20** van **Richt. 5** staat dan: *“Van de hemel streden de sterren, vanuit haar banen streden zij tegen Sisera”.* Sisera was de aanvoerder van die heidense macht. Ziet u, dat ook hier een sprake Gods plaats vindt? Maar dat kan alleen het geloofs oog ontdekken.

Nu wil ik u nog het derde teken van de sterren bespreken. Sterren zijn ook tekenen van grote volheid en tenslotte van het verlossings plan Gods. Dit teken is drieërlei. Eerst dus van menigten.

God openbaart aan Abraham Zijn verlossingsplan. Dan geeft Hij hem een teken. **Gen 15:5** *“Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zei tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Here”.*

Bijbelstudie Centrum - studie over:
**“Astronomie - Astrologie
en de achtergrond daarvan”.**

Nu stelt God geen dode hemellichamen als voorbeeld voor een levend nageslacht voor Abraham; maar daar staan heerschappijen, hemelse wezens achter en die zijn zeer talrijk, zoals de sterren niet te tellen zijn.

Denk maar aan de uitspraak van de Heer Jezus bij zijn gevangenneming in de hof van Gethsemane, toen Petrus het zwaard trok om nog voor Hem te vechten: **“Of meent gij, dat Ik Mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zou Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen”?**

En vinden we dat ook niet in de Hebr. brief, als de schrijver het heeft over de geloofsmannen en vrouwen. **Hebr. 11:12 “Daarom zijn er dan ook uit één man, en wel een verstorvene, voortgekomen als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever der zee, dat ontelbaar is”.** Daarom ook een grote volheid.

En dat het direct met Gods verlossingsplan te doen heeft, vinden we duidelijk in **Gen. 22:16-17**. Daar moest Abraham zijn enige uit Sara geboren zoon Isaäk offeren en we weten, dat is een beeld van hoe God Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat wij niet verloren zouden gaan in de wereld, maar door Hem behouden zouden worden.

Als Abraham dat dan in gehoorzaamheid zover gedaan heeft en God als het ware Isaäk uit de doden heeft doen opstaan, spreekt de Engel des Heren tot Abraham: **Gen. 22:16-17 “Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des Heren: omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen”.**

Hoor, wat God hier zweert: dat Hij uit die geloofsvader Abraham twee bijzondere nakomelingschappen zal verwekken; ten eerste als de sterren des hemels, dus een hemels volk en dat is de Gemeente, een hemels volk in Jezus Christus en ten tweede, een volk als het zand aan de oever der zee, dat is een aards volk, dat wordt het herboren, vernieuwde Israël in het komende vrederijk.

Waarom zegt God dat die nakomelingen dienen? Zij zullen straks de poort der vijanden in bezit nemen.

Zo zal het herboren Israël, als het straks tot waarachtige bekering en wedergeboorte is gekomen en zij de Messias hebben aanvaard, al de vijanden onder hun voeten brengen, de poort van de aardse vijanden in bezit nemen.

Maar het volk als de sterren des hemels, die ook naar de hemel gaan, opwaarts boven der sterren baan zingen we, krijgen een hemels lichaam, aan dat der engelen gelijk, zal daar de poorten van Gods vijanden in bezit nemen. Alle engelen die van God afgevallen zijn, satan en zijn duivelen, worden onder onze voeten gelegd. Dat zijn wonderbare zaken.

God heeft aan Abraham echter drie volkeren beloofd: een volk als het stof der aarde, maar die krijgen geen heerschappij. **Gen. 13:16 “En Ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn”.** Dat zullen de volkeren zijn, die straks behouden worden.

Maar het volk als het zand aan de over van de zee, krijgt heerschappij, dat is Israël. En bovenal het volk, dat zal worden als de sterren des hemels, zal met de Heer heersen; wat de Heer onder Zijn voeten heeft gelegd, is ook onder onze voeten gelegd, reeds nu in geloof, dan in aanschouwen.

We moeten goed begrijpen dat er na de eerste Pinksterdag drie onderscheiden soorten van mensen bestaan en wel: heidenen, Joden en zij die behoren tot de Gemeente Gods. Paulus spreekt daar ook duidelijk van in **1 Cor. 10:32 “Geef noch aan Joden, noch aan Grieken, noch aan de gemeente Gods aanstoot”.**

Er zijn drie soorten spraken: Er is een sprake voor de heidenen, die in duisternis wandelen; een sprake voor Israël en een sprake voor de Gemeente.

Een sprake Gods komt vanuit de schepping, in het bijzonder vanuit de sterrenwereld en die is bestemd voor de volkeren, die nog in duisternis zitten, de heidenen, zoals God dat duidelijk zegt in **Deutr. 4:19**. Daar werd

Bijbelstudie Centrum - studie over:
**“Astronomie - Astrologie
en de achtergrond daarvan”.**

Israël gewaarschuwd niet te gaan doen wat de heidenen deden: *“en dat ook gij uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, die de Here, uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel”.*

Dat is voor de heidenen, die in duisternis zitten. Een andere vertaling zegt: *“die God heeft toegewezen aan alle volkeren der wereld”.* Wat is God, toch barmhartig en genadig, dat die heidenen, die Gods Woord niet kennen, Gods wet niet en Gods genade niet, die de Bijbel niet hebben, op deze wijze toch nog een sprake kunnen krijgen.

We zien dat ook gebeuren in **Numeri**. Lezen we hoe Bileam, die profeet uit de heidenen moet profeteren. **Num. 24:17.** *“. . . een ster gaat op uit Jakob . . .”.* Hij kondigt aan, dat er een bijzondere ster zou verschijnen en dat is de koningsster voor Jacob en die zal heerschappij krijgen.

We weten, dat deze volkeren allemaal aan sterrenwichelarij deden; de oude Egyptenaren getuigen ervan in hun piramiden en koningsgraven; daar ziet men overal de tekenen van de dierenriem en van de planeten. Echter ook bij al de andere oude beschavingen zoals Assyrië, Babylonië, Perzië en bij de Grieken en Romeinen vond men het en tegenwoordig ook bij het Christelijk heidendom, bij de naamchristenen.

Zo komt het, dat de wijzen uit het Oosten, die ook aan astrologie en astronomie deden, die ster aan de hemel zagen opkomen en uit die ster wisten zij, dat nu in Israël, in Jakob, die koning geboren was; daarom reisden zij naar de stad Jeruzalem, om die koning te aanbidden.

Zij wandelden bij het zwakke licht, dat zij hadden in de nacht. Wat voor ster zagen zij? Vandaag, met de computers en berekeningen van de astronomen weet men, dat in het jaar zeven voor Christus een bijzonder sterrenteken aan de hemel is verschenen.

Op 12 april van dat jaar kwamen de twee grootste planeten van ons zonnestelsel (Jupiter en Saturnus) in één lijn te staan. Men noemt dat een “grote conjunctie”. Dat was een heel bijzonder iets, want deze twee grootste planeten, die ieder afzonderlijk al een vrij sterk licht geven, verenigden zich; vanaf 12 april gingen ze op weg, steeds dichterbij elkaar toe en op 29 mei van het jaar zeven voor Christus, stonden ze als een grote lichtsterke ster aan de oostelijke hemel in het dierenriemteken van de vissen.

Met de kennis en de wijsheid, die deze heidenen hadden, wisten zij: nu is die grote koning onder de Joden geboren. Waarom? Jupiter is de grootste van de planeten en wordt daarom de koningsplaneet van ons zonnestelsel genoemd. Tevens hecht de heidense wereld daaraan de macht van gerechtigheid.

Saturnus wordt de planeet van de zevende dag genoemd, de zgn. sabbat van het Jodendom, die ook de Joden vereren als sabbatsplaneet. Dat hoeft ons niet te verwonderen, want nog heden is in onze uiterlijk Christelijke natie ook nog altijd onze zevende dag: de saturnusdag, ofwel de zaterdag.

Door dit teken in de vissen was het voor die wijzen duidelijk, dat die koning geboren was. Er was echter nog iets merkwaardigs en dat was het zeldzame, het unieke van deze grote conjunctie tussen Jupiter en Saturnus.

In het jaar 7 voor Christus vond dit namelijk driemaal achtereenvolgens plaats. Eerst op 29 mei, toen weer in oktober en later nog eens. De drie wijzen zijn bij het verschijnen van die ster op weg gegaan naar Jeruzalem. Toen zij er waren, zagen ze weer die ster, maar nu recht boven hen. De ster had zich verplaatst.

Dank God ook voor de genade, dat Hij ook zo een sprake richt tot de heidenen; maar er is wel een gevaar aan verbonden want er staan goede, maar ook kwade engelen achter. Wat heeft God aan Israël gegeven?

In **Deutr. 4-19** lezen we daarnet, dat God aan Israël een waarschuwing gaf om zich niet in te laten met zon, maan en sterren. Aan Israël gaf God veel duidelijker, veel beter tekens, namelijk schrifttekens.

Israël ontving de wet en de profeten in schriftletters. Israël leefde als het ware in de schemer van de nieuwe dageraad die komen zou; de komst van de Messias. Ook de wet, die voor Israël is, heeft God door engelen

**“Astronomie - Astrologie
en de achtergrond daarvan”.**

gegeven. Daar staan ook engelen achter, maar dat waren heilige engelen, engelen, die God gehoorzamen en dienen; dat is een groot verschil!

Stefanus zegt, vol van de Heilige Geest in **Hand. 7:53** *“gij, die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, doch haar niet hebt gehouden”*. Ook de apostel Paulus getuigt dat in **Gal. 3:19**. *“Waartoe dient de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen, waarop de belofte sloeg, en zij is op last van (God) door engelen in de hand van een middelaar gegeven”*.

Ziet u hoe ook de wet op last van God door engelen is gegeven, door heilige engelen, die God dienden. Hier-van spreekt ook **Hebr. 2:2-3a** *“Want indien het Woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil”*.

Maar nu gaan we een grote tragedie zien. Hoewel Israël dus bijzonder begenadigd en bevoorrecht werd en meer licht ontving dan de heidenen, betrouwbaar licht, zijn zij van God afgefallen en hebben ze zich toch gekeerd tot de astrologie en in het bijzonder tot de verering van Saturnus.

Het is toch wel heel bijzonder, dat juist aan het eind van de vorige eeuw die duidelijke foto's van Saturnus zijn genomen. Die grote conjunctie tussen Jupiter en Saturnus heeft in 1982 weer plaatsgevonden en die bleef meer dan een jaar voortduren; daarna komen nog grotere tekenen op.

Die zijn niet voor ons, maar het zijn tekenen voor de ongelovige volkeren en voor Israël, die nog altijd in duisternis zitten, opdat zij weten zullen: de tijd is aangebroken!

Ik ga even terug met u naar **Hand. 7:41-43**, waar Stefanus de Joden eraan herinnert hoe ze de wet door Mozes ontvingen en wat Israël toen deed. *“En zij maakten een kalf in die dagen en brachten een offerande aan de afgod en verheugden zich over de werken van hunner handen. En God keerde Zich af en gaf hen over, om het heir des hemels te vereren, gelijk geschreven staat in het boek der profeten: Hebt gij ook slachtofferen en offeranden Mij gebracht, veertig jaren in de woestijn, o huis van Israël? Hebt gij niet de tent van Moloch gedragen en de ster van de god Romfa, de afbeeldingen, die gij gemaakt had om die te aanbidden”*.

De ster van de god Romfa. Romfa was de toenmalige naam voor Saturnus. Dit was een aanhaling uit de profeet Amos. U vindt die tekst in **Amos 5:25-26** *“Hebt gij Mij slachtoffers en spijsoffers gebracht in de woestijn, veertig jaar, huis Israëls, en tevens gedragen Sikkut, uw koning, en Kewan, uw stergod, uw beelden, die gij u ge-maakt hebt”*. Israël viel dus terug in de sterrenwielarij; opgravingen getuigen hiervan.

Zij, die in Israël geweest zijn of plaatsen van opgravingen daar gezien hebben, zagen in vele synagogen de tekenen van de dierenriem. Zelfs in het mozaiek in de vloer van de synagoge en aan de wanden, zowel buiten als binnen. Zij zijn er nog altijd niet vrij van.

Toen dan die heidense wetenschapsmannen met hun beperkt licht in Jeruzalem kwamen en vroegen: *“waar is de koning der Joden, want wij hebben zijn ster gezien”*, viel over heel Jeruzalem een ontzetting, een schrik.

Niet omdat het in de profeten stond, maar omdat die ster gezien was en daar hadden ze meer ontzag voor dan voor het Woord van God. En dat is heden nog zo.

Hoe is dat nu met de Gemeente? De laatste sprake. (1^e twee aan heidenen en Israël) Ik heb u laten zien, dat Jezus Christus niet alleen *“de blinkende Morgenster”* is, maar ook *“de Zonne der gerechtigheid”*, zoals **Maleachi** ons dat leert.

Mal. 4:2 *“Maar voor u, die mijn Naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan”*. Naar het evangelie van Johannes is Hij het Licht, dat in de wereld kwam om ieder mens te verlichten, die komen wil. Daar hoef ik u niet veel over te zeggen.

God heeft nu nog een laatste sprake. Eerst de sprake uit de schepping en de sterrenwereld, toen de sprake door de wet en de profeten en nu de sprake door de Zoon.

Bijbelstudie Centrum - studie over:
**“Astronomie - Astrologie
en de achtergrond daarvan”.**

En dat is definitief, zoals ook duidelijk zegt Hebr. 1:1-3a *“Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen”.*

Dat is dus nog wat meer dan de afstraling van een engel! God kwam in het vlees, tastbaar en zichtbaar en daar hebben wij ons nu aan te houden. Ik zei al: als de zon opkomt, verbleken de sterren en verdwijnen tenslotte geheel voor ons oog. Is dat zo ook in ons leven?

Ik mag zeggen: ja, in mijn leven wel, ik hecht geen waarde aan sterrentekenen. Doet u nog mee? Draagt u ook nog sterrenbeeldjes om uw hals of pols? Dan raad ik u aan, die sieraden maar heel ver weg te werpen, want u vereert er engelenmachten mee. Laat de Heer Jezus uw Sieraad zijn.

Zoals bij Israël de afval kwam, zo komt ook bij de Christelijke volkeren en bij het schijn Christendom de grote afval. En God geeft hen eraan over, want zij keren weer terug naar de verering van het schepsel boven de Schepper, zoals ons ook door de profeet en apostel Paulus wordt verkondigd.

Rom. 1:21-23 *“Immers, hoewel zij God kennen, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijk is op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren”.*

Denk hierbij maar aan de tekens van de dierenriem. **Vers 24** *“Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid”.* Net zoals God Israël overgaf. Het is een waarschuwing voor ons allen.

De Gemeente, die bij Zijn Licht mag wandelen, de kinderen des Lichts, worden nu al door God gebruikt als sterren, die hier moeten schijnen in een duistere volkenwereld en voor het duistere Jodendom. Maar dan moeten we wel met de Heer wandelen.

Hoe zegt Paulus dit in **Fill. 2:14** *“Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet mag zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het Woord des levens vasthoudende”.*

Dat Woord des levens is niet de wet, maar de genade, het Woord van de Zoon, de Bijbel. God laat het al door Jesaja profeteren, als hij spreekt van de Messias. **Jes. 8:18** *“Zie, ik en de kinderen, die mij de Heer gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot zinnebeelden”.*

Zijn we tot tekenen? Zien de volkeren aan ons, dat wij schijnen als sterren? En dat kan! Want achter onze ster staat een heerlijke hemelse macht, een Ster, waarin totaal geen duisternis is!

Zijn wij vervuld met de Geest van God, zodat de Heer Jezus, de blinkende Morgenster, de Zonne der gerechtigheid in ons gezien en openbaar wordt? Wandelen we als kinderen des Lichts? Dat kunnen we alleen zijn en alleen doen, als de Heer Jezus alle heerschappij, alle macht, alle heerlijkheid en al uw glans is geworden!

Dan worden we tot wonderbare zinnebeelden en tekenen, waarvan Jesaja profeteert *“Ik en de kinderen die mij de Here gegeven heeft”.* In het boek Openbaring lezen we: **Openb. 2:26-28.** *“En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal hem de morgenster geven”.*

De apostel Paulus maant ons, dat we acht zullen hebben op het Profetische Woord. Niet op astrologie of op wat de wet naar de wet ons leert, maar op wat Hij ons door de profeten openbaart over de Heer Jezus, vooral uit het Nieuwe Testament.

Deze ontvangen de Morgenster. En heeft de Heer ook niet duidelijk gesproken, dat wij bij de opstanding uit de doden, die voor Zijn Gemeente is, straks een lichaam zullen krijgen, gelijk aan dat der engelen?

Bijbelstudie Centrum - studie over:
**“Astronomie - Astrologie
en de achtergrond daarvan”.**

Luc. 20:35-36 *“maar die waardig gekeurd zijn deel te krijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want zij kunnen niet meer sterven, immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn”.* Prijs Zijn Naam!

Zo gaan we ook het Woord uit **1 Cor. 15** beter begrijpen over die verscheidenheid en heerlijkheid in de engelenwereld, die ons voor ogen gesteld wordt voor onze opstanding. **1 Cor. 15:41-42a** *“Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden”.*

In het boek Daniël staat al, dat de verstandigen straks zullen stralen als de glans van het uitspannel en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren. U vindt dat in **Dan. 12:3** *“En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspannel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos”.*

En de Heer Jezus zegt het nog heerlijker in **Matth. 13:43**. *“Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk van huns Vaders”.*

Laten we acht geven op het Profetische Woord de Bijbel en op wat er om ons heen gebeurt. De tekenen vermenigvuldigen zich in steeds groter aantal.

Ik wil u er nog even op wijzen dat in 1981 niet alleen Jupiter en Saturnus in die grote conjunctie op één lijn stonden, maar ook Mars en Venus erbij kwamen, er stonden dus al vier in één lijn, als een vlammend teken aan de hemel. Doch negen maanden later stonden negen planeten in één lijn in 1982.

De heidenen houden zich daarmee bezig; en de Joden, die misschien tekenen begeren, hebben dat teken gezien. Wij hebben iets anders; **de blinkende Morgenster** in onze harten.

Het zou best kunnen zijn, dat deze conjunctie de komst van de antichrist heeft aangekondigd. Omdat de wereld het licht van Christus niet wil, vallen de mensen in dwaallicht.

We weten ook dat Christus geboorte samenviel met een grote conjunctie en dat Hij pas na dertig jaar zijn Goddelijk werk begon. En aangezien de satan een volledige naäper is zal ook de antichrist pas op dertigjarige leeftijd zijn werk beginnen. We weten immers dat het eraan vooraf gaat en daarom zullen wij daar geen bijzondere waarde aan hechten.

Het is alleen als een waarschuwend woord te onthouden. Alleen spreekt God ook nog tot hen, die in duisternis gezeten zijn, om hen wakker te maken.

Laten wij ons biddend voorbereiden op de komst van de Morgenster, die zal verschijnen voor ons, echter onzichtbaar voor de volkerenwereld, de blinkende Morgenster, die dan ook op zal gaan in onze harten, als wij ten hemel varen.

Ik hoef u er niet bij te vertellen, dat over Israël en de volkerenwereld gerichten zullen gaan komen, ook over die sterrenwereld, die zij zo aanbidden. Want, de Heer Jezus zegt in **Luc. 21:25-26**. *“En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen”.*

Laten wij wakker zijn en acht geven op het Profetische Woord en vooral wandelen in het Licht van onze gezegende Heer en zo als lichten mogen schijnen.

Weldra zullen we, verlost van dit aardse, Hem in al Zijn heerlijkheid aanschouwen en zullen we aan Hem gelijk zijn.

Marnatha! Jezus komt!
Amen.