

Bijbelstudie Centrum
Uitgebreide studie over 16 avonden:
HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte-



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.

Bijbelstudie Centrum
Uitgebreide studie over 16 avonden:
HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

De zevende gelijkenis is eveneens een teken, dat we aan het einde gekomen zijn van dit tijdperk. Het visnet, dit staat in **vers 47: “Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg”.**

Zo zal het gaan bij de voleinding van dit tijdperk. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal geweent en het tandenknarsen zijn. Wat vinden we hier voor een merkwaardig teken?

Dat aan het eind van dit genadetijdperk de oogst gaat komen, nl. dat men massale evangelie campagnes houdt, waar duizenden mensen samengebracht worden. Ziet u de vervulling daarvan? Er is dan een geweldig sleepnet neergelaten. Dit is vroeger nooit geweest. Dat is geen vissen meer met een visnet, maar met een groot sleepnet.

Het gaat vandaag de dag heel erg massaal, dat in de voorgaande eeuwen nooit is geweest, want zelfs bij de opwekking in Wales vinden we dat niet, maar het is een teken van het einde. Grote campagnes, er zijn grote Gemeenten met duizenden leden. (**“Gij klein kuddeke”** is hier niet van toepassing)

Er is nog iets anders. Wat staat er in **vers 47: “Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt”.**

Met die grote campagnes worden duizenden bijeengebracht, die zich willen bekeren, doch niet echt wedergeboren worden, ze vallen na enige tijd weer terug naar het oude.

De mens wordt gauw bewogen en steekt zijn hand erg snel omhoog. Want waar zijn al die duizenden en duizenden gebleven. Er zijn mannen Gods, eeuwen geleden, die al deze dingen reeds gezien hebben en gezegd hebben: *“Als dat gaat gebeuren, dan staat het voor de deur”.*

Weet u wat het ergste is? Het sleepnet wordt opgehaald, er wordt massaal voor hen gebeden en de arme stakkers worden daarna weer aan hun lot overgelaten, ten vondeling gelegd.

Gelukkig, dat er engelen zijn in deze tijd, die het goede in vaten doen, d.w.z. dat zij een nieuw vat krijgen en dat zal straks zijn eindvervulling krijgen, als ze het opstandinglichaam ontvangen.

Lees en bestudeer ook de studie: **“Zal Jezus nog het geloof vinden”**. Uitgebreide studie over: **“Zal Jezus, de Christus der Schriften, wanneer Hij nu vandaag terugkomt nog het geloof vinden”**.

De anderen worden weggeworpen als ondeugdelijk. Begrijpt u, dat dit geen werk van mensen kan zijn, maar van engelen? Ziet u, hoe deze profetisch aangegeven tekenen vandaag in vervulling gaan? Daarom zijn we aan het einde gekomen. Prijst God en verblijdt u!

Laat het sleepnet maar uitgegooid worden, want des te eerder is het ogenblik daar, dat we allen een nieuw vat krijgen. Kunt u zich erover verheugen? De Bruid moet zelfs als eerste klaar zijn en niet eerst de bruiloftsgasten. De Bruid gaat zeker als eerste weg en we willen gaan zien, wat de Schrift ons hiervan zegt. (Lees en bestudeer de studie: **“De bruid van het Lam”**)

We hebben gezien, wat de tekenen zijn, als de oogsttijd komt voor het Christendom, hoe we een grote eenheidsbeweging gaan krijgen en hoe massaal er gevist wordt met het sleepnet.

Nu willen we aan de hand van profetieën uit het Oude Testament en ook uit het Nieuwe Testament gaan zien, wanneer het de tijd zal zijn, dat de Bruid klaar is en de Bruidegom haar komt halen.

In het Oude Testament staat het verborgen, want de Gemeente is een verborgenheid.

Bijbelstudie Centrum
Uitgebreide studie over 16 avonden:
HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

We zullen steeds zien, dat die eenheidsbeweging samenvalt met de oogsttijd en we hebben in de gelijkenissen gezien, hoe de Heer Jezus Zelf het onder het beeld van de graanoogst noemt.

In Israël kennen we een vruchtenoogst, maar die vindt later plaats en krijgt zijn vervulling voor Israël en de volkeren en dan wordt ook de wijnpers naar voren getreden. De graanoogst is de afsluiting van de Christenheid.

In het boek Ruth vinden we de geschiedenis van deze Moabitische, een heiden. Zij kwam op bijzondere wijze met de God van Israël in aanraking. De eigenlijke oorzaak was een grote hongersnood in Israël.

Er was zo'n gebrek aan voedsel, dat de man van Naomi, Elimelech met zijn vrouw en twee zoons naar het heiden land trokken. Dit is het beeld van Israël, nadat het de Heer Jezus gekruisigd had en verstrooid werd onder de heidenen.

Want die hongersnood was het sterkst vooral in Bethlehem, wat broodhuis betekent en waar de Heer Jezus, het ware Brood, geboren werd, maar door Israël niet gezien, noch gekend werd, moest Israël onder de heidenen verstrooid worden.

Dan komt, als weduwe van één der zonen van Naomi, Ruth op merkwaardige wijze naar voren. Zij hoort, dat er een lossen is in Israël en dat die lossen er voor haar is.

Die lossen komt uit Juda en dat is Boaz en uit hem zijn ook David en de Heer Jezus voortgekomen. Boaz de lossen, is een voortype van de Lossen, de Verlosser, die uit Israël komt, uit Juda's stam.

Boaz gaat dus Ruth lossen, want hij neemt haar tot vrouw en door haar wordt hij ook de lossen van Israël. Hier zien we het wonderbare beeld, hoe de Heer Jezus, als de Lossen Israëls en als de Lossen der wereld, tot de Zijnen gekomen is, maar dat Israël Hem niet gekend heeft.

Daarom krijgt Hij uit de heiden wereld de Bruidsgemeente, de Ruth. Hij gaat haar lossen en zij wordt Hem tot vrouw en de vrucht uit dat huwelijk wordt de redding en verlossing voor Israël. Verstaat u dat?

Israël wacht nog steeds op zijn Verlosser en het ziet het ware Brood nog niet, dat in Bethlehem al reeds gekomen is. Boaz was uit Bethlehem, zoals de Heer Jezus uit Bethlehem kwam. Boaz krijgt de Mozaitische als bruid.

Moab was niet alleen een heidens, maar ook een vervloekt geslacht, waarvan God gezegd had, dat daarvan geen nakomelingen in Zijn huis zouden komen, want zij waren voortgekomen uit bloedschande; zij kwamen voort uit Lot, want één van zijn dochters had hem dronken gevoerd en daaruit is Moab voortgekomen.

We zien in deze geschiedenis de grote genade Gods, want Hij zoekt niet de uitnemenste uit de heidenen, maar juist de zondaar.

In **Ruth 1:22** lezen we, waar het eerste contact tussen deze heidense Ruth en de God van Israël begint: ***“Zo keerde Naomi terug met Ruth, de Moabitische, haar schoondochter, die met haar uit het veld van Moab meegekomen was. En zij kwamen te Bethlehem aan in het begin van de gerstenoogst”***.

Hoe lang gaat deze door, voordat Boaz haar gaat lossen en tot vrouw maakt, of, dat wil zeggen, voordat de Heer Jezus komt om Zijn Gemeente te verlossen?

Het is begonnen met de uitstorting van de Heilige Geest en het gaat door, totdat de grote Boaz Zich opmaakt om de Gemeente te lossen en tot de Zijne te maken.

In **Ruth 2:23** vinden we het tijdstip vermeld, wanneer het voltooid is: ***“Zo sloot zij zich, Ruth, aan bij de arbeidsters van Boaz om op te lezen, totdat de gerstenoogst en de tarweoogst, dus de graanoogst afgelopen waren”***.

Bijbelstudie Centrum
Uitgebreide studie over 16 avonden:
HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Het begon bij het begin van de oogst en de Gemeente, de Bruid, blijft hier op het oogstveld, totdat de gehele gersten- en tarweoogst, dus de graanoogst afgelopen is. Wat gaat er dan gebeuren?

In **Ruth 3** staat verder in **vers 1**: **“Noami nu, haar schoonmoeder, zei tot haar: Mijn dochter, zou ik voor u geen rust zoeken”?**

Dan gaat de Gemeente haar rust in naar het hemelse Vaderland, dat onze rust is. Daar hebben we ons Huis, het Vaderhuis, met de vele woningen, want een rust wil zeggen, dat men een eigen huis krijgt, waar men voor eeuwig thuis is. Ruth was al die tijd vreemdelinge in het land Israël.

Ook de Gemeente is nu vreemdeling in deze wereld, maar wie zich hier thuis voelt en nog wel een tijd hier zou willen blijven en doorbrengen, kan wel tot het Christendom behoren, maar niet tot de Bruid.

Die tot de Bruid behoren, zijn hier vreemdelingen geworden! Ik denk dat de Joden niet veel moeten hebben van die Moabitische, maar zij bleef getrouw in een stille geest; zij was nederig, want al die tijd droeg zij het kleed van de geringe dienstmaagd. Zij ging achter de maaiers aan en las op wat er over bleef.

Hoort u Gemeente, als u tot de Bruid wil behoren, dan moet u in deze tijd het dienstkleed dragen. U bent hier geen koningin, maar een geringe dienstmaagd, die tevreden moet zijn met dat, wat de Heer ons laat toevallen.

Want Ruth moest steeds oprapen, wat haar toeviel en dat was het brood voor haar en haar schoonmoeder. Zij matigde zich geen rechten toe en achtte zich de allergeeringste. Het is geweldig om dat te lezen!

Wat zegt Boaz tegen de maaiers? **“Laat af en toe wat extra's vallen“**. Kent u dit **“lezen“**.

Als de oogst dus voorbij is, zegt Naomi tegen haar schoondochter in **vers 2**: **“Welnu, is Boaz niet onze bloedverwant, bij wiens arbeidsters gij geweest zijt? Zie hij gaat vannacht op de dorsvloer wannen“**.

De oogst is binnen en komt op de dorsvloer. Wat gebeurt er op de dorsvloer? Daar wordt het kaf van het koren gescheiden. Waar moet nu die toekomstige vrouw van Boaz, de bruid, naar toe?

Naar de dorsvloer. Maar hoe? In **vers 3** vinden we dit: **“Baadt u dan en zalf u en doe uw opperkleed aan en daal af naar de dorsvloer“**. Zij mag haar dienstkleed uittrekken en haar opperkleed aandoen, dit wil zeggen, dat zij zich heerlijk mag toerusten.

Dan is dit het moment dat de Heer, de Gemeente voor Zijn rechterstoel plaatst. We gaan hier nu niet verder op in, maar we zien, dat uit de vereniging van Boaz met Ruth de verlossing voor Israël komen zal.

Zo zal het straks ook zijn, als de ware Boaz Zijn Gemeente binnengehaald heeft en dat daardoor Israël tot vrijheid zal komen. Daarom moet de Gemeente weg, want we hebben al eerder gezien, dat Israël verblind blijft, totdat de volheid der heidenen de rust binnengaat .

We vinden nog een afschaduwing in het Oude Testament, waar we lezen van Jozef, die uit de gevangenis gehaald werd door Farao en zijn verhoging ontving.

Dit staat in **Gen. 41:41**. **“Voorts zei Farao tot Jozef: Zie, ik stel u aan over het gehele land Egypte. Daarop trok Farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozef's hand, hij bekleedde hem met linnen klederen, en hing een gouden keten om zijn hals. Hij liet hem rijden op de tweede wagen, die hij had, en men riep voor hem uit: Eerbied! Aldus stelde hij hem aan over het gehele land Egypte. Ook zei Farao tot Jozef: ik ben Farao, maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte zijn hand of zijn voet opheffen. En Farao noemde Jozef: Zafenath Paaneach, en gaf hem Asnath, de dochter van Potifera, de priester van On, tot vrouw. En Jozef ging uit als heer over het land Egypte“**.

Bijbelstudie Centrum
Uitgebreide studie over 16 avonden:
HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Jozef is het type van de Heer Jezus. Zoals Jozef door zijn broeders verworpen werd, zo is de Heer Jezus verworpen door Zijn volk, Zijn broeders. Zoals Jozef in de diepte van de gevangenis kwam, zo is de Heer Jezus in het dodenrijk gekomen; en zoals Jozef daarna verhoogd werd, zo heeft God de Heer Jezus uitermate verhoogd en de Naam boven alle naam gegeven, want Hij is nu Heer over alles.

Alleen Gods troon is boven Hem, God heeft Hem alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Farao verhoogde Jozef niet alleen tot heer over heel zijn rijk als loon, maar hij gaf hem ook de dochter van Potifera als loon. Dat wil zeggen, dat een heidens meisje zijn vrouw werd, die hij van Farao kreeg.

Zo heeft God Zijn Zoon de Heer Jezus uitermate verhoogd en Hem de Naam gegeven, die boven alle naam is, maar als loon van Zijn kruislijden, Zijn volbrachte werk, heeft God Hem de Bruid gegeven uit de heidenen, die God Hem zal toebrengen door de Heilige Geest.

Nu weten we, dat er toen zeven magere jaren gingen komen over Egypte land en kwam de wereld van toen in verschrikkelijke nood en ook Jozef zijn familie kwam in nood.

Door die nood werden de broers van Jozef naar Egypte gedreven en zo kwamen zij bij Jozef, die hen kon redden. Daarom kreeg Jozef de naam Zafnath Paaneach, d.w.z. Redder of verlosser van de wereld.

We zien hier duidelijk het beeld van de Heer Jezus. Zo zullen ook straks die laatste zeven jaar beginnen, want we weten immers, dat God straks gaat toornen.

Als straks het Land Israël wordt binnen gevallen, dan breken de laatste zeven jaren aan en dit zal een ontzettende tijd zijn van gericht en grote nood.

Dan komen allereerst de broers van de Heer Jezus in de grootste nood, het Joodse volk en dan zal het tot God, de Vader gaan roepen; maar God zal dan zeggen, dat zij bij Zijn Zoon moeten zijn, want die heeft Hij aangesteld.

Zo gingen de broers naar Jozef en wisten niet dat het dezelfde Jozef was, die zij eens verworpen hadden. Hij hielp hen, op een bijzondere wijze, totdat het ogenblik kwam, dat hij zich openbaarde.

Het was wel de grootste schrik, die zij kregen, daar zij dachten, dat dit hun laatste ogenblik was. Want ze wisten, dat de enige, die hen redden kon, degene was, die zij verworpen hadden. Zij werden allen zeer ontzet, dat die heer van Egypte, Jozef was.

En als Israël straks door grote nood gedreven, tot die Messias komt, dan zullen zij met ontzetting zien, dat het Dezelfde is, die zij eens aan het kruis genageld hebben en zij zullen denken, dat er voor hen niets anders meer overblijft, dan een verschrikkelijk oordeel.

Een ogenblik van grote benauwdheid voor Jacob. Maar wat gebeurt er? Jozef neemt hen in zijn armen, en richt met hen een heerlijk feestmaal aan. Het is de vereniging met Jozef en zijn vrouw met wie hij al getrouwd was, voordat die zeven jaar hongersnood begonnen. Gaan we het verstaan?

Dat is de Gemeente uit de heidenen, de Bruid. Voordat die laatste zeven jaren begonnen waren, was Jozef al getrouwd, wat staat in **Gen. 41:50. "En voordat er een jaar hongersnood kwam werden Jozef twee zonen geboren, die Asnath, de dochter van Potifera, de priester van On, hem baarde".**

Dat betekent dus, dat de Gemeente al wonderbare vruchten voortgebracht heeft in de vereniging met haar Hemelbruidgom, voordat de laatste zeven jaar van de antichrist begint. Daar hebben we nu nog geen vermoeden van. Ruth bracht ook vrucht voort, het kind werd in de schoot van Naomi gelegd en dat betekende de verlossing van Israël.

Ziet u hier ook niet hetzelfde! De Gemeente komt tot wonderbare vrucht, maar niet eerder, dan dat zij verenigd is met haar Hemelse bruidgom. Nu mogen we alleen voorproefjes daarvan hebben.

Bijbelstudie Centrum
Uitgebreide studie over 16 avonden:
HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Ziet u, dat de Gemeente dus niets te maken heeft met de verschrikkingstijd, die hier op aarde zal aanbreken, want dan is zij bij haar Heer om vruchten voort te brengen om Israël en de wereld te redden van die ramp. Wat een heerlijke opgave!

Wie dus denkt, hier lekker weg te zijn en die wereld maar achter te laten, heeft het mis, want we moeten bij Hem zijn om vruchten voort te brengen en redding te brengen in die nood.

Zo brachten Jozef en zijn vrouw heerlijke vruchten voort, n.l. er werden twee kinderen aan Jozef geboren, voordat er een jaar van honger kwam en die twee kinderen werden twee stammen van Israël en kregen nog dezelfde zegeningen. Ziet u, dat het alles verband houdt met Israël?

Oorspronkelijk waren het twaalf stammen en toen kregen ze er nog twee bij, want Jozef deelde zich in tweeën. Dit heeft een diepere zin: Israël zal nooit tot heerlijkheid kunnen komen, of zij moet voltallig zijn en haar volheid wordt bereikt mede door de Gemeente. Dit is een groot geheimenis!

Zo kwam uit Ruth het kind voort, waar het koningschap van David uit voortkwam en uit hem de Verlosser, wat een diep geheimenis is!

In de geschiedenis van Mozes zien we hetzelfde. Mozes is immers de middelaar van het volk Israël, de verbondsmiddelaar van het Oude Verbond.

Maar wat hebben zij met Mozes gedaan? Toen hij kwam om naar zijn volk om te zien en dit te redden, hebben zij hem verworpen en gezegd: *“Wilt gij over ons de baas spelen en rechter zijn?”* Mozes moest toen vluchten. Hij nam het op voor zijn broeders tegenover de Egyptenaren, maar zij hebben hem verworpen. Waar moest Mozes toen naar toe?

Hij moest gedwongen, uitwijken naar de Midianieten, dat zijn heidenen. We zien hier weer hetzelfde. Wat krijgt hij bij de Midianieten? Hij krijgt daar een vrouw, Zippora.

Wat is het toch duidelijk in het Woord vermeld. Mozes gaat na zekere tijd toch weer terug naar zijn volk om het te redden, maar dan is hij niet alleen, maar met een vrouw aan zijn zijde en twee zonen.

Hier weer die twee zonen, de vruchten, die er uit voortkomen. Mozes is ook in vele dingen het type van de Heer Jezus. Ook hij gaf de heerlijkheid aan het hof van Farao op voor de redding van zijn volk en zo heeft de Heer Jezus ook de heerlijkheid bij de Vader verlaten voor onze redding. Het is steeds hetzelfde beeld.

Nu gaan we nog even terug naar Isaäk, hoe hij zijn Rebekka kreeg. Isaäk is het type van de Zoon en Abraham is het type van de Vader en Sara het type van het hemelse Jeruzalem.

Dit laatste vinden we duidelijk in **Gal. 4:22-28**. *“Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen had, een bij de slavin en een bij de vrije. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt, doch die van de vrije door de belofte”*.

Dit is iets, waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen; de ene van de berg Sinaï, die slaven baart, dat is Hagar. Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met de kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder.

Want er staat geschreven: *“Verheugt u, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij die geen weeën kent; want talrijker zijn de kinderen der eenzamen dan van haar, die een man heeft. En gij broeders, zijt, evenals Isaäk, kinderen der belofte”*.

We zien, hoe deze oude geschiedenis een zinnebeeldige betekenis heeft. Abraham is het type van God de Vader en Abraham verwekt Zich drie soorten kinderen bij drie verschillende vrouwen en dit heeft een diepere zin.

Bijbelstudie Centrum
Uitgebreide studie over 16 avonden:
HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Zo zal God de Vader Zich drie soorten kinderen verwekken, in drie verschillende tijdperken; maar alleen degene, die Abraham bij Sara verwekte, Isaäk, was de erfgenaam. Wat zien we dus wonderbaar afgebeeld?

Sara's moederschoot was toegesloten en zolang haar moederschoot toegesloten was en die erfgenaam niet uit haar geboren kon worden, nam Abraham via zijn vrouw Sara, haar dienstmaagt Hagar, bij wie hij Ismaël verwekte, die dus naar het vlees verwekt werd.

Dit heeft een diepere zin, want Sara, die het hemelse Jeruzalem is, verwekte de zoon der belofte; of anders gezegd, zij is het genadetijdperk, waarin we nu leven.

Maar zolang het hemelse Jeruzalem toegesloten was en de erfgenaam niet geboren kon worden, nam Abraham Hagar, de slavin, waaruit slaven geboren werden. Dat wil zeggen: het tijdperk van de Sinaï, de bedeling der wet.

Toen Ismaël groot geworden was, ging de moederschoot van Sara open en werd Isaäk als de erfgenaam geboren. En zoals later Ismaël, Isaäk bespotten en hem zelfs naar het leven stond, zo hebben zij ook de Heer Jezus, die in de eerste plaats DE Isaäk is, de Erfgenaam, vervolgd en gekruisigd.

In de dagen van Abraham, zei Sara tot hem: **“Zend de slavin met haar zoon weg”**. Dit was hard en Abraham wilde het eerst niet doen. Maar God zei tot Abraham: **“Hoor en doe wat Sara zegt”**.

Dit is profetie en God zal wel voor Hagar en haar zoon zorgen. Dit gebeurde, toen Isaäk nog jong was, terwijl de volle Isaäk, de Heer Jezus is met Zijn Gemeente.

Het Hoofd is reeds geboren en de leden komen er achteraan. de Heer Jezus met de Gemeente is de erfgenaam en onze moeder is het hemelse Jeruzalem, Sara. Verstaat u dit geestelijk?

Nog altijd is de moederschoot van Sara aan het zonen baren en worden daardoor er nog steeds leden toegevoegd aan het Lichaam, totdat dit Lichaam volledig is; de Heer Jezus, het Hoofd en de Gemeente de leden.

Hagar werd dus met haar zoon weggezonden in de woestijn (in de volkerenwereld), totdat Isaäk volwassen was. Dan gebeuren er twee geweldige feiten; de dood van Sara en Isaäk krijgt een vrouw. Verstaan we ook dit geestelijk?

In **Gen. 24** lezen we, hoe de knecht van het huis van Abraham (de Heilige Geest) uitgezonden werd om de bruid voor Isaäk te werven en bij hem te brengen. Zo wordt de Gemeente klaargemaakt door de Heilige Geest, om straks de Bruid en ook het Lichaam van de Heer Jezus te zijn.

Daarom vinden we, dat de Gemeente als leden van De Isaäk geboren worden, maar ook als een Rebekka als vrouw, aan De Isaäk worden toegevoegd. Dit zijn twee aparte feiten, die God in beeld brengt en datzelfde zien we eigenlijk ook bij Adam.

Eva was eerst een deel van Adam's lichaam, want toen God Adam schiep, schiep Hij Eva al in hem; maar dan haalt God Eva uit Adam en geeft haar aan hem tot vrouw.

Het scheppingsverhaal zegt: **“Laat ons mensen maken, man en vrouw schiep Hij hen”**. Dat deed God tegelijk. Eva is dus het Lichaam van Adam en zij is ook zijn vrouw. Wie Geestelijk is, kan dit verstaan!

Zo zien we het hier bij Isaäk hetzelfde. De volle Isaäk is de Heer Jezus met de Gemeente; Hij het Hoofd en wij de leden. Wij zijn ook erfgenaam, want we zijn allemaal uit moeder Sara geboren en daarom zijn we ook zonen Gods; maar aan Isaäk worden we ook toegevoegd als een Rebekka, de Bruid.

Want wanneer wordt Rebekka als Bruid en vrouw toegevoegd aan Isaäk? Als Sara gestorven is.

Bijbelstudie Centrum
Uitgebreide studie over 16 avonden:
HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Als dit allemaal gebeurd is, vinden we in **Gen. 25:1** vermeld: *“En Abraham nam wederom een vrouw”*. Dit is Ketura en nu zegt de Joodse overlevering, dat dit Hagar is, die in een nieuwe gedaante tot hem kwam en die hij nu tot vrouw nam.

Nu kan dit misschien niet werkelijk zo zijn geweest, maar geestelijk is het wel zo. De weggezonden Hagar komt vernieuwd terug als de Ketura, dan is het niet meer Hagar, of de oude bedeling van de wet, maar dan is het de bedeling van het Koninkrijk.

Daar Abraham drie vrouwen heeft gehad en bij die drie vrouwen kinderen verwekt heeft, zien we hierin drie tijdperken. Het hoogste tijdperk, die al van het begin vast stond, is het hemelse Jeruzalem en dat baart de erfgenaam.

Het andere tijdperk is Hagar, het tijdperk van de wet en dat is het volk Israël. En straks als de moederschoot van Sara gestorven is (als de Gemeente weggenomen is), dan komt het volgende tijdperk, het tijdperk van het Koninkrijk (het Duizendjarig Rijk) en dat is het vernieuwde Israël.

Bij Ketura krijgt Abraham nog vele kinderen, zoals we vinden in **Gen. 25:1**. *“En Abraham nam wederom een vrouw, Ketura geheten, en zij baarde hem Zimran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Sush”*.

Bij het tijdperk van de wet was Israël, het aardse volk; bij het tijdperk van de genade, het hemelse Jeruzalem, is het Isaäk met Zijn Rebekka, want die zijn één; bij het tijdperk van het Koninkrijk, komen er vele zonen. Wat een heerlijkheid!

Abraham kreeg de belofte van God, die sprak: *“Abraham, kijk eens omhoog naar de hemel. Kunt ge de sterren tellen? Zo groot zal uw nakomelingschap zijn”*.

Dit zijn degenen, die uit Sara geboren zouden worden, het hemelse volk, die in de hemel staan in lichtglans. Dit vervult God in deze tijd, want God verwekt Zich door het Hemelse Jeruzalem een nakomelingschap, dat in de hemel zal staan. Het zijn de sterren aan de hemel.

God zei ook tot Abraham, dat zijn nakomelingen zullen zijn als het zand aan de oever der zee. Dit is een ander nakomelingschap op de aarde. Het is een oevervolk.

Als we het Hebreeuws goed zouden kennen, dan zouden we begrijpen, wat God met een oevervolk bedoelt. Het is als het ware een volk dat net tussen de aarde en de hemel in zit en dat is het toekomstige Israël.

Het is een aards volk, maar staat direct in verbinding met de hemel, zoals de zee en het vasteland totaal verschillend zijn, maar bij de oever een overgang heeft.

Daarom heten zij ook *“Hebreeërs”* en hebben zij de Hebreeuwse taal en het woord *“taal”* in het Hebreeuws betekent letterlijk *“oever”*. Zij zijn het oevervolk, levende op de grens van twee werelden.

Zij zijn op de aarde, maar staan in contact met de hemel. De Gemeente is echter een hemels volk en gaat straks ook naar de hemel toe.

Daarna zei God ook nog tot Abraham, dat zijn nakomelingschap zou zijn, als het stof der aarde en die zullen komen uit Ketura. Het is het tijdperk van Het Koninkrijk.

Het zijn allemaal mensen, die als mensen op de aarde behouden worden, want in het Duizendjarig Rijk en op de nieuwe aarde, zullen nog vele volkeren ingaan. Zien we nu iets van Gods wonderbare plan?

Wat God Abraham beloofd heeft, dat volvoert Hij ook. Hij zorgt ervoor, dat uit Abraham een nakomelingschap komt, dat in de hemel is als sterren des hemels en dat is de Gemeente.

Bijbelstudie Centrum
Uitgebreide studie over 16 avonden:
HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Daarom zal ook straks het Hemels Jeruzalem boven het aardse Jeruzalem staan en zal er een Jacobs-ladder zijn als verbinding. De volkeren, die zalig worden, door de prediking van Israël in het Duizendjarig Rijk, die zijn het stof der aarde.

Het zijn dus drie onderscheiden tijdperken en wel: *“als de sterren aan de hemel; als het zand aan de oever van de zee en als het stof der aarde”*.

We zagen reeds, dat Rebekka, die aangeworven was als de bruid voor Isaäk, plaats vond na de dood van Sara. Dit is een belangrijke tijdsaanduiding en wat wil deze zeggen?

Dat Sara's dood betekent, dat er van die kant geen kinderen meer konden worden geboren, wedergeboren.

Israël komt wel tot wedergeboorte, maar niet op dezelfde wijze; want die is alleen voor de Gemeente. Wat wil het geestelijk zeggen, dat Sara dood is?

Dat het laatste lid is toegevoegd aan de Bruidsgemeente en dat dus de volle Isaäk geboren is. Dan sterft zij als moeder en als vrouw, want haar taak is voleindigd.

De schoot van Sara, het hemels Jeruzalem ging open toen de Heer Jezus geboren werd en Sara sterft, als de hele Gemeente wedergeboren is, want dan zullen er op deze wijze geen zielen meer tot wedergeboorte komen.

Als we een geestelijke blik hebben, constateren we nu, dat er nog maar zelden iemand werkelijk wedergeboren wordt. Men komt wel tot bekering, maar bijna niet meer tot wedergeboorte. Daarom geloof ik, dat dit tijdperk praktisch afgesloten is.

Aan het eind van **Gen. 24** lezen we, hoe Rebekka bij Isaäk gebracht werd. Dit hoofdstuk begint met de dood van Sara en Isaäk had zijn moeder erg lief en had veel verdriet over haar dood.

Dan staat er in **vers 67**: *“Toen bracht Isaäk haar in de tent van zijn moeder Sara (dus niet in de tent van zijn vader), en hij nam Rebekka, en zij werd zijn vrouw, en hij kreeg haar lief. Zo vond Isaäk troost na de dood van zijn moeder”*. Wat wil dit geestelijk zeggen?

De Heer Jezus heeft door Zijn kruislijden en opstanding het geweldige mogelijk gemaakt, dat zondaren wedergeboren worden door het tijdperk van de genade, Sara.

Als er nu niemand meer wedergeboren wordt, heeft Hij er leed over, maar dan krijgt Hij een andere vertroosting; dan worden degenen, die wedergeboren zijn, Hem toegevoegd als de vrouw des Lams. Hij brengt die vrouw in de tent van Zijn moeder Sara, het hemels Jeruzalem. Dan kan er een ander vruchtdragend orgaan komen, via de verbintenis met Zijn hemelse Rebekka.

Zodra Rebekka gekomen is in de tent van Sara, neemt zij de plaats van Sara in. Zo zal ook de Gemeente, de eerstgeborenen uit haar, haar plaats innemen, opdat er nog velen tot heerlijkheid gebracht zullen worden.

Niet, dat dan alles afgelopen zou zijn, want als we het even aards mogen zien, is geen enkel huwelijk gelukkig als er geen kinderen komen. Als de Heer Jezus Zijn Gemeente heeft, dan zal het geestelijke vruchten voortbrengen. Dit beseffen we nog niet.

We zullen niet meer man en vrouw zijn, want dat is daar niet. Op deze wijze brengen we geen kinderen voort, maar we zullen geestelijke kinderen voortbrengen, opdat nog velen tot heerlijkheid zullen gebracht worden.

Bijbelstudie Centrum
Uitgebreide studie over 16 avonden:
HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Let nu goed op! Als de aangeworven bruid Rebekka in de tent van Sara gekomen is, dus als de Bruidsgemeente ingebracht is in het hemelse Jeruzalem, dan gaat Abraham Ketura nemen, het herboren Israel. Het is het nieuwe tijdperk van het Koninkrijk.

Tot zover,
volgende keer gaan wij hiermee verder met het laatste deel..

De Heer Zegene u,
Amen.