

Bijbelstudie Centrum
Uitgebreide studie over 16 avonden:
HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden” (Joh. 10:9)**, dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.

HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Zo zien wij, hoe nauwkeurig alles in vervulling gaat! Ik heb u al gewezen op de eerste crisis, waar Israël doorheen is, waarin de gehele Arabische wereld tegen hen was, maar dat zij hun land stuk voor stuk in bezit kregen door het zwaard. We zien ook, dat dezelfde landen van vroeger daar weer bij betrokken zijn.

Nu willen we gaan zien, wat de volgende fase moet brengen. In **Ez. 20:34-35** staat iets heel merkwaardigs: ***“Ik zal u voeren uit het midden der volken en u bijeen brengen uit de landen, waarin gij verstrooid zijt, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Ik zal u brengen naar de woestijn der volken en daar met u in het gericht treden van aangezicht tot aangezicht”***.

Voor God is Israël eigenlijk nog ***“de woestijn der volken”***. Dat land zal eerst een woestijn worden, dat wil zeggen een woeste plaats. De woestijn gebruikt God altijd als gerichtsplaats voor Israël.

Wat Israël eerst na 1948 had, was voor het grootste gedeelte woestijn, de Negeb en deze heeft het vroeger alleen onder Salomo gehad. Is het toeval, dat Israël in de zesdaagse oorlog van juni 1967 de Sinaï woestijn heeft terug gekregen?

Dit is het stuk langs het gehele Suez kanaal, de Schelfzee en de Rode zee tot aan Sjarm et Sjeik. Het is geen toeval, want alles is in Gods hand en het is de vervulling van het Profetische Woord.

Al meer heb ik er op gewezen, dat het verleden een afschaduwing is van het heden en wat God in het verleden met Israël deed, krijgt nu zijn eindvervulling.

We gaan eerst terug naar het verleden, want dan wordt het heden ons duidelijker. Toen God in het verleden hen voor de eerste maal uitvoerde uit Egypte, om hen te brengen in het land, dat Hij hun beloofd had, liet Hij hen eerst door die woestijn gaan en waarom?

Om hen in die woestijn te richten, want God had ook met Israël vanwege hun afgoderij, een appeltje te schillen en niet alleen met Egypte. Veertig jaar lang heeft God hen beproefd en is met hen in het gericht gegaan en daarin heeft Israël heel wat moeten ondergaan, zoals het Profetische Woord zegt.

Zo erg was het, dat Israël weer terug verlangde naar de vleespotten van Egypte. Nu zien wij weer het zelfde, n.l. dat God zegt, dat, als Hij hen voor de laatste maal uit de volkeren terugbrengt naar hun land, Hij hen weer in de woestijn zal brengen om met hen in het gericht te treden.

Dit moet en zal gaan komen en daarom zien we nu, dat de tweede fase vlak voor de deur staat. De eerste crisis kwam omdat zij het land terug krijgen en de tweede crisis, omdat zij hun God vergeten hebben en niet meer onder het Verbond staan.

In **Ez. 20:35** lezen wij: ***“Ik zal u brengen naar de woestijn der volken en daar met u in het gericht treden, van aangezicht tot aangezicht. Zoals Ik met uw vaders in het gericht ben getreden in de woestijn van het land Egypte”***.

Hoe wonderlijk is het nu gegaan, want die geweldige Sinaï woestijn was van Egypte. Ziet u, hoe nauwkeurig het Profetische Woord is.

God zegt in **vers 36-37**: ***“Zoals Ik met uw vaders in het gericht ben getreden in de woestijn van het land Egypte, zo zal Ik ook met u in het gericht treden, luidt het Woord des Heren. Ik zal u onder de herdersstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het Verbond”***.

Dit Verbond hebben zij vergeten. God zal daarom met hen gaan richten en dan komen zij weer in de band van het Verbond, dat zij verbroken hebben. Want toen God hen voorheen uit Egypte voerde, bracht Hij hen in de woestijn Sinaï om daar met hen het Verbond van Mozes te sluiten. Ziet u, hoe wonderbaar Gods wegen zijn!

Het gaat hier niet om het Kanaänitische Verbond, maar het is het Mozaïsche Verbond, de Wet. Dit Verbond hebben ze dus verbroken en hebben dat in hun land nog altijd niet hersteld. Maar God brengt hen daartoe in hun land terug.

Daarom hebben zij nu die woestijn gekregen. Ziet u, hoe nauwkeurig Gods voetstappen zijn door dit wereldgebeuren! Dan kunnen wij alleen maar aanbiddeend zeggen: ***“Hoe groot zijt gij, o God!”***

HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Israël zelf is hiervoor nog blind, maar ook de theologen en het Christendom zijn blind hiervoor en wat is het dan een genade, dat wij dit mogen zien!

Het is geen gemakkelijk gericht. In **Ez. 20:36-38** lezen we: *“Zoals Ik met uw vaders in het gericht getreden ben in de woestijn van het land Egypte, zo zal Ik ook met u in het gericht treden, luidt het Woord van de Here Here, Ik zal u onder de herstaf doen doorgaan en brengen in de band van het Verbond. Ik zal de weerspanningen uit u uitschiften en hen, die tegen Mij overtreden hebben; wel zal Ik hen leiden uit het land, waarin zij als vreemdelingen vertoeven, maar in het land Israël zullen zij niet komen. En gij zult weten, dat Ik de Here ben”.*

Ziet u dat zij het land dus eigenlijk nog moeten krijgen. Zij zitten nu in de woestijn, want inderdaad is het grootste gebied van Israël woestijn!

We weten uit de profetieën, hoe God met hen in het gericht gaat treden en het is de wijsheid Gods, dat Hij daarvoor nu juist die atheïstische, goddeloze wereldmachten gaat gebruiken, het wereld communisme onder leiding van Rusland, opdat Israël zal terugkeren tot God.

Maar dan is Israël nog niet wedergeboren, want dat gebeurt pas na de antichristelijke tijd. Eerst brengt God hen terug in de band van het Verbond. In **Ez. 38-39** is duidelijk die grote inval geprofeteerd. In **Ez. 37** zien wij eerst het terugkomen van Israël uit de volkerengraven naar hun land als een enig volk.

In **Ez. 38:1-2** lezen wij van de grote inval van Rusland: *“Het Woord des Heren kwam tot mij: Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesach en Tubal”.*

We hebben hier vertaald staan Mesach en Tubal. Er zijn vele andere vertalingen, die hier niet *“grootvorst”* hebben staan, maar *“vorst van Rosh”*. Zo heeft ook de Joodse Bijbel het. Dus: *“mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de vorst van Rosh, van Mesach en Tubal”.*

Volgens betrouwbare Bijbelvorsers en volgens de volkerenlijst, maar ook volgens de oude Joodse traditie, zijn dit de volken, die Rusland bewonen en niet alleen Rusland, maar ook behoort daarbij: Oost-Pruisen, Polen en de staten ten Zuiden daarvan, die ook met Rusland mee marcheren. Het is kennelijk een geweldige volkeren federatie en dat is ook juist, want het is het grote communistische blok.

In **vers 3 en 4a** zegt de Heer: *“Ik zal u Gog, vorst van Rosh, van Mesach en Tubal! Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger”.*

Dan zien wij het geweldige leger, want er staat in **vers 5**: *“ook Perzen, Ethiopiërs en Puteeërs”*. De Joodse vertaling en ook andere zeggen *“de Lybiërs”* en dat is wat duidelijker.

Wij zien in de Schrift, hoe de naaste toekomst zich verder zal gaan aftekenen, maar de eerstgenoemden zijn al een vervulling, want die behoren allemaal tot het Warschau pact.

Perzië (Iran) zit er niet ver vandaan en zoekt steeds meer steun bij Rusland en Rusland krijgt daar ook steeds meer invloed. Perzië is tegenwoordig Iran. De richting, waar zij vandaan komen staat in **vers 6**: *“Gomer en al zijn krijgsbenden; het huis van Togarma, ver in het Noorden”.*

Dit wordt dus gerekend vanuit Jeruzalem. Kijk maar op de kaart, dan ziet u duidelijk deze volken combinatie ver in het Noorden met al zijn krijgsbenden. Het is een merkwaardige uitspraak in deze profetie: *“Het huis van Togarma, ver in het Noorden met al zijn krijgsbenden”.*

Dit staat er zo niet helemaal juist, maar de Joodse Bijbel wierp er een nieuw licht op. Nadat God door de profeet eerst de volkeren bij naam noemt, die allemaal met Rusland sympathiseren, staat hier, dat uit alle volkeren sommigen zullen optrekken. Onder alle volkeren zijn communisten en die zullen straks optrekken.

Wij hebben dit in de tweede wereldoorlog gezien, hoe NSB'ers met Hitler meegingen. Dit was ook in Frankrijk, Engeland en Noorwegen het geval. Zo heeft men ook nu ondergrondse werkers voor Rusland.

Men heeft hier heel vrij vertaald, omdat men dit niet begrepen heeft; maar het komt er hier op neer, dat uit die volkeren sommigen zullen optrekken. Er is veel over te zeggen, hoe God dit doen zal en wat er straks gaat gebeuren.

HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Ik zal u nu eerst laten zien dat dit het laatste Assyrië is. Wij vinden in **vers 17 in hoofdstuk 38**: **“Zo zegt de Here Here: Zijt gij het** (die combinatie van deze Russische volkeren) **van dien Ik in vroegere dagen gesproken heb door de dienst van mijn knechten de profeten van Israël, welke in die dagen jarenlang geprofeteerd hebben, dat Ik u tegen hen zou doen optrekken”**.

Wat vinden wij hier? Voor zover wij in het Oude Testament kunnen nagaan, vinden wij alleen maar in Ezechiël de opmars van God en Magog geprofeteerd, maar God zegt Zelf, dat Hij door al de profeten daarover gesproken heeft.

Ja, wij vinden het ook staan in Jesaja en Jeremia, maar daar worden zij geen Gog, maar Assyrië van de eindtijd genoemd. Dit ben ik ook nagegaan uit de geschiedenis en nu blijkt, dat het oude Assyrische Rijk bestaat uit stammen, die bij de Ararath woonden; maar de volkerenkundige wetenschap zegt, dat zij niet weten, waar zij gebleven zijn. Men denkt dat die volken opgelost zijn in andere volken.

Neen, zij zijn getrokken naar het Noorden en dat is de voortzetting van Assyrië. Het is ook merkwaardig, dat het grote eens Perzische Rijk, dat naar deze profetie met Rusland meegaat, in het verleden genomen werd onder het beeld van de beer.

Zij zullen vlees eten en alles vertrappen. Zij spreken van vrede, maar ondertussen vertrappen zij alles, om alles op de hele aarde op te vreten en als het moet dit in bloed te smoren. God heeft daar een bedoeling mee.

In Jesaja en Jeremia wordt heel veel geprofeteerd over deze Assyriër. Maar ik heb mij er altijd over verwonderd, als ik dikwijls die profetieën las, dat toen de Assyriërs in het verleden in Israël binnenvielen, er niet voor een kwart vervuld werd, van wat allemaal geprofeteerd was. Ik heb mij afgevraagd, hoe dat kon?

Het moet toch een eindvervulling krijgen? En hier hebben wij het antwoord, want van Assyrië wordt hier hetzelfde gezegd als wat van Gog gezegd wordt. God heeft Hitler en zijn trawanten gebruikt, om de Joden bewust te maken, dat zij een natie zijn, terwijl het de bedoeling was, hen uit te roeien.

God gebruikt nu de Arabische volken, die denken recht te hebben op het land, om Israël en de hele wereld te laten zien, dat Hij de levende God is, want door de inval van Rusland in Israël zal heel de wereld gaan geloven in God.

Aan één kant is dat heerlijk, maar dan is de wereld nog niet bekeerd! Er zal een vrezen voor God komen over heel de wereld, omdat er een ontzettende slachting komt, waarna God nog de tijd geeft, opdat men zich waarachtig zal kunnen bekeren in de dagen van de antichrist. Ja, God is wijs in Zijn werk!

We weten dat wij nu leven in de tijd van de genade en dat God nu in Zijn liefde en genade zwijgt. Daarom moet die genade gepredikt worden en verkondigt, totdat de Gemeente klaar is. Zo lang houdt God Zich in en zal Hij zwijgen.

Zodra deze (de Gemeente) weg is, is deze genade tijd afgelopen, en gaat God spreken en donderen in gerichten, weet wel dat spoedig gaat komen.

Enkele voorproefjes van wat vlak voor de deur staat, hebben we al gezien. Toen men niet zo lang geleden in Italië God bespote in een gedicht over het kindeke Jezus en men spottend zei: *“Als God werkelijk bestaat, laten wij dan Zijn stem horen en stuur ons een aardbeving”*. Toen is er prompt een aardbeving gekomen, die heel veel mensen wegvaagde.

De dichter werd krankzinnig, want hij zag voor zijn ogen al zijn familieleden omkomen, maar bleef zelf in leven. God laat niet met zich spotten!

Als wij vandaag horen, wat men van God durft te zeggen en Hem durft uit te dagen, dan zal het niet lang meer duren, of God zal gaan donderen, en niet alleen over Israël, want die donder zal gehoord worden tot in de vier hoeken der aarde en alle mensen zullen beven en lijkwit worden en weten, dat er een levende God is!

Dank God, want dat is de enige mogelijkheid, dat men daarna nog tot bekering gaat komen. Zij zullen de vreze Gods leren kennen, maar dan is de Gemeente al weg.

Wij leven nu in de tijd der genade, dat God zwijgt en Gods toorn kan niet komen, zolang de Gemeente hier is, omdat de Gemeente niet bestemd is tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid.

HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Het Woord zegt heel duidelijk in Ef. 2:3b *“van nature waren wij kinderen des toorns”*. Wat zegt Paulus nu in Rom. 5:9. *“Veel meer zullen wij (die in Christus zijn) derhalve, thans door Zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn”*.

De toorn komt wat we ook lezen in 1 Thess. 1:9-10. *“want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen Zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons (de Gemeente) verlost van de komende toorn”*.

Nu moeten we de profetie van Ezechiël eens lezen, voordat wij verder gaan, want het staat ook geprofeteerd in Jesaja en Jeremia, wat er dan gaat gebeuren.

Ez. 38:18-19. *“Maar te dien dage (als het atheïstische, goddeloze, communistische wereldmacht invalt), wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het Woord van de Here Here, dan zal Mijn grimmigheid opstijgen in Mijn neus, en in Mijn naijver, en in het vuur van Mijn verbolgenheid zal Ik spreken (dan gaat God toornen). Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land Israël teisteren. Ja, beven zullen voor Mij de vis-sen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipende gedierte, dat op de aard-bodem kruipt, en alle mensen, die op de aarde leven”*.

Dit is het antwoord van God op deze goddeloosheid. Zo weten we reeds, wat er zal gebeuren. Dan zal men ten minste weer terugkomen tot een vreze Gods en de spotters zullen verstommen.

Men heeft te lang geroepen: Als God bestaat, laat Hij dan eens verschijnen, maar Hij verschijnt niet. Maar dit is nog niet het einde, want dat zal pas zeven jaar later komen, als Christus met de Gemeente wederkeert op aarde.

We zullen nu nog een heel merkwaardige profetie uit Ezechiël zien over Assyrië. U weet, dat in de Schrift bomen genomen worden als beeld van natiën en zo wordt de vijgenboom genomen, als het beeld van Israël, terwijl in **Ez. 31: 3-4** Assyrië onder het beeld van een boom genoemd wordt: *“Zie, Assur was een ceder op de Libanon (het beeld van bijzondere schoonheid en kracht) schoon van takken, met schaduwrijk loof, hoog van stam (een geweldig machtig rijk);*

Zijn top reikte tot in de wolken (de sikkels en hamers van Rusland zijn al door hen geplant in de wolken op de maan) Water maakte hem groot, (dit is het beeld van de vele volkeren, die onder Russisch gezag staan en niet alleen van Europees Rusland, maar ook van Aziatisch Rusland), de vloed uit de diepte deed hem hoog worden; die liet zijn stromen vloeien rondom de plaats, waar hij geplant was, en deed zijn geuren uitgaan naar alle bomen des velds”. Verstaan wij dit?

Het is het wereldcommunisme. Er gaan geuren door de grond uit naar alle bomen des velds, alle natiën, alle koninkrijken. Er is geen koninkrijk, of er is een ondergrondse beweging.

Vers 5 gaat verder met: *“Daardoor werd zijn stam hoger dan alle andere bomen des velds, (ja, het wordt een van de grootste wereldmachten van deze tijd), zijn twijgen werden taltijk en zijn takken lang door de overvloed van water, terwijl hij opstoot. Onder hun schaduw woonden alle grote volken”*. Hoeveel volkeren schuilen er op het ogenblik onder Russische schaduw! Zij steunen op zijn macht.

Dan lezen we verder in **vers 10-11**: *“Daarom zegt de Here Here, omdat hij hoog van stam geworden was en zijn top tot in de wolken had gestoken, en omdat zijn hart zich gehovaardigd had op zijn hoogte, daarom gaf Ik hem over aan een machtige onder de volken. (Wie is die machtige onder de volken? Het is Israëls Machtige en dat is Jezus Christus), die hem ten volle deed naar zijn goddeloosheid. De geweldigste der volken velden hem en deden hem neerstorten op de bergen en in alle dalen vielen zijn takken; zijn twijgen braken in aal beekbeddingen der aarde”*.

Het wordt een verbroken macht over de hele aarde. Laten we daarom gewaarschuwd zijn, want de tijd is daar.

Als deze dingen beginnen te geschieden, heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. Groot en machtig is de Heer en geen tittel noch jota van Zijn Woord zal ter aarde vallen, laten wij Hem toch ook danken, dat wij niet bestemd zijn tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid.

*Tot zover, volgende keer gaan wij hiermee verder.
De Heer Zegene u,
Amen.*