

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden* (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswegen de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

Lezen we eerst met elkander de teksten lezen die bij dit onderwerp behoren.

Rom. 8:28-30. *“Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt”.*

Vervolgens lezen we 1 Cor. 15:47-49. *“De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen”.*

En dan ook nog 2 Cor. 3:16-18. *“maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is”.*

We vinden in deze drie Bijbel gedeelten de uitdrukkingen van het beeld dat God wil, zoals Rom. 8:29 zegt: *“die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons”.*

Dit is al Gods wil vanaf het begin, Hij schiep de mens immers naar Zijn beeld. U vindt de beide uitdrukkingen terug in Gen. 1:26. *“En God zeide: Laat Ons mensen maken naar het beeld als onze gelijkenis”.*

Het is zeer actueel, want als dit de uitdrukkelijke wil van God is met de mens vanaf het begin, als dat in Zijn scheppingsplan is opgenomen, dan is ook de tegenstander van God daar, die dat plan van God wil verijdelen.

Toen God de mens schiep naar Zijn beeld en gelijkenis ging de tegenstander direct naar het eerste mensenpaar om hun een vertekend beeld van God te geven: *“Heeft God niet gezegd gij zult van alle bomen van de hof niet eten”?* De rampzalige gevolgen daarvan, als de mens ziet wat hem voor ogen wordt geschilderd in die boom van kennis van goed en kwaad, zien we in de zondeval.

We weten uit het Profetisch Woord in het boek de Openbaring, dat straks, als de Bruidsgemeente - de Gemeente die werkelijk een relatie heeft met de Here Jezus - weggenomen zal zijn, de weg gebaad is voor de komst van de antichrist, een persoon, een zoon van de duivel, de zoon van de zonden en van de wetteloosheid.

De valse profeet, die zijn handlanger is, zal voor hem een beeld maken dat opgericht zal worden in Jeruzalem en over de gehele wereld zichtbaar zal worden. Men zal dat beeld van de antichrist moeten aanbidden en zijn merkteken of kenmerk aannemen aan voorhoofd of rechterhand.

We moeten beseffen dat het uur der verleiding gaat komen over de gehele wereld. Gods Woord is Geest en leven, Gods Woord is scheppend, levendmakend en krachtig, waardoor de mens veranderd kan worden in het beeld van God.

Satan doet dat na: er komen drie onreine geesten uit de mond van de antichrist en uit de bek van de draak (van hun mond, d.w.z. uit hun prediking). Want zij zullen aan de gehele wereld een vertekend beeld van God geven, het beeld van henzelf. Ook aan het beeld van het beest wordt een geest gegeven. De mensen komen in zijn macht en gaan voor eeuwig verloren.

Zo ver is het nu nog niet, nog is hier de volheid van de Heilige Geest, die gekomen is op de Pinksterdag, die woont in de ware Gemeente, in elke Bruidsziel die de Here Jezus waarachtig toebehoort en Zijn

Naam draagt, Zijn kenmerk en tevens een verzegeling van de Heilige Geest. Maar wij moeten er wel van doordrongen zijn dat, al kan de antichrist zich nu nog niet in persoon openbaren, zijn geest is reeds in deze wereld en is er werkzaam.

Paulus zegt in 2 Tess. 2:7. *“Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is”.*

Ook de apostel Johannes heeft het in zijn eerste brief, 1 Joh. 4 over hem: *“Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent”,* de antigeest die reeds in deze wereld is, al vanaf het paradijs. Daarmee hebben we te maken en daarom is het zo belangrijk dat wij van uit de Schrift leren hoe we het juiste beeld van God en van Christus voor ogen hebben. Door de zondeval wordt alles vertekend en krijgen we een ander beeld.

Nemen we Rom. 1:22-23. *“Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren”.*

In onze vertaling staat “vervangen”; het wordt in het N.T. ook vertaald met “verwisselen”, maar de Statenvertaling is het beste: “veranderen”. Het is n.l. hetzelfde woord (alaso) dat b.v. in 1 Cor. 15:52 gebruikt wordt: *“want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden”.*

Niet “verwisseld”, dan zouden we andere mensen worden, ook niet “vervangen”, want dan zouden we er niet bij zijn en waren er andere mensen in onze plaats.

Ze hebben ze de woorden van God veranderd. “Heeft God niet gezegd, gij zult van alle bomen niet eten”? God had dat niet gezegd. In zo’n wereld leven wij, de geest van de antichrist is volop werkzaam op alle terreinen, de media, boeken, tijdschriften, kranten, alles is er op gericht een andere Jezus voor de ogen te stellen dan de Christus der Schriften.

Dat was al in Paulus dagen. In 2 Cor. 11:3-4 zegt hij: *“Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel”.*

Deze wereld is vol van een andere Jezus, van een andere prediking, ontvangen uit een ander soort geest, en dat beslist niet alleen bij de occulten, maar ook bij hen die in de naam van de Here Jezus komen: *“Zij zullen in Mijn Naam komen en velen verleiden”*, zegt de Here Jezus.

We moeten dit goed voor ogen houden; hebben we het waarachtige zuivere en klare beeld van Jezus Christus of van een andere Jezus? Als we dat voor ogen hebben, heeft noch de satan, noch de geest van de antichrist, noch de geest van deze wereld vat op ons.

Er is een heel eenvoudig voorbeeld te vinden in een geschiedenis in Matth. 22:16, het betalen van belasting aan de Romeinse keizer. Handlangers van de vijand komen onder een vrome godsdienstige gedaante tot de Here en zeggen: *“Meester, wij weten, dat Gij waarachtig zijt en de weg Gods in waarheid leert en dat Gij U aan niemand stoort”* Dan stellen zij Hem een strikvraag: *“... of het geoorloofd is de keizer belasting te betalen”.*

Vers 18-21: *“Doch Jezus doorzag hun valsheid en zeide: Wat verzoekt gij Mij, huichelaars? Toont Mij het geldstuk voor de belasting. Zij brachten Hem een schelling. En Hij zeide tot hen: Wiens beeldenaar en opschrift (of: inschrift) is dit? Zij zeiden: Van de keizer. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is.*

Die het beeld heeft van die keizer en zijn inschrift, die is het eigendom van die keizer. Daarom zullen wij het beeld van de waarachtige Christus in ons hebben en Zijn waarmede op ons, Zijn merkteken dat

ingegraveerd is. Daartoe zijn we geroepen door God, dat is de wil van God. In de Schrift wordt dat bevestigd in 2 Cor. 4:4. *“ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen”*.

Dat is het werk van de tegenstander: u met blindheid slaan zodat u niet het klare beeld van Jezus voor ogen krijgt: *“. . . zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is”*. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping.

Nu is de vraag: hoe klaar zien wij Zijn beeld? Wel, dat is ons door de gehele Schrift duidelijk vermeld door het Woord van God en door Zijn Geest wordt Jezus Christus ons geschilderd.

Paulus zegt in Gal. 3:1. *“O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is?”*

Daarom mocht de mens geen beeld maken van hetgeen in de hemel is, noch van wat op de aarde is en dus ook niet van God, omdat wij nooit een beeld van God kunnen maken, want dat is altijd een vertekend en misvormd beeld.

God Zelf tekent en openbaart het ons door Zijn Woord en Geest. Het is immers *“Jezus, de Christus naar de Schriften”*. In Zijn vleeswording, Zijn lijden, Zijn offerdood aan het kruis, Zijn opstanding tussen de doden uit en Zijn verheerlijking.

Dit predikte ook Paulus 1 Cor. 15:1-4. *“Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften”*.

De vijand komt met een deel van de Schrift en haalt dat uit zijn verband en samenhang. Zoals hij dat deed in het paradijs: *“Is het niet dat God gezegd heeft van alle bomen zult gij niet eten?”* Dat is zijn tactiek !

Wij die door God geroepen zijn om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te worden, wij moeten veranderd worden, herschapen, vernieuwd naar Zijn beeld. Dit is het grote scheppingswerk Gods in Jezus Christus, dat geschiedt door Zijn Woord en Geest. *“Die Hij geroepen heeft”*. Als wij geroepen worden, moeten we komen zoals we zijn, niet trachten wat vromer te lijken, want dat lukt niet en zal ook niet acceptabel zijn voor God.

Jezus Christus, Hij die het waarachtige beeld van God is, die ook het scheppend Woord van God en de Geest van God is, die ons wil vervullen opdat Hij Zijn leven in ons gaat leven en door Zijn scheppende vernieuwende Geest ons wil veranderen naar Zijn beeltenis, Zijn werk. We moeten alleen ons maar op Hem richten en uit genade leven dag bij dag, uur bij uur en moment bij moment.

Als de mensen vragen wat moeten we doen zegt Petrus in Hand. 2:38. *“Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen”*.

De gave van de Heilige Geest is eenvoudig dat de Here Jezus persoonlijk in ons komt wonen, in ons gaat leven, zodat Hij Zijn leven in u en mij kan leven en zonder die Geest behoren wij Hem niet toe. Vers 39: *“Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.”* Vers 41. *“Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen”*.

De eerste stap. En nu lees ik u wat de Schrift over de doop zegt in Rom. 6:3-5. *“Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doopin de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding”*.

Hier wordt verschillende malen het woord "gelijk" gebruikt. In de grondtekst zijn er twee totaal verschillende woorden: het ene woord "homoiom" betekent: *"in sommige punten een overeenkomst maar niet in alles, niet hetzelfde dus"*; een ander woord gaat evenwel veel verder en dat moet eigenlijk vertaald worden met *"een verandering van gedaante, van gestalte, van ons wezen"*.

Welnu, dat de doop ons niet direct verandert wordt duidelijk, want het woord dat hier door Paulus gebruikt wordt is "homoima", in sommige punten gelijk. Als wij ons laten dopen in Zijn dood wordt het watergraf symbolisch het graf van de Here Jezus, waarin we ondergaan en waaruit we opstaan; maar die doop zelf verandert ons wezen niet.

Het is een teken naar de waarheid toe, het heeft maar in enkele punten een overeenkomst, maar dat water heeft geen scheppingskracht. Het kan zelfs gevaarlijk zijn als we het beeld van de Here Jezus niet werkelijk voor ogen hebben, want ons eigen ik is er zo gauw bij om erg vroom en christelijk te zijn: ik ben gered want ik ben groot gedoopt, ik heb een Bijbelse geloofdoop ondergaan.

Maar u bent nog even verderfelijker als vroeger als dat teken van de waarheid niet ook die waarheid voor u geworden is. Op een andere plaats, is ook sprake van gelijkvormig worden aan Zijn dood en opstanding, maar daar staat dat tweede woord "morve" en wel in Filp. 3:10-12.

Paulus, als apostel en dienstknecht van de Here schrijft: *"(Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, ¹¹ zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben"*. Paulus was allang gedoopt.

Hij houdt zijn oog gericht op de Here Jezus, op dat wonderbare hemelse beeld dat hem uit de hemel verscheen, dat houdt hij voor ogen en daar heeft hij alles voor over, omdat hij door de Here Jezus gegrepen was, door Zijn Geest, Zijn liefde, en zijn almacht.

De Heer gaat dan Zijn scheppend werk doen; dan verlangen wij niet anders dan die oude mens volkomen kwijt te raken in de dood, om Hem, niet gelijk, maar gelijkvormig te zijn. Hetzelfde woord in Rom. 8:29 zegt: *"Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen"*, dus geheel naar Zijn gestalte.

Hoe belangrijk is dat! Daarom is het zo nodig dat wij de rechte prediking krijgen; er wordt vaak een vertekend beeld van de Here Jezus gebracht, maar we moeten biddend de Schriften onderzoeken. Vanaf de eerste dag dat ik de Here Jezus door genade mag kennen en nog veel meer door Hem gekend ben, ben ik ook door Hem gegrepen.

Ik ben nog altijd bezig de Schriften te doorzoeken, opdat ik Hem meer mag leren kennen, Hem meer mag leren zien, opdat dat verlangen steeds groter en dieper in mij wordt om aan Hem gelijkvormig te mogen worden. Zijn liefde heeft me gegrepen en laat me niet meer los. Niet voor niets zegt de apostel Johannes: *"Hebt de wereld niet lief en wat in de wereld is"*. Hoevele Christenen hebben vandaag niet de wereld lief en wat daarin is!

Ze laten zich vol gieten met allerlei vertekende beelden die door televisie, radio, kranten en boeken op hen afkomen, maar kennen ze de Here en hebben ze Zijn beeld voor ogen? De bruid uit het Hooglied zegt: *"alles aan Hem bekoort mij, alles aan Hem is even schoon"*. En daarom zegt ze: *"trek mij met de koorden Uwer liefde"*. Ze kan niet anders meer.

We lazen al iets uit 2 Cor. 11 en we lezen nu vers 1 en 2: *"Och, verdroegt gij een weinig onverstand van mij! Maar dat doet gij ook. ²Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen"*. Dat kan alleen als wij gereinigd en gewassen zijn in het bloed van het Lam.

Maar ik vrees dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.

Eenvoudige loutere toewijding. Wat in de Griekse grondtekst staat heeft de betekenis van kuisheid, reine gezindheid en de liefde van de bruid voor de bruidegom, dat wil zeggen zich afgezonderd houden zoals een bruid zich afgezonderd houdt voor haar komende bruidegom en hij alleen recht op haar heeft, op haar leven, op haar lichaam en dat zij zich rein voor Hem bewaart. Hoe bewaren wij ons van deze wereld en van alles wat hier op ons af komt? De geest van de antichrist is dag en nacht bezig om een ander beeld van de Here Jezus te tekenen, van Zijn evangelie en van God.

Dat brengt ons tot het volgende punt: Hoe moeten wij ons instellen op de weg die wij vinden in de Schrift? Allereerst: luisteren naar de rechte prediking, de rechte Woordverkondiging. We moeten dan de Schrift ter hand nemen en in het bijzonder de brieven van het Nieuwe testament. Bijvoorbeeld Gal 4:19, waar de apostel schrijft: *“mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft”*.

Hier is het Griekse woord *“morpho”* vertaald met *“gestalte”* en dat is juist. Het gaat om een gestalte vernieuwing en wel dat de Here Jezus Zelf in ons gestalte verkrijgt en toeneemt. Deze vertaling schiet op één punt te kort: *“. . . totdat Christus in u gestalte verkregen heeft”*. Christus had al gestalte in hen verkregen, want het waren gelovigen, een Gemeente van de Here Jezus, ze waren in Zijn Naam gedoopt en beleden Zijn Naam, ze hadden Hem aangenomen als Here. Maar het moet doorwerken; de juiste vertaling is: *“. . . totdat Christus Zijn gestalte in u kan vermeerderen”*, in u kan toenemen, daar gaat het om.

Paulus schrijft in Rom. 12:1-2. *“Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld”*. Een andere vertaling zegt: *“laat uw levensinstelling, uw levenswandel. Niet gelijkvormig zijn aan deze wereld”*. O, Christenen hoort toch: doe met zoveel dingen in deze wereld niet mee; laat uw levensinstelling en –wandel niet gelijkvormig zijn aan deze wereld. Nog een vertaling: *“Niet naar de gestalte, het wezen, van deze wereld. Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken”*.

Laat uw gestalte, uw wezen, veranderd worden door de vernieuwing van uw denken. Waar gaan uw gedachten naar uit, waar zijn we mee bezig? Paulus zegt: *“Zoekt de dingen die boven zijn”*. Tegen de Corintiërs, die ook zo gevangen zaten, zegt hij: *“ik ga met dat evangelie bij jullie door totdat al jullie gedachten als krijgsgevangenen onder de heerschappij van Christus gekomen zijn, zodat ze alleen nog maar Christus aanzien”*.

Waarmee voeden we ons gedachten leven? Dacht u dat het mogelijk was na een avond T.V. kijken, daarna uw gedachten weer werkelijk op de Here Jezus te richten? Laten we nuchter zijn, de tijd dringt! Het duurt niet lang meer, dat de antichrist zich zal kunnen openbaren.

Als de ware Gemeente weggenomen is volgen de eerste vier gerichten, de vier apocalyptische paarden uit Openbaring 6. Een schijnvrede, een vreselijke oorlog, een revolutie en opstand in de gehele wereld. Ik zeg u: die vier paarden staan al helemaal opgetuigd met hun berijder klaar om op te rukken.

Ze wachten slechts tot de Here Zijn Gemeente het bevel geeft *“KOM”*! Om ons heen zien we dat de tijd dringt, God laat niet met zich spotten. Deze wereld is een wereld van opstand en rebellie tegen God en Zijn Christus.

Welnu, wordt niet gelijkvormig en laat niet uw gestalte vormen naar het beeld van deze wereld, maar laat onze gestalte vernieuwd worden door de Here, door de vernieuwing van ons denken, om te kennen de wil van God, het goede welgevallige en volkomene.

Ik moet hieraan toevoegen het woord uit Hebr. 5:13-14. *“Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. ¹⁴Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad”*.

Als wij ons zo richten op het Woord, gaat de Here met Zijn Geest werken, die is gezonden om in onze harten door te dringen om Zijn scheppend werk te doen, opdat Hij ons veranderen kan door de macht van God en Zijn Christus in de gedaante van de Here. Maar dan moeten wij ook het Woord volgen en er naar horen om zo het juiste beeld van de Here Jezus voor ogen te krijgen.

In 2 Cor. 3:6 lezen we: *“die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend”*.

In Christus ontvangen we de Geest uit God de Vader en de Zoon, die ons levend maakt en vernieuwt. 2 Cor. 3:18. *“En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is”*.

Als de bedekking weggenomen is van onze ogen zien we Jezus in Zijn schoonheid, in Zijn wonderbare liefde, in Zijn genade en goedheid. Wat een wonderbare Heer!

Al staat het niet direct in de grondtekst, het gaat om het verband van dit hoofdstuk en onze vertaling zegt dan: *“de Here nu is de levendmakende Geest; die ons in Christus is geschonken en niet een uiterlijk iets van letters op stenen of op tafelen of op papier”*.

En waar de Geest des Heren is daar komt de vrijheid, overwinning over de oude mens. Ik kan dat niet, maar de Heilige Geest wel, als ik me maar stel onder Zijn heerschappij en wij, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, alles duidelijk gaan zien. Dat is het beeld van Hem, het beeld van God.

En zonder die bedekking veranderen wij naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat doen we niet zelf, dat kunnen we niet.

Nu wordt werkelijk het beeld gebruikt van dat Wezen, die wonderlijke gestalte vernieuwing, dat Christus tot volle gestalte in ons komt. Daarom: *“wordt vervuld met de Heilige Geest”*, dat is alleen als we Jezus lief hebben en Hem begeren, Hem bezitten en naar Zijn Woord luisteren.

Nogmaals: het gaat er niet om dat wij gaven krijgen of in talen en tongen spreken of andere dingen; dat kan de Here natuurlijk doen, maar wat heb ik er aan, als ik alle talen van de wereld en alle talen der engelen kan spreken en ik word niet van gestalte vernieuwd?

Dan zegt de Here straks: *“ga weg van Mij gij wetteloze, Ik heb u nooit gekend. Here, Here, doe ons open, we hebben in Uw Naam zieken genezen en toch zegt de Here: Ik heb u nooit gekend”*. Het gaat er om dat Hij in ons woont, in Zijn Gemeente gestalte krijgt en wat Hij dan verder door ons doet, doet Hij gelijk Hij wil.

Ik ben ervan overtuigd dat Hij vandaag nog net zo goed doden kan opwekken en zieken genezen kan, maar het belangrijkste is: krijgt Hij gestalte in u en mij, dan worden we veranderd.

Dat *“veranderen”* is ook een wonderbaar woord. Het wordt gebruikt in 1 Cor. 15:51-52. *“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden”*.

Dat woord *“veranderen”* is het Griekse woord *“alasso”*, dat we vinden in Hebr. 1:12. U ziet wat een scheppingswonder dat *“veranderen”* is. Vers 10-12: *“Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen; die zullen vergaan, maar Gij blijft; en zij zullen alle als een kleed verslijten, en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen zij ook verwisseld worden”*.

De Staten Vertaling zegt hier “veranderd worden”, het is een scheppingswerk. Het is niet zo dat de oude hemel en de oude aarde vernietigt worden en God een totaal nieuwe hemel en aarde schept, maar Hij schept uit het oude iets nieuws door Zijn almacht. Wat zal dat zijn!

Deze aarde doe zo vergiftigd en besmeurd is met de zonden! Er is nog een heerlijk beeld dat ik u wil noemen. Er wordt in Hebr. 11:5 gesproken over Henoeh. *“Door het geloof is Henoeh weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest”.*

Driemaal komt hier het woord “weggenomen” in voor, een andere vertaling zegt “opgenomen”. Het hier gebruikte woord is hetzelfde als in Hebr. 12:27. *“Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is”.*

Dit “nog eenmaal” doelt op een verandering der wankele dingen als van iets dat slecht geschapen is. “Verandering” hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor Henoeh’s opname. Het is een wonderbare schepping die God straks aan het eind van het Duizendjarig Vrederijk zal geven als een geheel nieuwe veranderde aarde en hemel uit de oude. Zo worden ook wij veranderd, een verandering die begon toen we tot geloof in Christus kwamen, maar die dan wordt voltooid. Dat is de belofte des Heren en daarom dragen wij Zijn kenmerk.

Ik eindig met een kleine geschiedenis uit het O.T., Deut.6 vanaf vers 4; het is het zogenaamde “shema” voor de gelovige Jood: “De Here is God, de Here is één”. Het hoogste gebod is dat de Here de eerste liefde zal hebben met het gehele hart en ook in het hart. Vers 7: *“Gij zult het uw kinderen inprenten”.*

Daar word hetzelfde woord gebruikt voor het merkteken van de antichrist, dat wordt ingeprent, ingegraveerd op het voorhoofd en rechterhand. (microchip?) De Joods jongen die Bar-Mitswa, zoon der wet, gaat worden, moet het binden om zijn hoofd, een doosje waarin zich een strookje papier bevindt met de woorden “de Here is God, de Here is één”. Hij moet dat ook op zijn arm hebben, zo dat als hij tegen zijn hart drukt het in zijn hart is, een merkteken.

Satan kan nooit iets nieuws maken en daarom zullen de mensen straks dat merkteken van het beest op voorhoofd en arm hebben. Ik ben ervan overtuigd dat het meer dan ingegraveerd zal zijn, het zal gebeuren via de computer of iets dergelijks en het gaat het gehele gedachten leven in beslag nemen, zodat men het beeld van het beest en zijn inscriptie gaat dragen en voor eeuwig verloren gaat.

De Jood moet het niet alleen op voorhoofd en arm binden, maar ook op de deurpost, waar hij in en uit gaat, opdat hij steeds op dat merkteken, dat waarmerk, dat zegel gewezen wordt en hij zich de naam des Heren in zijn binnenste herinnert.

Wat dragen wij in ons om? Er is een heerlijke belofte in Hebr. 1:3, waar van de Here Jezus staat: *“Deze, de afstraling Zijner heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen”.* Afdruk - merkteken, iets wat ingedrukt is. De Here Jezus draagt geheel in Zich gedrukt het beeld, het wezen van de Vader. Daarom kon Hij zeggen: *“wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”.*

Prent het uw kinderen in! Wat wordt onze kinderen nu ingeprent op school, elke dag weer? Laten we de Here Zijn gang gaan opdat Hij Zijn waarmerk in ons kan inprenten, verzegeld met Zijn zegen door de Heilige Geest.

In Filp. 3:20-21 vinden we tenslotte hoe Hij straks zal komen en dat werk voltooien: *“Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal (weer dat zelfde woord veranderen), zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen”.*

De Here geve genade dat we dit verder mogen overdenken en op ons laten inwerken. De tijd dringt en de geest van de antichrist is druk aan het werk.

Amen.