

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden .....* (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

Laten we de Bijbel openen bij 2 Tess. 2:1-17. *“Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.*

*Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijnsmonds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokken de ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.*

*En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus.*

*Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn. En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord”.*

Er is haast geen gedeelte in het Nieuwe Testament, waar zulke geweldige waarheden, verborgenheden en feiten bij elkaar vermeld worden, als in het tweede hoofdstuk van deze Tess. brief. Het is dan ook niet zo eenvoudig om dit direct te verstaan. Hiertoe moeten wij onderwezen worden uit de Schrift en verlicht met de Heilige Geest en vooral liefde hebben tot de waarheid, tot Jezus Christus.

Het gaat in dit hoofdstuk om geweldige dingen, waar veel verwarring over is. Dat kan ook niet anders, want in dit hoofdstuk vermeldt Paulus ons op wonderbare wijze de triomf van de “Gekruisigde” en de volledige nederlaag en vernietiging van de vijand. Daarom begrijpen wij wel, dat de vijand niet stil zit, om dit woord met deze boodschap, in diskrediet te brengen. Dat was al in de dagen van Paulus zo.

We lezen in vers 2, hoe de vijand het in die dagen ook al gelukt was, om de Gemeente van Tessalonica, die in God was en een voorbeeld was voor vele andere Gemeenten, in verwarring te brengen. *“dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting”.* Hier vinden we de tactiek van de vijand, waar velen een totaal verkeerde voorstelling van hebben.

Men onderschat schromelijk de vijand. Dat was al in die dagen, dat de vijand gebruik maakte van valse profetieën in het midden van de Gemeente. Paulus zegt: *“dat gij niet spoedig uw bezinning verliest, hetzij door een geestesuiting”*, d.w.z. valse tongentaal met een valse uitleg, of een valse profetie en een valse lering. Hoeveel te meer nu, daar wij aan het einde gekomen zijn! Wij vinden die geestesuitingen door Paulus opeenvolgend genoemd in 1 Cor.12, waar wij de negen gaven van de Heilige Geest geleerd krijgen.

Wij zien dus, dat zelfs de vijand niet schroomt, om gebruik te maken van valse geestesuitingen. Deze gelijken uiterlijk precies op de geestesgaven vermeldt in de Corinthe brief. De Heer en de apostelen hebben ons dat geleerd en daar is onkunde over. Heeft de Here Jezus niet gezegd in Matth.7:22-23: *“Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid”.*

In die eerste Gemeente was de vijand dus al bezig, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief. Hij zond valse leraren en apostelen, de schijnleraars, -herders, -evangelisten midden in de Gemeente en zelfs middels een brief, schroomde hij niet, de schijn te wekken, alsof het een brief van Paulus was met de handtekening van Paulus er onder. We moeten de tactiek van de vijand kennen: "*hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn*". Hoort u het? Een namaak!

Het gaat in dit hoofdstuk om geweldige dingen; die even in het kort aangehaald worden om de tactiek van de vijand en de mens der zonde, de antichrist te leren onderkennen. In dit hoofdstuk en in deze hele brief, toont Paulus ons, dat "*de dag des Heren*", waar die Gemeente zo angstig voor was en door verontrust werd, nog niet direct zou aanbreken. Het is de dag, waarin God gericht en toorngericht laat komen en wel daarom, omdat dan de afval op zijn hoogst gekomen zal zijn.

Uit die afval, als de weg daarmee bereid is voor de antichrist, de mens der zonde, zal hij hier op aarde te voorschijn komen en zal aanwezig blijken te zijn. Deze antichrist is de tegenhanger van Jezus Christus en zoals Jezus Christus God in het vlees is, zo is de antichrist satan in het vlees; zoals Christus de Zoon van de levende God is, zo is de antichrist de zoon des duivels. Als de antichrist straks hier op aarde zal zijn, -hij krijgt zijn tijd toegemeten-, dan zullen Gods toorngerichten gaan komen, ook over deze afvallige wereld, en dit is de tijd van "*de Grote Verdrukking*".

Als daar die valse profeet en de antichrist, het beest, dat is de werelddictator, zal regeren, niet in een uiterlijke goddeloosheid, maar in een schijn van godzaligheid, dan zal God in gaan grijpen met Zijn gericht om er een eind aan te maken en dan komt de dag des Heren.

En nu zegt Paulus, voor die dag des Heren, behoeft u zich niet te verontrusten; die kan niet aanbreken, want eerst moet de afval komen, de apostasia, d.w.z. niet een afval van enkelen, maar een massaal wegglijden van God af. Als deze afval komt, dan wordt uit deze afval de weg bereid voor de komst van de antichrist en deze komt te voorschijn en zal gaan zitten in de tempel Gods om zich te laten aanbidden, alsof hij god is. Die tempel is niet een of andere bepaalde kerk, maar dat is de tempel te Jeruzalem, van waaruit Gods gericht over deze wereld zullen gaan komen.

Nu zegt Paulus, die dag des Heren kan niet komen, of eerst moet de afval er zijn en de antichrist er uit voortkomen. Maar hij zegt ook, dat die antichrist zich niet kan openbaren en tot zij macht komen, zolang de werkelijke Gemeente hier op aarde is; want in die Gemeente is de Heilige Geest aanwezig, de derde persoon van de Drieënige God, die machtiger is dan de vijand, die de weerhoudende macht is en die ook belet, dat satan door kan breken tot volle machtsontplooiing in deze wereld.

Het is de Heilige Geest, die werkt in de waarachtige Gemeente, de Bruidsgemeente, die niet alleen de weerhoudende macht is, maar ook werkt door het gebed in de Gemeente voor de overheid, zodat die overheid nog niet geheel onder de macht komt van de duivel, wat straks wel het geval zal zijn.

Ik noem u even twee feiten. Paulus schrijft in beide brieven, die bijzonder over de wederkomst van de Heer gaan, over twee dagen, die met elkaar verward worden. Hij spreekt over "de dag van Jezus Christus" en over "de dag des Heren" en nu denken velen, dat het één en dezelfde dag is; maar dat is niet waar. Het zijn twee heel verschillende dagen.

De dag van Jezus Christus is de dag, als Hij komt om zijn Bruidgemeente weg te halen, dat is de dag van Jezus Christus, die nooit ergens anders voor gebruikt wordt, zoals Paulus het ook gebruikt o.a. in Fil.1:6 en 10, ook Fil.2:16. (zelf lezen) De dag des Heren, dat is de dag, zoals die ook al in het Oude Testament vermeld staat, o.a. in Zefanja 1 en 2 (zelf lezen), als het tijdperk van Gods toorngerichten en wraak die over een afvallige wereld komt. Dat is heel wat anders!

Dank God, dat wij als Gemeente, als echte kinderen Gods, nooit bang of benauwd behoeven te zijn voor de dag des Heren, want voor die dag aanbreekt, breekt voor ons de dag van Jezus Christus aan, dat leren de apostelen ons nadrukkelijk. Laten wij ons toch houden aan het Woord.

Maar ook over de komst van de Here Jezus, gebruikt Paulus drie verschillende woorden en niet alleen in de Tess. brief, maar ook op andere plaatsen; die worden met elkaar verward. Het eerste woord voor de komst van de Heer is de Parousia; dit woord gebruikt Paulus altijd en alleen voor de komst van Jezus in betrekking tot de Gemeente, die Hij weg komt halen; dan komt Hij niet op deze aarde, maar Hij blijft in de luchtlagen en zal niet door de wereld gezien worden. Dat is de Parousia, want dat Griekse woord betekent letterlijk een definitief scheiden, omdat Jezus dan persoonlijk Zijn Gemeente tot Zich roept.

Niet zoals Hij nu aanwezig is door de Heilige Geest, maar als de Parousia komt, dan worden wij met geest, ziel en lichaam verenigd met Jezus. Geest, ziel en lichaam, Hij is persoonlijk in ons midden!

Maar Paulus spreekt ook over het komen van de Heer, als de Apocalypsis. En dat betekent, dat Hij met de Gemeente in het licht komt voor de wereld, dat Hij openbaar gaat komen voor Israël en de volkeren; dat is dus een zeer groot onderscheid. Ten slotte gebruikt hij nog een derde woord, dat is Epiphaneia; d.i. het plotseling verschijnen van de Heer in licht en glans en heerlijkheid.

Zo zal het wezen voor Israël en de volkeren, een ingrijpen van Hem. Wij zouden hier nog veel meer over kunnen zeggen, maar wij moeten ons ook houden aan het onderwerp over de tactiek van de vijand, waar wij zo bijzonder mee te maken hebben in deze tijd.

Men kan gaan zien, hoe de vijand met een grote bedrieglijkheid te werk gaat vandaag. In dit hoofdstuk lezen wij nog eens de verzen 1 en 3: *“Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem”* en *“Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs”*.

Wij leven vandaag in een wonderbare tijd; wij leven in een tijd van tweeërlei komsten. Weet u dat wel? Wij leven in een tijd, dat Jezus gaat komen voor Zijn Gemeente, en in de tijd, dat de antichrist zal gaan komen. Jezus en de antichrist komen beiden.

Jezus komt allereerst voor Zijn Gemeente. Wanneer? Als die Gemeente die Hij vandaag aan het klaarmaken is, geheiligd en gelouterd is geworden en wachtende vast blijft houden aan Zijn Woord en stand blijft houden tot het uiterste, ja, dan komt Hij om Zich te verenigen met haar. De voorbereiding, de diepere reiniging en heiliging van Gods kinderen loopt uit in de komst van Jezus voor Zijn Gemeente, die Hij weg komt halen.

Aan de andere kant is er een steeds meer toenemend bederf, een vuiler worden, een onreiner worden van schijngelovigen, van christenen zonder Christus, naamchristenen en dat loopt uit op de komst van de antichrist. Ziet u de parallel daarbij?

Doordat de ware Gemeente gelouterd, gereinigd en geheiligd wordt, is dat de wegbereiding voor de komst van de Here Jezus. Aan de andere kant is de antichrist bezig, de naamchristenen steeds dieper af te laten zakken, opdat zij de weg bereiden voor hem. De Gemeente moet klaar zijn voor Jezus en doordat wij ons laten klaarmaken, bereiden wij de weg voor Zijn komst. Want Hij komt om een toebereide Bruidsgemeente weg te halen. De afvalligen worden steeds meer afvallig en bereiden zo de weg voor de antichrist. Deze twee lijnen zien wij dus vandaag.

Nu hebben de meeste een totaal verkeerd begrip van de antichrist en daar willen wij het nu in het bijzonder over hebben. De Heer onderwijst ons door Zijn Woord! Toch hebben velen geen inzicht in deze dingen. Daarom zegt het Woord van de Heer: *“Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis (Hosea 4:6), omdat het geen inzicht heeft”*. Wij leven in een geweldige tijd, maar wij leven ook in een zeer gevaarlijke tijd.

Deze tijd is door de apostelen en door de Here Jezus Zelf ons voorzegd. Heeft Paulus het niet gezegd in o.a. 2 Tim.3:1: *“Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen”*. Wij leven er midden in en het grootste gedeelte van het Christendom slaapt. Men onderschat de tactiek van de vijand, omdat men zich niet houdt aan het Woord en dat Woord ook zelf niet onderzoekt!



De meeste hebben van de antichrist een voorstelling, als van een goddeloos mens. Men heeft dikwijls horen zeggen, dat de antichrist natuurlijk uit Rusland komt, omdat men daar een standbeeld van Judas opgericht heeft. Daar hoeven wij niet zo bang voor te zijn, want dat is de duivel op klompen, die kan men heus wel onderkennen. De duivel op klompen is niet zo gevaarlijk, maar weet u, wanneer hij gevaarlijk is?

Wanneer hij verschijnt als een engel des lichts! Dat is de antichrist! Wat is dat voor een persoon? Antichrist betekent: tegenstander of tegenhanger van Christus. Maar dat is niet een tegenhanger in de betekenis van, dat hij nu uiterlijk zeer goddeloos is, integendeel; hij zal uitwendig precies op Christus gelijke, hij zal zich helemaal vermommen als Christus, hij zal zeer vroom zijn, hij zal geweldig godsdienstig wezen, Christelijk godsdienstig zelfs en hij zal zich aandienen als de wereldredder en verlosser, de redder van Israël en de redder van de volkerenwereld.

En zij zullen hem accepteren, en daarbij zal hij wonderen, krachten en tekenen doen der leugen. Als wij nu lezen, dat reeds in de dagen van Paulus de duivel niet schroomde, om midden in de Gemeente valse tongentaal te geven, valse uitleggingen, valse profetieën, valse leraars, valse profeten, wat denkt u dan, hoe de antichrist nu zal wezen?

Dacht u nu werkelijk, dat de duivel zo dom was? Israël zal als volk nog geheel verleid worden. Jezus zegt in Joh.5:43. *“Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen”*. Dacht u dat het een goddeloos iemand was? Dacht u, dat de Joden zo’n goddeloos iemand zouden aannemen, als de Messias?

Neen, deze man zal zeer, zeer godsdienstig zijn, zal God verkondigen en de Bijbel en hij zal tonen, dat hij de vervuller is van de Bijbelse profetieën en daarom gaat hij in de tempel van Jeruzalem zitten. Want hij zal zeggen: *“uit Jeruzalem zal de wet uitgaan en God zal immers Christus de troon van David geven. Nu, ik zit op de troon van David, ik zit in de tempel van Jeruzalem, ik ben die God en ik kom om jullie te redden en te verlossen”*. En allen, die geen kennis hebben van het Woord, maar zich laten leiden door gevoelsoverwegingen, worden verleid, doch voor het gelovige jodendom en de schriftgeleerden is dit een heiligschennis.

Velen anderen worden misleid. Vandaag worden ook vele kinderen Gods totaal misleid en komen in de ban van speciale diensten zoals van genezingen en duivel en demonen uitdrijvingen, waar zeer velen op af komen, alleen vraagt men zich niet af in welke geest dit geschied. Lees nogmaals Matt. 7:22-23 maar eens. *“Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid”*.

Men onderschat schromelijk de tactiek van de antichrist. De Bijbel zegt zelf, wie de antichrist zal wezen. In Openb.13:11 staat. *“En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak”*. Hier hebt u de antichrist.

Ziet u, hoe hij er uit ziet? Het had twee horens als die van het Lam. Uiterlijk ziet hij er als het Lam uit, als het Lam Jezus Christus, maar inwendig spreekt hij uit de geest van de draak. Dit is de antichrist. Dat is geen goddeloos persoon. Hij komt en verschijnt als de Christus, als het Lam. Laten wij biddende en wakende zijn. Juist in deze eindtijd.

Laten we nu opslaan 1 Joh.2:18-19. *“Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn”*.

Wat zien wij hier? Waar komt de antichrist vandaan? Uit de wereld, uit de atheïstische beweging, uit een occulte beweging? Neen, uit de christelijke kerk, daar komt hij vandaan! Wat lezen wij dan? *“Zij zijn van ons uitgegaan”*. Wij weten wel, dat de antichrist er nu nog niet is en nog niet kan komen, zolang de Heilige Geest op aarde nog aanwezig is in de Gemeente en daar blijft, totdat Hij met de Gemeente

opgenomen zal worden, want wij blijven hier nooit zonder de Heilige Geest. Hij woont immers in ons in alle eeuwigheid.

Maar de antichrist is er wel in het verborgene, in het geheim, de vijand is al bezig om de komst van de antichrist klaar te maken, opdat, zo gauw als Jezus Zijn Gemeente weghaalt en dus ook de kracht, de volheid van de Geest van de aarde weg zal zijn, hij direct zijn zoon des duivels kan openbaren. Maar daarvoor heeft hij nodig, dat die afval nu al reeds werkzaam is in het verborgene, dat het in het geheim al klaargemaakt wordt en daarom zegt de apostel Johannes: *"gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan"*. Zij zijn dus de toebereiders, de wegbereiders van de antichrist en Johannes zegt: *"ze zijn er nu al"*. Zij komen dus uit de gemeente en zijn uiterlijk christenen, christelijke herders, leraren, voorgangers.

Ik wil u nog wat laten zien. We gaan even terug, dan leren wij de antichrist kennen. In deze Tess. brief zegt Paulus door de Heilige Geest in vers 3, het laatste gedeelte: *"want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander"*. De tegenstander is hetzelfde woord als antichrist. Maar nu moet u goed opletten: de Heilige Geest noemt de antichrist, zoon des verderfs. Dit is van geweldige betekenis. Zoals Jezus de Zoon des Behouds is, is hij de zoon des verderfs.

Maar let u op, nu vinden wij een openbaring in Gods Woord. De Bijbel, het Nieuwe Testament geeft deze naam, niet alleen aan de antichrist. Maar ook nog aan een andere persoon en daaruit leren wij dus de antichrist kennen. En wie is dan die andere persoon? Het is de enige persoon, naast de antichrist, die ook "zoon des verderfs" genoemd wordt. Joh.17:12: *"Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd"*.

Wat zien we dus? Judas is een type van de antichrist. Waar kwam Judas vandaan? Was het een goddeloze man? Neen, het was een apostel van Jezus en die andere elf apostelen hebben die 3 jaar nooit geweten, dat hij een valse was. Weet u dat wel? Alleen Jezus wist het. Want er staat, dat Jezus wist van den beginne, wie het was, die Hem verraden zou; maar die anderen hebben het nooit in de gaten gehad. Want als Jezus aan het avondmaal zegt: *"één is er, die Mij verraden zal"*, dan weten ze niet, wie Hij bedoelt. *"Ben ik het Heer, ben ik het?"*

Ze wisten niet, dat het Judas was. Ziet u nu, wie de antichrist is? Uwendig een christen, zoals Judas uwendig een volkomen apostel van de Heer was, dat niemand het in de gaten had. Want ook Judas verkondigde het Woord des Heren. Hij was een uitgezondene en Judas heeft zieken genezen in de naam van Jezus. Hij heeft duivelen uitgeworpen in de naam van Jezus en toch is het de zoon des verderfs en Jezus noemt Judas een duivel. Hij zegt niet, hij werkt met de duivel, maar hij is een duivel, zegt Jezus.

Wat zien wij nu dus? Judas was werkelijk een zoon des duivels, zoals Jezus de Zoon van God is. In Joh.6:70-71 staat: *"Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalven uitgekozen? En een van u is een duivel. Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iskariot; want die zou Hem verraden, een uit de twaalven"*. Hij zegt niet: wordt, maar is een duivel, waar straks de satan letterlijk zal invaren, Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iskariot, want die zou Hem verraden, een uit de 12. In Joh. 13: 27 staat als Jezus hem aan het avondmaal het brood toereikt: *"en na dit stuk brood, toen voer de satan in hem"*. Zoals Jezus, de Zoon van God is en God de Vader in Hem is door de Heilige Geest.

Nu ga ik u nog wat heel bijzonders tonen. In 2 Tess. 2:9-10 lezen wij: *"Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden"*.

De antichrist heeft ook zijn komst en het is verwonderlijk, dat daar ook het woord parousia wordt gebruikt; ook hij heeft zijn parousia, hij, die reeds in het verborgene aanwezig is, zal op een gegeven ogenblik als mens zich persoonlijk openbaren, als de grote kerkleider en vorst van de laatste tijd.

*“Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen, die verloren gaan”.*

Hier staat zo iets geweldigs, dat men er stil onder wordt. God zij gedankt, dat wij echter weten mogen, dat Jezus tenslotte overwinnaar is. Voor dat woord “*werking*” staat in het Grieks het woord “*energie*”, wat ook in het Nieuwe Testament gebruikt wordt voor de werking van God door de kracht van de Heilige Geest; zoals God werkt door de kracht van de Geest, zo zal satan gaan werken met zijn duivelse geest. In alles doet hij God na.

Dit woord werking des satans gebruikt Paulus ook in Ef. 1:19 voor de werking van Gods Geest, dan wordt het u duidelijk, hoe satan God nadoet. *“En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht”.* Vandaag worden zoveel misleid, want men denkt altijd, dat, als zij wonderen, krachten en tekenen zien, dat die natuurlijk van God zijn en ik ben bang dat in het laatste van de eindtijd, veel meer wonderen, krachten en tekenen wijzen op de werking van de duivel, zodat er steeds meer verwarring komt.

Als het allemaal werk van de Heilige Geest was, dan zou Gods volk één worden en zou er niet zoveel verdeeldheid zijn onder Gods kinderen. De mensen hebben geen inzicht meer in het Woord. In 2 Tess. 2: 9 staat: *“Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen”.* Deze zelfde dingen worden genoemd, waarmee God de Vader, Zijn Zoon legitimeerde, toen Hij hier op aarde kwam. Hier hebben wij dus een namaak van Hand. 2:22, waar staat: *“Mannen van Israel, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet”.*

Waarmee God dus Zijn Woord bevestigde en de apostelen in de eerste tijd bekrachtigde, dat doet satan aan het eind des tijds precies na met zijn schijn-, valse apostelen. Hebr.2 :4 zegt: *“terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil”.*

Ziet u het zijn dezelfde dingen, die op dezelfde wijze bewerkt worden, alleen het ene is uit de Geest van God en het andere uit de geest van de afgrond. Ik geloof in een God van wonderen, maar er is veel misleiding, ik geloof ook in de kracht van de Heilige Geest en in geestesgaven, doch er zijn opvattingen, dat, als men in tongen spreekt, men gedoopt is in de Heilige Geest. Dat is een leugen, waar de duivel gebruik van maakt; want ook in die eerste gemeente liet de duivel reeds in tongen spreken (2 Tess:2).

Wij danken God voor de gave van tongen, van talen en uitleg en van profetie, die wij ontvangen door het vervuld zijn met de Heilige Geest. Maar het niet waar, dat als iemand niet in tongen spreekt, deze niet vervuld kan zijn van de Heilige Geest. Aan de andere kant kan men ook niet zeggen, dat wie in tongen spreekt vervuld is met de Heilige Geest. Ik dank God voor de echte tongentaal, maar het moet ook geïnspireerd en gedreven zijn door de Heilige Geest. Dat kan alleen, als wij zelf rein en zuiver voor God staan en dat wij in die tongentaal niet ons zelf zoeken, ons zelf willen verheffen, ons zelf willen laten gelden en de eerste plaats willen hebben, maar dat wij verbroken zijn.

Het is vandaag een geweldige verwarring. Jezus zegt, dat satan komt met bedrieglijke wonderen, krachten en tekenen. Hij doet ze precies na. Gebeuren er geen genezingen door de duivel? Weet u wel, dat er reeds vroeger ten tijde van de eerste gemeente zo'n tegenhanger was? In Openb. 2:2-17 wordt gesproken van de gemeente van Pergamum. In die stad werd een afgod vereerd, dat was n.l. de god, esculaap, de esclepius verering. Ons niet helemaal onbekend, (teken van een arts in de auto) deze afschuwelijke god, aan wie de kracht toegeschreven werd om te genezen en zelfs doden op te wekken en dat gebeurde ook. De priesters, die deze god dienden, brachten zich zelf in geestesvervoering en dan gebeurden daar grote krachten en wonderen van de duivel. Er is niets nieuws!

Waarom een slang aan een staaf? Omdat Mozes de koperen slang op een staaf verhoogt heeft in de woestijn (zie Num.21:4-9 ). Satan gaat immers in alles God nadoen! Zoals hij de slang op een staaf nagemaakt heeft, doet hij het ook met de tongentaal, profetieën en andere gaven. Waren er geen valse profeten door alle eeuwen heen. Was Bileam niet een profeet, maar wel een kind van de duivel!

Als laatste wil ik u nog wijzen, wat Jezus ons leert in Matth. 13 over de gelijkenis van de tarwe en het onkruid. Jezus is het, die het goede zaad zaait, dat is de waarachtige tarwe, dat is het leven van Christus; maar midden tussen het koren, niet er naast zaait de vijand stiekem onkruid. Dat is geen gewoon onkruid, dat hoeft u niet te zaaien, want dat komt vanzelf wel op. Het gaat hier, om iets, wat de duivel bewust zaait als een namaak. Het gaat hier om de "dolik", de dolle tarwe.

Daarom zegt Jezus, als zijn discipelen zeggen: *"moeten wij het uittrekken? Neen, laat het samen opgroeien, want met het verkeerde zoudt gij ook het goede er uittrekken, want gij kunt dat niet onderscheiden"*. Nee, dat kunnen wij ook niet. Wij kunnen het niet onderscheiden, evenmin als de elven niet konden onderscheiden, dat die éne in hun midden een valse was, totdat hij openbaar kwam. Niet eerder!

Wat is die dolik? Hij lijkt zo precies op de echte tarwe, dat er geen onderscheid mogelijk is, totdat de oogst komt, dan gaan wij het zien. Weet u, wat het verschrikkelijke ervan is, dat die dolik ook vrucht voortbrengt, die giftig is! Het lijkt precies op de echte tarwe, maar wie die dolik eet, wordt vergiftigd. Echte tarwe is het ware voedsel voor de mens, waar alles inzit, wat hij nodig heeft voor zijn gezondheid, voor de opbouw van zijn lichaam. Verschillende mensen hebben dolik gegeten ten tijde van hongersnood. Het gevolg was, dat hun maag werd bedorven en hun hersenen aangetast werden, zodat zij niet meer goed konden denken of stierven.

De duivel geeft een evangelie en wie er van eet, die wordt er door beneveld, die komt onder een ban. Velen zijn vandaag beneveld, denken, dat het echt is en ze zijn betoverd, omdat zij niet blijven bij het Woord van God en dat biddend onderzoeken.

Vandaag is er een tendens dat er ontzettend gewaarschuwd wordt voor occultisme, waarzeggerij, magnetisme enz.. En dat is goed. Maar men vergeet het voornaamste. Want weet u, waar het gevaarlijkste spiritisme op het ogenblik hoogtij viert? In de Gemeente van Jezus Christus.

Ik zie, hoe oprechten kinderen Gods misleid worden, doordat ze denken, dat het van de Heilige Geest is, maar het is van de duivel. Het is waarzeggerij uit de geesten der duivelen, waar Paulus ons in dit Schriftgedeelte reeds voor moest waarschuwen. Het is diepe ernst, het wordt tijd, dat wij de boodschap laten horen, zoals het hoort. Kunt u die gelijkenis van Jezus nu verstaan?

Het openlijke spiritisme is niet het gevaarlijkste terrein; daarvan weten wij wel, dat het van de boze is. Als u dat nog niet weet, dan kent u de eerste beginselen nog niet. Ik wil op een ding bijzonder de nadruk leggen voor degenen, die misschien denken dat de duivel niet in het midden van de Gemeente een valse geest zou kunnen geven. Satan laat veel schelden op het spiritisme enz. om zelf duivelse geesten op een andere manier er in te brengen, want hij laat veel doorgaan voor de werking van de Heilige Geest, wat in waarheid van duivelse werking is en op deze wijze komen de mensen er juist onder te zitten.

Overall worden er duivelen uitgeworpen en het gevolg is, dat de mensen er juist onder komen te zitten. Het is een ontzettende waarheid, maar in Paulus dagen gebeurde dit ook al. Dat lezen wij in 2 Cor.11:13-15: *"Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken"*.

Hoort u het, dat Paulus daarover in die dagen dit al schrijft. Dacht u, dat het dan vandaag niet veel erger is? Ik vrees van wel, want velen doen zich voor als dienaren der gerechtigheid, omdat satan zich zelf voordoeft als een engel des lichts. In 2 Cor.2:10 staat: *"Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven gesteld, dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen"*.

Zo is het vandaag ook. Paulus zegt hier, als het vergeven is, dan is het vergeven, dan is het weg onder het bloed van Christus. Maar vandaag zijn er bepaalde kringen, waar men zonden aanwijst van voor de wedergeboorte, die toen beleden en onder het bloed gebracht waren. Maar nu haalt men diezelfde



zonden onder het bloed vandaan en ze moeten opnieuw beleden worden. Wat dan gepaard gaat met profetie en de profeten raken in geestvervoering, terwijl de mensen, die er geweest zijn, er kapot vandaan komen, want hun wordt precies aangewezen, welke zonde ze gedaan hebben en het is waar ook, er is geen leugen bij, die mensen schrikken zich een ongeluk, want ze dachten, dat het allang beleden was en weg voor de Heer.

Maar het is de duivel, die het onder het bloed vandaan durft te halen! Wij leven in een vreselijke tijd. De duivel doet de Geest na; hij wil het bloed zelfs op een ongeoorloofde manier toepassen. God laat hem toe, zover te gaan, totdat zijn maat vol zal zijn en het einde daar is.

Jezus zal er een eind aan maken. Jezus zegt: *"De valse profeten zullen wonderen en tekenen doen, om indien het mogelijk was, zelfs de uitverkorenen er door verleid worden"*. Goddank het is niet mogelijk. Waarom niet? Omdat die uitverkorenen hun verkiezing vast gemaakt hebben. Waarmee? Door biddend Gods Woord te blijven onderzoeken, door niet op mensen af te gaan, maar op het Woord. En om in een persoonlijke gemeenschap te verkeren met Jezus, door een dagelijkse reiniging en heiliging.

Deze zijn niet hoogmoedig en zeggen niet, nu ben ik er. Neen, maar dagelijks zien zij, hoe ze de reiniging en heiliging nodig hebben. Ze zijn klein en verbroken van zichzelf en schuilen in Jezus, zodat de satan hen niet kan misleiden. Het is heerlijk, om uit je volle hart zo blij te zijn, dat je kunt dansen van vreugd; maar het is nog heerlijker om verbroken te zijn aan de voeten van Jezus en daar in tranen zijn liefde en genade te kunnen ervaren en Zijn heiligende en reinigende kracht, zodat wij iets meer gelouterd daaruit komen en zeggen kunnen: "Heer, hoe groot zijt Gij, dat Gij ook mij zo nabij zijt".

Dat is het; de Heer houdt Zijn troon daar in de hoge en bij de verbrokenen en nederigen van hart en verbrijzelden van geest. Het is vandaag zeker een tijd, om blij te zijn in de Heer, maar dat wil niet zeggen, dat die blijdschap altijd een uitwendig jubelen moet zijn, neen, die blijdschap voert veel meer tot diepte. Het was beter dat Gods volk zich meer ging verootmoedigen en buigen, om de zonden te belijden en zich met elkander gingen verzoenen in een broederschap, die waarachtig is en niet op schijn berust, wat waardeloos is en niet uit God.

De ware vreugde gaat altijd door het kruis. Jezus heeft het kruis op zich genomen om de vreugde, die voor Hem lag. Dat betekent dat wij er zelf aan gaan en dat wij in die verbrokenheid in Zijn machtige tegenwoordigheid, zo onze eigen vuilheid gaan zien, dat wij uitroepen: "Heer, hoe heilig zijt Gij en wie ben ik"? Als wij in die liefde onze eigen liefdeloosheid gaan zien, dan komt die genade van Hem tot ons en die tilt ons a.h.w. op uit het stof.

Laten wij ons buigen voor het Woord en daarin moeten wij nu door het licht van Gods Geest en in het licht van Jezus, onderscheiding gaan krijgen, wat van de antichrist is en wat van Jezus. Laten wij ons toch bewust zijn, dat wij snel naar de voleinding toegaan. Daarom, laten wij altijd wakende en biddende zijn en het Woord onderzoeken. Dat de Here ons daarin helpe, dat wij gehoorzaam zijn aan Jezus stem en dat wij in Hem blijven.

Amen.