

Bijbelstudie Centrum: studie over  
**Een weerlegging van enige vreemde leringen in deze tijd**

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden .....* (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswegen de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



**2 Petrus 1:19**

Bijbelstudie Centrum: studie over  
**Een weerlegging van enige vreemde leringen in deze tijd**

**Een weerlegging van enige vreemde leringen in deze tijd**

Laten we opslaan en lezen 2 Timoteüs 4:1-8. *“Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.*

*Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad”.*

In dit Schriftgedeelte vinden we, hoe Paulus, als dienstknecht van God, Timoteüs vermaant om zijn dienst ten volle te verrichten, vers 5b: *“Verricht uw dienst ten volle”*. Bij deze dienst behoort dan ook, zoals het in de woorden van vers 2 samengevat wordt: *“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting”*.

Bij deze dienst behoort dus ook *“weerleggen”*. Ik zou dus geen goede dienstknecht zijn van de Heer, als ook ik dat niet van tijd tot tijd zou doen, vandaar dat er over enkele weken een uitgebreid en een zeer indringend seminar wordt uitgebracht over het kerstfeest.

Al in de dagen van Paulus waren vele valse leraren uitgegaan en verkondigden verderfelijke leringen; en hoe veel te meer zal dat toenemen in de tijd waar wij nu in leven, de tijd van het einde, de afsluiting van deze genade periode.

Dit feit komt nu duidelijk naar voren, want Paulus was niet alleen een apostel, maar ook een profeet. Hij kijkt hier in de toekomst en zegt in vers 3b-4: *“Want er komt een tijd, dat de mensen . . . . zich tal van leraars zullen bijeen halen, . . . . dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren”*.

Dat zien we ook vandaag om ons heen gebeuren, want wat een leringen zijn er, die afwijken van de waarheid. Nu is het altijd merkwaardig van deze dingen, dat deze afwijkingen aanvankelijk niet zo ernstig lijken, echter waar men eenmaal gaat afwijken, volgt spoedig steeds een verdere afwijking. Dat kan niet anders!

Dit komt in onze vertaling niet zo goed naar voren. Maar er zijn andere vertalingen, die veel meer naar de grondtekst zijn en het daarom beter weergeven, zodat het Woord u nog meer zal aanspreken.

Ik wil u deze punten laten zien in de eerste vier verzen. We hebben hier allereerst in vers 1 staan: *“Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus”*. Letterlijk staat er: *“Ik bezweer u voor het aangezicht van God en Christus Jezus”*. Dat is heel wat krachtiger uitgedrukt!

En in vers 2 staat: *“verkondig het woord, dring erop aan”*. De andere vertaling zegt: *“betuig het woord en treedt moedig daarvoor op”*. Het valt ook niet altijd mee, want men gaat tegen de stroom in!

Dan staat er verder in dat vers: *“gelegen of ongelegen”*, maar letterlijk staat er: *“of het hun past of niet past”*. Natuurlijk, als men tegen de stroom ingaat, moedig optreedt en ingaat voor de waarheid, dan zal het velen niet passen, en vooral in onze tijd niet!

Dan vooral vers 3, waar Paulus zegt: *“Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen”*; letterlijk staat er: *“de gezonde leer onverdraaglijk vinden, en er niet meer van willen weten”*.

Bijbelstudie Centrum: studie over  
**Een weerlegging van enige vreemde leringen in deze tijd**

Dan staat er verder: *"omdat hun gehoor verwend is naar hun eigen begeerte, zich tal van leraars zullen bijeen halen"*; letterlijk staat er: *"Maar steeds nieuwe leringen naar hun eigen goeddunken zoeken, daar zij iets willen horen, waarbij hun de oren jeuken"*. Dit zal ons wel meer aanspreken, want het staat er zo. Men wil altijd graag iets nieuws hebben. Waarom? Omdat dit meer naar het vlees is.

Zoals de mensen in Griekenland op de Areopagus (Hand. 17:19-21) altijd iets nieuws wilden horen, en daarom mocht Paulus daar ook een keer spreken; niet omdat Paulus een man Gods was en hun de waarheid zou verkondigen, maar alleen omdat zij iets nieuws wilden horen. Zo zijn er vandaag ook zulke mensen, die overal iets nieuws willen horen, totdat zij daar weer kennis van hebben genomen, zonder dat zij tot de waarheid zelf ingegaan zijn.

Hand. 17:19-21. *"En zij namen hem mede en brachten hem naar de Areopagus en zeiden: Zouden wij ook mogen vernemen, wat dit voor een nieuwe leer is, waarvan gij spreekt? Want gij brengt ons enige vreemde dingen ten gehore; wij wensten dan wel te weten, wat dit zeggen wil. Alle Atheners nu en de vreemdelingen, die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen"*.

Nu komt het belangrijkste in vers 4, waar ik u op wijzen wil. Er staat in onze vertaling: *"dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar verdichtselen keren"*. Maar de betere vertaling zegt: *"Zij zullen daardoor steeds meer van de waarheid afkomen"*.

Ziet u, het begint met een kleine afwijking, die men niet eens zo gauw in de gaten heeft, en men denkt, dat het niet zo belangrijk is, maar zij zullen daardoor steeds meer van de waarheid afwijken, en aan de mythe vervallen; want zo staat het er letterlijk in de grondtekst.

In deze tijd is er nog al wat beroering over de mythe *"van de maagdelijke geboorte"*. Men wijkt af van de waarheid, en komt zo tot *"verdichtselen"* of *"mythen"*.

Ook Petrus zegt in 2 Petr. 1:15 en 16. *"Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsel (mythen) nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst (wederkomst) van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit"*.

Nu leven we in de eindtijd, en het is goed, dat we van tijd tot tijd deze dingen onder de aandacht brengen, zoals God het ons vraagt: *"dat we als een dienstknecht van God ook zullen weerleggen, bestraffen en ook bemoedigen"*.

Misschien zijn er sommigen, die dat niet erg passen, maar het moet gebracht worden. We denken b.v. hoe bepaalde stromingen vandaag, die zich bijzonder bezig houden met het uitwerpen van duivelen, waarvoor ernstig gewaarschuwd moet worden.

Het begint met een kleine afwijking, maar nu blijkt, hoe men al veel verder afwijkt door b.v. te leren, dat de erfzonde er niet meer is, waardoor de hele verlossing getorpedeerd wordt, en dat hebben zij niet eens in de gaten.

Zo kwam mij dezer dagen ter ore, dat een bepaalde leer ook in onze kringen gaat circuleren, een leer, die niet direct van vandaag of gisteren is, die hoofdzakelijk inhoudt, dat Israël de Bruid is en de Gemeente het Lichaam, waarbij ook kenmerkend is dat Jezus Christus, God Zelf is, de zogenaamde *"Jezus Only"* beweging.

Ik ken deze leer, die misschien de schijn heeft van geleerdheid, maar niet uit de Geest van God is, want het geldt voor hen: *"bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, niet verstaande de dingen van de Heer en van de Geest"*. Zij behoren tot degenen, waarvan Paulus zegt, dat zij gaan boven wat er geschreven staat.

Maar er is één ding, dat ons zekerheid geeft voor het werk onder de zieken, n.l. het Woord, dat geschreven is in 1 Joh. 4:6. Daar gaat het over het beproeven der geesten. *"Wij zijn uit God; wie God*

Bijbelstudie Centrum: studie over  
**Een weerlegging van enige vreemde leringen in deze tijd**

*kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling”.*

Wij weten, dat wij de waarheid verkondigen, omdat we het niet uit onszelf hebben, en dat wij ook daarom niet onszelf zoeken, zoals deze mensen doen; wij maken ook geen propaganda voor een bepaalde leer of waarheid; dat behoeven we ook niet te doen, want de Heer voegt Zelf toe, en wie uit de waarheid is, hoort naar ons, en wie God kent, hoort naar ons en wie niet uit God is, hoort naar ons niet.

Het is de zaak van de Heer Zelf, en daarom geeft het ons zo'n bijzondere rust; maar dat ontslaat ons niet van de Goddelijke opdracht, om te moeten waarschuwen, te weerleggen, en te vermanen, opdat de zwakke zielen, die misschien nog niet zo'n onderscheidingsvermogen hebben, niet meegesleurd worden.

Jezus zegt: *”blinde leidslieden zijn het“*, daar maakt de Heer Zich ook niet druk over, want ook zegt Hij: *”Laat de blinde, dan blinden maar geleiden, dan vallen zij beiden in de put”*. Hebt u wel eens over dat woord nagedacht?

Nochtans zullen we van de waarheid getuigenis moeten geven. Want zo moet er een scheiding komen der geesten. Ik weet, hoeveel bederf en verderf deze leringen ook hier in ons land hebben gebracht en nog brengen. Ook daarom moet ik u waarschuwen. Men zou zeggen, wat maakt het nu uit, of wij nu zien, dat de Gemeente de Bruid is of dat Israël de Bruid is.

Het lijkt niet zo erg, maar we hebben al gezien, dat het begint met een weinig afwijken, maar het erge is, dat er een andere geest achter zit, en het is belangrijk, dat we dat gaan zien. Daar kom ik straks op terug.

De Nieuw Testamentische Gemeente wordt evenals de Oud Testamentische Gemeente “Israël” onder verschillende beelden genomen, zinnebeelden. Zo vinden we b.v. dat de Nieuw Testamentische Gemeente allereerst wordt genomen onder het zinnebeeld van *“het lichaam”*.

Zo vinden we in de Efeze brief enige van deze zinnebeelden genoemd. In Ef. 1: 22 lezen we: *”En Hij (God de Vader) heeft alles onder Zijn voeten (Christus) gesteld en Hem als Hoofd boven al, wat is, gegeven aan de Gemeente, die Zijn lichaam is“*.

Christus als Hoofd, de Gemeente Zijn Lichaam, Zijn ledematen. Dit drukt natuurlijk iets uit, maar niet in de strikt natuurlijke zin. Het wordt bedoeld in de diep geestelijke zin, dat straks die Gemeente van Christus niet meer zelfstandig blijft bestaan, maar dat de ledematen werkelijk tot een lichaam worden samengevoegd, waarvan Jezus het Hoofd is. Zo zal het Leven, dat is in Christus, Zich openbaren, omdat het Hoofd wil werken en vruchten voortbrengen door het Lichaam; en daarom wordt dit onder het beeld van het natuurlijke lichaam genomen.

Zoals ook ons lichaam ons orgaan is, waardoor wij ons leven kunnen openbaren in deze stoffelijke wereld. De innerlijke mens is geest en ziel, die zich niet kan openbaren in deze wereld van de materie; maar opdat we ons kunnen openbaren, kunnen bewegen, kunnen werkzaam zij, kunnen vruchtbaar worden, hebben we ons stoffelijk lichaam gekregen.

Welnu, in geestelijke zin is de Gemeente, zo het lichaam van Christus, waarin Hij dus woont door Zijn Heilige Geest en waardoor Hij Zijn Leven naar buiten kan openbaren in de wereld, en zo vrucht kan voortbrengen. Vandaar dat de ware Gemeente nooit een organisatie, een stichting kan zijn; het is een organisme.

Zo vinden we ook, dat de Gemeente genomen wordt in Ef. 2 als een bouwwerk, een tempel, vers 19-22. *”Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest”*.

Bijbelstudie Centrum: studie over  
**Een weerlegging van enige vreemde leringen in deze tijd**

De Nieuw Testamentische Gemeente zijn de geroepenen uit Jood en heiden; en wordt hier genomen onder het zinnebeeld van een bouwwerk, maar niet in de strikt natuurlijke zin, want we zijn geen stenen, die straks aan elkaar gemetseld worden, en die zo een soort tempel vormen.

Maar we zijn levende stenen, zoals het staat in 1 Petr. 2:4-5. *“En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus”.*

Wat betekent dat? Waarom wil God een huis, een bouwwerk hebben? Wel God is Geest, die door niemand gezien kan worden, want de eeuwige God is een onzichtbare God. Maar deze onzichtbare God wil zich zichtbaar maken in Zijn schepping, wil zelfs in die schepping, waar Hij boven staat, komen wonen, opdat die schepping Hem te zien krijgt in dat bouwwerk. Hem leert kennen in dat bouwwerk, en Hem geopenbaard krijgt in dat bouwwerk.

Daarom is Jezus Zelf de hoeksteen; want toen Jezus als mens hier op aarde rondwandelde, was Hij de eerste waarachtige tempel, want God, die Geest is, woonde in Hem met al Zijn volheid, gelijk geschreven staat in Col. 2:9. *“In Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk”*, zodat God gezien kan worden in het vlees. Daarom kon Jezus zeggen: *“Wie Mij ziet, heeft de Vader gezien”*.

Daar bedoelt Hij niet mee, dat de Vader Jezus is, maar dat Jezus zo volmaakt de wil van God doet, en volkomen de Onderworpende, de Gehoorzame is, dat, wat Jezus doet, dat doet Hij niet uit Zichzelf, maar dat doet de Vader door Hem.

Hij zegt in Joh. 5:19. *“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen. Want wat Deze doet, doet ook de Zoon evenzo”*.

Zo kon God zichtbare gestalte aannemen in Zijn schepping, in deze wereld van de materie, en gezien, gehoord, betast worden in het vlees. Maar nu is Jezus de Eersteling van dat wonderbare bouwwerk, het fundament, waarop dat hele grote Godsgebouw voltrokken wordt, en waarvan het dus de bedoeling is, dat die waarachtige Gemeente als levende stenen wordt ingevoegd, in die zin, dat ook wij zullen worden gelijk aan Jezus; d.w.z. dat ook onze wil volkomen aan Gods wil onderworpen zal zijn, zodat God Zich kan openbaren door ons allen, en zo voor Zijn schepping zichtbaar kan worden.

De Gemeente wordt ook duidelijk genomen onder het beeld van de wijnstok met de ranken in Joh. 15:5. *“Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken”*. Natuurlijk is Jezus niet werkelijk een wijnstok. Dat verstaat u toch wel?

Men moet dit toch geestelijk verstaan! Maar alleen de ongeestelijke mens verstaat deze dingen niet, zij zijn hem een dwaasheid. U weet, die wijnstok moet geplant zijn, want uit zichzelf kan hij niet leven, en vruchten voortbrengen; en de wijnstok is geplant op de bergen, waar hij zijn voedingsbodem heeft. Wel, die Berg is die eeuwige God, de Onzichtbare.

En niemand weet, wat in God is, omdat God Geest is. Maar zoals nu die ware wijnstok op die berg geplant is, en zijn voeding, zijn leven uit die berg haalt en omzet in zichtbare vruchten, die gezien, getast, geproefd kunnen worden; zo is Jezus, de Christus God uit God, geplant in die eeuwige God, en daaruit voortgekomen. Want er is een tijd geweest, dat Hij er niet was in die zin, dat Hij alleen nog maar één was in de Vader.

De Schrift zegt mij, dat toen Adam viel, zondigde ik (de mens) in hem mee. Zo was Jezus in Zijn oorsprong in God de Vader. Daarom wordt Hij ook genoemd, de Eerstgeborenen der gehele schepping; want voordat God iets schiep, kwam die Zoon uit de Vader. Waarom?

Niet alleen, omdat God alles door Hem zou scheppen, maar vooral, opdat Hij de zichtbare afstraling van God zou worden (van God die onzichtbaar is). Zo staat het ook duidelijk in Hebr. 1:1-3. *“Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door*



Bijbelstudie Centrum: studie over  
**Een weerlegging van enige vreemde leringen in deze tijd**

*wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge”.*

In Col. 1:15 staat hetzelfde, maar anders uitgedrukt: *”Hij is het beeld van de onzichtbare God”*. Dus in Jezus, in de Zoon, heeft God zichtbare gestalte aangenomen.

Verder staat er: *”de Eerstgeborene der ganse schepping”*. Hij is dus geboren, anders was Hij geen Zoon! Dat Hij God is van eeuwigheid tot eeuwigheid betekent dus dit: dat Hij voor de aanvang der eeuwigheid in de schoot des Vaders was. Zo zegt de Schrift het. Maar zoals er ook voor ieder mens de datum van zijn geboorte kwam via Adam en een hele nakomelingschap, en wij ook geboren werden, zo heeft Jezus ook een aanvang gehad, als Zoon van God, toen Hij uit de schoot des Vaders kwam. Wie het verstaat, verstaat het!

De Zoon is dus zeker ook God, maar de Eerstgeborene der ganse schepping. Zolang die wijnstok er niet was, kon, wat in die berg aan krachten en heerlijkheid verborgen was, niet gezien en geproefd worden. Maar de wijnstok is opgegroeid uit die berg.

Ook krijgt die wijnstok die eigenschappen, die in die berg waren, en die gaat gestalte krijgen in zichtbare vruchten aan de ranken. Zo zijn wij als ranken verbonden aan de Ware Wijnstok, Jezus, opdat het Leven, dat in Hem is (dat is Leven van God), weer door ons geopenbaard zal worden. Zo zien we dus, hoe onder verschillende beelden de Nieuw Testamentische Gemeente wordt genomen.

Zo wordt ook de Gemeente genomen onder het zinnebeeld van de Bruid des Lams, en daarmee komen we ook bij deze verwarringbrengende leer, dat Israël alleen maar bruid is en de Gemeente alleen maar Lichaam.

Natuurlijk, als men alleen zichzelf zoekt, en de oren jeuken naar nieuwe dingen, dan kan men niet meer goed lezen, want dan heeft men een bril op van een bepaalde kleur.

Paulus schrijft heel duidelijk in 1 Cor. 12:12, dat de Gemeente het Lichaam is; maar hij neemt het ook heel duidelijk onder het beeld van de Bruid in 2 Cor. 11:2. *”Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan een man (letterlijk staat er ondertrouwd aan een man), om u als een reine maagd voor Christus te stellen”*.

Paulus, die door God geroepen was, in het bijzonder als apostel voor de heidenen, niet voor Israël, schrijft dit aan de Gemeente te Korinte, die voornamelijk uit heidenen bestond. In Ef. 5 zegt hij precies hetzelfde. Maar de mensen, die wijs zijn in zichzelf, zien het niet en het ontgaat hen, dat het lichaam en de bruid of de vrouw als beelden dezelfde strekking hebben.

Want in Bijbelse, in Joodse zin, is de vrouw het lichaam van de man, want zo heeft God het geschapen. In de oorsprong was Adam en Eva één, want Eva was verborgen in Adam; maar opdat Adam beter kon bestaan en vruchten voort zou brengen, nam God uit de zijde van Adam een deel weg en maakte Eva daarvan.

Zo was Eva gebouwd uit het lichaam van Adam, was vlees van zijn vlees, been van zijn been en bloed van zijn bloed. Zij was genomen uit het kostbare deel van zijn lichaam, uit zijn zijde, die dichtbij zijn hart lag. Daarom werd zij oorspronkelijk ook *”mannin”* genoemd, wat letterlijk betekent, dat de vrouw de lichamelijke kant van de man is.

Zo vinden we het ook in Ef. 5 staan, waar *”lichaam”* en *”vrouw”* bij elkaar staan. Vers 22 zegt: *”Vrouwen, wees uw man onderdanig als aan de Heer”*. Waar heeft hij het hier over?

Vrouwen, die onderdanig moeten zijn aan hun eigen man, want de man is het hoofd van de vrouw, evenals Christus het Hoofd van Zijn Gemeente is. Dit moet natuurlijk geestelijk verstaan worden, dat Christus dus als de man en de Gemeente als de vrouw genomen wordt.

Bijbelstudie Centrum: studie over  
**Een weerlegging van enige vreemde leringen in deze tijd**

Maar een ongeestelijk mens verstaat dit niet, want die denkt altijd nog aan die vrouw als aan een aardse vrouw. Dat komt, omdat zij niet los zijn van het vlees, wat ook in hun vruchten uitkomt, en in hun leer, daar zij dat vleselijk willen interpreteren. Ze zeggen ook daarom, dat het lichaam meer is dan de vrouw, wat een vreselijke dwaasheid is!

Evenals Christus het Hoofd Zijner Gemeente is, en Zijn Lichaam in stand houdt, is hier weer de Gemeente als beeld van het Lichaam genomen, maar is ook de Vrouw. Dat zegt ons duidelijk vers 24: *"Welnu, gelijk de Gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles"*.

Het beeld *"de vrouw aan haar man"*, is hier dus een geestelijk beeld. En wat we in vers 25 lezen: *"Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus Zijn Gemeente heeft lief gehad"*, geeft een duidelijk beeld van de verhouding: man - vrouw; Jezus - Gemeente.

Verder zegt vers 26-27. *"om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet"*. Hier komt weer die heerlijke reine bruidsgedachte naar voren.

Dan gaat vers 28 verder met: *"Zo zijn (ook) de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam"*. Dus hier zien we ook weer duidelijk, dat de vrouw als beeld van zijn eigen lichaam, d.w.z. het lichaam van de man genomen wordt. Ja, natuurlijk, want dat staat ook verder: *"wie zij eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief"*.

Nu komt het nog duidelijker uit in vers 29-32. *"want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente"*.

Hij heeft het dus hier over het geheimenis, wat in Adam al is verborgen. Kijkt u maar in 1 Cor. 15:45, hoe Christus de laatste Adam is, en dat die eerste Adam een beeld was van Hem, die komen zou. Zoals Christus alleen was, zo was Adam oorspronkelijk ook alleen. Maar zoals over Adam een diepe doodsslaap kwam, zo is over Christus de diepe doodsslaap gekomen op het kruis van Golgotha, opdat God nu uit Zijn lichaam, zoals Hij dat ook deed bij Adam, de Eva zou maken.

1 Cor. 15:45. *"Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest"*.

Daarom zegt Paulus ook in 2 Cor. 11:2-3, dat de Gemeente eigenlijk de nieuwe Eva is. *"Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden"*.

De Gemeente is dus de nieuwe Eva, want zij is de eerste vrucht van Zijn lijden en sterven, die aan de Heer toegevoegd wordt; want gelijk Adam, als hij alleen was gebleven, geen vrucht, geen nakomelingschap had kunnen verwekken, zo zegt Jezus in Joh. 12:24. *"Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf (alleen), maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort"*. Daar zijn de eerstelingen, waaruit de Gemeente bestaat.

Nu is de vijand altijd zeer vindingrijk, om overal nieuwe leringen uit te halen, dus ook hieruit. Misschien bestaat er ook wel een leer, die zegt, dat niet de Gemeente de wijnstok is, maar dat Israël dat zou zijn. Het zijn immers beelden, en de Oud Testamentisch Gemeente Israël wordt onder dezelfde beelden genomen als de Nieuw Testamentische Gemeente.

Zo wordt Israël in het Oude Testament ook een wijnstok genoemd, o.a. in Ps. 80:9. *"Gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, Gij hebt volkeren verdreven en hem geplant. Gij hebt de grond voor hem toebereid, zodat hij wortels schoot en het land vulde"*.

Bijbelstudie Centrum: studie over  
**Een weerlegging van enige vreemde leringen in deze tijd**

Maar Israël wordt ook een vrouw genoemd, maar in een andere verhouding, Oud Israël was ook een bouwwerk Gods, waar God ook in beginsel Zijn heerlijkheid in openbaarde. Niemand zal toch op het ogenblik in zijn hoofd halen, dat Joh. 15 voor Israël zou zijn.

In Ps. 80:15 staat: *"O, God der heerscharen, keer weder, aanschouw uit de hemel en zie, en sla acht op deze wijnstok, de stek, die uw rechterhand heeft geplant, op de Zoon, die Gij u hebt groot gebracht"*. Israël wordt door God op vele plaatsen in het Oude Testament ook zoon en zonen genoemd. Maar de Nieuw Testamentische Gemeente is ook geroepen tot het zoonschap, ja, want God wil meerdere zonen hebben, waarvan Jezus de Eerstgeborene, de oudste, de erfgenaam is.

Er is verschil in rangorde. De Nieuw Testamentische Gemeente bestaat dus niet alleen uit heidenen, maar ook uit bekeerde Israëlieten. Maar de eerste Gemeente bestond alleen uit Joden, terwijl de eerste heidenen ingevoegd werden met Cornelius en zijn familie. Zo bestaat de Nieuw Testamentische Gemeente uit Jood en heiden, zonen Gods, die met Christus mede erfgenamen zijn en zo samen de eerstelingschaar vormen.

Rom. 8:17. *"Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking"*.

Maar tenslotte zal er uit Israël en uit de heidenen ook nog een grote groep behouden worden, komende uit de Grote Verdrukking. Dat worden ook zonen van God; denk maar aan Abraham, hoe hij zich drie soorten zonen verwekte, uit drie bedelingen, wat een geheimenis is: Uit Sara, de vrije, komt de Isaäk (Christus en de Gemeente); uit Hagar komt Ismaël, ook een zoon van Abraham, die ook nog heerlijke dingen erft (degenen, die uit de Grote Verdrukking komen); en uit Ketura, nog meerdere zonen, (het tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk).

Natuurlijk zijn het zonen, maar er is een onderscheid in heerlijkheid en in roeping. Daarom zegt Paulus ook in 1 Cor. 15:23a: *"Ieder in zijn eigen rangorde"*.

We hebben al gezien, dat Israël ook een wijnstok genoemd wordt, evenals de Nieuw Testamentische Gemeente, maar er is onderscheid. Israël moest vrucht dragen voor God door de wet, die zij ontvangen hadden, dus waar God Zich als Rechter, de Verbonds God openbaarde, Die Zijn vijanden daardoor onder hun voeten stelt en vernietigt; daarom draagt Israël het zwaard niet tevergeefs.

Maar de Gemeente is een bijzonder orgaan, om te openbaren de grote liefde en genade Gods in het kruis en de opstanding van Zijn Zoon. Daarom wordt de Gemeente niet de vrouw van Jaweh genoemd, want dat is Israël; maar de Gemeente is de vrouw van het Lam; om de Lamsnatuur, het lijden en sterven, de liefde en genade, die onpeilbaar zijn, te openbaren, en daarvoor vrucht te dragen. God is ontzaglijk groot!

Dat Israël ook de wijnstok genoemd wordt, vinden we door Jesaja en Jeremia bevestigd. In Jes. 5:7 lezen we: *"Welnu, de wijngaard van de Heer der Heerscharen is het huis Israëls, en de mannen van Juda zijn de planten, waarin Hij vreugde heeft"*.

Zo vindt u het ook in Jeremia, dat het zinnebeeld van de wijnsok en het zinnebeeld van de vrouw of bruid zo parallel lopen, dat het praktisch het zelfde is. Het is eigenlijk een begrip, dat op verschillende wijze wordt uitgedrukt.

Zoals we dat vinden in Ps. 128:3. *"Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok in uw huis"*. Dat vinden we zo ook in het Nieuwe Testament, waar Jezus Zelf Zich de ware Wijnstok noemt en ons de ranken, daaraan verbonden, die vruchten moeten voort brengen; en dus het leven van Christus gaan openbaren.

Zo is het, met het beeld van de Gemeente als de vrouw, niet anders; want die nieuwe, ware Adam (Jezus) kan alleen door deze vrouw gebouwd worden en vruchten voort brengen, en dat kan alleen door verbondenheid aan haar Man. Deze dingen moeten geestelijk verstaan worden.



Bijbelstudie Centrum: studie over  
**Een weerlegging van enige vreemde leringen in deze tijd**

Evenals de wijnstok geen vruchten kan voort brengen, tenzij hij aan zich verbonden heeft de ranken, zo kan een man niet bestaan door zich nakomelingen te verwekken, als hij daarbij niet zijn vrouw heeft.

Er is wel enig onderscheid, in die zin, dat het leven van Jezus Christus als de ware Wijnstok, in die ranken, vruchten voort brengt, die gezien, geproefd en gesmaakt moeten kunnen worden; maar dat onder het beeld van de vrouw, het eigenlijk verder gaat, n.l. doordat het leven van de Man (Jezus) kinderen, nakomelingen voor God moet verwekken.

Maar in wezen is het hetzelfde. Zo zien we ook in Jer. 2, dat het beeld van de vrouw of bruid en de wijnstok in een hoofdstuk genoemd wordt. Vers 2 zegt: *"Ik gedenk de genegenheid van uw jeugd, de liefde van uw bruidstijd, toen gij Mij gevolgd was in de woestijn"*. Dat is in de dagen dat Israël geroepen werd uit Egypte, en God haar huwde bij de Sinaï, zodat zij daar van bruid, vrouw van God werd.

Maar in vers 21 lezen we: *"Ik echter had u geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad; doch; hoe bent gij Mij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd"*. Ziet u die wijnstok en vrouw ook hier weer bij elkaar staan?

Wie dit in natuurlijke zin wil nemen, verstaat deze dingen niet; alleen de geestelijke mens verstaat ze. Ik wil hierbij nog zeggen, dat valse leringen zich vaak heel wijs en verstandig aandienen, maar dat men ze altijd onderscheiden kan aan enkele dingen, die ik u moet doorgeven, opdat u ze weet en niet zo gauw er door bewogen wordt.

We hebben al gezegd, dat het op zichzelf niet zo belangrijk is of men Israël of de Gemeente, de vrouw of de bruid noemt, maar het belangrijkste is, dat er een andere geest achter zit, die we moeten leren onderscheiden.

Het eerste punt van onderscheiding is: deze leringen werken nooit met open vizier, en zijn altijd ondergronds aan het werk. Zij treden niet openlijk naar voren, maar werken in bestaande gemeenten en kringen, om daar onrust te zaaien zonder dat in het openbaar te doen.

Johannes zegt in 1 Joh. 1:7. *"maar indien we in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkander. Want als wij kinderen des Lichts zijn, wandelen we in het Licht"*.

In het licht is alles openbaar. Als het uit de Geest van God is, dan kunnen in alle openbaarheid elkaar ontmoeten en zeggen: "bent u hierin niet fout"? Of: "hoe zit dat"? Maar men gaat achter de rug om werken en hiermee zijn zij al veroordeeld. Ef. 5:11-13 zegt. *"En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht"*.

Het tweede punt is: aan de vruchten leert men ze kennen, dat zegt Jezus zelf. Men kan misschien wel tekenen en wonderen en krachten verrichten, maar welke vruchten brengen zij voort? Als ik hun vruchten zie, dan behoef ik helemaal niet diep op hun leringen in te gaan. Hoeveel lieve en oprechte kinderen Gods zijn ontspoord en totaal overspannen geworden, doordat zij in deze leringen terecht zijn gekomen en daarin een tijd hebben vertoefd. Maar het evangelie van Jezus Christus maakt niet overspannen, het evangelie van Jezus Christus geeft rust.

Wat betreft de leer, dat Israël bruid is en de Gemeente lichaam, daarvan heb ik gezien, hoe vele goede plaatselijke gemeenten hierdoor verwoest en verdorven geworden zijn door scheuringen. Als we deze mensen bezochten, zagen we, dat zij allen van dezelfde geest waren.

Daaraan zien we, dat het een andere geest is, die b.v. leert, dat als ik een moord bega, ik daar niet verantwoordelijk voor ben, want dat doet niet mijn nieuwe mens, maar mijn oude mens, want ik ben toch het lichaam van Christus, en voor eeuwig gered. Ja, u schrikt ervan, maar het is zo. Dit komt uit die leer voort, maar het is in diepste wezen een geest van ontucht.

Bijbelstudie Centrum: studie over  
**Een weerlegging van enige vreemde leringen in deze tijd**

De mensen die deze leer volgen, kent men aan de vruchten, zij ijveren voor hun zaak, om mensen achter zich te krijgen, maar zij ijveren niet voor de zaak des Heren, want als men voor de Heer ijvert, dan maakt men geen propaganda, wat men ook niet behoeft te doen, dan voegt de Heer Zelf toe, die met een oprecht hart honger hebben naar de geestelijke dingen van God.

1 Joh. 4:6 zegt. *"Wie God kent, hoort naar ons, wie uit God niet is, hoort naar ons niet"*. Men leert die tweedracht brengende geest niet alleen te kennen aan de vruchten, die zij in de gemeente voortbrengen onder de zielen, maar ook in hun particuliere leven. De Schrift zegt, dat, van een oudste, als hij werkelijk een geroepene van God is, zijn eigen huisgezin allereerst in orde moet zijn.

Dan zal hij moeten leven met zijn vrouw, zoals God dat vraagt in liefde, in vrede, in reinheid en gerechtigheid. Hij zal ook zijn kinderen als een waardig vader opvoeden en voorgaan, en zal er dus orde in zijn huisgezin moeten zijn. Als er geen orde in eigen huis is, dan is men niet geroepen om enige dienst of lering te brengen in het huisgezin van God.

Jezus zegt, als men in het kleine niet getrouw is, hoe zal hem het grote toevertrouwd worden. Het is met vrouwen precies het zelfde; zij hebben niets te brengen en behoeven niet het evangelie te gaan verkondigen, of op huisbezoek te gaan, als het in eigen huis niet in orde is.

Paulus zegt van zulke vrouwen in 1 Tim. 5:6. *"Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige"*. Hoort u dat?

Deze vrouwen moeten dan ernstig vermaand en bestraft worden, de moeders moeten voor haar kinderen zorgen; dat is de taak, die God hen opgelegd heeft. Wie daarvan afwijkt, teken die en wijs hen terecht en vermaan hen in liefde, in geduld, maar ook in ernst.

Zo is ook de "Jezus- Only" beweging, die zegt, dat Jezus alleen God zou zijn. Zij willen verder gaan, dan het Woord Zelf. Ook komen ze met teksten aan, waarvan zij de strekking niet goed verstaan kunnen.

Er staat b.v. in Deutr. 6. *"Hoor Israël; de Heer is onze God; de Heer is één"*. Zij behoren te weten, dat er in het Hebreeuws twee woorden voor één zijn; het woord "esjap" en het woord "jagie". Het ene wordt gebruikt als er b.v. staat geschreven, die man had één zoon, dan is het werkelijk maar één.

Maar het andere woord wordt gebruikt, als er b.v. geschreven staat: *"Israël rukte als één man op"*. Ziet u het verschil? Dit laatste is een samengestelde eenheid. Dit woord wordt ook voor God gebruikt; dus er wordt een samengestelde eenheid bedoeld.

Verder zullen we maar zwijgen over deze dwaalleringen en God danken voor Zijn Geest, voor Zijn Licht, voor Zijn Waarheid; en allen, die de Waarheid lief hebben, laten zij ver af staan van alle ongerechtigheden, opdat zij een vat mogen zijn tot eer van Jezus Naam.

Amen.