

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden .....* (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswegen de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



**2 Petrus 1:19**

Laten we beginnen met het lezen van Ef. 1:15-23. *“Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt”.*

Toen Jezus geboren werd uit Maria, kwam Hij als een zwak mensenkind ter wereld. Het is dus een geboorte van het zwakke, het kleine; maar juist in dit zwakke, werd Gods geweldige grote macht en kracht geopenbaard.

God doet nu eenmaal alles anders, dan wij het doen! Over die grote kracht van God en vooralsnog de werking van deze kracht aan ons, willen we het in het bijzonder hebben.

Want ondanks deze geboorte, verwachten we de Heer Jezus nu niet meer als een zwak, klein kindje, maar we verwachten Hem in heerlijkheid en kracht en grote majesteit! Wij, die in deze tijd leven vlak voor Zijn komst, leven in een bijzondere tijd, waarin grote krachtbronnen ontdekt en opengemaakt worden, zodat we geconfronteerd worden met grote machten en krachten op allerlei terrein.

Denken we alleen maar aan de grote politieke machtsblokken die gevormd worden, ook op economisch terrein. Maar ook de ontdekking van de enorme krachtbronnen in de materie hebben een geweldige invloed op de wereldverhoudingen een grote ommekeer in de wetenschap gebracht. Denk alleen maar aan de ontdekking van de enorme krachten, die vrijkomen bij de splitsing van het atoom, die zo vreselijk groot zijn, dat de mens ervoor vreest en in angst en beven is.

Geen wonder, dat de wereld in angst en vrees leeft, want als deze krachten, die door de wetenschap a.h.w. ons geopenbaard zijn geworden, in handen zouden komen van mensen, die zich niet weten te beheersen, dan zouden die geweldige krachten tot algehele vernietiging en vernieling kunnen gaan worden.

Daarom is inderdaad de mens, die nog boven deze krachten kan staan en ze beheersen, sterker en groter dan die krachten zelf. Daarom wil God, dat Zijn kinderen, die in deze dagen leven, waarin zulke krachten ontdekt zijn geworden, zullen weten en zich bewust worden, een open oog zullen krijgen en een open hart, opdat zij een duidelijke visie zullen ontvangen over de overweldigende grote kracht Gods, die hun ten dienste staat.

We vinden dit beschreven in de brief aan Efeze 1:15-20 wat we net hebben gelezen.

Dit laatste gedeelte en vooral vers 19 willen we in het bijzonder overdenken. Onze vertalingen! We kunnen natuurlijk blij zijn met onze vertalingen, vooral met de goede vertalingen; toch moeten we een open oog hebben, dat al deze zelfs goede vertalingen toch dikwijls een verkeerd beeld geven, van wat er in werkelijkheid in de grondtekst staat, omdat men vaak geen juist begrip en inzicht heeft in deze dingen.

Paulus schrijft hier over de geweldige grote macht Gods, dat is een ver overtreffende trap, om nadrukkelijk te willen uitleggen, dat Gods kracht niet alleen groot, niet alleen geweldig groot, maar overweldigend groot is. Deze overweldigende grote kracht wil God aanwenden aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte Zijner macht.

Er is al gezegd, het is een groot mens, die deze geweldige oerkrachten, die men in de wetenschap ontdekt, ook in atoom, niet alleen kan beheersen, maar ook kan toepassen voor een goede werkzaamheid, dus op een goede manier kan aan wenden.

Welnu, wat de wereld niet weet en niet kent en waar de wereld ook voor in vrees en angst is, dat hebben Gods kinderen in veel grotere mate ontvangen in onze gezegende Heer en Heiland!

Het gaat hier niet om atoomkracht, want alle atoomkracht bij elkaar van het gehele universum, is slechts nog maar zwak en niet te vergelijken bij de overweldigende grote kracht, die in de Schepper Zelf aanwezig is. Want heel de schepping is uit Hem voortgekomen en de kracht, die de Schepper in de materie, dus ook in de atoom, heeft gelegd, is slechts een nietig iets, vergeleken bij de geweldige kracht, die in Hem Zelf is en in hem woont.

Ik heb u al eens gewezen op het geweldige, dat plaats vond op het kruis van Golgotha!

De zeer grote kracht, die vrij komt als het kleinste minuscule deeltje van de materie wordt gespleten en waardoor een reactie ontstaat, niet alleen een directe kracht door de kettingreactie, maar daarnaast ook nog een geweldige kracht en macht van de straling, die ook vrijkomt van dat minuscule deeltje van de dode materie, het minste van Gods schepping; wel een enorme kracht moet er dan zijn in Hem, de Schepper Zelf van alle dingen!

En deze krachtbron kwam voor ons vrij op Golgotha's kruis. Want daar werd een ogenblik de Schepper Zelf gedeeld. Hoe dat mogelijk is en wat de diepte ervan is, weten we niet. Maar Jezus Christus, Die met de Vader eeuwig God is, God uit God, door wie God ook alle dingen gemaakt en geschapen heeft, Die ook aan alles het leven heeft gegeven en Die ook alles onderhoudt en draagt door het Woord Zijner almacht, deze scheppende God, de Zoon, waarin en waardoor de Vader alles geschapen heeft, Die is een ogenblik van de Vader gescheiden geweest is en verlaten geworden op het kruis, omdat Hij zich vrijwillig liet beladen met onze zonden en ongerechtigheden, naar de wil van Zijn God en Vader.

Hoe Hij daar voor ons in het oordeel ging en beladen met onze zonden, tot zonde gemaakt is geworden en verlaten werd in het oordeel van God, zodat Hij moest uit roepen: *"Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten"*.

Op het ogenblik, toen dat plaats vond, is er zulk een enorme kracht van God vrijgekomen, dat zondaren, die dood lagen in de zonde en in misdaden, door deze kracht opnieuw geschapen werden tot het eeuwig leven, het goddelijk leven. De stralingskracht van het kruis van Golgotha is zo enorm, dat als we ons daarin plaatsen, dan brengt het algehele genezing aan voor geest, ziel en lichaam.

Deze stralingskracht, los gekomen en vrijgemaakt op Golgotha's kruis, op deze nietige aarde, gaat door heel de wereld, Oost, West, Zuid en Noord door heel het heelal, gaat door tot in het dodenrijk en de hel, gaat door tot in de hemelruimten, net zo lang, totdat het rijk der duisternis vernietigd is en het Koninkrijk Gods daar voor eeuwig zal zijn.

Dat gaat door, totdat alles verenigd zal zijn onder dat Ene Hoofd, Jezus Christus en zelfs satan en zijn demonen hun knieën moeten buigen en met hun tongen moeten belijden, dat Jezus Christus Heer is!

Dat wil niet zeggen, dat zij tot bekering komen; maar zij zullen vaten worden, waarin God Zijn rechtvaardige toorn in openbaren zal; en ze zullen God moeten verheerlijken! En ook alle mensen, die de Christus Gods af blijft wijzen, ontkomt niet aan datzelfde oordeel, want eens zal alle knie zich moeten buigen voor Hem! Maar als men het niet vrijwillig doet en als men het niet zelf doet met geheel zijn hart, dat zal men straks moeten doen, dan zal men vaten worden, waarin God Zijn toorn gaat openbaren; en nochtans zal Hij daarin verheerlijkt worden!

Welk een enorme kracht zien we hier en van deze kracht spreekt Paulus ook en niet alleen van die kracht, maar ook, hoe God die aanwendt, hoe die werkzaam is aan ons, in ons en door ons, halleluja! Paulus gebruikt hiervoor een woord in het Grieks, wat bij ons vertaald is *"naar de werking van de sterkte Zijner macht"*, het is een woord, dat ons niet zo onbekend in de oren klinkt, maar het heeft bij ons de volle betekenis verloren.

Hij gebruikt het woord *"energeia"*, wat wij kennen als energie. Dit woord wordt heel wonderlijk alleen door Paulus gebruikt. Het is merkwaardig, dat dit woord naar ik meen acht maal voorkomt in het Nieuwe Testament. Op alle acht plaatsen, waar Paulus dit woord gebruikt, doet hij dit nooit in verband met menselijke krachtwerking, maar altijd in verband met een bovenmenselijke kracht aanwending, die ver, ver boven het menselijk vermogen uitgaat! Dat is ook de betekenis van dat Griekse woord.

Maar vandaag heeft het die betekenis verloren voor ons, want men spreekt nu van energie in de gewone zin er van, b.v. als iemand nog krachtig en heel werkzaam is, dan zegt men, die mens heeft veel



energie. Dat ligt dus op het menselijke vlak. Maar Paulus gebruikt het alleen in de diepe betekenis van het woord, waar het gaat om de aanwending van een kracht, een werkzaamheid van een kracht, die ver boven het menselijk vermogen uitgaat. Dat is de bedoeling van dit woord!

Er ligt ook nog deze betekenis in dat woord; het is niet alleen een aanwending van die geweldige kracht, die dus ver boven het menselijk denken en vermogen uitgaat, maar dat dit gebeurt op een zeer effectieve en een productieve wijze. Dus niet tot vernietiging, maar tot een zeer effectieve en productieve activiteit! Dat is nu die grote overweldigende kracht Gods, die God op deze wijze aanwendt aan u en aan mij! Is dat niet heerlijk?

Waarin bestaat dan voornamelijk deze kracht? Of liever gezegd, hoe wordt het onder onze ogen gebracht, want verstaan doen we het niet! Het gaat ver boven ons begrip uit! Paulus zegt het door de Heilige Geest in vers 20 van dit Schriftgedeelte: *“die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken”*. Deze grote overweldigende kracht, die aan gewend wordt, die maakt doden levend! Het is dus de opstandingkracht!

Voor ons mensen geldt alleen: uit leven kan leven voortkomen, niet waar? Verder kunnen wij mensen nooit komen. Maar dood kan geen leven voortbrengen. Maar nu is dit juist kracht van God, die God aanwendt, die uit, wat dood is, het leven maakt, het ook gezegd heeft, Jezus stierf immers voor ons zondaren; Hij werd gekruisigd voor onze zonden en dus stierf de zonde in Hem. Die zondaar was gestorven, dood en is door God opgewekt, opdat hij in nieuwheid van het leven zou wandelen. Deze wonderbare kracht staat ons ten dienste!

We zullen nu kort met elkaar nagaan de overige plaatsen, waar Paulus dat woord energeia gebruikt.

We gaan naar Ef. 3:7 en dan zullen we direct zien, hoe in onze vertaling niet uitkomt, wat Paulus bedoelt door op deze plaats weer dat Griekse woord energeia te gebruiken; die geweldige grote kracht Gods, die God aan ons aanwendt. In vers 7 zegt Paulus, als hij spreekt over het heil in Christus, waarvan hij ook een dienaar geworden is dit: *“waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave Gods, die mij geschonken is naar de werking zijner kracht”*.

Het is dezelfde kracht Gods, waarvan Paulus schrijft in Ef. 1:19. Het is die overweldigende grote kracht Gods, die God aanwendt aan ons, die God heeft doen werken in Paulus, die het mogelijk maakte, dat Saulus, die een vervolger van Christus was en van de Gemeente, een navolger en een verkondiger van Christus werd. Dat is toch een wonder!

Die Saulus, die zeer godsdienstig was, een ijveraar voor de God zijner voorvaderen, was een vervolger van Christus en van de Gemeente, met een haat en ijver vervolgde hij haar. Maar toen die kracht Gods over hem kwam, werd hij van een vervolger een navolger van Christus en een verkondiger van Christus en ging hij uit om de Gemeente te gronden en op te bouwen.

Er is geen apostel geweest, die zoveel gemeenten gegrond heeft als juist Paulus. Die hij eerst vervolgde en trachtte uit te roeien. Hij is immers als apostel de grondvester geworden van alle heiden gemeenten. En dan zegt Paulus: “dat ben ik niet”, dat was hij ook niet, maar het was die overweldigende grote kracht Gods in Jezus, die de doden levend maakt, die God in hem deed werken. Gaat u het begrijpen?

Dat maakte Paulus tot een wedergeboren ziel en die kracht wil God ook aan iedere zondaar, die tot Jezus komt aanwenden. Is dat niet heerlijk? Dat is dezelfde kracht. We worden niet wedergeboren, doordat wij wat godsdienstig gaan leven, of doordat we geleerd worden in de christelijke godsdienst; maar dit is het geweldige, als God ons roept, dat we komen en ons geven aan Christus, dan gaat die overweldigende kracht Gods in ons werken en die maakt ons, van een zondaar tot een kind van God.

Daarom zegt Paulus: *“Waarvan ik een dienaar ben geworden naar de genade gave Gods”*. Het is genade, een genadegave Gods, die, zegt hij hier: *“mij geschonken is naar de werking Zijner kracht”*. Niet van mij, maar van Hem. O, prijst God, wat hebben we een machtige Heiland, wat een geschenk in dat zwakke kind van Bethlehem, want in Hem was alle kracht Gods aanwezig.

Nu de derde plaats, waar we dit woord “energeia” vinden, n.l. in de Col. brief, waarin het tweemaal voorkomt. Eerst Col. 2:9-12. *“want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; 10 en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. 11 In Hem zijt gij ook met een*

*besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, 12 daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt”.*

Dat is immers Zijn kruis, niet waar? God heeft radicaal onze oude vleselijke mens daar uitgesneden; want Jezus droeg de zondaar in Zijn lichaam mee en deed die zondaar sterven. Zo sneed God letterlijk heel deze oude vleselijke mens eruit, niet zoals bij de Jood (de besnijdenis van de voorhuid), maar radicaal sneed God ons hoofd, ons hart, onze hele persoonlijkheid a.h.w. eruit, die oude mens, deed hem sterven in Christus om hem nu te doen opstaan in nieuweid des levens.

En nu komt het woord energiea weer in vers 12. *“daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.”.* Dit is hier weer te zwak vertaald. Want in werkelijkheid is het: door het geloof aan die grote machtswerking, die God aanwendt aan u. Het is dus dezelfde kracht, waarmee God, Jezus Christus uit de doden deed opstaan en diezelfde kracht werkt ook in ons.

Nog een andere plaats vinden we in Col. 1: 29. Hier vinden we, hoe Paulus het evangelie verkondigt en dan zegt hij in vers 29: *“Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht”.*

Paulus predikt de Christus en die Christus wil hij in al Zijn volheid brengen onder de mensen, opdat Christus in hen kan komen! Hij heeft niets anders dan Christus te prediken. Zoals hij dat in de voorafgaande verzen zegt: vers 27 en 28. *“Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn”.*

Maar deze krachtdadige prediking van Paulus deed de afgoden wereld onderste boven keren in vele heidense steden in Klein Azië, in Griekenland en zelfs in Rome. Als Paulus, dat kleine mannetje, predikt in Efeze, die geweldige afgodenstad, met zijn tempel gewijd aan Artemis, die door de gehele toen bekende wereld aanbeden werd en waar men rijk van werd.

Dan komt die gehele stad in beroering en een grote schare bekeert zich van de afgoden tot God. Leest u dat maar in Handelingen 19. God deed daar buitengewone krachten door de handen van Paulus, zieken werden genezen, duivelen uit geworpen en als er maar zweetdoeken van Paulus op zieken werden gelegd, werden zij genezen en dan gingen ook de demonen eruit !

Welk een buitengewone krachten!

Maar nu zegt Paulus: “Dat ben ik niet”. Het is niets van hemzelf; hij was dus een dood gewoon zwak mens. Maar hij ziet, dat dit het geheimenis is: *“Hiervoor span ik mij ook in onder zware strijd naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht”.*

Dat ook vandaag Gods kinderen en in het bijzonder Gods geroepen dienstknechten en dienstmaagden dit eens meer leerden verstaan; in de dood moeten we, wij moeten onze eigen kracht in de dood brengen. In de dood er mee, onze eigen kracht, onze eigen wijsheid, ons eigen kunnen, onze eigen energie; het staat God in de weg en God kan niets doen!

In de dood er mee, opdat Zijn kracht, die overweldigende kracht, als de kracht Zijner opstanding, in ons en door ons gaat werken. Dan wordt het evangelie gebracht met een autoriteit en een kracht, zodat zielen het niet meer uithouden. Als dan daar mensen gegrepen worden, is er geen halleluja geroep, maar dan is er geschrei en geween en roept men het uit “O God, wees mij zondaar, genadig”!

Dan komt men en dan gaat men zijn zonden belijden en dan wordt men gegrepen door de kracht van God. Dat we dit eens leerden verstaan; dat we niet alleen moeten leven uit deze kracht, maar ook moeten dienen uit deze kracht.

We gaan nu naar een paar plaatsen in de 2<sup>de</sup> Tess. brief, waar Paulus tot twee keer toe datzelfde woord “energeia” gebruikt, maar nu niet voor de werking van Gods kracht, maar er is een tweede soort “energeia” en daarmee komen we op een bijzonder punt.

Want ook satan heeft zijn “energeia”, ook satan beschikt over grote kracht, die ver boven menselijk vermogen uitgaat.



Ook satan beschikt over zulk een kracht, hem rechtens van God geschonken, die ver boven al het menselijk vermogen uitgaat, maar die toch onder de macht van Jezus ligt, aan Wie God alle macht gegeven heeft.

In 2 Tess. 2:9 staat, dat God het straks toelaat, dat satan die grote kracht gaat aanwenden in deze wereld met wonderen en tekenen der leugen om de wereld te verleiden, zodat hij zelfs, even als wat God gedaan heeft, in het vlees kan komen.

Want we krijgen straks hier de zoon van satan in het vlees. En dit is ook door de werking, de "energeia", maar dan van de duivel, door God toegelaten. Satan wendt zijn kracht aan tot verderf, dat begrijpt u wel? Maar God wendt Zijn kracht aan tot redding en verlossing en heerlijkheid.

We vinden dat hier in 2 Thess. 2:9. *"Daarentegen is diens komst (satan in het vlees) naar de werking des satans (dus de energie van de duivel, het is hier te zwak vertaald, het is naar de werking van de kracht van de duivel) met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt (energeia), dat zij de leugen geloven".*

Het woord energie wordt vertaald in vers 11 met "bewerkt", dus nog zwakker vertaald dan in vers 9, waar staat "naar de werking van satan".

Wat zien we in deze verzen? De meeste denken, dat men straks de listen van de satan (daar zien we nu al iets van komen) wel kunnen doorgronden! Maar vergeet niet, dat ook hij gaat werken met krachten, die ver boven het menselijk vermogen en verstand uitgaan; Hij komt met bedrieglijke krachten en wonderen en tekenen, die de mens met zijn verstand niet kan doorzien.

Dat laat God nu nog niet toe, maar straks op Zijn tijd, opdat de mensen gerijpt zullen worden voor het gericht, omdat zij toen niet de liefde tot de waarheid hebben willen aanvaarden. Velen willen de liefde tot de waarheid niet aanvaarden en dan zegt God op een gegeven moment, dan de andere kant maar geloven!

Die tijd begint ras te naderen. Toch weten we, dat deze werking (energeia) van satan niet kan komen, zolang de Gemeente van Jezus hier nog op aarde is. Want, dank God, daar is een kracht, een werking van Gods kracht (energeia) die groter en sterker en machtiger is dan de werking van satan, de werking der leugen. Dat is de overweldigende kracht Gods in Jezus Christus!

Maar willen we nu geheel bewaard blijven van de verleidingen en van de misleiding door de krachten van de duivel, de verleidende krachten, die nu al reeds aan het werken zijn, dan moeten we er ook voor zorgen, dat de kracht van God in ons is.

In eigen kracht kunnen we dat niet onderscheiden.

Dat moet ik u met de meeste nadruk en heel duidelijk zeggen; wij kunnen niet in eigen kracht dienen, maar we kunnen ook in eigen kracht geen onderscheiding hebben van het verkeerde. Want satan komt met een evangelie, dat bijna gelijk is aan het evangelie van Jezus Christus naar de Schriften, Hij is de na aper van God, hij kan een surrogaat maken zo, dat de mens het niet doorzien kan. Jezus zegt het al in Matth. 24:24, dat indien het mogelijk was, zou hij zelfs de uitverkorenen verleiden. Maar het is niet mogelijk, omdat in de uitverkorenen de grote kracht van God werkt!

Hoe komt die kracht in ons bezit? Door de Heilige Geest. Daarom is het nodig, dat kinderen Gods niet alleen vervuld worden, maar ook vervuld blijven met de Heilige Geest. Het is die Geest, Die het uit de Vader en de Zoon neemt en die kracht in ons doet werkzaam zijn.

Maar het is door het geloof. Het is de Heilige Geest en daarom de Geest uit God, die ons moet vervullen; daarom is de boodschap van vandaag dringender dan ooit; wordt en blijft vervuld met de Heilige Geest; dan zijn we ook bereid als Jezus ons komt halen.

Deze Geest brengt niet alleen de liefde van God en de goddelijke natuur in ons, de Christus natuur, maar Hij doet ons aan met die kracht van omhoog, dat is de kracht van God, dat we doorzien zullen, de misleidende kracht van de antichrist en zeggen: "dat is niet uit God, het is namaak". Velen worden er door misleidt, wat heel droevig is.

Wordt vervuld met de Geest van God, maar dat kan alleen, als we biddend het Woord onderzoeken en biddend het Woord tot ons nemen.

Het is nodig, dat we voor deze tijd de werking van Gods kracht leren kennen en verstaan. Petrus zegt het immers ook in 2 Petr. 3:18. *"maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid"*.

We moeten opwassen in genade en in kennis van onze Heer Jezus Christus. Kennen we deze overweldigende kracht Gods in ons leven, die God aanwendt op een effectieve en productieve wijze in u en mij? En waartoe?

Opdat we niet alleen nieuw leven zouden hebben en niet alleen een kind van God zouden zijn, maar dat we ook bekwaam zouden zijn tot de dienst door deze zelfde werking van Gods kracht, en opdat we ook zouden leren onderscheiden, waar het op aankomt; wat van de duivel is, die met zijn namaak komt.

Hij weet een evangelie te brengen, dat precies lijkt op het evangelie van Jezus Christus en hij schroomt zelfs niet die Naam ook te noemen. Maar hij is er toch naast, want het gaat er niet om, wat hij zegt, maar welke geest er achter staat! Welke kracht staat er achter?

Is dat de kracht, dat we ons zelf verliezen, dat we zelf in de dood gaan, opdat Zijn leven in ons werkt? Dan is het uit God! Of is het een kracht, die de mens zelf eigenlijk op een vromen wijze sterk maakt? Dan is het uit de duivel! Daarom, wordt vervuld met de Heilige Geest, dan zullen we onderscheiding krijgen en dat is de werking Gods in ons.

Nu gaan we naar het laatste, een paar verzen, waarin dit woord "energeia" voorkomt, twee belangrijke plaatsen. Ten eerste Ef. 4:16, hier gebruikt Paulus dat woord ook, maar hier is onze vertaling al zeer zwak en ongelukkig: *"En aan Hem (Jezus Christus) ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde"*.

We zouden hier oppervlakkig uit deze zin kunnen opmaken, dat elk lid op zijn wijze een kracht uitoefent, om die wonderbare eenheid van het lichaam te bewerken. Maar zo staat het niet in de grondtekst. Paulus zegt hier door de Heilige Geest, dat die zelfde overweldigende de kracht Gods, die God in ons aanwendt, ook bewerkt de eenheid van de Gemeente en niet de mens.

Vandaag is de mens bezig te organiseren, een georganiseerde eenheid (kerk/gemeente) te maken en hij kan het daar ver in brengen! Dat kan ook niet anders, want Nimrod was al een genie in het organiseren!

In Gen. 10 vinden we al, hoe Nimrod een menselijke eenheid organiseerde, een Babel, een schijn eenheid, want Babel betekent: "Poort des hemels" (Bath-el, waarvan el = god, dus poort van god, poort des hemels).

Men zou dus zeggen een machtige godsdienstige eenheid! Maar voor God was Babel een gruwel van hoogmoed en daarom heeft God Zijn oordeel over dat Babel doen komen door de taalverwarring en weg was de eenheid.

Kijk maar eens om u heen, wat een wereldse organisaties (stichtingen) zijn de meeste kringen en kerken! Maar het is waardeloos! Maar God dank, de eenheid der Gemeente hangt niet af van menselijke kracht of organisatie; de eenheid der Gemeente is een Goddelijk feit, omdat God Zelf Zijn grote overweldigende kracht aanwendt aan elk lid van het Lichaam en zo elk lid van dat Lichaam samenvoegt, sterker dan de atomen samengevoegd zijn tot moleculen en de moleculen samen weer de materie vormen.

Sterker dan de materie, die samen gehouden en samen gebonden wordt door de scheppingskracht van God, is de eenheid der Gemeente, het Lichaam van Christus, waarvan Hij Hoofd is. Daarom is de Gemeente geen organisatie (stichting) maar een organisme, een levend organisme.

Het is een wonderbaar iets, hoe deze kleine minuscule deeltjes der materie een baan beschrijven om hun kerntje en dat dit alles in evenwicht is en wordt gehouden door Gods scheppingskracht en hoe het grootste deel van de materie in werkelijkheid ruimte is en toch voor ons de indruk wekt van vaste stof. Zo groot is de samenbindende kracht van God.

Maar veel sterker en onvergankelijker heeft God de Gemeente aan elkaar gebonden; want die is niet aan elkaar gebonden door menselijke en ook niet door een scheppende kracht, maar door de overweldigende grote kracht van God Zelf in Jezus Christus, halleluja!

Als we die kracht maar laten werken, als die kracht maar door u en mij zijn effectieve functie kan gaan doen, dan komt het tot een waarachtige productiviteit; dan zien we, hoe de leden naar elkaar toegetrokken worden door de kracht Gods. Gedreven worden door de kracht Gods; dan zullen de geliefden Gods niets anders meer kunnen, dan elkaar dienen in liefde en samen het Hoofd, omdat die kracht van God in hen werkt, die sterker is, dan iets wat er ook bestaat.

Wat zegt Paulus hier? Zo wordt de Gemeente samengehouden. Aan Hem ontleent het gehele Lichaam als een welsluitend geheel en bijeen gehouden door de werking van Zijn kracht (ja, zo had het er moeten staan!), door de "energeia" Gods.

En nu de laatste plaats, de achtste, waar Paulus dat woord gebruikt in Fil. 3:20-21. *"Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmee Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen"*. Naar de "energeia", naar de werking van de kracht Gods.

Het is die zelfde werking, als Jezus komt voor Zijn Gemeente. De mensen zeggen "onmogelijk". Die Christenen, die bijna 2000 jaar geleden gestorven zijn? Die misschien door leeuwen verscheurd en opgegeten zijn? Die als fakkels gebrand hebben in de arena's van de Romeinse keizers? Of op andere wijze de marteldood gestorven zijn?

Ja, zeggen wij die het Woord geloven, want het is een kracht, die ver boven ons vermogen uitrijst! Die zielen, die in Christus ontslapen zijn, die nu met hun ziel en geest bij Jezus zijn in het paradijs, in de derde hemel, verkeren daar met Hem in de gemeenschap der heiligen; maar op een teken van God, de Vader Zelf en bij het geroep van de stem van de aartsengel en bij de klank van een bazuin Gods, daalt Jezus uit de heerlijkheid van de Vader neer in de Hemelse Gewesten en de zielen, die ontslapen bij Hem zijn, dalen dan naar deze aarde en ontvangen uit het stof van deze aarde een verheerlijkt opstandinglichaam, naar de werking van Zijn kracht, van de overweldigende kracht Gods, waarmee Hij Zich ook alle dingen kan onderwerpen.

Hoort u het? Alle dingen, daar is niets van uitgesloten! Ja, deze christenen in de catacomben, van hun overblijfselen daar is haast niets van over. Maar voor God blijft dat gelijk, al zou er werkelijk niets meer gevonden worden.

De Bijbel zegt, de oerkern, die u en ik ontving, toen we verwekt werden uit het zaad van de man in de moederschoot en waar ons lichaampje zich vormde, is onverwoestbaar. Dagelijks vernieuwd zich ons lichaam en veranderd het, want dit lichaam is niet hetzelfde lichaam meer, waarmee we geboren zijn, door de stofwisseling wordt dat steeds veranderd.

Maar die ene kern, die blijft; dat is het geheimenis Gods, dat is het leven, dat we niet vermogen te verstaan, de oerkern, die door de zaadcel van de man reeds daar was en die God verder her leven gaf; die oerkern is onverderfelijk.



Het lichaam mag door vuur verbrand zijn, deze kern blijft ergens achter. Waar die terecht komt, dat doet niets ter zake, God weet het en op Zijn Almachtig bevel ontvangen zij een verheerlijkt opstandinglichaam, want Zijn Woord is Almacht, want Hij spreekt en het staat er, Hij gebiedt en het is er, Hij, die alles draagt door het Woord Zijner Almacht.

Door deze werking van Zijn kracht, staan zij op en zullen wij, als wij levend overgebleven zijn, in een punt van de tijd veranderd worden, zo snel, dat onze hersenen dit niet kunnen waarnemen. Er staat in de grondtekst "*in een atoom*", in een ondeelbaar tijdsmoment.

Zo zijn we nu nog in ons sterfelijk lichaam en op het zelfde ogenblik (u hebt niets gevoeld, u kan niets voelen, want het gaat te snel en de zenuwen kunnen het niet eens zo snel naar de hersenen brengen) is ons lichaam al veranderd in een verheerlijkt lichaam door de werking van God en gaan we met de ontslapenen Jezus tegemoet. Dit geldt dus alleen voor hen, die in Christus ontslapen zijn en hen die in Christus leven.

Hoe groot is dit. Zo zal Hij Zijn Gemeente het opstandinglichaam geven en ons brengen in het Vaderhuis! Ja, we krijgen straks een lichaam, dat deze aarde niet kan vasthouden, dat onsterfelijk en onverderfelijk is en dat kan wonen in de hemelse gewesten bij Hem, in het Vaderhuis met de vele woningen.

We leven in een bijzondere tijd. Jezus komt spoedig en men zal straks toeschouwers worden, dat Hij de Overwinnaar is, dat Hij, die als de verachte stierf op Golgotha's kruis, de Levende is, die alle heerschappij en macht heeft.

En men zal zien de overweldigende grootte van Zijn kracht, die Hij aanwenden zal. Want straks, als die Gemeente in een punt van de tijd zal weggenomen zijn, dan zal zij hier gemist worden. Maar het getuigenis blijft achter. Men zal weten, de Gemeente zal zonder vlek of rimpel, zonder enige twist en tweedracht bij Hem vergaderd zijn, omdat zij een waren door die kracht van God.

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Daarom houdt satan vandaag de wereld bezig met grote kracht, dat kunt u begrijpen. Hij doet dit, opdat de hele mensheid maar bezig zal zijn met nieuwe uitvindingen, grotere krachten op atoomgebied, op het straling gebied, op elektronisch gebied en met de ruimtevaart.

Maar God stelt ze straks allemaal ten spot. De hele wijsheid van de wereld wordt straks belachelijk gemaakt. God zwijgt! Het is het zwijgen van God, waar wij nog in leven. Zijn overweldigende grote kracht werkt nu in het verborgene, in de kinderen Gods. Als we het maar willen geloven en ons daar voor openstellen. Maar straks komt het openbaar.

Er was een schatrijke vrouw, die in Hannover woonde. Zij was atheïste, één die God loochende en zij dacht, dat zij met haar rijkdom wel alles kon en gaf in haar testament het bevel, dat zij in dat en dat graf bijgelegd moest worden. Het moest bijzonder zwaar met stenen en met een geweldig monument erop, klaar gemaakt worden en met het bevel erin gebeiteld, dat het ten eeuwigden dage niet geopend mocht worden. Het was a.h.w. een uitdaging tegen God! Zij zou daar in het graf blijven liggen en het bevel staat nog in de steen gebeiteld, u kunt het zien op het kerkhof in Hannover. God stelt zulk een bevel echter tot bespotting.

Er kwam een klein zaadje van een elzenboom en dat zaadje viel ergens tussen de stenen en ging uitbotten. En nu zijn al die stenen radicaal ondersteboven gekeerd en staat er een grote elzenboom. Het graf is allang geopend.

O, belachelijk is de mens, die zich verzet tegen God en Zijn liefde en kracht, die Hij wil aanwenden tot ons eeuwig heil! Laten we Hem bidden en danken, dat Zijn kracht ons ter beschikking staat, die God voor ons wil aanwenden, opdat we gereed zijn, als Jezus komt. En Hij komt spoedig! Maranatha! Amen.