

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

Studie: de misleidingen en verleidingen van de duivel.

Laten wij de Bijbel openen en lezen Efeziërs 6:10-20. *“Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken”.*

In dit Schriftgedeelte worden wij opgewekt, ja, wordt ons bijzonder op het hart gedrukt om de volle wapenrusting van God aan te doen, de wapenrusting, die God ons al reeds gegeven heeft en in het 13^e vers staat: *“Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag”.* Gods kinderen hebben niet zo zeer te strijden tegen vlees en bloed, maar hun strijd is tegen de machten der duisternis, de geestelijke boosheden in de lucht.

En dat is vanaf de aanvang van het mensengeslacht eigenlijk al zo geweest. Die worsteling begon al in het Paradijs, toen satan door middel van de slang het eerste mensen paar tot zonde bracht. Wij vinden door de hele Schrift heen, hoe deze ons openbaart, dat er een geweldige georganiseerde geestelijke macht bestaat uit boze geesten, waarvan satan het hoofd is, en die alles op alles zetten, om het mensengeslacht ten verderve te brengen.

Zo is daar een strijd tussen het licht en de duisternis, een strijd tussen de kinderen des lichts en de kinderen der duisternis. Wij zien in het bijzonder die strijd in grote mate al optreden in de dagen, toen Jezus hier op aarde was. Wij zien, hoe satan zelf Hem trachtte ten val te brengen in de verzoeking in de woestijn, maar wij zien ook, horden van demonen Hem omringden, die door Hem uitgeworpen werden en die voor Hem sidderden.

En nu leven wij in de eindtijd en Gods Woord heeft ons van tevoren gewaarschuwd, dat, naarmate het einde aanbreekt, satan en zijn horden steeds meer zullen aanvallen om Gods kinderen, de kinderen van het Licht, ten val te brengen. De apostelen en de profeten in het Nieuwe Testament hebben ons door de Heilige Geest duidelijk en klaar voorzegd, dat in het laatste stadium, vlak vóórdat Jezus wederkomt om de Zijnen thuis te halen, er een afschuwelijke stormloop zal komen van satan en zijn boze horden, en wel, op een nog ongekende wijze.

Deze stormloop is al reeds begonnen en neemt dag bij dag toe en het is goed om te leren zien, wat zijn tactiek daarbij is, want hij is van den beginne de bedrieger, de leugenaar, maar ook de listige. Er is niemand zo listig als de duivel; hij nam niet voor niets de slang als medium, want dat was het listigste van alle dieren.

Hij is een geweldige genie in het namaken van de echte dingen van God en wij weten uit de Schrift, vooral uit het Nieuwe Testament, dat juist in deze eindworsteling hij niet zal schromen, om in het bijzonder ook de geestesgaven na te maken op een zó geraffineerde en listige wijze, dat zelfs de kinderen van het Licht het alleen door aanhoudend gebed zullen kunnen gaan onderscheiden.

De boodschap van deze tijd is ten eerste hierin gelegen, dat God en de Here Jezus ons verantwoordelijk houden, dat wij niet alleen op de hoogte zijn van deze zaken, maar dat wij daarvoor ook biddende en wakende zullen zijn. Wij willen enkele Schriftgedeelten hierover opslaan.

In Matt. 7:15 zegt de Here Jezus: *“Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven”.*

Hier zien wij, dat de Here Jezus tot ons zegt, dat wij op onze wachtpost moeten staan en niet moeten slapen. U weet, in het Oosten had men wachters op de muur, die gedurende de nacht moesten waken en op die muur heen en weer moesten lopen van poort tot poort en scherp uitzien of er geen gevaar dreigde, of er geen vijand in aantocht was, om dan bijtijds de stad te alarmeren. En als de wachter ging slapen, dan was dat gevaarlijk voor heel de stad. En zo zegt Jezus tot Zijn discipelen, tot Zijn volgelingen, die in Hem geloven, dat wij op onze wachtpost moeten staan.

Wij hebben al reeds eerder duidelijk gezien, dat wij nu al in een nachtwake zitten, de nachtwake, die duurt vanaf dat Jezus ten hemel is gevaren, totdat Hij wederkomt voor Israël en de volkeren, want Hij is immers de Zonne der Gerechtigheid. Die nacht duurt dus zolang, als Jezus afwezig is en in deze nacht moeten Gods kinderen waken. Waarvoor waken? Voor de valse profeten.

Wij lezen nog een ander Schriftgedeelte in Matt. 24, de bekende profetische rede, die Jezus houdt, spreekt Hij van de tijd van het einde. En daarin komt niet minder dan driemaal voor, dat Jezus waarschuwt voor de valse profeten en apostelen, de verleiders, waarvan satan en zijn demonen zich bedienen om Gods volk ten val te brengen.

Als zijn discipelen in vers 4 vragen, wanneer en wat het teken zal zijn van Zijn komst, dan begint Hij hen te waarschuwen. *“En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder Mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden”.*

Stel u op uw wachtpost, want er is gevaar, dat ons voortdurend bedreigt. Weet u, dat satan met zijn gevallen engelen en zijn horden van demonen continu aan het werk zijn? Zij slapen niet hoor; zij zijn zonder ophouden dag en nacht aan het werk. En weet u wat satans werk is?

Dag en nacht is hij bezig met het uitdenken van duivelse listen om Gods werk na te maken en zo Gods kinderen ten val te brengen. Want hij is een zeer intelligent geesteswezen, waar wij geen notie van hebben. Hij is ook dag en nacht aan het verzinnen om Gods kinderen een valse Christus te verkondigen en ook om Gods volk geestesgaven te geven, die net op de echte lijken, maar die van hem zijn. Weet u dat? De Schrift zegt het!

En dat doet hij om ons maar in zijn macht te krijgen. Hij is ook dag en nacht bezig met de Bijbel, Gods Woord. Is dat mogelijk? Ja zeker, want de duivel is niet bezig met andere boeken, maar met de Bijbel te ontwrichten en zo in elkaar te passen, dat hij met Gods Woord, Gods volk kan verleiden.

Hij verleidt Gods volk niet met andere dingen. Hij komt met het Woord van God. Waarmee kwam de duivel bij Jezus? Met het Woord: *“Er staat geschreven”.* Daarom zegt Jezus: *“Stelt u op uw wachtpost en ziet toe”.* Toezien wil zeggen: wakende zijn.

Tot driemaal toe waarschuwt Hij ervoor. In vers 11 zegt Hij: *“En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden”.* En in vers 23 en 24 lezen wij: *“Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden”.*

Verstaat u dat Woord? Jezus zegt, dat zij ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Wat betekent dat? Dat die uitverkorenen zelfs, d.w.z. de meest geheiligden onder Gods kinderen, de meest geestelijke Christenen, die dus naar de Geest wandelen toch zonder meer tegen het einde door de duivel verleid kunnen worden. Ja, indien het mogelijk was.

Dat zij niet verleid worden, ligt niet aan iets van hen zelf, omdat zij zo'n diep geestelijk inzicht hebben gekregen, maar ergens anders aan. Zeg dus niet: “dat zal mij niet gebeuren”. Daarom die ernstige waarschuwing van de Here Jezus, dat wij op onze wachtpost moeten staan en dat wij moeten toezien.

Zoals Jezus hier driemaal ons waarschuwt, zo zegt Paulus het ook drie keer achter elkaar in Fil. 3:2. *“Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis!”* Het is dus op de wachttorenen staan, toezien, opletten en altijd weer in betrekking tot die verleidingen en misleidingen.

Maar wat vinden wij in Ef. 6:18. *“En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen”*. Paulus bedoelt, dat wij moeten waken in de gebeden. Want juist in het gebed zal satan direct zijn vuur op ons openen, als wij tenminste een waarachtig gebed hebben.

Gaat uw hart naar de Vader uit om meer heiliging, om meer vrucht dragen, om meer vervuld te worden met de Heilige Geest, om meer aangedaan te worden met kracht van omhoog, om meer bekwaam te worden in Zijn dienst, opdat Hij ons beter kan gebruiken? Gaat dat gebed naar de Vader op uit uw hart?

Wees dan op hetzelfde ogenblik bijzonder waakzaam, want als u dat vraagt, dan doet u tegelijkertijd een directe aanval op het rijk der duisternis. En weet wel, dat satan een geweldig grote en goed georganiseerde macht onder zich heeft. Want wat doet u eigenlijk? U opent het vuur op hem; omdat u bidt tot God om meer heiligmaking en dat gaat om zijn vernietiging. Wat dacht u, dat dan die vijand doet? Dat ziet u ook in deze wereld: als de één het vuur opent, antwoordt de ander met vuur terug.

U kunt ervan verzekerd zijn, als u bidt om meer vervulling met de Heilige Geest, satan klaar staat om u een vervulling met een andere geest te geven, die zich zo vroom voordoet, dat u zegt: “dat is het antwoord op het gebed”. Maar is het wel zo! Als u vraagt om meer toerusting voor de dienst, staat satan klaar, om u geestesgaven te geven uit hem, en de meeste trappen er in, omdat zij geen onderscheiding van de geesten hebben en niet wakende zijn in de gebeden. Want zo gauw wij daarom gaan bidden, wordt het een ernstige zaak en daarom moeten wij wakende zijn in de gebeden.

Wij zouden geneigd zijn te zeggen: “hoe kan God dat toelaten, dat, als wij bidden om vervulling met de Heilige Geest, wij het dan van de duivel krijgen en als wij vragen om geesteskrachten, dat dan de duivel het ons gaat geven? Hoe kan God dat toelaten”?

Wel, om de eenvoudige reden, dat God Zijn kinderen verantwoordelijk houdt om te doen, wat Zijn Woord zegt, want Hij heeft ons gewaarschuwd, dat wij niet alles, wat bovennatuurlijk is, zonder meer accepteren als van God komende. Wij moeten onderscheiding gaan krijgen.

Wat zegt Johannes in 1 Joh. 4:1. *“Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan”*. Hoort u het? Als daar een geest zich openbaart, op welke wijze dan ook, dan hebben wij die eerst te beproeven, of hij wel uit God is. Want er staat geschreven: *“vertrouwt niet iedere geest”*.

Tegenover al het bovennatuurlijke moeten wij direct deze stelling innemen. Voordat wij iets ervan accepteren, gaan wij het eerst onderzoeken en beproeven, of deze geest wel uit God is; *“want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan”*.

Wat zegt Paulus hiervan? Eerst in 1 Thess. 5:19-21. *“Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede”*. Het was dus al in Paulus dagen, dat er profetieën kwamen, die net leken of ze uit de Heilige Geest voortkwamen, of ze door de Heilige Geest bewerkt werden, maar ze waren uit een andere geest.

Dat was al zo in Paulus dagen; hoeveel te meer in onze tijd, nu wij aan de afsluiting van deze genadebedeling gekomen zijn, is satan bezig met al zijn demonische horden een vreselijke stormloop te doen; hij verschijnt als een engel des lichts.

Daarom staat er: *“veracht de profetieën niet, maar toetst alles”*. Men mag dus niet zonder meer zeggen: “de Heer heeft gesproken”. Heeft de Heer gesproken, is het werkelijk van de Heer? Dit moet getoetst worden. *“En behoudt het goede”*. Er waren echte en valse profeten, ook al in die eerste Gemeente. Dat lezen wij in 1 Cor. 14:29. *“Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen*

moeten het beoordelen”. Die “anderen” zijn allereerst de oudsten, de meer gerijpte kinderen Gods, die dat kunnen beoordelen.

Dus wij zien weer deze dingen: “*Geloof niet, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft ze of ze uit God zijn*”, wat Johannes zegt. En Paulus zegt: “*beoordeelt en toetst*”. Deze dingen staan niet zo maar voor niets geschreven.

Maar hoe kunnen wij dit beoordelen en toetsen? In 1 Cor. 12:10 vinden wij, dat er een bijzondere geestesgave bestaat: “*aan de één werking van krachten, aan de ander profetie; aan de één het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen*”.

Dat is een geestesgave, die God in de Gemeente gegeven heeft. Maar is het alleen door deze gave, dat wij het kunnen toetsen en beoordelen? Geen sprake van, want deze geestesgave van het onderscheiden van de geesten moet zelf eerst nog beproefd worden of het wel de echte is.

En dan zou het er dus geheel van afhangen of deze echte gave in de Gemeente wel functioneert: Dan zou dus elke plaatselijke gemeente, waar die gave niet functioneert, ontbloot zijn. Maar ook daar, waar dus gemeenten zijn, waar deze gaven wel functioneren, zou er nog een voortdurend gevaar kunnen zijn. Want deze broeder of zuster, die deze gave zou hebben, zou misschien in het begin wel goed zijn, maar hij of zij zou ook kunnen afdwalen.

Neen, er is iets wat beter is, ook al is die gave er. In Hand. 2 lezen wij in vers 41 en 42a: “*Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. 42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen*”.

Dat is het belangrijkste. De eerste Gemeente kreeg een zeer grondig onderwijs, niet alleen in het Woord van God, maar ook om dat Woord van God recht te leren snijden. Want er is maar één waarachtig en onfeilbaar toetsmiddel en dat is het Woord van God.

Want al wat uit de Geest van God is, is in overeenstemming met het Woord van God. De Heilige Geest wijkt in geen enkel opzicht van het Woord van God af, want Die zijn één.

En als daar geestesuitingen, geestesopenbaringen gaan komen, leringen, profetieën en tongentalen, die op enigerlei punt afwijken van het Woord van God, al is het nóg zo weinig, al zou het bij wijze van spreken voor 99% wel naar het Woord zijn, maar 1% wijkt af, dan is het uit de duivel.

En daarom is het Woord van God zo belangrijk; dat is altijd het fundament, waarop wij moeten staan, want de duivel – wat ik al reeds gezegd heb – bestudeert dag en nacht de Bijbel en komt met de Bijbel aan. Maar hij rangschikt Gods woorden naar zijn duivelse verleidingsmethode. Hij ontwricht de Schrift, hij haalt hieruit een vers aan en daaruit een vers aan en dan misschien weer een sterk tot ons sprekend Schriftgedeelte en dat lijmt hij aan elkaar en het lijkt net echt.

Maar wie de Schriften door en door kent en zich daardoor laat leiden, ontdekt door de Heilige Geest spoedig ergens het bedrog. Eén van de sterkste argumenten van satan is altijd, dat hij de orde Gods omdraait. Er is een ordening Gods, die hij meestal op zijn kop zet.

Daarom broeders en zusters, **zorg voor zeer grondig onderwijs in uw Gemeente, niet alleen in het Woord van God, maar ook om dat Woord recht te leren snijden. Want er is maar één waarachtig en onfeilbaar toetsmiddel, dat is het Woord van God.**

Wat zegt nu b.v. Rom. 16:17. “*Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen*”.

Het woord *“afwijking”* duidt er op, dat het niet een volledig verdraaiing van de Schrift is, maar een heel klein, zodat wie niet werkelijk bij de leer van de apostelen blijft en deze niet uit de Schriften kent, deze afwijking ontgaat en het helemaal niet in de gaten heeft, dat het een list van de duivel is.

Er zijn velen, die denken, dat de duivel alleen zijn verleiding en misleiding bewerkt op de zondige, vleselijke driften, die in de mens zijn. Hoe heeft hij Eva dan verleid? In haar was geen zonde. Weet u, hoe hij Eva verleidde? En zo doet hij dat vandaag nog. Eva had de reinste, de hoogste begeerte in zich om God meer te leren kennen, om dieper de dingen van haar God en Schepper te verstaan en op die reine begeerte gaat satan in om een misleiding te geven en dan zegt hij: *“gij zult als God worden”*. Daar hebben wij weer hetzelfde.

Als wij bidden om meer heiliging, om meer gelijkvormigheid aan Jezus en meer vervuld te worden met de Heilige Geest en meer tot vrucht dragen bekwaam gemaakt worden, dan zijn dat de hoogste, de zuiverste, de reinste begeerten in het hart van het kind van God. Maar dan kunt u ervan verzekerd zijn, dat de satan al achter u staat om door één van zijn demonen, die hij zendt, die begeerte op zijn wijze te vervullen en u zo in zijn macht te krijgen. Daarom moet u zijn tactiek kennen.

Er wordt dikwijls een foutieve voorstelling gegeven van de verleiding van satan tegenover Eva en Adam, n.l. dat het op seksueel gebied was of iets dergelijks. Wel neen, dat heeft God toch Zelf ingesteld, man en vrouw, zij waren niet zondig, ook niet op seksueel gebied, maar zij waren rein. Zij begeerden meer God te kennen, maar satan wilde die begeerte op een valse wijze bevredigen om hen met list in zijn macht te krijgen. Zo worden er vandaag vele kinderen, die zoeken om dieper met de Heer te verkeren, toch misleid, omdat zij, terwijl zij bidden, niet wakende zijn.

Maar hoe kunnen wij dan stand houden tegen deze verleidingen van de duivel. Ik kan u met nog vele andere teksten laten zien, dat het alleen door het Woord van God is, dat wij het kunnen onderscheiden. Wij hebben in Ef. 6 vanaf vers 10 reeds gelezen, dat God ons een wapenrusting gegeven heeft. Let u op, dat er staat, deze **IS** door God reeds gegeven, want er staat in vers 11: *“Doet de wapenrusting Gods aan”*. Er staat niet: “vraagt of God u een wapenrusting daarvoor geeft, want God heeft hem u al gegeven, want God is uw liefhebbende Vader en Hij weet immers aan welke gevaren Zijn kinderen hier bloot staan.

Welke goede vader zou er niet voor zorgdragen, dat hij, als er voor zijn kinderen gevaar dreigt, maatregelen neemt, opdat die gevaren hun niet kunnen treffen; zou dan de hemelse Vader dat niet gedaan hebben? Zelfs de uitverkorenen zouden verleid worden, als wij uit onszelf staande moesten blijven tegen deze verleiding. Probeer dat maar niet! Zelfs de meest geestelijke mens zal verleid worden, wist u dat? Daar hebben wij ook voorbeelden van in de Schrift.

Wat was Paulus niet een gezalfde dienstknecht Gods, wat een geestelijk mens, wat was hij vol van de Heilige Geest; en toch als hij in Filippe komt, heeft hij niet direct door, dat die waarzeggende geest een demon is.

U weet wel die vrouw, die hen een paar dagen achterna roept: *“Dit zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot zaligheid wijzen”*. Was dit waar? Ziet u nu wel, dat de duivel niet alleen met de leugen komt! Toch is hij de leugenaar, dat is de satanische list, die net echt lijkt.

En als dat vandaag zou gebeuren, dan zou die vrouw in vele Evangelie- en Pinkstergemeenten als profetes uitgeroepen worden! Maar Paulus kreeg het door, dat het een waarzeggende geest was en die ging uit haar door de macht van Jezus Naam.

Neen, in ons zelf is dit niet; maar dank God dat Hij voor Zijn kinderen zorg draagt! Hij heeft ons een wapenrusting gegeven, maar wij moeten hem aandoen. Vers 11 zegt: *“Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen stand houden tegen de verleidingen van de duivel”*.

Ziet u, zonder die wapenrusting kunt u niet stand houden. En dan vers 13: *“Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden”*. En wat is die wapenrusting? Wij weten het, er wordt hier gesproken van

een hele uitrusting: de lendenen omgord met de Waarheid, het pantser der gerechtigheid, schild en zwaard en helm.

Maar wij kunnen eigenlijk al deze dingen terugbrengen tot één ding, waarmee het 10^e vers begint: *“Voorts, wees krachtig in de Here en in de sterkte Zijner macht”*. Want deze hele wapenrusting is Jezus Christus. Hij is niet alleen uw Redder, uw Heelmeester, Die u met God verzoend heeft, Hij is niet alleen onze Rechtvaardigmaking, onze Heiligmaking, onze Verlossing, maar Hij is ook onze Bewaring tegen deze boze machten. Hij is deze Wapenrusting Gods, Die God ons gegeven heeft. Want in Christus heeft Hij ons alles geschonken, wat wij nodig hebben. Kijkt u maar, wat is er gebeurd in Jezus Christus?

Nu zien wij weer die rijkdom van het Evangelie, dat wij vinden in Col. 2:14b en 15. *“dat door zijn inzetten tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd”*.

Jezus is het dus en niet wij, zelfs niet de meest geestelijke onder Gods kinderen, heeft die overwinning op de geestelijke boosheden behaald. En als wij in Hem staan, dan heeft Hij hen voor ons ontwapend en kunnen zij ons niets doen.

Let op! Er zijn kinderen Gods, die een volkomen verkeerde gedachte over satan hebben. Zij denken, dat satan altijd nederlagen heeft, maar dan kennen zij de Schrift niet. Ik lees in de Schrift, dat satan altijd successen heeft; hij triomfeert altijd, maar Jezus is Overwinnaar. Dringt het goed tot ons door?

Satans hele weg is geplaveid met successen en vandaag zien kinderen Gods op successen en dat is nu precies van de duivel, want zij willen dáár zijn, waar successen zijn. Maar Jezus is de Overwinnaar!

Had satan dan geen succes daar in het Paradijs? Dat, wat God net met Zijn handen geschapen had, die reine mensen in het Paradijs en die herstelde aarde, bracht satan in tijd van een ogenblik ten val. Was dat geen succes? Maar God komt en zegt: *“maar dat Zaad van de vrouw zal jou de kop vermorzelen, want dat is de Overwinnaar”*.

En wat heeft de Heer nu voor ons gedaan? Dat zegt vers 15: *“Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd”*. En wat zegt Ef. 1:20-22a: *“die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld”*.

Alles: satan met heel zijn georganiseerd systeem van gevallen engelen, overheden en machten en van die horden van boze geesten, de demonen, ligt onder Jezus voeten. En wat staat er verder: *“en Hem als Hoofd boven al, wat is, aan de Gemeente gegeven”*. Dat is onze wapenrusting, ons Hoofd, want wat heeft God gedaan in Hem?

Dat staat in Col. 1:12-13. *“en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde”*.

Een andere vertaling zegt: *“Hij heeft ons uit de macht der duisternis getrokken”*. Ja wij zijn er uit getrokken en nu overgezet in het Rijk van Zijn Zoon. Waardoor kan ik nu staande blijven tegen de listige misleidingen en verleidingen van de duivel? Omdat Jezus mijn Hoofd is en ik mij bewust stel onder Zijn heerschappij, wetende dat Hij mijn Heer is, want wij zijn overgezet in Zijn Koninkrijk.

Wat lezen wij nu in Ef. 2:4-6. *“God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus”*.

Als wij in Christus zijn, dan zijn wij al mede gezet in de hemelse gewesten en dan zijn wij door Jezus over deze machten meer dan overwinnaars. Dit zijn de heerlijke Goddelijke feiten! Jezus Christus heeft voor ons heel de macht des duivels ontwapend, hen openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd.

God heeft Hem de Naam gegeven, die boven alle naam is en al deze machten liggen onder Zijn voeten en God heeft ons, door het geloof in Hem, getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van Zijn Zoon en ons dus reeds medegezet in de hemelse gewesten. Dat wil zeggen, dat wij in dit aardse leven door Hem staand kunnen blijven en overwinnen over satan en zijn aanvallers. Waarvoor dan nog al die waarschuwingen?

Ja, natuurlijk, want het komt hierop aan, dat wij die volle, volledige wapenrusting, die God ons gegeven heeft, moeten aandoen, waardoor wij volledig overwinnaar kunnen zijn over satan en al zijn listen. Denk alleen maar aan dat schild des geloofs, waarmee al de vurige pijlen uitgedoofd kunnen worden, alle, hoe listig ze ook zijn. God heeft ons een volledige, een volkomen wapenrusting gegeven in Christus, in Zijn Zoon, maar wij moeten Hem aandoen, en ons hele waken moet daarin bestaan, dat wij altijd blijven in Hem.

In ons gebed moeten wij blijven in Hem, in al ons denken en handelen moeten wij blijven in Hem. Als wij in een samenkomst zitten en we horen een profeet spreken, moeten wij daarbij blijven in Hem en zeggen: “Heer, is dat van U”? Of als wij een tongentaal horen: “Heer, is dat werkelijk van U”? Dat is blijven in Hem; niet het zelf gaan beoordelen.

En als wij zelf een geestesgave gekregen hebben, misschien een tongentaal en als wij dan in de binnenkamer of ergens anders deze gave gebruiken, zijn wij dan in Hem met heel ons hart, met heel onze gedachten? Daarvoor zouden vele aanwijzingen gegeven kunnen worden, want als wij ergens afwijken van het Woord en van de ordening Gods, dan zijn wij niet in Hem, dan zijn wij ernaast.

Het is *“blijven in Hem”*. Want als wij nog eens het Schriftgedeelte van Ef. 6 gaan lezen, dan begint vers 10, dat het sleutelvers is met de woorden: *“Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht”*. Weet u wat andere vertalingen hebben staan: *“Weest krachtig in de gemeenschap met de Here”*, want dan *“in”* betekent *“in Hem zijn”*.

En weet u, als wij dat doen, dan gaat die belofte van 1 Cor. 1:9 in vervulling: *“God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here”*.

God is getrouw, Die Zijn kind volledig zal bewaren voor de meest satanische list van de duivel, mits wij aan deze voorwaarde voldoen. Welke? *“Door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met Zijn Zoon, Jezus Christus”*. Als ik blijf in een voortdurende gemeenschap met de Heer, dan zal de Heer mij ook bewaren, want God is getrouw.

Verder lezen wij in vers 14 van Ef. 6. *“Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid”*. Iemand, die in een worsteling de overhand wil behouden en staande wil blijven, moet sterk zijn in zijn lendenen; daarom moeten zijn lendenen omgord zijn. Als men staat te wankelen op de voeten, dan ligt men gauw. Maar waarmee moeten lendenen omgord zijn? Met de Waarheid! Wie is de waarheid?

Jezus Christus naar de Schriften! Want ook Zijn Woord is de Waarheid. Laten wij ons dus omgorden met de Christus van de Schriften, die de ordening Gods niet op zijn kop stelt, maar Die de ordening Gods handhaaft. En dan gaat vers 14 verder: *“bekleed met het pantser der gerechtigheid”*. Waartoe dient dat pantser voornamelijk? Om alle kwetsbare delen en vooral het hart te beschutten, daarvoor moeten wij een pantser hebben, het pantser der gerechtigheid.

Weet dit, kind van God, als u door zwakheid hebt toegegeven aan zonde of zonden doet en dat niet ogenblikkelijk belijdt en onder het bloed brengt, dan heeft uw pantser der gerechtigheid een open kier gekregen en kan satan daar binnenkomen met een heel vroom smoesje, een vrome preek of een heel vrome belofte.

Wie is het pantser der gerechtigheid? Wij hebben geen gerechtigheid van onszelf; Jezus Christus is onze gerechtigheid, want de Christus der Schriften is de Waarheid en daarmee hebben wij de lendenen omgord en kunnen wij stand houden in die worsteling. Het Woord der Waarheid zal ons altijd de tactiek van de vijand openbaren en het ons laten zien en ook de gerechtigheid van Hem, die onze Gerechtigheid geworden is.

Die voor onze zonden is gestorven en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dat is het pantser der gerechtigheid. Zijn wij zo met Hem bekleed?

Er wordt een verkeerd gebruik gemaakt van het Bloed van het Lam tegenover de duivel. Men roept als bescherming tegen de duivel het Bloed aan. Dat is een verkeerd gebruik maken van wat God ons in dit kostbaar Bloed heeft gegeven. Het Bloed is ons gegeven tot reiniging van alle zonde en tot verlossing. En als ik gereinigd ben van alle zonde, dan heb ik het pantser der gerechtigheid en dan kan satan mij niet treffen, niet door het Bloed, maar omdat het Bloed mij gereinigd heeft.

Men roept het Bloed aan en men leeft inmiddels in zonde en dat is misbruik maken van het heilige Bloed van Gods Zoon. Het Bloed van Jezus reinigt ons en als wij waarlijk gereinigd zijn, doordat alles, wat verkeerd was, onder het Bloed gebracht en daardoor weggedaan is, dan hebben wij het pantser der gerechtigheid en dat is Christus.

Dan staat in vers 15: *“de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes”*. Dat betekent dus: boodschapper zijn van de vrede, want wij zijn tot vrede geroepen en als kinderen des vredes ook tot samenkomen.

Vers 16 gaat verder met: *“neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven”*. Het schild des geloofs, welk geloof? Er zijn zo vele soorten geloof. Maar het gaat om dat éne, het geloof in Hem, Die voor mij gestorven en opgewekt is en nu bij God is. Als wij dit schild ter hand nemen, als wij zo in de Here Jezus blijven, dan zien wij, hoe getrouw Hij is.

Wij hebben ook enige beloften in het Woord, die Jezus in Luc. 22:31-32 uitspreekt: *“Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen”*. Ziet u wat satans doel was. Om al die twaalf apostelen ten val te brengen, en niet alleen Judas. Daar hebben wij de belofte voor ons geloof.

Als wij ons maar niet laten afbrengen van dat eenvoudige geloof in Hem, dan zegt Hebr. 2:17-18. *“Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in verzoeken geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen”*.

God is getrouw en Hij heeft ons een getrouwe Hogepriester gegeven, opdat ons geloof niet zou ophouden, maar dan moeten wij ons niet laten afbrengen van dat eenvoudige geloof in de Here Jezus.

Als wij nu eens 2 Cor. 11:3 opslaan, dan zien wij het verband: *“Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden”*.

Laat u dus niet aftrekken van die eenvoudige, loutere toewijding aan Christus, Die ons alles is. Hij is immers wijsheid van God, rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing! Wij lezen verder nog in 1 Cor. 10:12-13. *“Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt”*. Het is alleen maar: blijven in Hem, dat is ook: blijven in Zijn Woord.

Zo zien wij nog verder in Ef. 6:17. *“En neem de helm des heils aan”*. Ziet u de volle Christus? Wij zijn dus geheel met Hem bekleed. Hij is ons levend Geloof, Die Zelf voor ons bidt als Hogepriester en ons

het geloof voortdurend vernieuwt, Hij is het ook, Die wij verwachten tot ons heil. En nu lezen wij verder: *“en het zwaard des Geestes, dat is het Woord van God”*.

Wat is er een schrikbarende onkunde over het Woord van God, waardoor Gods volk ontbloot is. Wat heeft God ons in Christus een heerlijkheid gegeven, mits wij maar wakende en biddende blijven in Hem, Hem liefhebben en Zijn voortdurende gemeenschap bewaren. Dan alleen zijn wij door Hem meer dan overwinnaars.

Het zijn vele beloften van God, maar ze zijn in Christus Jezus ja en amen. Zoals ook Hebr. 10:23 ons zegt: *“Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw”*. Het ligt niet aan ons, Hij is het, Die ons meer dan overwinnaar doet zijn, zodat wij ook gereed zijn voor Zijn komst.

Zo spreekt Paulus ook in 1 Tess. 5:23. *“En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn”*.

De Here zegene u, amen.

