

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden .....* (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

Het onderwerp, dat we nu zullen behandelen is: **de antichrist**.

Laten we het Woord van God opslaan en wel bij 1 Joh. 2:18 -27, waar we lezen: “ *Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn. Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is.*

*Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en [in] de Vader blijven. En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven.*

*Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden. En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft”.*

Ik wil er allereerst nadrukkelijk op wijzen, dat de ware Gemeente, dat zijn allen, die werkelijk de Heer Jezus toebehoren en daarom leden van Zijn Lichaam zijn, hier nooit de antichrist zullen zien en meemaken.

Er zijn al in de loop der eeuwen vele antichristen geweest, en die maken we ook mee, maar de antichrist niet. Dat kan niet om de eenvoudige reden, dat zolang Jezus Christus hier in Zijn Gemeente aanwezig is, de antichrist zich niet kan openbaren.

Toen Jezus Christus, nadat Hij het grote werk Gods volbracht had op het kruis van Golgotha, waar Hij voor onze zonden gestorven, maar ook uit de doden opgewekt was, voor onze rechtvaardigheid, en Hij ten hemel was gevaren, de Heilige Geest uitgestort had; heeft God in die uitstorting van de Heilige Geest, de levende Christus weer terug gebracht in Zijn Gemeente, die zijn Lichaam is.

Nu is Jezus Christus even werkelijk hier aanwezig in Zijn Gemeente, als Hij was voor Zijn hemelvaart, eerst in Zijn menselijk lichaam, dat God Hem gaf, door de geboorte uit de maagd Maria. Maar ook later in dat verheerlijkte Lichaam, dat opgestaan was uit de doden.

Jezus is zeer werkelijk riëel aanwezig in Zijn Gemeente, want zolang die Gemeente hier aanwezig is in deze wereld, zolang is Christus hier ook aanwezig en kan de antichrist zich dus nooit ten volle ontplooiën en tot werkelijkheid worden.

Dat kan niet, want zolang het licht en de duisternis elkaars tegenstelling zijn, en niet tegelijk ergens aanwezig kunnen zijn (licht sluit duisternis uit), zo kan de antichrist niet tegelijk met Christus op aarde zijn. Ook reeds in de schepping komen die tegenstellingen uit, die naar Gods wil en bestek zijn.

Al zullen we de antichrist hier niet meemaken, is het toch goed, reeds nu dit te weten en te onderkennen, want er zijn vele dwaalleringen, die Gods kinderen misleiden.

Aan het eind van deze genade bedeling, dit genade tijdperk, zal de antichrist zich openbaren. Deze genade bedeling wordt voor de Gemeente afgesloten door de dag van Jezus Christus, dat is de dag, als Jezus komt voor Zijn Gemeente alleen, om die weg te halen.

Vandaar dat Gods volk nooit hoeft uit te zien naar de dag des Heren, want die komt niet voor Gods volk, wel moeten we uitzien naar de dag van Jezus Christus, als Hij de Zijnen thuis zal halen en in Zijn heerlijkheid zal opnemen.

Dan breekt voor deze aarde een donkere tijd aan, want dan zal de antichrist zich kunnen openbaren, omdat de weerhoudende macht van de Heilige Geest, die in de Gemeente woont, weggenomen zal zijn. Men wijst wel eens de Paus aan, als de antichrist en men heeft Hiltler zo willen betitelen, maar dat is een grote dwaasheid. Wel zijn er voortypen en zelfs velen geweest.

We willen nu gaan zien, wat de Schrift ons leert over de antichrist, die komt.

In vers 18 van het bovenvermelde Schriftgedeelte staat: *"Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt"*.

Die eerste Christengemeenten waren goed onderwezen in de apostolische leer en wisten daarom, dat Johannes hiermee de antichrist bedoelde, de tegenhanger van Christus. Want hij gaat verder met te zeggen: *"zijn er nu ook vele antichristen opgestaan"*.

Ja, zo heeft de Christus ook in zekere zin voortypes gehad in de ware profeten Gods. Zo was Adam al een type van Hem, Die komen zou, de tweede Adam; en zo was Mozes als middelaar van het Oude Verbond, een type van Hem, die komen zou, de Middelaar van het Nieuwe Verbond. En eigenlijk waren al de profeten reeds typen van Christus.

Hoe vinden we b.v. in Isaäk als de zoon van Abraham, de Christus uitgebeeld, die door zijn vader Abraham moest geofferd worden op de Moria. Al deze profeten hebben gesproken door de Geest van Christus. Christus was dus in hen aanwezig en vandaar waren zij voortypen van Christus, totdat Hij op Gods tijd geopenbaard zou worden, gelijk er geschreven staat in Gal. 4:4. *"Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet"*.

Zoals er een tijd van Godswege bepaald was, dat de Christus openbaar zou komen (al twee duizend jaar geleden), zo is er ook een tijd bepaald door God, voor het openbaar komen van de antichrist. Die komt zo gauw als het Lichaam, de Gemeente van Christus voltallig is en weggenomen wordt van deze aarde; daardoor wordt de weg vrijgemaakt voor de ontplooiing en openbaring van de antichrist.

Zo heeft ook de antichrist vele voortypen, en Johannes zegt: *"zijn er nu ook vele antichristen opgestaan en daaraan onderkennen we, dat het de laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet"*.

Dan wil ik u er één noemen: Judas was een antichrist; hij behoorde tot de twaalven, maar hij is nu van hen uitgegaan en is zodoende een antichrist geworden. Zo zijn er na hem velen geweest, die oorspronkelijk zich aangesloten hadden bij de Gemeente, onder het volk van God, maar hun Heer tenslotte verloochend hebben en zich verkocht hebben aan de duivel, zoals Judas deed en zo zijn zij instrumenten van de duivel geworden.

Maar nu willen we vanuit het Schriftwoord nader onderzoeken, waar en hoe die antichrist optreedt en onder welke omstandigheden. Dan zullen we zien, hoe God een God is, Die in alles rechtvaardig is en ook de vijand hetzelfde, dezelfde tijd en gelegenheid geeft als aan de Heer.

Dat is het recht, dat God geeft aan allen, dus ook aan de duivel, zodat, als straks het eeuwig oordeel zal plaats vinden voor de grote witte troon, dan zal alles volkomen naar recht geweest zijn, en zal de duivel ook zijn volledig toegemeten tijd gekregen hebben.

Het is u toch wel bekend, hoe lang Christus op deze aarde is opgetreden? We lezen, dat Hij voor Zijn dertigste jaar niet optrad, en dat Hij voor de zoon van Jozef en Maria gold, wat ook in Luc. 3:23 staat: *"En Hij, Jezus, was toen Hij optrad ongeveer dertig jaar, een zoon, naar men meende van Jozef en Maria"*.

Hij was dus een mens onder de mensen, maar toen Hij omstreeks dertig jaar was, liet Hij Zich dopen door Johannes in de Jordaan en toen kwam Gods Geest op Hem, en werd Hij vervuld met Gods Geest, en door die Geest eerst gedreven in de woestijn, om door de duivel verzocht te worden.

Marc. 1:12-13. *"En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn. En Hij werd in de woestijn veertig dagen verzocht door de satan en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem"*.

Daarna begon Jezus op te treden in het openbaar en we weten vanuit de Schriften, hoe lang Hij ongeveer opgetreden is; vanaf zijn doop tot aan Zijn opstanding, was het drie en een half jaar.

En hoe lang krijgt de antichrist toegemeten? Geen dag korter, maar ook geen dag langer. God is rechtvaardig, want hij krijgt precies drie en een half jaar, en dat zijn die drie en een half jaar die we in Openb. 13 vinden. In Openb. 13:5 lezen we: *"En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit twee en veertig maanden lang te doen"*.

Dat is drie en een half jaar, en dat is tevens de laatste drie en een half jaar van de zeventigste jaarweek van Daniël (Dan. 9:24. *"Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven"*).

In de eerste drie en een half jaar treedt de antichrist niet op. Die tijd wordt hem niet gegeven, maar dat is de tijd van de ontplooiing naar dat antichristelijke wereldrijk, waar de antichrist als koning gaat regeren, maar dan is de Gemeente al weggenomen.

Die zeventigste jaarweek van Daniël is dus een periode van zeven jaar; gedurende de eerste drie en een half jaar zal het wereldrijk zich gaan vormen tot die federale bond, en dan zal in de laatste drie en een half jaar, de antichrist gaan optreden.

Zoals Jezus, toen Hij die drie en een half jaar optrad en de Woorden Gods sprak, zo zal de antichrist die drie en een half jaar grote woorden en godslasteringen spreken, de woorden van de duivel, die hem een mond gegeven heeft.

In Openb. 13:1 lezen we: *"En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens, als die van het lam, en het sprak als de draak"*. We zullen straks zien, dat zij beiden de antichrist zijn.

Jezus sprak vanuit God, want Hij was de spreekbuis, de mond van God, de Vader. Hoevele malen zegt de Heer Jezus niet: *"Ik spreek niet van Mezelf, maar wat Ik van de Vader hoor, dat spreek Ik"*.

De antichrist is de spreekbuis van de draak, van de duivel, van de vader der duisternis, de vader der leugen. De Schrift leert ons klaar en duidelijk, dat de Heer Jezus, die drie en een half jaar optrad als de Profeet, want Hij was immers de mond van de Vader. Hij werd pas Hogepriester, toen Hij zichzelf als offer bracht, maar daarvoor was Hij geen priester, want Hij mocht geen priesterdienst op aarde verrichten, die tot de orde van Aäron behoorde.

Dit staat nadrukkelijk in Hebr. 7 vanaf vers 11. Maar toen Jezus Zichzelf aan het eind van die drie en een half jaar als een smetteloos offer aan God bracht (een priester moet eerst iets hebben om te offeren) toen werd Hij Hogepriester, maar in het ware Heiligdom.

Hier op aarde trad Hij echter op als Profeet. Dat wordt meermalen in de Schrift getuigd, dat Hij de Profeet is. Daar heeft Mozes reeds van gesproken, want in Hand. 3:22 staat: *"Mozes toch heeft gezegd: de Heer God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders gelijk mij"*. En dat is Christus! Hij is de ware Profeet!

Nu moeten we zien, hoe wonderlijk de tegenstelling is tussen Jezus Christus en de antichrist, zodat u zich niet meer zo gemakkelijk laat misleiden, als u oren heeft, die willen horen.

Jezus was de Profeet, die uit de hemel gekomen en Mens geworden was. Dat vinden we duidelijk vermeld in Joh. 3:31. *"Die van boven komt, is boven allen (dat is Christus); wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt van de aarde"*. (dat is de antichrist)

Jezus zegt verder in Joh. 8:23. *"En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld"*.

We zien dus, de Christus hier als de Profeet, die van boven is gekomen, die Gods Zoon en Mens is geworden.

Nu de tegenstelling van de antichrist als profeet. Want God geeft satan niet alleen dezelfde drie en een half jaar om zijn valse christus te laten optreden, maar ook onder dezelfde mogelijkheden. Dat is allereerst, dat hij drie en een half jaar als profeet kan optreden en dat vindt u in Openb. 13:11. *"En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde (daar hebben we die antichrist, die uit de aarde is) en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak"*. (ziet u de namaak Christus).

Uitwendig lijkt hij op de Christus, maar inwendig is hij de vertegenwoordiger van de draak, satan in het vlees, zoals Christus, God in het vlees is.

Waar komt deze valse profeet vandaan? Hij is geen gewoon mens, want hij is niet van de aarde, maar hij komt op uit de aarde. We hebben gezien, hoe in de onderwereld allereerst de hades is, het dodenrijk. Wat voor Jezus opstanding onder de macht stond van satan. Maar door Zijn opstanding heeft Christus nu, daarover getriomfeerd en heeft Hij nu de sleutels van het dodenrijk, van de hades. Zo heeft Hij ook de zielen van de Oud Testamentische gelovigen bevrijd en meegenomen.

De zielen van de goddelozen echter zijn nog in die hades. Want we hebben gezien, dat de zielen van allen, die voor Christus opstanding gestorven zijn, afdaalden in het dodenrijk. We hebben ook gezien, dat toen die waarzegster van Endor, een spiritistisch medium, Samuel opriep, dat Samuel opkwam uit de aarde, uit het dodenrijk.

Toen kon het nog gebeuren, dat deze profeet Gods uit het dodenrijk werd opgeroepen. Nu kan dat niet meer gebeuren, want er is geen een kind van God, niet een gelovige, geen Oud- of Nieuw Testamentische heilige, die ontslapen is, meer in de hades. Al de zielen der gelovigen zijn nu in de derde hemel. Het Paradijs.

Want Christus heeft de gevangenis gevangen genomen en de gelovige detetineerden voerde Hij mee met Zijn hemelvaart.

Maar nu zitten wel de goddelozen daar nog, en als hier in Openb. 13:11 staat, dat deze valse profeet uit de aarde opkomt, dan wil dat zeggen, dat God toestaat, dat een gestorven, zeer goddeloos mens, die daar in de hades zit, door de duivel opgewekt en weer een nieuw mens wordt.

Een herhaling dus, van het feit, dat God Zijn Zoon opwekte uit de doden. Want ook de ziel van Jezus Christus ging naar de hades, het dodenrijk. Maar God heeft toen Zijn ziel teruggeroepen uit de hades, en verenigd met Zijn verheerlijkt Lichaam en werd Hij de Triomfator; zo heeft Hij ook de zielen der gelovigen vrij gemaakt.

Nu, in de eindtijd, krijgt de satan van God het toegemeten Goddelijk recht, om hetzelfde te kunnen doen, en mag hij al zijn wonderen gaan verrichten. Want God geeft de mens een volledige vrije wil, om voor satan of Christus te kiezen. De valse profeet is dus een opgestane mens; maar wat voor een mens? Eén, die tijdens zijn leven, dat hij op aarde geleefd heeft, zijn ziel aan de duivel heeft verkocht en een bijzonder gehoorzaam instrument van hem, toen geworden is; zoals Christus hier op aarde volledig gehoorzaam was aan Zijn hemelse Vader

Het beest, dat uit de aarde opkwam, is dus de valse profeet (Openb. 13:11), terwijl het beest, dat uit de zee opkwam, de staatkundige antichrist is (Openb. 13:1).

Zoals Christus in Zijn leven in vernedering hier op aarde de Profeet was en zoals Hij na de drie en een half jaar met Zijn Gemeente terugkomt op aarde om als Koning de wereldheerschappij door God toe gemeten te krijgen; zo zien we, dat de antichrist zich in die drie en een half jaar openbaart in de persoon van de valse profeet en in het beest uit de zee, de dictator, die ook de wereldheerschappij ontvangt.

Want Christus treedt dus twee maal op; Hij trad op als de Profeet en straks komt Hij als de Koning over het rijk Gods. Daarom krijgt satan een dubbel persoon, omdat het niet in drie en een half jaar verwezenlijkt kan worden in één persoon.

Dus Christus treedt twee keer op, eerst in vernedering als de Profeet en straks komt Hij als de Koning, en gaat dan heersen over het gehele Godsrijk. En diezelfde functies van profeet en koning krijgt satan ook toegemeten; daarom krijgt hij twee personen, die tezamen die ene antichrist uitbeelden. De één treedt die drie en een half jaar op als de profeet en de andere als de grote duivelse koning, die regeren zal over het laatste satanische wereldrijk, de tegenhanger van Christus.

Die beide personen kunnen niet sterven, want zij hebben al opstandingleven, het zijn beiden opgestane mensen, en zoals Christus Jezus na zijn opstanding lichamelijk niet meer sterven kan, omdat de dood overwonnen is; zo kan ook deze valse profeet en zijn mede persoon, die de totale antichrist completeert, niet meer sterven.

Daarom lezen we in Openb. 19:20. *"En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs (gehenna, hel), die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood"*.

Deze laatste zijn hun aanhangers, want die hebben geen opstandingleven, en kunnen gedood worden, en moeten wachten in de hades op de dag van het oordeel voor de grote witte troon. (hades = dodenrijk)

Maar de valse profeet en het beest zijn de enige twee, die niet komen voor de witte troon. Weet u dat?

Dat is de enige uitzondering, want die ontvangen dan al het eeuwig oordeel, omdat zij al opgestaan zijn uit de doden en niet meer sterven kunnen. Want iemand, die geen opstandingleven heeft, kan nooit levend geworpen worden in de gehenna; daar zou dit sterfelijke lichaam ogenblikkelijk door het vuur worden verteerd.

Maar die twee worden niet verteerd, want na duizend jaar, als de satan en zijn gevallen engelen ook in de gehenna geworpen worden, in de poel van het vuur, dan blijkt dat deze twee nog steeds aanwezig zijn, en leven daar nog steeds in die verschrikking, want zij kunnen niet sterven! Gaat u nu de tegenhanger zien?

Aan de antichrist wordt in 2 Thess. 1:3-4a een bijzondere naam gegeven: *"Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het bederf, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet"*.

De antichrist wordt hier door de Heilige Geest genoemd *"de zoon van het verderf"*. We worden alleen maar behouden door die Ene, door Jezus Christus; en zo is er ook maar één zoon van het bederf, de tegenstander, die de incarnatie is van satan in het vlees. Dat is duidelijk.

Nu zegt Jezus in het Hoge priesterlijke Gebed, dat Judas de zoon van het bederf is. Dat geeft te denken! In Joh. 17:12 spreekt Hij van Zijn apostelen: *"Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld werd"*.

Jezus noemt hier Judas: *"de zoon van het verderf"* en dit zou een heenwijzing kunnen zijn, omdat deze zich aan de duivel verkocht heeft.

In hetzelfde evangelie van Johannes, noemt Jezus, Judas met een bijzondere naam, die nog een eigenaardigheid van hem aanduidt, die Hij van geen ander mens zegt. Dat vinden we in Joh. 6:70-71. *"Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalven uitgekozen? En één van u is een duivel. Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iskariot; want die zou Hem verraden, één uit de twaalven"*.

Judas is geen afvallige, maar een duivel. En er staat nog een merkwaardige plaats in de Bijbel. Toen Judas zich opgehangen had, dan staat er in Hand. 1, dat zij door het werpen van een lot een nieuwe apostel kozen voor Judas en we lezen dan in vers 25: *"om de plaats van deze dienst en dit apostelschap in te nemen, waarvan Judas vervallen is om naar zijn eigen plaats te gaan"*.

Judas ging dus naar zijn eigen bijzondere plaats. Dat zijn allemaal merkwaardige teksten, die daar maar niet voor niets staan. Wat kan *"die eigen plaats"* zijn? De onderwereld (hades) die bestond uit twee afdelingen, n.l. het paradijs, waar de zielen van de ontslapen heiligen naar toegingen, voordat Jezus opstond en de andere plaats, waar de zielen der ongelovigen, die in hun zonde gestorven waren, naar toe gingen.

Maar onder die hades is nog een diepere plaats, en dat noemt de Schrift de put des afgronds, die de scheiding, de onoverkomelijke kloof is tussen die twee afdelingen.

De zielen van hen, die zich het meest aan de duivel hebben overgegeven en het zwaarst hebben gezondigd, en die zich op een heel bijzondere wijze hebben verkocht aan de duivel, komen in de put des afgronds, in het Grieks genoemd: Abyssus.

Dat is een zeer diepe duistere plaats, waar satan gedurende het Duizendjarig Rijk ingeworpen wordt met zijn boze engelen. Satan is nu nog niet in staat één van deze goddelozen uit het dodenrijk op te roepen om weer mens te worden, maar als de Gemeente weggenomen is, dat plaats vindt in het begin van Openbaring 4, dan vinden we in Openb. 9:1 het volgende vermeld: *"En de vijfde engel blies de bazuin (dat is dus een engel Gods, die daar optreedt op bevel van Christus en Zijn Gemeente) en ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen"*. Let u op, wat er staat, er staat niet: "een ster viel", maar het was een *"gevallen ster"*.

Een ster is een engel en deze gevallen ster kan dus de satan zelf zijn of één van zijn gevallen engelen, die op dat moment in de luchtlagen was, maar dan op de aarde komt. De naam wordt ons niet genoemd. Dan gaat vers 1 verder: *"en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven"*.

Jezus heeft de sleutels van het dodenrijk, maar op dat moment krijgt die gevallen engel die sleutel en die hanteert hij. En wat staat er dan van die put des afgronds? Wat zijn daar voor zielen? Dat zijn niet de zielen, die in het gewone dodenrijk, de hades zijn, maar het zijn de zielen, die zich op een heel bijzondere wijze aan de duivel hebben verkocht, die zeer gehoorzamen instrumenten van de duivel geweest zijn. Die zitten daar!

Wat staat er nu van die put des afgronds? In vers 11: *"Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon"*. Dat betekent *"verderver"*.

In de put zitten dus alle zielen, die volledig verdorven zijn. Nu wordt Judas door Jezus zelf een zoon van het verderf genoemd. Ziet u de samenhang van de dingen?

Satan krijgt in Openb. 9 zijn volle gelegenheid en kans om die put van de afgrond te openen, omdat God en Christus en de Gemeente hem dat geeft. En dan haalt satan er twee van zijn meest getrouwen navolgers uit en die komen weer terug in het vlees, vandaar, dat er geschreven staat in Openb. 13:3 van die persoon, dat beest uit de zee, die de antichrist is in zijn staatkundige heerschappij. *“En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna”*.

Een kop is een koning, en het gaat hier om een koning, die met het zwaard was omgebracht en die nu weer herleeft tot verbazing van de hele wereld, die dat zal aanschouwen en dan dat beest achterna gaat lopen.

Nu is het eigenaardige (ik zeg niet dat het zo is) dat er één zo'n kop is, die een dodelijke zwaardwond heeft gehad, want het gaat hier om een bepaalde kop van een antichristelijk wereldrijk. Weet u, wie dat kan zijn? Nero, want hij is met het zwaard gedood. Het zou niet onmogelijk zijn, dat deze, die zulke vreselijke Christen vervolgingen heeft veroorzaakt, door de duivel opgewekt zal worden. Want het is merkwaardig, dat het laatste wereldrijk het herstelde Romeinse rijk zal zijn.

Vandaar, dat er geschreven staat in Openb. 11, als de twee getuigen van God in de eerste drie en een half jaar in die vreselijke tijd optreden in de kracht van Elia, om door hun profeteren Israël tot bekering te brengen; dat de antichrist in de tweede drie en een half jaar, als die twee profeten hun getuigenis voleindigd hebben, hen de oorlog zal aandoen en hen zal overwinnen en doden. Vers 7. *“En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden”*

Dat kan, want het beest heeft opstandingleven en die twee profeten nog niet. Hij kan ze niet geestelijk overwinnen, maar lichamen wel en dat wordt hier bedoeld, want hij kan ze doden, maar dat beest is niet te doden, want het is opgestaan en kan niet meer sterven. Daarom zal de hele wereld achter dat beest aangaan.

Daar vraagt de wereld toch om, naar een sterke man! Als er nu eens een man komt, die raadselen verstaat, die wonderen kan doen, die onsterfelijk is, die bewijst, dat hij uit de doden is opgestaan, wat zal de wereld dan doen?

Denken, dat hij de christus is, die zij moeten hebben, want zo behoeven zij zich niet te bekeren, niet door het kruis te gaan, maar zo kunnen zij zich in hun vlees uitleven, 666!

God wil hen de vrijheid geven, om uiteindelijk volledig te kiezen, wie zij willen dienen. En allen, die het teken van het beest aannemen, zijn voor eeuwig verloren en komen in de gehenna. Dat is de hel, de poel des vuurs, waar dus nu nog niemand in is; maar zij er met de satan en zijn gevallen engelen inkomen, als zij tot die poel, die brandt met niet te blussen vuur, die voor de duivel en zijn engelen bereid is, verwezen worden, waar dan reeds de valse profeet en het beest zich zullen bevinden (Openb. 20:10. *“en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn”*)

In Openb. 17 wordt ons nog eens nadrukkelijk gezegd in vers 8: *“Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderf”*.

*“Het beest dat gij zaagt, was en is niet”*, dat zegt de engel tegen Johannes om te verklaren (Johannes was toen verbannen naar Patmos), dat er ten dage, dat toen nog het Romeinse rijk bestond, dat er een koning (beest) was en niet meer is (dus gestorven), die ten dage van het herstelde Romeinse rijk zal opkomen uit de afgrond en ten verderf varen.

Het is merkwaardig, dat juist Nero; zoals Openb. 13 zegt, dat we reeds genoemd hebben, door een zwaardwond is omgebracht. Maar of dat beest Nero zal zijn, doet niet veel ter zake; we behoeven ons hier niet op vast te leggen. Ik wijs u alleen op die mogelijkheid; maar zeer zeker is het, dat van deze twee personen, die tezamen de antichrist vormen, de ene als de valse profeet en de andere als de koning over het satanische wereldrijk van het einde zullen heersen.

Deze beide personen zijn dus gestorven mensen, die zich op een bijzondere wijze aan de duivel verkocht hebben en door de duivel opgewekt werden, wat God toestaat,

Daarom zullen zij niet meer kunnen sterven en daarom ook voor eeuwig verloren zijn. Vandaag komen weer allerlei dwaalleringen naar voren, die zeggen; dat allen nog gered zullen worden, maar de Schrift leert ons dat beslist niet.

Voor satan en zijn gevallen engelen is er nooit meer in der eeuwigheid geen redding mogelijk. Waarom niet? Omdat er van Godswege maar één manier van redding mogelijk is en dat is door "wedergeboorte".

Dat wil zeggen, dat we eerst met Christus gestorven moeten zijn om door die dood tot nieuw leven in Hem te komen. Daarom was God, omdat Hij bewogen was met de val van het mensdom, er direct bij om te verhinderen, toen Adam en Eva van de boom der kennis van goed en kwaad gegeten hadden, zouden eten van de boom des levens; waardoor zij eeuwig zouden leven in de zonde. Want als zij toen ook gegeten hadden van de boom des levens, zou er geen redding mogelijk geweest zijn voor Adam en zijn nageslacht.

Hoe kunnen we verlost worden van onze zondige natuur? Slechts op één wijze; door er aan te sterven en opnieuw opgewekt te worden; opnieuw geboren te worden uit God. Dat kan satan en zijn engelen nooit, want die kunnen niet sterven, daar zij engelen lichamen hebben.

Daarom zegt Jezus, dat de eeuwige dood, waar geen opstanding meer mogelijk is bereid is voor satan en zijn engelen, en daarom is er voor hen nooit meer enige hoop en evenmin voor allen, die uiteindelijk voor satan kiezen.

Zo gaan deze twee, het beest en de valse profeet als eersten in de poel van het vuur. Zij zullen opstandingleven krijgen van de duivel, wat God toelaat, want het wordt hen gegeven van boven af, en daarom zullen zij ook in eeuwigheid in het verderf leven.

Dat geldt ook voor allen, die tenslotte Christus en Zijn zoenoffer afwijzen en niet willen aanvaarden, de enige weg ter behoudenis; n.l. dat Jezus in onze plaats voor onze zonden gestorven is, doordat Hij Zijn leven en bloed voor ons gaf tot onze redding en opgewekt is tot onze rechtvaardiging.

Zo mogen we door het geloof ons één maken met deze heerlijke Christus, deze Redder, zodat we met Hem en in Hem mede gekruisigd en mede gestorven zijn aan onze oude zondaarsnatuur, om ook met Hem mede te verrijzen in nieuwhed van leven, want Hij is de enige weg, de Waarheid en het Leven.

Laat er bij ons dan ook, nu we dit ernstge Woord gehoord hebben, een dringend voornemen zijn en een ernstig willen, om met de inzet van heel ons leven ons te geven aan Jezus. En zoals die twee zich volledig verkopen aan de duivel en hen gehoorzaam worden en zo zijn bijzondere instrumenten worden tot verderf; zo moet in ons het enige verlangen zijn, om ons, degenen die gekocht zijn, door het dierbaar bloed van Christus, geheel uit te leveren aan Hem, geest ziel en lichaam.

Om gehoorzamen instrumenten van Hem te worden, zodat Hij ons kan gebruiken tot behoudenis. Zoals de duivel al zijn macht en kracht gaf aan het beest en de valse profeet; zo zal de Heer Jezus aan die instrumenten, die Hem restloos gehoorzamen, al Zijn kracht en macht geven.

En zij zullen ook straks een bijzondere kroon en loon gegeven worden, en zij zullen met Hem regeren in Zijn heerlijkheid. Laten we deze les ter harte nemen, en daarom niet op twee gedachten hinken, als we voor Christus gekozen hebben.

Er zijn maar twee mogelijkheden; u kunt of kiezen voor de duivel of voor Christus! Een derde neutraal standpunt is er niet. Als we gekozen hebben voor Christus, laten we dan radicaal voor Hem kiezen en zeggen: "hier hebt Gij mij geheel, Heer, opdat Gij mij kunt gebruiken in de Gemeente en ook in deze arme wereld tot behoudenis en tot zegen voor velen".

Amen.